

SEHER YELİ

AHMET TOPAK

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi



Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi





İmtiyaz Sahibi
Büyükşehir Belediyesi Adına
Hayrettin GÜNGÖR

Genel Yayın Yönetmeni
Duran DOĞAN

Yazar:
Ahmet TOPAK

Kültür Spor ve Turizm
Dairesi Başkanlığı
Kültür Yayınları Serisi:

Baskı Tarihi:

ISBN:

İletişim Adresi
Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı
Kayabaşı Mah. Vakıf Tarla Cad.
Köker Konağı No: 16
Dulakadiroğlu/Kahramanmaraş
Telefon: 0 (344) 225 24 15-16

Bu eser Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültür hizmetidir.

AHMET TOPAK

(Âşık Ahmet- Ahmet Bendi)



Ahmet Topak Elbistan İlçesi'nin İğde köyünde 01.07.1906 yılında dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren köyde, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Baba adı Ahmet, ana adı Zeliha'dır. Üç kardeş olarak dünyaya gelmişlerdir. İsimleri Ahmet, Halil ve Ramazan'dır. Seslerinin güzelliği ve bilhassa genç yaşta hayatını kaybeden Ramazan'ın sesinin güzelliği, insanları da güzel sesiyle ağlattığı, köyde yaşayanlar tarafından halen

konuşulmaktadır. Bu üç kardeşin de fitratlarında "Halk" ve "Hakk" şairliği olduğu bilinir. Ahmet Topak genç yaşlarında bağlama da çalmıştır. Yazmış olduğu şiirlerin ve daha sonra da yazmış olduğu ilahilerin, defterin sayfalarından zaman zaman koparılmış, alınmış olduğu da bilinir. Ortanca oğlu Hacı Mustafa 1978 yılından sonra aşığın yazdığı şiir ve ilahileri toparlamaya çalışsa da, ancak bu kadarına muvaffak olabilmıştır. Âşık Ahmet ve daha çok Ahmet Bendi mahlaslarını kullanan şair Ahmet Topak; 40 yaşından sonra sazı bırakmış, Hak aşığı olarak devam etmiştir. Buna sebep ise 40 yaşında gördüğü bir rüyadır.

İnsanları kırmayan, incitmeyen biriydi. Doğru sözlüydü ve yalana asla yaklaşmazdı. Zaman zaman köydeki bazı delikanlılara da doğru yolu göstermek amacıyla nasihatler ederdi. İbadetinden de bağ, bahçe ve tarla da çalışmaktan da geri kalmadı.

Ömrü çalışmakla geçti, yaz bahar aylarında seher vakti kalkar ibadetini yapar bahçede bülbüller ile konuşurdu. Bütün ibadetlerini yaptığı gibi, Hac farzını yerine getiren âşık 1979 yılında, köy merkez camiinde yatsı namazını cemaatle ifa ederken cami avlusunda 73 yaşında rahmeti rahmana kavuşmuştur. Az da olsa, bu şiir, türkü ve ilahiler, oğlu Mustafa tarafından toparlanmıştır. Ahmet Topak'ın şiirlerinin kitaplaştırılmasının gayesi hem eş dost ve sevenlerine hediye etmek hem de isminin unutulmamasını sağlamaktır. Şiir, türkü ve İlahilerini hece vezinleri ile yazmış olan Şair Ahmet Topak, "Halk ve Hakk" muhtevalı eserlerinde öz Türkçenin inceliklerini fazlasıyla ortaya koymuştur.

YARABBI

Bilirim bu dünya fani
Bizden evvel gelen hani?
Senin yolunda bu canı
Vereyim hemen Yarabbi.

Yeni düşmüşüm figana
Ateşinle yana yana
Rahmetin eriştir bana
Dilerim hemen Yarabbi.

Cümle işleri hak durur
Fazlı ihsanın çok durur
Birliğine şek yok durur
Edemem güman Yarabbi.

Gönül sana bel bağıyor
Aşkın yüreğim dağıyor
Her gündüz gece ağlıyor
Geçtikçe zaman Yarabbi.

Ahmet Bendi göç bu handan
Ancak bu dileğim senden
Canım ayrılacak tenden
Nasip et hemen Yarabbi.

GÖNÜL

Evvel Hakk a bağla özü
Resulüne et niyazı
Daim tevhit eyle sözü
Gece gündüz ağla gönül.

Eyle tekke durağını
Yakın eyle ırağını
Canı candan yüreğini
Aşk od' una dağla gönül.

Nola تنها ola yurdun
Çerimde yanar ördüm
Kati çoktur benim derdim
Var dostuna söyle gönül.

Bu ne aşk ile figandır
Kurtul bu devr-i zamandır
Dostun bahri bir ummandır
Bu ummanı boyla gönül.

Ahmet Bendi var zatine
Çalış zahiri batına
Varabilin Hakk katına
Rahmetini boyla gönül.

KARŐI

Dinle sözüm ey kardeşim
Berhavadır benim işim
Zevali çok dertli başım
Eder figan yâre karşı.

Kaldır gönlünden gümanı
Defter başından dumanı
Ağlayıp eder figanı
Öter bülbül yâre karşı.

Nemrut nice mağrur oldu
Asi olup küfür doldu
İbrahim Gülşenî buldu
Bakıp durur nâra karşı.

Mansur'un fetvayı sözü
Daim Hakk'a bağılı özü
Asla çevirmedi yüzü
Zar etmedi dâra karşı.

Ahmet Bendi göçer handan
Geçer der ise geçer candan
Kollarım bağılı her yandan
Hazır oldum yâre karşı.

VARDIR

Hazır durur başınızda
Daim gezer peşinizde
Hilaf vardır işinizde
Bakıp sizi gören vardır.

İstemezsin tarikatı
Bilmezsin şeriati
Bulamazsın hakikati
Karşınızda duran vardır.

Gönlünü hakk a bağlayan
Gece gündüz kan ağlayan
Yüreğın aşka dağlayan
Bu yolda can veren vardır.

Ecel gelir verin canı
Terk edersin dünya malı
Karanlık kabrin her yanı
Orda sual soran vardır.

Ahmet Bendi bakar iken
Vurup yere sokar iken
Azabını çeker iken
Bir de mahşer kuran vardır.

ASLA GEÇMEZ KULLARINDAN

Şu dünyaya geldi isen
Şaşma Hakk'ın yollarından
Doğru olmak ister isen
Sor müminin hallerinden.

Düşünüp doğruya gelen
Asla söylemezler yalan
Şeriatın emrin bilen
Geçer sırat yollarından .

Sıratı mizanı bulsam
Hesapta beraatı alsam
Cennetine dâhil olsam
Tutsam Tuba dallarından.

Derviş asıl olanlar
Çileyi hâsıl olanlar
Cennete vasıl olanlar,
İçer Kevser göllerinden.

Ahmet Beni yanar isen
Gül dalına konar isen
Yönü Hakk'a döner isen
Asla geçmez kullarından.

RÜYAMDA GÖRDÜM

Bakın perişan halime
Gireydim aşkın gölüne
Ol şeriatın yoluna
Gidenlerin izin gördüm.

Hiç bulunmaz ol gibi yar
Türlü türlü hikmeti var
Her işine delilim var
Bahar ile yazın gördüm.

Bütün millet nazarında
Gör neler var yazarında
Bir nur halka üzerinde
İki çift yıldızın gördüm.

Vardım bir mescitten yana
Bir dolu verdiler bana
İçtim onu kana kana
Bir fıçıda buzun gördüm.

Ahmet Bendi dur dediler
Bunda perde var dediler
Açalım onu gör dediler
Nuh Nebi'nin yüzün gördüm.

MAHŞER ve DÜNYA

Nice bir gün gafil durdun
İçerimde yanar ördüm
Gayet çoktur benim derdim
Bu derdime derman ola.

Bilirim bu dünya fani
Gafil tutma ha sen seni
Aşk ateşi yakar beni
Yüreğimde yanar ola.

Kaldır gönlünden gümanı
Gümansız bulun imanı
Çürük yapma ha binanı
Yıkılıp da viran ola.

O tatlı canın verince
Varıp da kabre girince
Anda melekler gelince
Sualini veren ola.

İsrafil sur'a vurunca
Kalıpta safta durunca
Doğru sırata varınca
Geçerken gören ola.

Sıratı suali versem
Geçip gülistanı görsem
Habibi hazrete varsam
Hub cemalin gören ola.

Ahmet Bendi bu dilekler
Döner çarkı felekler
Al yeşil donlu melekler
Orada bize yaren ola.

SÖZÜM DİNLE KARDEŞ

Dinle kardeş bu sözümü
Aşk od' una yak özünü
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Daim tevhit eyle işi
Akıt gözlerinden yaşı
Uçar gider ömrün kuşu
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Kavim kardeşten geçersin
Ecel şerbetin içersin
Ahmet Bendi sen göçersin
Yalvar kul Allah'a yalvar.

GÖNÜL SANA DEMEDİM Mİ ?

Bilmezimsin dünya yalan
Malın mülkün olur talan
Bilmez seni burada kalan
Gönül sana demedim mi?

Dünyaya meylini verdin
Nice bir gün gafil durdun
Helal haram demez yerdin
Gönül sana demedim mi?

Ey gafil sen seni kayır
Elin ile etmen hayır
Sarpa düştü yolun bayır
Gönül sana demedim mi?

Bilmedin yar ile yâri
Tanımadın peygamberi
İnkâr ettin çarı yari
Gönül sana demedim mi?

Ahmet Bendi çalış yazın
Olur ki göçersin güzün
Münkirleredir bu sözüm
Gönül sana demedim mi?

DOSTA GİDELİM DOSTA

Gönlüm şen etmek olmaz
Ham sözü tutmak olmaz
Böylece yatmak olmaz
Dosta gidelim dosta.

Zikret Hakk'ı her yerde
Kalmaz arada perde
Derman olur her derde
Dosta gidelim dosta.

Seher vaktinde kalkın
Olursun dosta yakın
Cevherden yüklet yükün
Dosta gidelim dosta.

Boş koyma seherleri
Bulun hakiki yâri
Hakk'ın yolları doğru
Dosta gidelim dosta.

Ahmet Bendi çok yatma
Kalırsın ha zulmette
Şu dünyaya meyletme
Dosta gidelim dosta.

EY GÖNÜL

Gözün açıp şu dünyaya
Bir kez nazar eyle gönül
Hakk aşkına yana yana
Ağlasana bire gönül.

Bilmez misin durağını?
Yakın eyle yırağını
Aşk od'una yüreğini
Dağlasana bire gönül.

Allah emrinde durmazsın
Varıp kamile sormazsın
Onulmaz derdin bilmezsin
Arasana bire gönül.

Dünyaya meylini verdin
Nice bir gün gafil durdum
Günbegün artıyor derdin
Lokman bu söyle gönül.

Ahmet Bendi bildir kendin
Şeriattan öğren fendin
Hakikate çevir bendin
Bir mürşide bağla gönül.

KALDIR GÖNLÜNDEN GÜMANI

Kaldır gönlünden gümanı
Gümansız bulun imanı
Çürük yapma ha binanı
Yıkılıp da viran ola.

Emanet canın verince
Varıp da kabre girince
Melekler sual sorunca
Cevabını veren ola.

İsrafil sura vurunca
Mahşer yerine varınca
Sırat yoluna girince
Uçarken gören ola.

Sıratı suali versem
Geçip gülistanı görsem
Habibi hazrete varsam
Nur cemalin gören ola.

Ahmet Bendi bu dilekler
Cennette çarkı felekler
Al yeşil donlu melekler
Orada bize yaren ola.

SEHER YELİ 1

Seyyah olup Őu alemi gezerim
Dertlileri defterime yazarım
Birden mekan bulur birden gezerim
Her yerden haberin ver seher yeli.

Benim arzum Mekke ile Medine
Cümle mahluk kurban olur adına
Her zaman uğrasan doyman tadına
Yüz bin haccac ile var seher yeli.

Budur Őeriatı doğrudur yolu
Ebu Bekir Sırdık durur ol veli
Çarı yaridir Osman, Ömer hem Ali
Hublar meclisini gör seher yeli.

Hazreti Muhammed dinin tapusu
Ne güzel yapılmıŐ Kabe yapısı
Orada olur ezanların hepsi
Tavaf eyle orada dur seher yeli.

Arafat dağında ağla ha gülme
Medine'ye varıp çok mahzun olma
Mekke-i Mükerrerem deyip de kalma
Yolların gözleyen var seher yeli.

SEHER YELİ 2

Cidde dağlarında eğlenip kalma
Zay etme aklını ummana dalma
Geç Turi Sina'dan hiç gafil olma
Meryem'den bir haber ver seher yeli.

Geç kanal boğazın uğrarsın Şam'a
Kalmasın orda Humusla Hama
Camii Ümmiyede uysam imama
Sabah namazına dur seher yeli.

Geçerim Halep'ten doğru yol ise
Tamah etme içi dolu mal ise
Aman ihmal etme uğra Kilis'e
Orda bir ümidim var seher yeli.

Kilis'te yatıyor pirimin piri
Ökkeş'i hazreti nurların nuru
MalikEjder Çarı yarlerin yâri
Şehitler nurunu gör seher yeli.

Seyret Maraş'a bağ ile bostan
Yedilerin durağıdır Elbistan
Nice hediyeler umarım dosttan
Bul Ahmet Bendi'yi ver seher yeli.

EFENDİM

Benim efendim pirdi
Her tarafa sır nur idi
Cümle aleme yar idi
Karşısında duran ağlar.

Müştak olmuşum yüzüne
Bir ateş attın özüme
Düşmek isterim izine
Cemalini gören ağlar.

Ayrılmışım yana yaka
Bend bend olmuşum sana
Bülbülüm düştüm figana
Güllerini deren ağlar.

Ahmet Bendi bilmem ne oldu
Gönlüm aşkın ile doldu
Seni gören beyhuş oldu
Bütün yoldaş yaren ağlar.

EY KARDEŞ SÖZÜM DİNLE

Ey kardeş sözüm dinle
Dinleyip sözüm anla
Derdin dahi çok inle
Böylece yatma gönül.

Seher vaktinde ağla
Yüreğin od a dağla
Kendin doğruya bağla
Eğriye sapma gönül.

Hakk yolunda et sayı
Terekeyle masivayı
Taş ile döv sineyi
Gel ihmal etme gönül.

Gece inle hey dertli
Dertlisin hem fırgatli
Gecenin zikri tatlı
Riyalar katma gönül.

Cennet kapı açılır
Hulle donu biçilir
Her gün cevher saçılır
Seherde topla gönül.

Sarraflar yanında dur
Cevheri mehenge vur
Kıymetin bilene ver
Bilmeze satma gönül.

Bülbül olup da şakı
Hakkın kelamın oku
Ahmet Bendi sen dahi
Seherde yatma gönül.

BİZE RAHMEYLE ALLAH'IM

Sakın aldanma dünyaya
Ahiri yok eder seni
Emredip alınca canı
Bize rahmeyle Allah'ım.

Bu dünya düştü peşime
Neler getirdi başıma
Düşman gelmesin karşıma
Bize rahmeyle Allah'ım.

Aman vermedi felekler
Kabul olursa dilekler
Yoldaşım olsun Melekler
Bize rahmeyle Allah'ım.

Ver suali yedi yerde
Kalmıyor arada perde
Kabirde karanlık yerde
Bize rahmeyle Allah'ım.

Sur düdüğü vurulunca
Ölmüş iken dirilince
Şol mahşere sürülünce
Bize rahmeyle Allah'ım.

Ahmet Bendi dost peşinde
Her gün hayali düşümde
Sıratı mizan başında
Bize rahmeyle Allah'ım.

ALDANMA GÖNÜL

Bak Őu dűnyanın iŐine
DűŐműŐ herkesin peŐine
Neler getirdi baŐıma
Aldanma gűnűl aldanma.

Bak hele kiŐı yazına
Her gűn gűlűyor yűzűne
Ava dűŐűrdű izine
Aldanma gűnűl aldanma.

Kondurmaz gűlűn dalına
Gűndermez doĐru yoluna
Sakin dűnyanın malına
Aldanma gűnűl aldanma.

Sűzer sűzekten sűzeĐe
Yolun dűŐűrűr uzaĐa
DűŐűrűr seni tuzaĐa
Aldanma gűnűl aldanma.

Ahmet Bendi arar bulur
Her gűn sana zulűm olur
Arar űlűmű seni bulur
Aldanma gűnűl aldanma.

İNSANLAR FANİDİR

Zevki sefa ile kendin kayırır
Yiğidin derdağı taşı devirir
Eker biçer harmanını savunur
Ona kış olmayıp yaz olur gider.

Adem isen her kıymetin bilinir
Kayıp etme neslin belli bilinir
Berat gecesinde ismin silinir
Dile destan olur söz olur gider.

Akılın yok mu bilmezimsin ahvali
Yalandır bu dünya fanidir fani
Emanettir sende alır bu canı
Karışır toprağa toz olur gider.

Aman Ahmet Bendi çıkamam başa
Kurulur mahşerde olur temaşa
Giren cehenneme yanan ateşe
Soyulur kemikler köz olur gider.

BİR MÜRİD KAPISI

Dinleyin gardaşlar yazdım karalar
Azdı gene sinemdeki yaralar
Uzak iken yakın oldu aralar
Aşık maşukunu buldu gidiyor.

Niceleri o şaraptan içtiler
Niceleri konup konup göçtüler
Derviş olan denizleri geçtiler
Hak diyen ummana daldı gidiyor.

Düşmüştür bir derde yanan alışan
Gece gündüz Mevla'sına çalışan
Aşk maşuk ile varıp buluşan
Derdin dermanını buldu gidiyor.

Kimisi aşıktır bülbüle güle
Kimisi düşmüştür bir doğru yola
Kimisi beratı almıştır ele
Ahmet Bendi çölde kaldı gidiyor.

YAPRAK KURUDU

Aşıklar ah çekti ömrü çürüdü
Kar yağdı yel esti yaprak kurudu
Esti badi sabah seller yürüdü
Abıhayat suyunu içti gidiyor.

Aşık olan mah yüzünü bürünür
Seherin vaktinde dosta görünür
Nice ahmak kullar yerde sürünür
Aşk atına binen uçtu gidiyor.

Emrini işleyen hep cümle Eren
Aşk oduna yanıp canını veren
Huzuru mahşerde meydana giren
Hak ile Batılı seçti gidiyor.

Ahmet Bendi der ki konmadan göçen
Sırat köprüsünü yel gibi geçen
Varıp da Cennetin kapısını açan
Makam-ı Köşk'üne geçti gidiyor.
"Yaşadığım ömür bir güne geçmedi."

BEN GİDERSEM ARA BÜLBÜL

Seher vakti öten bülbül
Yakma beni nara bülbül
El vurup yaremi delme
Dertli sinem yâre bülbül.

Oku ak ile karayı
Dosta yakın ol arayı
Tabip isen sar yarayı
Doyamam zare bülbül.

Dinle gel benim sözümü
Ateşe yakma özünü
Felek yazmış bu yazıyı
Benim bahtım kara bülbül.

Ahmet Bendi gitmek için
Hakkın emrin tutmak için
Menzile yetmek için
Ben gidersem ara bülbül.

Ahmet Topak

Hacı Ahmet Topak

Akış Ahmet

Ahmet Bendi

Ruhuna Fatıha.

ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ

Dervişler durur ah dinde
Mürşitler durur tahtında
Uyanıp seher vaktinde
Çağırayım Mevla'm seni.

Şakıyan bülbüller ile
Gonca gonca güller ile
Hem okuyan diller ile
Çağırayım Mevla'm seni.

Dağlar ile taşlar ile
Kurtlar ile kuşlar ile
Akan kanlı yaşlar ile
Çağırayım Mevla'm seni.

Ahmet Bendi eller ile
Seher vakti yeller ile
Hem okuyan diller ile
Çağırayım Mevla'm seni.

KABE YOLUNDA 1

Kurban olurum ustama
Söyle yazarım destana
Veda olsun Elbistan'a
Gidiyorum gidiyorum.

Gönül olmuştur pir paşa
Aşkın ile daşa daşa
Şimdi ulaştım Maraş'a
Gidiyorum gidiyorum.

Pasaport aldım elime
Düştüm Hicaz'ın yoluna
Destan eyledim dilime
Gidiyorum gidiyorum.

Hem kaynadım hem coştum
Aşkın dolusundan içtim
Varıp da hududu geçtim
Gidiyorum gidiyorum.

Aşığım dilim söyledi
Aşkın deryasın boyladı
Hakk bize nasip eyledi
Gidiyorum gidiyorum.

Toplandı gönlün hepsi
Kalbimde aşkın tapusu
Ne güzel Bağdat kapısı
Gidiyorum gidiyorum.

KABE YOLUNDA 2

Aşkın deryasına indim
Hem okudum hem inandım
İmam-ı Azam efendim
Vardım Allah Allah deyi.

Kurban olan Hamisine
Gönül verdim kamusuna
İmam Azam camisine
Girdim Allah Allah deyi.

Rabbime ettim niyazı
Daim zikir ettim sözü
Orda sabahın namazı
Kıldım Allah Allah deyi.

Bilmem mi gönül alanı
Asla söylemem yalanı
Abdulkadir Geylani'yi
Buldum Allah Allah deyi.

Daim zikir ettim sözü
Hakka bağlamışım özü
Orda öğlen namazını
Kıldım Allah Allah deyi.

Bak gönlümün sızısına
Kurban olam kuzusuna
Kerbela'nın yazısına
Vardım Allah Allah deyi.

KABE YOLUNDA 3

Açılmış gonca gülünü
Arayıp buldum Veli'yi
Pehlivan aslan Ali'yi
Buldum Allah Allah deyi.

Dolaşırım yazı yazı
Bende bağlamışım özü
Hasan Hüseyin bir kuzu
Buldum Allah Allah deyi.

Hem oldu gönlümde bir yaz
Daim Hakka ettim niyaz
O makamda kıldım namaz
Kıldım Allah Allah deyi.

Ahmet Bendi özünde yandım
Daim pervaneye döndüm
Oradan yine geri döndüm
Döndüm Allah Allah deyi.

KABE YOLUNDA 4

Gönlüm nice etti Paya
Seyrettim gün ile Ay'a
Sonra vardım Medine'ye
Vardım Allah Allah deyi.

Gezdim dolaştım alemi
Orada okudum kelamı
Resulüne bir selamı
Verdim Allah Allah deyi.

Merhemini çoktur yârede
Nice dolaştım orada
Sekiz gün durdum burada
Durdum Allah Allah deyi.

Gönlümde eyledim paye
Niyet ettim orada saye
Arafat'ta bir vakfeye
Durum Allah Allah deyi.

Her zaman söyledim Mekke
Gönlümde bulundu Tekke
Sevdiğim Haremi Mekke
Vardım Allah Allah deyi.

Bak şu gönlümün yayına
Bak Rabbimin bir payine
Merve'de girdim sayine
Girdim Allah Allah deyi.
Sefada girdim sayine
Girdim Allah Allah deyi.

KABE YOLUNDA 5

Fanıdır bu dünya fani
Hani gelen gitti hani
Kurban ettim orda canı
Vardım Allah Allah deyi.

Okudum Elif gaf'ına
Alemin girdim safına
Yedi kez bir tavafına
Girdim Allah Allah deyi.

Od'u düşürdüm özüme
Vird eylemişim özüme
Halakanın namazına
Durdum Allah Allah deyi.

Bilirim bu dünya fani
Gelip de gidenler hani
Hacerül esved'de onu
Gördüm Allah Allah deyi.
Sürdüm Allah Allah deyi.

Sevdiğin Mekke Medine
Kurban olurum adına
Bu dünyada Muradıma
Erdim Allah Allah deyi.

ÖTME BÜLBÜL 1

Aşıklar duru ahdine
Sadıklar duru tahtında
Uyanıp seher vaktinde
Ötme bülbül ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen derdini katma bülbül.

Merhemini yok yaresinde
Her gün öten sırasında
Yeşil yaprak arasında
Ötme bülbül ötme bülbül.

Yazın var da kışın yok mu
Garip misin eşin yok mu
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdini derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen derde katma bülbül.

Ben aşığım bile bile
Sen aşıksın gonca güle
Seni destan ettim dile
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdini derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen derdini katma bülbül.

ÖTME BÜLBÜL 2

Hakk var iken olma naçar
Kara günler gelir geçer
Aşıklar iyiyi seçer
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen derdini katma bülbül

Aşık Ahmet söyler dilde
Bülbüller ayrılmaz gülden
Kervan gider kalmaz gülden
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Sen derdini katma bülbül
Sana bir nasihatim var
Seher vakit yatma bülbül.

UYAN İNSAN

Levh-i kalemde yazıldı
Atılıp dağlar ezildi
Dünya bozuldu düzüldü
Uyan insanoğlu uyan

Mezarında durup kola
Yarın mahşere emri ola
Varıp meydana derola
Kimi uçar kimi yayan

Mizan önüne süreler
Varıp orda duralar
Ne yapmış onu soralar
Eğer taat eğer insan

Nice haller gelir başa
Nice kullar orda şaşa
Vurup orda başın taşta
Ola ettiğine pişman

Olur yarın bir ulu gün
Kime kamu kime düğün
Olur orda tamaşa gün
Nice haşır olacak insan

Ahmet Bendi buldu sözler
Elin boş karadır yüzler
Bütün tepesinde gözler
Herkes birbirine pünhan.

DOĐRU YOLDA OL

Emretmiş Őeriat bu yoldan sapma
Kur'an-ı Kerimden başka tapma
Dünyaya güvenip saraylar yapma
Yıkılır bir murad almazsın ha.

Anadan babadan beddua alma
Konuya komşuya zulümkar olma
Őu fani dünyanın zevkine dalma
Aman arkasını bulamazsın ha.

Gel yapma dünyada kendine gurur
Görünmendik yerde belalar verir
İŐleme günahı "O" seni görür
Ecel gelir yeter bilemezsin ha.

Bülbül uçtu soldu gonca güllerin
Kabir içinde bilinmez hallerin
Her tarafa döner idi dillerin
Bir lahza nefesin olmazsın ha.

Ahmet Bendi düşme ah ile zara
Her zaman yalvarıp yar ile yara
Anca ondan olur derdine çare
BaŐkasından derman bulamazsın ha.

AHMET AĐA

Őu fani dűnyada gezdim alemi
Kadir Mevla'm bűyle yazılmıŐ kalemi
GardaŐ bizden neden kestir selamı
Yaz mektubunu da sal Ahmet AĐa.

GardaŐ gardaŐı bűyle mi arzular
Aklıma dűŐtűkűe yűrek sızlar
AĐlaŐtılar kaldı kűcűk kuzular
Bűylece haberi al Ahmet AĐa.

Ah űektikűe yűreĐimi daĐlarım
Derbederim gűnlűm Hakk'a baĐlarım
Aklıma dűŐtűkűe durmaz aĐlarım
Akıttım gűzűmden sel Ahmet AĐa.

Kem haberin duyan herkes űzűldű
Anan, gardaŐ , bacın yola dűzűldű
Duyan ahbabların űarkı bozuldu
Bunu da bűylece bil Ahmet AĐa.

Műmin olanlar da Mevla'ya dűŐkűn
YűreĐimde kaldı muhabbet aŐkın
Cenneti alada kurulu kűŐkűn
Olduysan Mevla'ya kul Ahmet AĐa.

Ahmet Bendi hiű isteme burayı
Okuturlar sana akı karayı
Ne gűzel kurulmuŐ Cennet sarayı
Ebedi hayatta kal Ahmet AĐa.

HASAN

Gel gardaş vefasız deryaya dalma
Ananın babanın ahını alma
Ben yiğidim diye zulümkar olma
Bu kadar yükselme inersin Hasan.

Yanılmış kitapta emirler vardır
Akılsız olana dünyalar dardır
Ana baba hakkı gayeti zordur
Divane mecnuna dönersin Hasan.

Gizlidir Mevla'nın yeri bilinmez
Yazar defterine asla silinmez
Sana bir dert verir derman bulunmaz
Bir kuru toprağa konarsın Hasan.

Kabir kabul etmez mahşere atar
Sırat köprüsünde seni hem tutar
Zebaniler seni ateşe atar
Kayya deresine inersin Hasan.

Ecel gelir birgün göçersin elden
Şeytana uyup da küfretme dilinde
Tutarlar yakarı alaman elden
Cehennem narına yanarsın Hasan.

Ahmet Bendi der ki böyle olursan
Arif olup bu sözümden alırsan
Ana baba kıymetini bilersen
Kevser ırmağında yunarsın Hasan.

GÖRMEYE GELDİM

Hakk'a gönül bağlayarak
Yanıp yürek dağlayarak
Gece gündüz ağlayarak
Kendim yola vurup geldim.

Bahçende bülbül olmaya
Açılarak gül olmaya
Deryanızda göl olmaya
Ben zatini sorup geldim.

Daim izledim izini
Aşkına vurdum özümü
Hem eşiğine yüzümü
Ağlayarak sürüp geldim.

Aşk ırmağı almaz oldu
Akıp bendi yıkmaz oldu
Kimse bana bakmaz oldu
Bu derdime çare geldim.

Ahmet Bendi çalıştırır
Dostlar ile buluşturur
Beni Hakk'a ulaştırır
Senin gibi yâre geldim.

İSTEYEN GELSİN BURAYA

Ey haberdar ol her yandan
Akıbet göçersin handan
Emanet bu tatlı candan
Geçenler gelsin bu yola.

Olursun yerler türabı
Terktesin mülkü harabı.
Verirler ecel şarabı
İçenler gelsin bu yola.

Bu yolda serini verip
Şeriat kolunda durup
Güzelim yolları bulup
Seçenler gelsin bu yola.

İslam edebini takın
Hakikate olun yakın
Cevher ile tutar yükün
Göçenler gelsin bu yola.

Ahmet Bendi bu fırkatan
Geçer külahı haraptan
Yarın mahşerde sırattan
Geçenler gelsin bu yola.

DOSTUMUN ELLERİNDE

Yolda revan olayım
Varıp dostu göreyim
Orda meskun olayım
Dostumun ellerinde.

Gidip dostumu bulsam
Hüsnüne hayran olsam
Bir destecik gül olsam
Dostumun ellerinde.

Irmağında sel olsam
Bahçesinde gül olsam
Aşık-ı Bülbül olsam
Dostumun dallarında.

Hamım dalda yeteyim
Hem yanıp hem tüteyim
Bülbül olup öteyim
Dostumun güllerinde.

Ahmet Bendi nolayım
Hem mahbubun olayım
Can fedadır öleyim
Dostumun yollarında.

GENÇLİKTEN OLGUNLUĞA

Yıkılır mı bu gençliğin kalesi ?
Eksik olmaz başımdaki belası
Neyleyim olmuşum nefesin kölesi
Hele bakın dosta giden şaşkına.

Sana dayanırım bizi yaradan
Aşkın muhabbetin çekme aradan
Gezip okut beni aktan karadan
Lütfun ile yardım eyle şaşkına.

Yarattın dünyayı fanidir fani
Nice erenlerin göçmüştür hani
Narın ateşine gel yakma beni
Dört Çarıyor Muhammed'in aşkına.

Ahmet Bendi durma işle sünneti
Orda olur erenlerin himmeti
Hepimiz de Muhammed'in ümmeti
Kondur bizi Firdevs ala köşküne.

RABBİME YALVARMAK

Her türlü işlerin bize alamet
Bütün kullarına eyle merhamet
Bu fani dünyadan bizi selamet
Kur'an imanile göçürsen nolur.

Bilirim bu dünya fanidir fani
Nasıl olsa alır bu tatlı canı
Haramiler çoktur uğratma beni
Sırat köprüsünden geçersen nolur.

Alıp götür beni cennet bağına
Götürüp kondursan dost durağına
Bindireydin beni aşk burağına
Görmem cehennemi uçursan nolur.

Ahmet Bendi yanar senin aşkına
Rahmetin çok yardım ettin düşküne
Kondur beni Firdevs-i ala köşküne
Havz-ı Kevser'inden içirsen nolur.

KENDİME NASİHAT

Gardaş çok ağlayıp çok az gülmeli
Hakkın emri nedir onu bilelim
Zamane bozuktur ayık olmalı
Çok fazla uyuyup yatmalı değil.

Fikreden insanlar yolunu bulur
Zikretmeyen insan viranda kalır
Şükreden insanlar köşkünü bulur
Enbiya sözlerin atmalı değil.

Erenleri dinle alırsan sözü
Gönlünü bağlayıp yakarsan özü
İki çeşme olup ağlarsa gözü
Kötülük yoluna gitmeli değil.

Behey Ahmet Bendi sen seni tanı
Sen de bir insansın taşırsın teni
Vaden tamam olup verirsin canı
Hak doğru yoldan şaşmalı değil.

İSLAM DERYASI

Ey divane bülbül ne hoş ötersin
Şakıyıp da derdi derde katarsın
Ne oldu ki güle benlik satarsın
İnemezsin sonra dalda kalırsın.

Aşık olan insan olur divane
Seher vakti kalkar döner pervane
Ufukdan fecr ile güneş merdane
Aydınlanır dünya nurda kalırsın.

Hasenatın üzerinde durulmalı
Maruf ile şu alemi görmeli
İslam deryasına öyle girmeli
Yüzemezsin sonra gölde kalırsın.

Ahmet Bendi doğru yoldan şaşılmaz
Bile bile kor ateşe düşülmez
İhlasın yok ise dağlar aşılmaz
Gidemezsin sonra yolda kalırsın.

DÜNYA

Bu faniyi niderim
Görme Hakk'ın didarın
Bir gün bende giderim
Şen olsun elin dünya.

Beraatımı alırsam
Kıymetini bilirim
Cemalini görürsem
Gitmez mi yolun dünya.

Erenlerin seçilir
Yoncaların biçilir
Koncaların açılır
Solmaz mı gülün dünya.

Felek çarkımı kırdı
Koyup gidiyorum yurdu
Her gün elem bu derdi
Yazıyor elim dünya.

Ahmet Bendi ne bilir
Doğruyu arayan bulur
Daim Hakka kul olur
Hak bilir halim dünya.

BENİ DE ALMAZ MI OLA?

Karardı bana karşıdaki dağlar
Seyir eyler seni görenler ağlar
Diktiğim fidanlar bahçeler ağlar
Orada bana yardım olmaz mı ola.

Dost bağında yaylasını yaylayan
Girip aşkın deryasına boylayan
Aşık olup bülbül gibi söyleyen
Arayıp maşukun bulma mı ola.

Bilmiyorum ne olur benim halim
Korkarım ararım bulunmaz yolum
Günahım çoktur bir kemter kulunum
Benim dertli halim bilmez mi ola.

Kalbimde yazılı hükmün korkusu
Ne güzel yapılmış cennet yapısı
Açık olur müminlere kapısı
Ahmet Bendi'yi de almaz mı ola.

KABE'Yİ GÖRSEM NOLUR

Kabe yollarına girsem
Cidde ellerine varsam
Mekke'nin şehrini görsem
Beytullahı görsem nolur.

Ben de giysem ihramını
Kaldırısam gönlüm gamını
Görseydim kara donunu
Yüzlerimi sürsem nolur.

Hakk emretse görse gözüm
Aşkı ile yandı özüm
Kılsam halaka namazın
Vakfeye de dursam nolur.

Bakmaz mı gözüm yaşına
Her gün düşerim peşine
Hacer-ül esved taşına
Yüzlerimi sürsem nolur.

Ahmet Bendi budur ahım
Orada bulurum felahım
Af olur cümle günahım
Muradıma ersem nolur.

YA BULUNUR YA BULUNMAZ

Bu dert ile nasıl duram
Çeke çeke oldum verem
Tabip bulmazsa yaram
Ya delinir ya delinmez.

Gitmiyor kalbim karası
Delinmez sinem yarası
Aman bu derdim çaresi
Ya bulunur ya bulunmaz.

Gönül niçin olman metin
Gideceğim yollar çetin
Erenler yanda kıymetin
Ya bilinir ya bilinmez.

Ahmet Bendi çalış hele
Başımdan gitmiyor bela
Varacağın bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz.

ŞEYTANA UYMA

İsteme dünya varını
Kimse bilmesin zarını
Günah ile defterini
Doldurma gardaş doldurma.

Dolaşıp Şam'ı Urum'u
Arayıp bulup yârini
Olur olmazsa sırrını
Bildirme gardaş bildirme.

Herkes göçerek yerinden
Geçecek dünya varından
İsmi Hakk defterinden
Sildirme gardaş sildirme.

Ahmet Bendi döne döne
Döne döne gir meydana
Yoldaşın imam şeytana
Aldırma gardaş aldırma.

HALİL GARDAŞIMA

Deli gönlüm revan olur
Herkes aradığım bulur
Böyle ayrılık mı olur
Hayli zaman oldu gel gel.

Felek bize etti zulüm
Niye uzak düştü yolum
Esti yollar yağdı tolum
Dağlar duman oldu gel gel.

Felek bizi aldı ele
Gönderdi bir gelmez yola
Dert ile düştüm bu hale
Halim yaman oldu gel gel.

Unuttular yoldaş yaren
Yok mu senin halin soran
Hep bağların oldu viran
Vaadin tamam oldu gel gel.

Melül mahsun kaldı bağlar
Derdin yüreğimi dağlar
Ahmet Bendi durmaz ağlar
Seller yaman oldu gel gel.

SEVDİĞİM

Kimisi Hakk'ına küser
Kimisi söylemez susar
Seherin vaktinde eser
Yelin sevdiğim sevdiğim.

Aşık olmuş bülbül şakar
Aşk ateşi sinem yakar
Seherde açılır kokar
Gülün sevdiğim sevdiğim.

Kimisi ağlatmış gözün
Aşk od'una yandır özün
Sürer Peygamberin izin
Yolun sevdiğim sevdiğim.

Ahmet Bendi erken kalkar
Ağlar gözden yaşlar akar
Cümle mahluk ona bakar
Kulun sevdiğim sevdiğim.

MUHAMMED'İN HÜRMETİNE

Yarab rahmet eyle bize
Muhammedin hürmetine
Ayıbımız açık sana
Muhammed'in hürmetine.

Düşmanımız güçlü etme
Sana karşı suçlu etme
Kullarına borçlu etme
Muhammed'in hürmetine.

Tevhid eyle sözümüzü
Sana bağla özümüzü
Kara etme yüzümüzü
Muhammed'in hürmetine.

Salma sen kapından öte
Yaptırma bizlere hata
Muhtaç etme muhannete
Muhammed'in hürmetine.

Ahmet Bendi yaza yaza
Rahmetin eriştir bize
Mahşerde çektirme ceza
Muhammed'in hürmetine.

NE GÜZEL 1

Medine'nin elleri
Eser sahur yelleri
Dost bağının gülleri
Ne güzeldir ne güzel.

Hacilerin başları
Akar gözün yaşları
Dost bağının taşları
Ne güzeldir ne güzel.

Hiç bozulmaz tapusu
Hiç yıkılmaz yapısı
Babü-s selam kapısı
Ne güzeldir ne güzel.

Besmeleye başlanmış
Allah ile süslenmiş
Altın ile işlenmiş
Ne güzeldir ne güzel.

Hacılar eder zarı
Odur dünyanın varı
Mihrab ile mimberi
Ne güzeldir ne güzel.

Hacıların hepsi
Arşa dayanır sesi
Muhammed'in ravzası
Ne güzeldir ne güzel.

NE GÜZEL 2

Minarenin başları
Cevherdendir taşları
Altındır nakışları
Ne güzeldir ne güzel.

Hacı Ahmet Hakk bilmek
Hakk'ın yolunda ölmek
Camide namaz kılmak
Ne güzeldir ne güzel.

SEVGİLİYE

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Yitirdim cemalin göremiyorum
İçerimde kaldı aşkın ateşi
Yanıyor yüreğim duramıyorum.

Kalbimde saklarım tatlı sözünü
Güzlem sözlüm unutmam nazını
Hilal kaş altında ela gözünü
Bulup bir tenhada göremiyorum.

Dünya güzel olsa onu niderim
Çoban olur arkasından giderim
Her gelip geçmeye seyir ederim
Yüzünü yüzüme süremiyorum.

Bu aşkın elinden belim bükülür
Ağlıyor gözlerim yaşım dökülür
Sarı saçlar ince bele dökülür
Kırılınsın kollarım saramıyorum.

Aşık Ahmet'im de yandı kül oldu
Bülbül uçtu bahçemden viran oldu
Hoyrat eli değdi gülleri soldu
Uzatıp ellerim deremiyorum.

YALAN DÜNYA

Bir zamanda geldim sana
Gezdim seni kana kana
Niçin zulüm etti bana
Yalansın hey yalan dünya.

Ben bilirim kati seni
Mecnun lal eyledi beni
Nettin bunca gelen canı
Yalansın hey yalan dünya.

Ahmet Bendi bir biçare
Derdinin dermanın ara
Düşürürler seni dara
Yalansın hey yalan dünya.

ELE GİTTİ

Amanınız bana ne oldu
Beni bir sevdaya saldı
Nazlım bize nazar oldu
Düştü dilden dile gitti.

Zalim engeller arada
Merhemim yoktur yarada
Seyrederken bir dereye
Yağmur yağdı sele gitti.

Her gün güreldi yüzüme
Aşkı gelirdi özüme
Uydu engeller sözüne
Şaşı elden ele gitti.

Baş tacıma sırmam derken
Sözün ele vermem derken
Başkasına varmam derken
Beni koydu ele gitti.

Aşık Ahmet bilmem noldu.
Hoyrat aldı gülüm soldu
Ağılayarak gelin oldu
Düştü elden ele gitti

DEMEDİM Mİ GÖNÜL ?

Bazen tatlı bazen acı
Derdine vermez ilacı
Bu dünyanın işi gücü
Plan demedim mi gönül.

Düşer gelir izimize
Kışı katar yazımıza
Her gün için yüzümüze
Gülen demedim mi gönül.

İsmi koymuşlar fani
Geleni kaybeder hani
Kaybediyor bunca canı
Alan demedim mi gönül.

Kimseye etmez midare
Eder seni pare pare
İşimizi sarpa sara
Yalan demedim mi.

Ahmet Bendi dünya fani
Devam yok gelmez hani
Gelir bir gün sokar seni
Yılan demedim mi gönül.

BİR GÜN HER ŞEY BİTECEK

Ayık ol ha garip gönlüm
Her işlerim yazılıyor
Omuzunda iki melek
Defterini hazırlıyor

Sapma ha yoldan ey ahmak
Aç gözünü haline bak
Ağzın açmış kara toprak
Her gün bizi arzuluyor

Hile dolu işimizde
Aklımız yok başımızda
Melekül mevt peşimizde
Azı dişi sızlıyor

Görkü bir gün gelir yazlar
Tükenir söylenen sözler
Çarka dönen ela gözler
Bak ki bir gün süzülüyor

Bakın Ahmet'in gamına
Aldanma dünya demine
Her gün için bu zemine
Mezarcıgım kazılıyor

OLMAZ MI OLA ?

O kudüm Kur-an hecesi
Yardım etmez mi hocası
Umudum berat gecesi
Beratım doldurmaz mı ola

Viran olacak bağlarım
Aşkınla yürek dağlarım
Derde derman yok ağlarım
Orada güldürmez mi ola

Ben bir kulum beşer isem
Eğer yoldan şaşar isem
Yüz üstü düşer isem
Tutup da kaldırmaz mı ola

Ahmet bu dünyayı ne etsin
Sırrattan selamet gitsin
Cennetine dahil etsin
Makamım bildirmez mi ola

DOSTA GİDELİM DOSTA

Gel gönül senin ile
Dosta gidelim dosta
Dost yüzüne müstağım
Dosta gidelim dosta.

Dost bağına varalım
Varıp ondan soralım
Dost yüzünü görelim
Dosta gidelim dosta.

Dost bağımnda güller var
Güle aşık bülbül var
Badi sabah yeller var
Dosta gidelim dosta.

Hurileri süzelmiş
Nurlar ile bezenmiş
Dallar dala uzanmış
Dosta gidelim dosta.

Hacı Ahmet varmalı
Dost yüzünü görmeli
Muradına ermeli
Dosta gidelim dosta.

GÖNLÜM ŞEN DEĞİL BÜLBÜL

Ne ötersin bülbül bahar erişti
Kırmızı gül goncasına karıştı
Sen seven aşık bir derde düştü
Ötme bülbül ötme gönlüm şen değil.

Ne ötersin bülbül daralasında
Sen seni saklarsın gül arasında
Yalnız kalmışım el arasında
Ötme bülbül ötme gönlüm şen değil.

Garip misin bülbül aslın nereli
Alnımdaki yazılarım karalı
Evvelden dertliyim gönlüm yaralı
Ötme bülbül ötme gönlüm şen değil.

Dünya benim diye ötersin böyle
Efkarın ne ise bana da söyle
Gönlümdeki derde bir derman eyle
Ötme bülbül ötme gönlüm şen değil.

Derdim çoktur bülbül söyletme beni
Derdin deryasına boylatma beni
Ahmet Bendi her gün ağlatma beni
Ötme bülbül ötme gönlüm şen değil.

DÜNYA

Sabahtan uyandım bülbül sesine
Oda bir yanını güle getirir
Çoktur bu feleğin cevri cefası
Her zaman ağlatır kula getirir.

Yakmış ateşini bizi pişirir
Kimini ham eder kimini taşırır
Kimi doğru gider kimi şaşırır
Felek bini halden hale düşürür.

Divane kul kurtaramaz imanı
Mahşer yoktur diye etmez güman
Yakar seni göğe çıkar dumanı
Savurur külünü yele götürür.

Ahmet Bendi budur sözün hepsi
Çok güzeldir dinimizin yapısı
Seni kurtaracak mürşit kapısı
Mürşid seni elden ele getirir.

SAVRULUR GİDER

Ben bir kulum diye her gün övünür
Çırpınıp da kara bağrın dövünür
Düşer yavaş yavaş çevrilir gider.

Aklı olmayanın olmaz kalesi
Hiç tükenmez yalan dolan hilesi
Başından gitmez dert ile belası
Yanar güzelliği kavrulur gider.

Kalbinde bulunmaz Hak ile Enel
Ömürler havaya etmezsin amel
Çürük yapıların tutar mı temel
Yıkılır binalar devrilir gider.

Ahmet Bendi bir gün tutarlar seni
Tutup cehenneme atarlar seni
Aman dilesen de yakarlar seni
Dumanın havaya savrulur gider.

RaAMAZAN-I ŐERİF METHİYESİ

Mübarek ay geldi gider
Seni seven bulur didar
On bin aya sefer eder
Sana gayrı veda olsun.

Hem sefa geldin bizlere
Kanlı yaş doldu gözlere
Penah oldun öksüzlere
Sana gayrı veda olsun.

Müminlerin bahtıyarı
Var eyledin yoksulları
Bir senenin gülşen ayı
Sana gayrı veda olsun.

Ah eder seni bu sağlar
Hasretin ciğerim dađlar
Senden ayrılanlar ađlar
Sana gayrı veda olsun.

Ahmet Bendi Mest-i hayran
Yaktın bizi ettin püryan
Seninle ederdik bayram
Sana gayrı veda olsun.

HACI MUSTAFA EFENDİME HİTABEN 1

Bahçesine vardım bahçe köşeli
Gül açılmış yaprakları döşeli
Ben nazlı yârimden ayrı düşeli
Arzuman'ım tatlı dilinde kaldı.

Bahçesine vardım gülleri biter
Laleyi sümbülü goncaya katar
Toplanmış kuşların cümlesi öter
Ötüşür bülbüller dalında kaldı.

Dertlere dermanlardır şifadır sözü
Aşık'a eğlence yârimin yüzü
Affıma ferman yazdığı yazı
Götürdü nameyi elinde kaldı.

Aşık maşukuna eder mi zulüm
Yârin hastasıyım kırıktır belim
Çıkıp bir sahrada beklerim yolun
Bakarım gözlerim yolunda kaldı.

Ahmet Bendi der ki bende varayım
Onda olan dost yüzünü göreyim
Onun yollarında kurban olayım
Sevdiğim dağların salında kaldı.

Efendimin Bahçesinde Söyledim

HESAPLAR SORULUR BİR GÜN

Nedir bu telaşın divane gönül
Faniden emri verilir birgün
İşe güce yetmez olunca elin
Son nefeste gönül yorulur bir gün.

Ecel gelip tatlı canını verince
Yıkanıp da kefenine sarınca
Garip kalırsın kabire girince
Rabbin ile Nebi'n sorulur bir gün.

Zebaniler gelir yakan yırtmaya
Bir yol bulamazsın kaçıp gitmeye
Ey asi kul günahların tartmaya
Hak mizan terazi kurulur bir gün.

Aman Ahmet Bendi ne çetin yollar
Zebaniler gelir seni tutarlar
Allah'ın emrini tutmayan kullar
Doğu cehenneme sürülür bir gün.

YALVAR KUL ALLAH'A YALVAR

Düşmez dilimden tek hece
Zikredelim gündüz gece
Ömrünü geçirme heçe
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Kaim et vadile ahtı
Bulursun taç ile tahtı
Uyanınca seher vakti
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Aman Hakk'a bağla özü
Daim tevhid eyle sözü
Kıl ha teheccüt namazı
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Geceleri kaim olsan
Gündüzleri sami olsan
İbadete daim olsan
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Aman Hakk'a bağla özün
Tek etme sabah namazın
Hakk kabul eder niyazı
Yalvar kul Allah'a yalvar.

Ahmet Bendi zikret yâri
Yalvar aşık eyle zari
Yalvaran bulur didarı
Yalvar kul Allah'a yalvar.

DIYELİM ALLAH ALLAH

Can içinde can idin
Aleme pünhan idin
Aslın nedir tanıdın
Diyelim Allah Allah.

İşte geldim külhane
Zikreylesin dilhane
Olsun diden selhane
Diyelim Allah Allah.

Gözlerin açıp uyan
Bundan dervişim diyen
Var bir mürşid dayan
Diyelim Allah Allah .

Mürşid sana bir yoldur
Aman kendini bildir
Derdine derman oldur
Diyelim Allah Allah .

Ahmet Bendi dost ile
Hem akılsız baş ile
Bir gönül bin kast ile
Diyelim Allah Allah.

MUHAMMED'İN AŞKINDAN (Methiye)

Aşıklar methin eyler
Aşkın deryasın boylar
Nur oldu gökler yerler
Muhammed'in aşkından.

Melek şemine yandı
Felek devrine döndü
Ay güneş yere indi
Muhammed'in aşkından.

Temelsiz durur dağlar
Hem bahçeler hem bağlar
Irmaklar akıp çağlar
Muhammed'in aşkından.

Kur-an-ı azim indi
Hemen bildirdi kendi
Okudu Ahmet Bendi
Muhammed'in aşkından.

GEL YETİŞ CANIM MUHAMMED

Dünya dedikleri bir han
Nice haşrolacak insan
Herkes birbirine pünhan
Gel yetiş canım Muhammed .

Hep dağlar yerinden oynar
Denizler kabarıp kaynar
Perişan ümmetin neyler
Gel yetiş canım Muhammed.

Bir ulu divan kurulur
Cümle insanlar dörülür
Nice hesaplar sorulur
Gel yetiş canım Muhammed .

Hepsi otuz üç yaşında
Gezer birbiri peşinde
Sıratla mizan başında
Gel yetiş canım Muhammed .

Kiminin karadır yüzü
Kimi tepesinde gözü
Kiminin göyünmüş özü
Gel yetiş canım Muhammed .

Hakkın rahmetini umar
Ümmetine sen oldun yar
Ahmet Bendi'yi ver didar
Gel yetiş canım Muhammed .

HİCAZ'I NAKŞİBENDİ

Harap şehrim geçti gönül çağları
Nice aştım karlı karlı dağları
Hep çözüldü bu bendimin bağları
Azgın yaralarım sarmaya geldim.

Lütfeyle Efendim derdime çare
Dayanmaz oldum böyle bir zare
Gel kabul edersen gizle bir yere
Kul olup kapında kalmaya geldim.

Pirimiz Efendim nazlıdır nazlı
Zikrederim seni kış ile yazlı
Nice senelerdir kalbime gizli
Senin misalini bulmaya geldim.

Düşmüşüm bir nare yanar taterim
İsterse Efendim dosta giderim
Her ne söyler ise onu tutarım
Bu yolda canımı vermeye geldim.

Bu Ahmet Bendi'ye çektirme ceza
Bir kemter kulunum himmet et bize
Uzaktır yollarım gelmişim size
Senin Hubcemalin görmeye geldim.

Kilis'te Vakıf Efendimi görmeye vardığımda
söylemişim. Sermet'i Veli'nin makamında.

BİR MÜRŞİDE BAĞLAN

Gel isteme Őu dũnyanın varını
Hele dinle aŐıkların zarını
Gizli duran kalbindeki sırrını
Olura olmazsa aĉmalı deęil.

Tasdik edip yâri gũman olmazsa
Gideceęin yollar duman olmazsa
Amel etmeyince iman olmazsa
Yalnız kŕprũlerden geĉmeli deęil.

Viran et gŕnlũnũ sapmasın yoldan
Kaptırma yakanı gel verme elden
Kurtulmazsın sonra o coŐkun selde
Yoklamadan girip geĉmeli deęil.

Acep gŕrsen bilir misin deliyi
Bırakmayın derviŐ ile veliyi
MũrŐidler daima sunar doluyu
Her mũrŐid dolusun iĉmeli deęil.

Ahmet Bendi sŕyler kendi coŐturur
MũrŐidi gŕrũnce aklın ŐaŐırır
Kŕtũlũk insanın sarpa dũŐũrũr
MũrŐid kapısından kaĉmalı deęil.

BULDU GİDİYOR

Yanmıyor ateşe kalbi karalar
Azdı yine sinemdeki yaralar
Uzak iken yakın oldu aralar
Aşıklar maşukun buldu gidiyor.

Niceleri Hakk yolundan kaçtılar
Niceleri kanatlanıp uçtular
Derviş olan denizler geçtiler
Hakk diyen ummana daldı gidiyor.

Kimisi aşıktır bülbüle güle
Kimisi düşmüştür bir doğru yola
Kimisi beraatı almıştır ele
Ahmet Bendi çölde kaldı gidiyor.

HAY KURBAN NAKŞI BENDİ

Bu gönül Hakk'tan yana
Hem yönelmişim sana
Aşkından eser bana
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi.

Perişan dertli halim
Biçare bir zevalim
Sana beyandır halim
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi.

Bu nefsin hevasını
Ter et masivasını
Derdimin devasını
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi.

Gülşensiz yere varmam
Ruşensiz derde derman
Ver elime bir ferman
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi.

Perdelemişim kendim
Daim aşk ile yandım
Bendine bağla bendim
Hay kurban Nakşi Bendi.
Bağla bendine bendi

Ağlamazsan gülünmez
Gizli perde bilinmez
Fermansız yol alınmaz
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi.

Ahmet Bendi olurum
Baş ayağı bilirim
Yolunuzda ölürüm
Hay kurban Nakşi Bendi
Bağla bendine bendi. Aşkınla yürek yandı.

EFENDİM RAHMET-İ RAHMANA KAVUŞUNCA

Her gelen dünyanın oldu türabı
Kimse mamur edemedi harabı
Lemu ezelden sunulduğu şarabı
Şifadır dostuna aldı efendim.

Koydular pak cismin mihrabı taşa
Enel Hakka vasıl oldu firaşa
Evliya Enbiya hep baştan başa
Melekler namaza durdu efendim.

Cem olup kibarlar kıldı namazı
Senin hürmetinle etti niyazı
Cümle mahluk senden olmuştu razı
Beyhuş olup şule kaldı efendim.

Ağlıyor aşkımla hep cümle kamu
Ateşine yanan görür mü tamu
Issız mı olur evliyanın makamı
Müritlerin mahzun kaldı efendim.

Müritler tekkende nasihat arar
Efendi imamdan zatini sorar
Her gelip geçenler yüzünü sürer
Mergadın ziyaret oldu efendim.

Yoluna turabdır Hocalar Hacı
Nakşi'ye Bend olan bulur ilacı
Nakşiden aldığım taht ile tacı
Emanetin kimde kaldı efendim.

Sana bend olanlar mevlayı buldu
Senin aşkın ile deryaya dalıdı
Tahtın ile tacını kim teslim aldı
İki cihanda şad oldu efendim.

Cümle mahlukatın ağlıyor gözü
Yandı ateşine göyündü özü
Huzur-u mahşerde unutma bizi
Ahmet Bendi biraz oldu efendim.

ALMAK İSTERİM

Gel ey gardaş dinle benim sözlerim
Aşk elinden kan ağlıyor gözlerim
Bu aşkın çağını nice gözlerim
Bir ummanı bulup dalmak isterim.

Varıp bende dostumunan bilişem
Arayıp da tenhalarda buluşam
Gel der ise ölene dek açılışam
Hemen kapısında kalmak isterim.

Efendim giyinmiş taht ile tacı
Kendi bir lokmandır derman ilacı
Güzel bir deryadır bulunmaz ucu
Hemen bu deryaya dalmak isterim.

Bu günlerim beyhudeye geçiyor
Nice kapanmış kalpleri açıyor
Efendim aleme cevher saçıyor
Tamlayıp cevherden olmak isterim.

Kurtar beni benlik ile tuğayından
Almış beni derdi elem her yandan
Ahmet Bendi geçmiş baş ile candan
Senin yollarına ölmek isterim.

ONLARDAN EYLE BİZİ

Gideceğim en son durak
Zikredenler bulur sevap
Kabirde suale cevap
Verenlerden eyle bizi.

Topraktan yekindir bela
Mevla'm yardım ede kula
Basiretten doğru yola
Girenlerden eyle bizi.

Zari giryırım fırgatta
Ahı figanım feryatta
Bu dünyada ahirette
Erenlerden eyle bizi.

Varalım mahşer yerine
Yakma cehennem narine
Nurdan selamı darine
Girenlerden eyle bizi.

Ahmet Bendi eyle zarin
Mahşer-i huzurda yârin
Nasip et bize didarın
Görenlerden eyle bizi.

ALLAH DEYİ

Periřan dertli halim
Biçare bir zevalim
Hakikat doğru yolun
Bulayım Allah deyi.

Zikrederim işini
Bırakmam peşini
Akma gözüm yaşımı
Sileyim Allah deyi.

Tevhit ile dolu özü
Her anda et niyazı
Her vakitte namazı
Kılayım Allah deyi.

Masiva yok fikrimde
Daima var şükründe
Gece gündüz zikrinde
Kalayım Allah deyi.

Ahmet Bendi aheste
Koyma kalbimi yasta
Ahiri son nefeste
Öleyim Allah deyi.

ÇALIŞ AHMET BENDİ

Ey biçare hayat sana kalır mı
Arayan aşık maşukun bulur mu
Amelsiz temelsiz iman olur mu
Çalış gece gündüz durmalı değil.

Kaim olur velilerin yapısı
Elde olur evliyanın tapusu
Cennete misaldir mürşid kapısı
Başka bir kapıya girmeli değil.

Mürşidlerin köprüsünden geçilir
Yetmiş bin hicabdır perde açılır
Ak ile karalar orda seçilir
Akmayan bir göle girmeli değil.

Gece gündüz yalvar yar ile yâre
Ancak mürşid bulur derdime çare
Ellerin boş olup yüzlerin kara
Mahşer-i huzura varmalı değil.

Ahmet Bendi didar görmek muradı
Aşık olanlara yoldur sıratı
Sağ elime alamazsam beratı
Varıp divanına durmalı değil.

YOLDA KALIRSIN

Beyhude dolaşıp sen seni yorma
Ben yiğidim diye kendini kurma
Vefasız dünyaya meylini verme
Göçmezsin sonra yolda kalırsın.

Beyhudeye elden ele göçülmez
İyiler kötüler burada seçilmez
Dibi görünmedik sudan geçilmez
Yorulursun sonra gölde kalırsın.

Akıl fikreylerse yoldan şaşılmaz
Eğer gözün varsa çöle düşülmez
Kanadın olmazsa dağlar aşılmaz
Uçmazsın sonra belde kalırsın.

Ahmet Bendi bir gün sende göçersin
Ecel şerbetini alır içersin
Ak ile karayı orda seçersin
Hükümün gelir geçer dilde kalırsın.

Ey gardaş insan bir güle benzer
Solar gider, emeklerin boşa
Hepsi hiçtir hiçtir, hiçtir.
Ahmet Bendi Sen dahilsin.

DÜŞME GÖNÜL ARDINA

Düşmeyin Gönül ardına
Çare bulunmaz derdine
Seher vakti dost yurduna
Varamadım varamadım.

Başa savurdum harmanı
Almadım ele fermanı
Benim derdimin dermanı
Soramadım soramadım.

Varayım karşı dağına
Seyredeyim goyağına
Seher vakti dost bağına
Giremedim giremedim.

Eser badi seher yeli
Öter dost bağı bülbül
Açılır goncası gülü
Deremedim deremedim.

Ahmet Bendi dost naçarı
Görmenmi konup göçeni
Dostun bağından içeri
Giremedim giremedim.

DOST KIYMETİ

Aman bu aşkın bahrine
Dalamadım dalamadım
Aşk ile haşrolup murad
Alamadım alamadım.

Kim bilir kimin halini
Kimse bilmez ahvalimi
Aradım dostun elini
Bulamadım bulamadım.

Gerek zahir gerek batın
Çalışıp almadım satın
Geçti ömürüm dost kıymetin
Bilemedim bilemedim.

Hem okudum hem yazdım
Hem doğru yolumdan azdım
Ben dostumdan ayrı gezdim
Gülemedim gülemedim.

Ahmet Bendi söyle hele
Bu ömür başıma bela
Dost kapısında bir köle
Olamadım olamadım.

SEVİNMEZMİ ?

Anadan doğan bir çocuk
Avunmaz mı avunmaz mı
Bu dünya hep benim diye
Sevinmez mi sevinmez mi ?

Güller açılır gülünce
El vurur ayra turunca
On beş yaşına girince
Öğünmez mi öğünmez mi ?

Yirmisinde eşler ile
Otuzunda işler ile
Kırk yaşında taşlar ile
Döğünmez mi döğünmez mi ?

Ellisinde bir yol bulup
Gittiği yerleri bilip
Akıldan fikirden kalıp
Bayılmaz mı bayılmaz mı ?

Altmışta kendini kurup
Ömrünü havaya verip
Varıp dost yüzünün görüp
Öğünmez mi öğünmez mi ?

Ahmet Bendi aşka gelse
Aşkın deryasına dalsa
Yar olup yârini bulsa
Sevinmez mi sevinmez mi ?

SORAMADIM

Bakındım sola sağıma
Seyrettim karış dađına
Seher vakti dost bađına
Giremedim giremedim.

Benim söylediđim budur
Daim fikrim zikrim odur
Derdimin dermanı nedir
Soramadım soramadım.

Bakma yüzümde karama
Engel düşmesin arama
Dostun merhemini yarama
Süremedim süremedim.

Bir fidanım aşısında
Gezemedim çarşısında
Varıp birgün karşısında
Duramadım duramadım.

Hizmet etmedim pirime.
Feda olmadım yerine
Bildiđim dostun sırrına
Eremedim eremedim.

Ona bađladım özümü
Daim söylerim sözümü
Dost bađında gül yüzünü
Göremedim göremedim.

Ahmet Bendi dostu bulup
Onun ırmađına dalıp
Dost yanında köle olup
Duramadım duramadım.

TURNALAR 1

Birkaç durna gördüm Bolu dağında
Bizi burada koyup gitmen durnalar
Kaldım gurbet elde dertliyim dertli
Nolursunuz dertli ötmen durnalar.

Bir garibim kaldım ulu yollarda
Kaldım perişanım dağda bellerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Bizi burada koyup gitmen durnalar.

Elime aldım da çalarım sazı
Evliya yatağı Konya'nın düzü
Erciyes dağında Battal-ı Gazi
Onu da görmeden gitmen durnalar.

Telli durnam kanatları yeşilden
Kimselerde ayrılmasın eşinden
Geçin Kayseri'yi pınar başından
Köyde ovalarda yatman durnalar.

Kayseri urumdur havalı uçun
Bin boğa dağların sağ salim geçin
Varın yedilere bir dolu için
Bir gece kalın ha gitmen durnalar.

Bolu'da Asker İken.

TÜRKÜ 2

Binboğa'dan çıkar hurmanın suyu
Ashabül Kehf dedir yediler evi
Hacı Mustafa'dır pak soydur soyu
Uğrasın yolunuz sapman durnalar.

Düştüm gurbet ele çekerim cefa
Bu fani dünyada sürülmez sefa
Elbistan'da şeyhim Hacı Mustafa
Selam söylen ihmal etmeyin durnalar.

Pınarbaşı Ceyhan durun
Türk köyü erenler varında görün
Bu aşık Ahmet'in selamın verin
Unutmayın ihmal etmeyin durnalar.

Aşık Ahmet söyler bitirir sözü
Varır tekkesine sürerim yüzü
Pınarbaşı derler Ceyhan'ın gözü
Kalın oradan öte gitmen durnalar .

Bolu'da askerlik yaparken Bolu dağına
söyledim.

GÜLDÜRMEĐİN BENİ

Kahpe felek sana nettim neyledim
Her zaman ağlattın güldürmen beni
Kaldırıp vurdun da beni bir yere
Oturup döşüme kaldırman beni.

Felek senin ile çıkamam başa
Yoldun kanatlarım benzettin kuşa
Çalındım çırpındım emekler boşa
Bir dolu deryaya daldırman beni.

Ağlayı ağlayı geldim bu yaşa
Nice emeklerim gidiyor boşa
Her zaman uğrattın kar ile kışa
Ne haldeyim dostu bildirman beni.

Zalim felek ömrüm geçti yel gibi
Yüzüm gülmez boynu bükük kul gibi
Dostun bahçesinde gonca gül gibi
Yaz bahar ayında soldurman beni.

Ahmet Bendi sende dertler toplanır
Bazan acı gönlüm bana tatlanır
Azgın derdim dert üstüne toplanır
Doğundan doğruya öldürmen beni.

UÇMAZ OLDUM

Aman felek nere gidem elinden
Bir fırsat bulup ta kaçamaz oldum
Vurdun beni kanatlarım kırıldı
Çalındım çıprındım uçmaz oldum.

Yağmur yağar coşkun çayların akar
Akar kayaları taşları yıkar
Bağların sümbülü gülleri kokar
Dostun yaylasına göçemez oldum.

Pek soy idi sordum dostun soyunu
Aştı gitti göremedim boyunu
Abu hayat derdi yayla suyunu
Doldurup doluya içemez oldum.

Felek beni çaldın taş ile taş
Nice emeklerim gidiyor boşa
Okuyup yazmakla çıkamam başa
Ak ile karayı seçemez oldum.

Ahmet Bendi söyler tükenmez derdi
İçerimde yanar ateşim ördü
Bize haram oldu dostumun yurdu
Sırrımı ellere açmaz oldum.

YAZ BAHAR AYINDA KIŞIM VAR BENİM

Başı pare pare dumanlı dağlar
Ne dumanı gitmez başım var benim
O nazlı yârimden ayrı düşeli
Kan ile yoğrulmuş aşım var benim.

Her kime dost olsam o düşman oldu
Felek sevdiğimi elimden aldı
Ne dilek dilersem aksine geldi
Dünyada bitmedik işim var benim.

Arap atım yok ki yel gibi essem
Nazlı yârim yok ki derdimi deşem
Anam atam yok ki soram danışam
Ne belalı garip başım var benim.

Küçükten karaları bağlarım
Of çektikçe yüreğimi dağlarım
Azgın yaralarım her gün ağlarım
Ne derdim yanacak eşim var benim.

Ahmet Bendi böyle oldu içilmez
Dostun yaylasına böyle göçülmez
Çiçekler açsa da gönlüm açılmaz
Yaz bahar ayında kışım var benim.

BERİT DAĞI

Berit derler bulamadım eşini
Gezemedim toprağını taşını
Kara kışta duman sarar başını
O zaman azgındır yüzü dağların.

Garip olan sılasını arzular
Dertli olan yüreğinden sızılar
Eser poyraz yeli çamlar sızlar
Çalınır kemani sazı dağların.

Donunu giymişler ova yazılar
Koç yiğitler avcı olmuş sızılar
Taş başında meleşirse kuzular
O zaman geliyor yazı dağların.

Her zaman giydiğim yaslı karalar
Azdı gene sinemdeki yaralar
Erir karı coşkun akar dereler
Çekilir yaylaya yozu dağların.

Aşık Ahmet ağlar kan ile yaşı
Geyikler yatağı dağ ile taşı
Fatma Pınarı da yaylanın başı
Toplanır gelini kızı dağların.

ONLAR GÖÇTÜ GİTTİ

Yarattı dünyayı bir kaftan kafa
Bu insan oğluna sürdürmez sefa
Ademle Havva'ya çekti cefa
Onlar göçtü gitti bilmem nicoldu.

Dünyayı kurmadan Halk etti nuru
Hiç kimseye kalmaz dünyanın varı
Nice peygamberler Adem'den beri
Onlar göçtü gitti bilmem nicoldu.

İsa göçtü gitti kalmadı yerde
Musa konuşurdu Hakk ile Tur'da
Yusuf peygamberi koymadı dara
Onlar göçtü gitti bilemem nicoldu.

Şuayb peygamberin gözü kör oldu
Eyüp peygamber bütün yara oldu
Zekeriya of çekmedi zar oldu
Onlar geldi göçtü bilmem nice oldu.

İbrahim peygamber ateşte yanmadı
İsmail vadinden geri dönmedi
Veysel Karain gibi çoban gelmedi
Onlar geldi göçtü bilmem nice oldu.

Muhammed'dir dinin tapulu yolu
Ebu Bekir, Ömer ,Osman hem Ali
Hasan , Hüseyin iki cihan gülü
Onlar geldi göçtü bilmem nice oldu.

Ahmet Bendi kimse kalmaz bu handa
Aman gafil durma sırası sende
Gel unutma Hakk'ı iki cihanda
Bunca gelen insan bilmem nice oldu.

YARATANI UNUTMA

Zikredelim hakkı her gün her yerde
Yetmiş bin hicaptır gizli bir perede
Yüz bin ateş ile düşmüşüm derde
Yanıyor yüreğim su deyi deyi.

Burada ağlar orda güleyim deyi
Ben kendi hatamı bileyim deyi
Derdimin çaresin bulayım deyi
Zikrederim seni hu deyi deyi.

Sırat köprüsünden uçursan nolur
Yetmiş bin perdeyi geçersen nolur
Havuz-ı Kevser'inden içirsen nolur
Cümle günahlarım yu deyi deyi.

Hiç kimseye kalmaz bu dünya fani
Kalbimde gizlisin unutmam seni
Huri-yi Kılman-a teslim et beni
İşte Ahmet Bendi bu deyi deyi.

11 Şubat 1974

ÖTME BÜLBÜL 2

Ey bülbülüm od'lumusun
Yoksa garip yurtlumunsun
Beni gibi dertli misin
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Sana bir nasihatim var
Seher vakit yatma bülbül.

Ötme dertli dertli dalda
Gene gönlün gonca gölde
Ahmet Bendi çetin yolda
Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Sana bir nasihatim var
Seher vakit yatma bülbül.

UMMANA GEL

Seher vakti kalkmaz mısın
Hikmetine bakmaz mısın
Karşısına çıkmaz mısın
Katreyi geç gel ummana.

Aşkla yürek dağlayarak
Gönlün hakka bağlayarak
Seher vakti ağlayarak
Aksın yaşlar sel ummanı.

Seher vakti gezmelisin
İçip bade süzmelisin
Ufak gölde yüzmelisin
Yüze yüze gel ummana.

Daim hakka zikreleyip
Her ne gelse şükreleyip
Aşkın deryasını bağlayıp
Sakın korkma dal ummana.

Ahmet Bendi böyle olmaz
Aramayan Hakk'ı bulmaz
Hiçbir şeyde karar olmaz
Doğru gider ummana.

GÖNÜL

Her gün için dost bađında
Yatarsın gönül yatarsın
Dost bađının bülbülüsün
Ötersin gönül ötersin.

Gidersin dađlar ardına
Varıp bir gün dost yurduna
Âlemin derdin derine
Katarsın gönül katarsın.

Gezdi yurdunda dađında
Lale sümbül koyađında
Bülbül olup dost bađında
Ötersin gönül ötersin.

Terk deresin mülk harabı
Üstüne örter türabı
Verirler ecel şarabı
Yutarsın gönül yutarsın.

Ahmet Bendi alsan ibret
Durmaz dalda düşer yaprak
Sevmediđin kara toprak
Yatarsın gönül yatarsın.

SEVGİLİYE BİR TÜRKÜ

Seherin vaktinde görürdüm bir güzel
Sallanıp karşımdan geçme ha geçme
Yar elinden benim sinem dertlidir
Hançer vurup yara açma ha açma.

Baktım suna boylu selvinin dalı
Sanırsın bahçenin şol gonca gülü
Senin için doldurmuşum bir dolu
Eğeler elinden içme ha içme.

Sürmeli gözleri karadır kaşı
Arasan dünyayı bulunmaz eşi
Muhabbet bağında gönlümün kuşu
Başka gülistana uçma ha uçma.

Dünya benim olsa geçemem senden
Ben seni sevmişim can ile candan
Kötülük mü gördün sevdiğim benden
Gönüler bir olsun kaçma ha kaçma.

Aşık Ahmet'im der ben ne bilirim
Bülbül olur bahçenizde kalırım
Seher vaktinde arar bulurum
Bensiz bir diyara göçme ha göçme.

GÜZELE SÖYLEDİĞİM BİR TÜRKÜ

Seherde karşıma çıkan bir güzel
Süzülüp karşımda öldürme beni
Has bahçe içinde bir gonca gülüm
Sokup al yanağa soldurma beni.

Seherin vaktinde gel beni yokla
Kimseler görmesin yolumu bekle
Al beni sevdiğim koyununda sakla
Sakin engellere bildirme beni.

Kurban olam kaşlarına gözüne
Ayrılık ateşin atma özüme
Neneni çalıp uyutursan dizine
Sakin o uykudan kaldırma beni.

Güzel senin derdin ile ölmeyim
Boyunu bükük aralıkta kalmayım
Bir deli divane mecnun olmayım
Senin aşkın ile öldürme beni .

Ahmet Bendi gönlüm sana bağlarım
Yanıp ateşinle yürek dağlarım
Bir garibim kimsem yoktur ağlarım
Sakin bu dünyada güldürme beni.

KASİDE (MÜNACAAT)

Kalbimi iman ile
Doldur Allah'ım doldur
Düşmanım olan nefsi
Öldür Allah'ım öldür.

Sevgini doldur öze
Etme kabirde ceza
Doğruyu buldur bize
Buldur Allah'ım buldur.

Dilim kesme methinden
Kovmazsın cennetinden
Senin o rahmetinden
Buldur Allah'ım buldur.

Bak derim çaresine
Merhem et yaresine
Rahmetin deryasına
Daldır Allah'ım daldır.

Bu Ahmet Bendi sizi
Didarı görmek arzu
Orda ağlatma bizi
Güldür Allah'ım güldür.

ALLAHIM (MÜNACAAT)

Hep sendedir alamet
Eyle bize merhamet
Bu dünyadan selamet
Göçür Allah'ım göçür.

Aman çıkartma hattan
Ayırma şeriattan
Yarın orada sırattan
Geçir Allah'ım geçir.

Alem göçer yerinden
Geçir dünya varından
Cehennemın narından
Kaçır Allah'ım kaçır.

Çekme yolum yırağa
İlet bizi durağa
Bindir bizi burağa
Uçur Allah'ım uçur.

Ahmet ayrılmaz senden
Bunda geçerim senden
Yarın orda Kevser'de
İçir Allah'ım içir.

CEHENNEM ATEŐİ

Gönül ne gelir elinden
Göçüp giden dost elinden
Aman dedim Hakk yolundan
Dönme demedim mi gönül.

Bak satmadan alanına
Gardaş düşme planına
Őu dünyanın yalanına
Kanma demedim mi gönül.

Düşme fitne arasına
Merhem olmaz yarasına
Cehennemin deresine
İnme demedim mi gönül.

Ahmet Bendi bak işine
Neler getirdin başıma
Cehennemin ateşine
Yanma demedim mi gönül.

ALLAH DİYELİM

Ey Müslüman arkadaşlar
Durmadan Allah diyelim
Azraile tatlı canı
Vermeden Allah diyelim.

Koyma geceyi gündüze
Allah öğüt verir bize
Ölüm gelip tepemize
Vurmadan Allah diyelim.

Müminsen Allah'ı tanı
Yoktan var eyledi seni
Kullara hesap günü
Ermeden Allah diyelim.

Gel Ahmet dalma derine
Aldanma dünya varına
Ahirde mahşerde yerine
Varmadan Allah diyelim.

HERKES GÖÇTÜ YAYLASINA

Anca sen bilirsin dertlinin suçu
Dışım güler ama ağlıyor içim
Dağıldı barhanam yüklendi göçüm
Eller yaylasına göçtü neyleyim.

Kar yağdı yel esti sümbül çürüdü
Aşılar ah etti karlar eridi
Esti badi sabah seller yeridi
Abıhayat suyun içti neyleyim.

Aşık olan mah yüzünü bürünür
Seherin vaktinde dosta görünür
Nice ahmak insan yerde sürünür
Aşk atına binen uçtu neyleyim.

Emrini işleyen hep cümle eren
Aşk oduna yanıp canını veren
Huzuru mahşerde meydana giren
Hakk ile batılı seçti neyleyim.

Ahmet Bendi der ki konmadan göçen
Dalıp bir ummana cevheriyi seçen
Varıp da cennetin kapısını açan
O güzel makama geçti neyleyim.

YALAN DÜNYA

Yalan dünyaya doymayıp
Kendi haline saymayıp
Beyhude yerde oynayıp
Coşma demedim mi gönül.

Uçar kuşlar gider daldan
Kuğuyu kaçırma gölden
Geçilmez bu doğru yoldan
Şaşma demedim mi gönül.

Gitme yolun uzağına
Varma münkir gezağına
Kör şeytanın tuzağına
Düşme demedim mi gönül.

Ahmet Bendi dost peşinde
Her gün hayali düşümde
Cehennemin ateşinde
Yanma demedim mi gönül.

DOSTA GİDELİM

Ey ođul gel seninle
Dosta gidelim dosta
Ađla figanın ile
Dosta gidelim dosta.

Dost bađında duralım
Orda canı verelim
Dosta yününü görelim
Dosta gidelim dosta.

Zikreylesin dilistan
Olsun gözün silistan
Dost bađı bir gülistan
Dosta gidelim dosta.

Canımıza minnettir
Ondan olan himnettir
Dost bađı bir cennettir
Dosta gidelim dosta.

Dost bađında gezerim
Hem okur hem yazarım
Dost elidir pazarım
Dosta gidelim dosta.

Yola getir řaşkıını
Varlıđa akıl düşkünü
Verir bize köşkünü
Dosta gidelim dosta.

Ahmet Bendi gel safa
Sana çektirmez cefa
Korkma sürdürür sefa
Dosta gidelim dosta.

SEV MUHAMMED MUSTAFA'YI

Dođru yolda yürüyen
Öv Muhammed Mustafa'yı
Onu can ile gönülden
Sev Muhammed Mustafa'yı.

Erişti Levh-i Kaleme
Melekler durdu selama
Bu on sekiz bin aleme
Bey Muhammed Mustafa'yı.

Ahmedi Muhammed adı
Her şeylerden güzel yadı
Girip koyuna okşadı
Ay Muhammed Mustafa'yı.

Nurundan yarattı ezel
Habibim dedi lem yezel
Bu cihan halkına bedel
Say Muhammed Mustafa'yı.

Bak şu muallak taşına
Miraçta düştü peşine
Enbiyanın üst başına
Koy Muhammed Mustafa'yı.

Ahmet derki vara idik
Yüzümüzü süre idik
Mahşer günü göre idik
Hay Muhammed Mustafa'yı.

NEFİS ve ŐEYTAN

MürŐid kapısında bade süzelim
DerviŐlerin deryasında yüzelim
Müminlerin pazarında gezelim
Uyan ha gözlerim uyuma uyan.

MürŐid kapısında perde açalım
Arif meclisinde bade içelim
Uyku pazarından gelip geçelim
Uyan ha gözlerim uyuma uyan.

Arif olan arif bir yerde durmaz
Onların sırrına hiç akıl ermez
Uyuyan aşılar menzile ermez
Uyan ha gözlerim uyuma uyan.

Aşık olan aşık ne gezer elde
Aşık olan Hakkı zikreder dilde
Aman gel uyuma kalırsın yolda
Uyan ha gözlerim uyuma uyan.

Aman Ahmet Bendi kendini yorma
Uyan ha gözlerim uyuma uyan
Nefis ile Őeytana fırsat verme
Uyku pazarında eğlenip kalma.

DURNALAR

Acep kalktınız mı Şam'ın elinden
Bilir misin Arap'ının dilinden
Katar olun Adana'nın çölünden
Bakın hele güneş ermi durnalar.

Sakın ha kalmayın belde meşede
Kadir Mevla'm sizi binler yaşata
Bir soluk alınız Fevzi Paşa'da
Acep kılavuzun tor mu durnalar.

Selamınıza dursun Maraş beyleri
Gül gülistan bahçeleri bağları
Gayet yüksek derler Ahir dağları
Üzerinden uçmak zor mu durnalar.

Ahir dağında havalı uçun
Zeytin ilıcada bir dolu için
Çavdarın gedikten sağ salim geçin
Bakın Elbistan'a kar mı durnalar.

Çavdarın gedikte durun bir safa
Okuyun Elif'i yetişin Gaf'a
Uğramadan geçmen Ashab'ül Keh'fe
Orada da yediler var mı durnalar.

Aşık Ahmet'imın sorun halini
İnin Elbistan'a bulun alemi
Artıyor dünyanın zulmü zalimi
Şu dünya size de durnalar.