

**UKDE KİTAPLIĞI: 53**  
**ŞİİR SERİSİ: 7**

**Editör:**

Yaşar ALPARSLAN  
Serdar YAKAR

**Baskı – Cilt:**

LAZER OFSET  
Kazık Karabekir Caddesi  
Koyunlu Han 95/1-A  
Tel: 0.312.341 23 70  
İskitler / ANKARA

**Kapak Tasarım:**

Furkan & Hakan

**Baskı Tarihi :**

Ağustos 2008

**Yazışma Adresi:**

Vefa Kitap Kirtasiye  
İsmetpaşa Mah. Borsa Cad.  
Buket Sitesi Altı No 17/C  
Tel: 0.344.225 13 00  
KAHRAMANMARAŞ

**ÂŞIK DURDU MEHMET  
YOKSUL  
(ÂŞIK MAHFUZÎ)  
Hayatı ve Şiirleri**

*Hazırlayanlar:*

**Yaşar ALPARSLAN / Serdar YAKAR**

Kahramanmaraş 2008

## İÇİNDEKİLER

Takdim.....	13
Âşık Durdu Mehmet Yoksul.....	25
Düş mü Hayal mi?.....	35
Gözyaşı.....	36
Gelmeden.....	37
Gördüm.....	38
Etme Canım.....	39
Yaptın.....	40
Bu Sevda.....	41
Uzak Olsun.....	42
Rast Geldim.....	43
Başladı.....	45
Bir Tuhaf.....	46
Allahım.....	48
Elhamdülillah.....	50
Derim.....	51
Yarabbi.....	52
Geldim.....	54
Gayri.....	55
Diyorlar.....	57
Yok.....	58
Bacın Alırım.....	59
Ne Olur.....	60
Yıldız Tezcan'a.....	61

Türkan Şoray'a.....	62
Gene.....	63
Gelmedin.....	64
Sevgili.....	65
Garson Efendi.....	66
Şair Dostlar.....	67
Bir Yel Esti Gençliğimin Çağında.....	68
Gülüm.....	69
Ah Türkan Şoray İnan ki.....	70
Kara Gözlüm.....	71
Gerekir.....	72
Şu İnsan Oğlu.....	73
Göründü.....	74
Kar Yağdı Başıma.....	75
Aman Be.....	76
Evladım Mustafa.....	77
Bıktım.....	78
Islıkçı Deresin Yaz.....	80
Hece Değilim.....	82
Otobüsle Geçişin.....	83
Sevinç ve Hicran.....	84
Çöllere Döndü.....	85
Gönül.....	86
Kurban Adadım.....	87
Bacım.....	88
Gördüm.....	89
Yazmışlar.....	92
Söz Olur Diye.....	93
Sağolasın.....	94
Tez Dönerim Ağlama.....	95
Personel Kanunu.....	96
Dost Bulamadım.....	97
Biz Böyleyiz.....	98
Gördüm Güzeli.....	99
İncitme Beni.....	100
Yarabbi.....	101

Nâlan.....	102
Bilemedin.....	103
Nedir.....	104
Garibim.....	105
Nerdeyim.....	106
Maraş'ım.....	107
Kurban Olim.....	109
Ayıp Sanır.....	110
Unutma Ha.....	111
Zamane Vasiyeti.....	114
Böyle Olmalıkine.....	115
Şu Esmere.....	116
Eyi Ol.....	117
Gedek.....	118
Fatoş'un Söz Yüzüğü.....	119
Torunum Fatma Gül'e.....	120
Ölüm Gerçek.....	122
Gönül.....	123
Deli Gönül.....	125
Beni Dinle.....	126
Ölür Sanma.....	127
Olsun.....	128
Doğru Ol.....	129
Çekerek.....	130
Değildir.....	131
Bu Meydana.....	132
Bak Gör.....	133
Uyan.....	134
Kaya'ya.....	135
Demiş.....	137
Meydana.....	138
Bilir misin.....	139
Selam Olsun.....	140
Ozanlara.....	141
Kanadı Kırık.....	143
Yazık Olsun.....	144

Yazık Olsun.....	145
Yazık Olsun.....	147
Düşünsene.....	148
Görün.....	150
Allahım Birsin.....	154
Sayın Hocam.....	155
Munafığın Akibeti Nicedir?.....	157
Uyan Zalım Nefsim.....	160
Şu Bindığın Köhne Sala Bir Dön Bak.....	162
Sevda Pazarında Sattılar Beni.....	163
Deli Nefsim.....	164
Gedemezsin Daha Öte.....	168
Sayın Öğretmenim.....	169
Lale Bizde Konca Bizde.....	172
Vefasız Nâmert.....	174
Nesil mi Değişti Rabbim.....	175
Düşdüm Efendim.....	176
Ozan Oldu.....	178
Öz Malımız Cefa Bizde.....	180
Sabrın Yolu Selametdir.....	181
Sakın Ola.....	182
Tadı Kalmadı.....	183
Sürüsüne Çoban Olsam.....	184
Yoksun.....	185
Lütfen Yaz.....	186
Gelin Damat Kuzularım.....	187
Kulağını Aç Da Dinle.....	190
Bulut Gardaş.....	192
Yâ Rab.....	193
Bülbül Olup Güle Gedek.....	194
Unutma.....	195
Rabbim.....	197
Uyan Gardaşım Uyan.....	199
Severim Güzeli.....	201
Sevdiğim.....	202
Aşkı Yazan Ellerine Kurbanım.....	203

Neredesin Gel Nazlım.....	204
Deli Gönül.....	205
Kutlu Olsun.....	206
Yasta mısın Kara Gardaş.....	208
Gördüm.....	209
Tükendim.....	211
Düşe Kaldık Yarabbi.....	212
Gel Dersem Gelir misin.....	214
Sevgiliye Duyuru.....	215
Sevgili Ozanım Zeki Yeğenim.....	216
Gül Olmaz.....	218
Neyleyim.....	219
Bahçesinin Gülün Gördüm.....	220
Gönül.....	221
Gönlümün Sultanı.....	222
Yeter.....	223
Gelemem Gardaş.....	224
O Köyde Bir Gözel Gördüm.....	226
Gurban Olım.....	227
Kocalık Bastı En Sonu.....	228
Güçük Yaşdan Beri Yollardayım.....	229
Sevgi Bizde Saygı Bizde.....	230
Gel Yeter.....	231
Sabır Et.....	232
Ecele Direniyor de.....	233
Güle Benzer.....	234
Arılar da Bala Geder.....	235
Güzel.....	236
Celâ İçmesi.....	237
Aşk Beni.....	238
Bir Avcı Vurdu Beni.....	239
Gönül.....	240
Kuzucuğum.....	241
Gel Başın İçin.....	242
Böyleyim İşte Sultanım.....	243
Kendin Cızdın Kaderini.....	244

Hatice.....	245
Yorulдум Gülyüzlüm Gayri.....	246
Budur Ulu Rabbim Senden Niyazım.....	248
Gönül.....	249
Bir Selam Ver de Öyle Git.....	250
Yok mu Aşk Derdine İlaç.....	251
Gönül.....	252
Yorulдум.....	254
Gönül.....	255
Hayranım.....	256
Kötüler Heyheyler Beni.....	258
Vefasız.....	259
İşte Meydan Gel Güreşe Akozan.....	260
Şu Yaramı Sararmola.....	261
Hak Peygamber Gülü müsün?.....	262
Severim.....	263
Deli Gönül.....	265
Ben Gel Dedim Sen Dedin Yok.....	266
Dön Geri N olur.....	267
Çek Bağına Sar Gönül.....	268
Deli Gönül.....	270
Gördü Gönül.....	271
Dal Kalmadı.....	272
Sevgilerimle.....	273
Bilmiyorum.....	274
Yunusca.....	275
Askerime Mektup.....	276
Gülüne Kurban Olayım.....	278
Bağışla.....	280
Ağlarım.....	281
Bir Gence Tavsiyem.....	282
Aşk Vurgunu.....	283
Kara Vicdanlı Pembegül.....	284
Karaozan'a Sevgilerimle.....	285
Bir Kıştayım Karaozan.....	288
Ozan Zeki Yanıyorum.....	290

Gel Eğlenme Gel Gel.....	291
Gönlümü Verdim Zalime.....	292
Harimiş Meğer.....	293
Ölümlerden Zordayım Ben.....	294
Bir Allahım Bir İstiyor.....	295
Yoruldum Zeki Ozan.....	296
Bana Öyle.....	298
Doru Canım.....	299
Bakışı Öldürdü Beni.....	300
Kır Çiçeğim.....	301
Bak Bana Doğru.....	302
Bu da Gelir Bu da Geçer.....	303
Al Çiçeğim.....	304
Kömür Gözlüm.....	305
Çeken Bilir.....	306
Bir Güzele Sevgilerimle.....	307
İhtiyar Oldun Gönül.....	308
Bahtiyar Oldun Gönül.....	309
Baharımda Yazımdasın.....	310
Buyurun.....	311
Güzel Gözlüm Gel Gayri.....	313
Mor Çiçeğim.....	315
Allaha Sonsuz Şükür.....	317
Kömür Gözlüm.....	318
Kara Gözlüm.....	319
Olmaz mı İdi.....	320
Ah Bu Gönül.....	321
Yanan Çöllere Döndüm.....	322
Goncalandı Gül Şimdi.....	323
Gene Ateşlendi Gönül.....	324
Sen De Sev Seveni Gönül.....	325
Deli Nefsim Uslan Gayri.....	326
Gel Gayri.....	327
Hep Böyle.....	328
Seviyorum.....	329
Güzel.....	330

Bir Seher Yeli.....	331
Kul Etti Beni.....	332
Yeşil Gözlüm.....	333

## TAKDİM

Bir tören sebebiyle Serdar YAKAR Beyle berâber oturuyorduk. Serdar Bey ğâyet sabırlı bir insan. İş ver yorulmayan bir fikir işçisi. Bu hizmeti yürütüyorken bizim en büyük yardımcımız. Allah ona güç kuvvet versin ne sıkıntısı varsa kurtarsın.

Serdar Beye dedim ki; “Bu tarih işini bitirelim, Allah lutfederse ki eder Maraş’ım gözümü açtım Türk halk şiirinde bazı büyüklerini gördüm. Onlardan da bir serî yapalım. Mesela benden büyüktü Mustafa Zulkadiroğlu’nu gördüm. Her halk şairi gibi biraz sivri dilli idi. Ama çok güçlü bir halk şairi idi. Yiğidi öldür hakkını yeme çok güzel şiirler yazardı. Meselâ Durdu Yoksul’u gördüm. Berâber olma fırsatımız olmadı ama Türk halk şiirinde çok güçlü olduğunu biliyorum. Mesela Derdiçok’u bütün bölge tanırdı.”

Serdar Bey hemen atıldı. “Hocam benim Durdu Yoksul’la temâsım var. Şiirlerinden bir parça aldım. Bilgisayara geçiyorum Mustafa Zulkadiroğlu’nun şiirlerinin birçoğunu da yıllar önce derlemiş ve bilgisayara geçirmişt看” dedi. O arada yanımızda bulunan bir başka dost; “Bizde de Derdiçok’un şiir kitabı var” dedi. Bundan anladık ki bu işte bir görünmez elin teşviki var, teydi var. İşin içine girersek bu iş olacak.

Yürüyecek. Sebeb? Bu millet büyük millet. Bu millet kıyâmete kadar varlığını devâm ettirecek. Yaradan bu milletin bekasını sebebler yaratacak devam ettirecek. Bu da onun milli değerlerinin korunmasıyla olacak.

Daha sonra Serdar Beyde bulunan şiirleri gördük. Durdu Yoksul imzalı şiirler hep koşma tarzındaydı. Tahmin ettiğimiz gibi ğayette güçlü idi.

Biz bir ara Durdu Yoksul Beyden görüşme talep ettik. Kabûl etti. Serdar Beyle gittik. Görüştük. Ağır hasta idi. Nefes alma problemi vardı. Evden dışarı çıkamıyordu.

Biz Durdu Yoksul’la görüşmemizde şuna karar verdik. Önce bütün şiirleri Serdar Bey tarafından bilgisayara geçirilecek. Basılan gazetelerden. Basılmayan defterlerden. Sonra bilgisayar çıktısı alınacak. Tarafımdan tashihleri yapılacak.

Gerçekte böyle oluyor. Durdu Yoksul Bey çok şiir yazmış, fakat hiç şiir kitabı basılmamış. Basılıp dağıtılmamış. Gerekli yerlere gönderilmemiş. O bakımdan şairliği mahallî kalmış. Varlığından pek az kimsenin haberi olmuş. Şiirleri, şairliği pek tanınmamış.

Biz o zaman Durdu Yoksul Beye şunu söz verdik. Biz önce planladığımız gibi Maraş tarihini bitirelim. Bu bir sene sürer iki yıl sürer. Sonra da sizden bir eser basalım. Çünkü siz hiç eser bastırmamışsınız. Bu Maraş için büyük kayıp, affedilmez ayıp. Siz de dünyâ gözü ile bir eserinizin basıldığını görün.

Bu görüşme sonrası Serdar Bey boş zamanlarında Durdu Yoksul’dan şiirler yazdı. Bilgisayara girdirdi.

Şimdiye kadar iki çıktı da aldı. Bize verdi. Biz de şiirlerde yazım hatası vs gibi konularda tashih yaptık. Sonra da bunları bilgisayara girdirdik. Basım noktasına getirdik.

Şiirlerin arkası olabildiğince çok. Biz söz verdik bunları bilgisayara girdireceğiz. İnşallah tashihlerini yapacağız. Tashihli bilgisayar çıktılarını alacağız, ciltleteceğiz. Durdu Yoksul beyefendiye takdim edeceğiz. Bir şekil ölümden kurtaracağız. Bu çıktılardan yeteri kadar nüsha yapacağız. Muhtelif ellerde arşivleyeceğiz. Mühim merkezlere de bırakacağız.

Hemen söyleyelim. İlerde nasıl şekil alır bilemiyoruz. Ama şu an itibâriyle tarih çalışmamız biterse inşâallah edebiyatla alakalı şunları yapacağız. Önce bir cilt genel “Türk Edebiyatında Maraş” yapacağız. İki cilt de bütün kazaları da içine alan “Maraşlı Halk Şâirleri Antolojisi” oluşturacağız. Mustafa Zulkadiroğlu’ndan seçmeler yaparak bir cilt ortaya çıkaracağız. Durdu Yoksul’dan bir cilt önce basacağız. Sonra şiirlerinden seçmeler yaparak imkan bulursak yine basabildiğimiz kadar basacağız.

Durdu Yoksul iyi bir halk şâiri. Şiirleri hep koşma tarzında. Genelde 6 + 5’li yazmış. Biraz da 8’li yazmış. Çok az da 7’li yazmış.

6 + 5’li yazdıklarında genelde durağa dikkat etmiş, çok az durağı terk etmiş. Ama toplam 11’i hep tutturmuş.

Durdu Yoksul’un şâirliği her halk şâiri gibi Allah’dan. Bunlar umumiyetle bir düş görür. Düşlerinde bir ihtiyar gelir. Aç ağzını der. Şâir olacak açar. İhtiyar o ağza ya tükürür, ya üfürür. Artık o insan şâirdir. Kalb imbikleri açılmıştır. Konu doğar, hâdise olur. O hemen havasına girer. Havası dağılmadan söyleyeceğini söyler. Söz biraz kendindir, biraz başkasının. Yani hem söylemiş hem söylettirilmiştir.

Hep düşler böyle değildir. Başka şekil de olabilir. Artık bunlar şâirlerin ağzından tesbitle olur. Ama ortak nokta bu çalışarak elde edilen bir şey değildir. Bu Allah

vergisidir. Bu vergi zamanla geliştirilebilir, korunabilir mi? Tabii geliştirilebilir, korunabilir.

İşte Durdu Yoksul da böyle bir şâirdir. Halk şâiridir. Şâirliğini de korumuştur. Yaşını başını almıştır. Hâla yazmaktadır. Söylemektedir.

Aslında halk şiiri bizim öz geleneğimizdir. Milli edebiyatımızdır. Başlangıç ürünüdür. Türk step milletidir. Göçmen olmak mecbûriyetindedir. Ama onu millet yapan değerleri vardır. Onu da korumak geliştirmek mecbûriyetindedir.

Peki bunu nasıl korur? Şiirle. Hece vezni onun öz malıdır. Bu vezin dâiresinde söyler. Söze şekil verilmiş olur. Söze üslub kazandırılmış olur. Söz sıhriyet kazanır. Kolay ezberlenir. Hâfıza alır bırakmaz.

Söze fikir yüklenir. Fikirde millî değerler vardır. Herkes şiir ezberler. Ezberlerken kendini beller. Millî değerlerini beller. Rûhunu dinlendirir.

Şiiri herkes beller. Az beller çok beller. Çok belleyen dikkat çeker. Şiir ortak nokta ortak değerdir. Hareket ka’biliyeti de yaratır. Çünkü bir usûl ve adab dâiresinde söylenilir.

Şâir şiiri kopuz çalarak söyler. Kopuz boynunda asılıdır. Onu heybe gibi taşır. Sanki kopuz ondan bir parçadır. Şiir de bu usûl dairesinde okunur. Yanî bir kâide dâhilinde okunur. O zaman hem şiir hem de uyumlu bir ses olarak keyif verir.

Şiir anlaşılır. Şiiri herkes anlar. Amma şiiri herkes söyleyemez. Şiiri herkes düzemez. Her düzülen şey şiir değildir. Şiir ustalık, şiir kâbiliyet, şiir aşk, şiir bir bilinmeyen noktaya bağlılık ister. Bir kaynaktan akar ama kimse kaynağın arkasını göremez. Sâda kaynağı çıkışta görür. Yâni şiir ağızda hasıl olan şey değil asıl daha



arkası ve alt yapısı olan başka bir şeydir. Ayrıca her şâirin ruhî derinliği ve söylediği de bir değildir.

Kopuz gelişmiş kopuz kalmıştır. Gelişmiş saz olmuştur. Zira toplum gelişmiş sanat gelişmiştir. Bu defa telli sazlar da gelişmiştir. Ama halk tipi olan sazdır.

Netice halk şâiri genelde saz çalar. Sazla şiire bir çeşit uslu katar ses katar. Veya bir çeşit besteli hâle getirir. İşi biraz daha ileri götürür. Hem söyler hem besteler. Türküleştirir.

Türkiyede tam saz şairliğini Türkün alevi kesimi götürür. İşin hakkını verir. Millî karakteri tam temsil eder. Bu işten alınması mümkün neticeyi alır. Hem de tam alır. Toplumunu bununla zinde tutar. Ortak refleks kazandırır. Bir geleneği tam yaşatmalarından mütevellid tebrik etmek gerekir.

Ama Sünnî kesim sazın içinde şeytan arar. Tam takvâ Müslümanlığına oynar. Fakat oyunundan tam netice almaz. Sade bugün değil bütün zamanlar tam olmaz. Fakat bu defa da toplumunu korumasız bırakır. Televizyon seyrederek Amerikalılaştırır. Nerden olduğunu bilmez. Yânî millîlik üstüne Müslümanlığı tam beceremez. Tam oturamaz. İnsan yapısına göre bir Müslümanlığı tam şekillendiremez. Toplumun nefes alma deliklerini tam ayarlayamaz. Sonra da elinden kaçırır, kaçırışın muhasebesini yapamaz.

Halk şairliği farklı bir şeydir. Şâirin başta da söyledik kalb imbiği açıktır. Bir kanaldan akırlar. Ama bir tarafta da toplum şartlarında bırakırlar. Yânî şâir hem tabiatı tabiat görür. Keyfî ne ise öyle alır öyle ister. Hem de onun Halikımı arka planını görür. Keyfî de Allah'tan bilir. Yânî güzel hem güzeldir. Seyreder, sever, zevk alır. Hem de onun yaratıcısını Allah bilir. Verdiği için şükreder. Varlığına işâret bilir.

Âşık ahlaklıdır, terbiyelidir. Zâten söz erbâbıdır. Zerâfet insanıdır. Ama vasıflı insan olduğunu bilir. Kendine güven duyar. Onun için biraz sivri dillidir. Kırıcıdır. Büyük küçük dinlemez. Hava atar. Bunu işi ile, mansıbı ile bazenda boynu ile bile öder.

Şâir ehl-i nâmustur. Uçkuruna düşkün değildir. Böyle olupta taşlanmışı yoktur. Târih buna şahiddir. Fakat halk şâirinin kalbi kontrolsüzdür. Güzeli gördü mü orda kalır. Onu kalbine alır. Onun üstüne kurgu kurar. Ona vurulur. Onun vasıflarına hayran kalır. Bu evli mi bekar mı demez. Diyemez. Kalbi kaynar. Duygularının üstünü örtemez. Bu şehvet çizgisinde bir olay değildir. Kalbinde denizlerde dalgaların belirlediği, coştığı, harekete geçtiği tûfâna dönüştüğü gibi duygular oluşur, aynı hâli yaşar. Bu duygular söze dönüşür. Bu elde değildir. Bu şiir olur. Söz şekillenir. Söz ağızdan çıkar. Bu unutulmaz. Buna insan sâhip çıkar. Çünkü bu onun da başına gelip ifâde edemediği şeydir.

Şâirin yaşı kaç olursa olsun bu vâkıdır. Şâir evlidir. Çoluk çocuk sahibidir. Sevmiş almıştır. Sevmemiş almıştır. Ailesi ile huzur içinde yaşamaktadır. Belki de birkaç evlidir. Ama bu şâirlik halidir. Söyler. Söylediğini yaşar. Sonra o hal yavaş yavaş ölür. Derken bir başka güzel görür. Acının acıyı bastırdığı gibi hal hâl bastırır. Bir hal gider bir hal gelir. Başlar onu yaşar. Onu vasfeder.

Bu anlattığım en büyük şâirimiz Karacaoğlan için geçerli olduğu gibi Durdu Yoksul için de geçerlidir. Karacaoğlan diyâr-ı Dulkadiriye'dendir. Bahçelidir. Maraş'ta yetişmiştir. Ömrü gezerek geçmiştir. Gezdiği her yerde gördüğü her güzele söylemiştir. Peki söylemiştir de bir namırsızlığı mı olmuştur. Kesinlikle hayır. Bu şâirin gönlü. O durmaz. O durdurulmaz. O coşar. O şâiri zorlar. O şâire söyler.

Yine söylüyoruz. Halet-i rûhiye aynıdır. Durdu Yoksul da seksenin üstünde bir pir-i fânidir. Ama kalbi Karacaoğlanın kalbinin aynıdır. O da söylerdir. Yalnız şunu da ifâde edelim şâirin her insanda olduğu gibi ilk aşkı başkadır. İlk aşk unutulmaz. Sürekli depreşir. Gömülmeye gelmez. Gömdüm deseniz gömerken üstüne dünyânın toprağın koysanız yine toprağını üstünden atar, dünyâ yüzüne çıkar, kalbinizdeki yerini başkasına bırakmaz.

Halk şâiri başlangıçta daha çok aşkının insanıdır. Ama giderek cemiyetinin insanı olur. O da geçim derdi çeker. O da her insan gibi mihnetlerle imtihan olur. Çocuğu ölür. Kendi hastalanır. Varlık gider muhanete muhtaç olur. İşinden olur. Oğlan ahlaksız çıkar vs. Bu defa söylemeye alışık dil ifâdeye müsait kalb bu mevzuuları dile getirir. Duygu dili kabarıp şâir onu anlar kalem diliyle yazıya döker. Şâir söyler boşalır. Aynı sıkıntıyı yaşayan halk şiiri okur, tekrar eder içini boşaltır. Şâir şöyle demiş der.

Veyâhut şair cemiyetini görür. Yakışıksız işle karşılaşır. Duyguları depreşir. Akli kabul etmez. Hakkâniyet duygusu dikleşir. Bütün vücûdunu titreme tutar. Yanlışa karşı çıkar. Ama onun âleti başkadır. O olaya kazma kürekle karşı çıkmaz. Kalbinde o an ne duygu ne ifâde doğdu onu hemen dile getirir. Şahsa topluma olayı dillendirir. Evini yıkma der. Mecbûriyet yoksa evlenme der. Vatanına sâhip çık der. Çünkü bunlar Müslüman – Türkün millî ma'nevî değerleridir. Temel doğrularıdır.

Aslında bunu anlatırken Durdu Yoksul'u anlatıyorum. Çünkü Yoksul da feleğin çemberinden geçmiştir. Hakperesttir. Sivri dillidir. Düzyazı şiir çok konuşur. Karşı çıkar. Bunlar başına işler açar. Dile getirir. Vatanın çok sever. Maraş coğrafyasın gezer. Yurdum der över. Elinden çıkar diye korkar. Sahiplenir. Sahiplenilsin

ister. Askere giden çocuğuna, çocuklara iyi koru diye tenbihler. Dile getirir. Hem de en iyi şiirleri vatani, yurdu üstünedir.

Gençlik Allaha kullukta dikkatsizlik çağıdır. Ni'meti görmezsiniz, gücünüzü görürsünüz. Vururum kırarım keseme kalır zannedersiniz. Sonra yavaş yavaş yaşlanırsınız. Gücün gittiğini görürsünüz. Herkesin bir yere gittiğini fark edersiniz. Yolun sonunu görürsünüz. Başlarsınız yürekten hak hak demeye. Kendinize çeki düzen vermeye. İnsanlardan nefislerini ıslah etme çağrısında bulunmaya.

Gözlerinizi açarsınız. Hayâtın içinde kendinizi bulursunuz. Körbazarı yüzersiniz. Ya size nâsihat eden yanlış eder. Veya çevreniz kötülerle dolu olur. Hayatı yaşıyorum derken yanlışı yaşarsınız. Bu da başınıza işler açar, hayatınıza mâl olur. Altından da kalkamıyacağınız sıkıntılarla karşılaşarsınız. Bir hata bütün hayâtınızı berbat eder.

Şâirsensiz hele de halk şâiri iseniz işte bütün bunları hayata girdirirsiniz. Bağrınıza taş basamazsınız. Kendinize serzenişte bulunursunuz. Başkalarına bunları yapmayın diye serzenişte bulunursunuz.

İşte Durdu Yoksul'un şiirleri, hayatı. Karşılaştıkları. Yaşadığı mekân. Yanlışları. Yanlışlarına karşı çıkışları. Tek partili hayat dönemi. O dönemden çıkış. Hürriyet hak arayışları. Son yüzyılda yaşanan toplum baskıları. Yozlaşma. Yozlaşmanın müşahhas örnekleri. Yozlaşmanın mâliyeti. Nelere mal olacağı. Topluma sahipleniş. Millî ma'nevî değerleri koruma. Yanlışa karşı çıkma. Her yanlışa hassâsiyet. Vatanın korunması. Vatana sâhip çıkılması. Düşmanı ta'kip. Savaşa hazır olma. Vatan için her şeyin yapılması. Yurda yuvaya sâhip çıkılması. Yurdun yuvanın yıkılmaması.

Sağlıklı, dinli, imanlı nesil. Ağırıklı güzeller. Güzellerin en güzel yanları. Eski aşklar vs.

Ben isterdim ki bu memlekette yüksek okullar, Vâlilik, Belediye vs ama önce kurumlar bizi biz yapan değerlerden biri olan halk kültürüne, halk şiirine sâhip çıksınlar. Bütün Maraş toprağını tarasınlar. Az kıymet çok kıymet Halk şâiriyim diyen her Allahın kulun tesbit etsinler. İsimlerini eserlerini belirlesinler. Yazılı hâle getirsinler. Hafızaya alsınlar. Toplum hafızasına yüklesinler. Benimsesinler. Benimsetsinler. Nerde o hassasiyyet.

Koca bir üniversite. Vergisini Türk milletinden toplayan Türk devletinden alır. Ama ne vermiştir Maraşlıya bilmem.

Biz Durdu Yoksul'dan bir cild her hâlükarda basarız diye söz vermiştik. Ona târih serisi bitsin de öyle demiştik. Fakat duyduğumuza göre hastalığı arttı. Yeni hastalıkları oldu. Allah gecinden versin. Belki başına bir şey gelir. En iyisi gözü görürken bir eserini çıkartalım istedik.

İnşallah gücümüz yeter ilerde birkaç cild daha çıkarırız. Eserlerini ölümden kurtarırız. Ama hiç olmazsa bilgisayar girdi ve tashihlerini yaparız. Vatan, millet, Yaradan önünde bize düşen görevimizi yaparız.

Biz şimdi bütün bölgeye şâmil bir halk şiiri koleksiyonu yapıyoruz. İnşallah târih serisi bitinceye kadar bu derleme işi de biter. Başladığımızda da zorlanmadan bu işi götürürüz.

Şunu söylemeden edemiyeceğim. Ben 6-7 yaşında Osmanlıca belledim. Ona benzeterek Latince menşe' yeni harf sistemini kendi başıma belledim. Bütün çocukluğum kış geceleri anama eski Türkçe eser okuyarak geçti. En büyük zevkim eski Türkçe eser okumak ve edinmek.

Yine şunu gördüm. Eskilerin halk tipi Müslümanlığı ayrı. Eserleri ayrı. Osmanlıca Ahmediye, Muhammediye, Siyer-i Nebî. Karadavut vs. okursunuz. Sözün içine şiir vecize, atasözü girdirirsiniz. Bilgi ve tecrübeden istifâde edersiniz. Büyük sözü dinlersiniz. Bölgesel konuşursunuz. Karacaoğlan, Dertli, Emrah vs. evinizin canlı varlık birer feridir. Bilmediğiniz türkü yoktur. Türküler sizin târih mâcerânızdır. Ruh ayanızdır.

Aydınsınız. Dîvan okursunuz. Şarkı söylersiniz. Mevlevisiniz. Hat bilirsiniz. Cild yaparsınız vs. Ama ille de divan şiirinden yüzler, birler parça şiir bilirsiniz.

Ben burada avamı gördüm. Aydını daha çok İstanbul da gördüm. Ben avam büyüdüm. Benim asıl şiirim halk şiiri. O hece vezniyle yazılır. Kâfiyeli olur. Arada durak bulunur. O halkın duygusunu ifâde eder. Benim için halk şiirini korumak, yaşatmak, muhâfaza etmek bir millî görevdir. Onu da yazarak, yazılanı muhafaza ederek korurum. Yaparım. Bundan da şeref duyarım. Zevk alırım.. Beni anlayan bu işde benim yanıma katılabilir. Bunu da bekliyorum.

Ben Türkün dili hâriç garblılaşarak millî kalacağına inanmam. Şunu da bilirim ki bu şekil bir garplılaşıma sürecinde o dilde değişir. İyi bakın onun için son yüzyıl garplılaşanlar iyi birer millet düşmanı oldu. Başka şey olmadı. Peşinden dil de değişti. Ağız da değişti.

Şimdi bu ülkede milliyim diyenlerin bir tek mîsâk-ı millî hudutlarını savunması millî. Ona da millilik denirse.

O halde bizi millî yapan değerleri savunalım. Türkülerimizi söyleyelim. Uzun havaları dinleyelim. Halk şiirimizi koruyalım. Maraş'ta ne değer varsa tesbit edelim. Eserlerini zabt altına alalım. Elimizden geldiği kadar basalım. Genç nesle sunalım. Onları da böyle yazmaya teşvik edelim. Atalar yadigârını koruyalım. İzlerini sürelim.

Biz bu sürece Durdu Yoksul'la başlıyoruz. Devamını dileyelim. Değerlerimizi ihyâ edelim.

Bize her kitapta olduğu gibi bu kitapta da destek veren, muhterem Mehmet KAMBUR'a, ayrıca muhterem Mehmet ALPARSLAN'a, Mustafa GEZGİNÇ'e, Metin HURŞİTOĞLU'na, Reha HÜDÂİOĞLU'na, Osman EŞBAH'a, Aşıkhoğlu Mustafa PAKDAMAR'a ve Metin KRAL'a katkılarından mütevellit teşekkürler ediyoruz.

Cenab-ı Allahın bize yardım edeceğine, yüz üstü bırakmayacağına inanıyoruz. Ona şükürler olsun diyoruz.

**Yaşar ALPARSLAN**

## ÂŞIK DURDU MEHMET YOKSUL

Karacaoğlan'dan sonra bu yörenin yetiştirdiği büyük halk şâirlerinden biri de Durdu Mehmet Yoksul'dur.

Maraş'ta 1923'de dünyaya gelir. Ailesi Hacı Ali Zenginâdeler olarak bilinmekle birlikte amcası tüm malı mülkü bitirdiğinden marangoz olan babası Mustafa efendi Soysul soyismini kayda geçirir. Annesi Fatma hatundur. Soyisim kanunu ile Hacı Ali Zenginâdelerin diğer fertleri de Taşlıalan, Aksu, Çokağır gibi soyisim alırlar.

Baba Mustafa efendinin tercihi olan “Yoksul” ailenin de kaderidir bir bakıma. Durdu Mehmet küçük yaşta Seydihan hocadan Kur'an dersi alsa da okula gidip diploma alamaz. Aileye maddi katkıda bulunmak için çalışmak zorundadır. Önceleri köşker çıraklığı yapar. Tarlalarda orakla ekin biçer. Bir kilimci ustasının yanında çırak olarak çalışır. Sebat eder, azimle çalışarak iyi bir kilim ustası olur.

Kendisinden Kur'an dersi aldığı Seydihan hocanın vasiyet niteliğindeki sözlerini bir türlü unutamaz.

Yıl 1930'lu yılların başıdır. Belki de birkaç yıl öncesi. Kesin hatırlayamıyor. Her gün olduğu gibi Seydihan hocaya Kur'an ve ilmihal okumaya gitmiştir. Seksenlik bir pir-i fâni olan hoca yatakta yatmakta ve

kanlar içindedir. Kur'an ve ilmihal kitapları yırtılmış sahifeler yerlere saçılmıştır. Çektiği onca acıya rağmen gülümseyerek “hoş geldiniz kuzularım” diyerek karşılar çocukları. Sonra onları dizi dibine oturtturarak; “Kuzularım, ben bu yataktan sağ olarak kalkmam. Ana babanıza selamımı götürün. Haklarını helal etsinler. Belki bu sizlerle son görüşmem olur. Onun için sizlere de bir iki sözüm var. İcinizden hocamızın bu hali nedir? Ne oldu ki? Diye soruyorsunuzdur. Size Kur'an ahkâmını öğretiyorum, İslâmın ilmihâlini öğretiyorum, Resulullahın ve ashâbının güzel ahlâkını öğretiyorum diye beni bu hale getirdiler. Dansa mansa gitsem beni bu hâle getirmezlerdi. Dövmezlerdi. Sizden isteğim haramdan kaçın, helala koşun. Vatana sahip olun. Sakın ola bozgunculuk, fitnekârlık etmeyin. Size vasiyetimi de söyleyeceğim. Biliyorum şimdi anlamayacaksınız. Ama sözlerim aklınızın bir köşesinde kalacak ve günü geldiğinde anlayacaksınız. Bir gün gelecek bu zalimlere dur diyecekler. Her kim ki o güne sağ selamet erişir de o toplumun içerisinde olmazsa bir harf dahi öğretmişsem yarın yakanızdan tutar Allahu Teala'ya şikayet ederim” der.

Seydihan hocanın bu sözleri günü geldiğinde onun hayatını değiştirecek ve inişli çıkışlı bir hayat kavgasına sürükleyecektir onu.

Durdu Mehmet okula gidip diploma alamaz ama okuma yazmayı kendi kendine öğrenir. Büyük halk şâiri Karacaoğlanın divanını ezbere okur. 15-16 yaşlarına geldiğinde şâirlik verilir.

Hikâyesi ilginçtir.

*“Oturmuş birkaç pir beni görünce  
Sallayın şuna bir pençe dediler  
Ne kusur işledim diye sorunca  
Selam ver hele bir önce dediler.”*

Dörtlülüğü ile başlayan “Düş mü Hayal mi?”  
şiiri bu ilginç hikâyeyi anlatır.

*“Selâmün aleyküm çöktüm diz üstü  
Koydular ortaya bir kublu desti  
Birisi el sunup doldurdu tasti  
İçirin aşk için gence dediler.*

*Elimi bağlayıp divana durdum  
Söylenen sözlere kulağım vurdum  
Öd düştü bağrıma adların sordum  
Acaba biz kimiz sence dediler.*

*Dedim ki vallahi tanıyamadım  
Kırıldı kökünden kolum kanadım  
Aşıklar seline karıştı adım  
Takıldı düşüne kanca dediler*

*Bir resim çıkardı koynundan biri  
İnci diş gül yanak gözleri huri  
Sana yar eyledik bak şu esmeri  
Yakıştı bülbüle konca dediler.*

*Aşk sardı içimi düştüm bin derde  
Zerrece bir canım kalmadı serde  
Dedim ki adı ne mekânı nerde  
Çok uzak bir bağda gonca dediler.*

*Der YOKSUL bu dertle ölürüm dedim  
Lutfedin sizlerle gelirim dedim  
Nerede ne zaman bulurum dedim  
Kırkında görürsün anca dediler.”*

Yaşı 85’e dayanan şâirimiz 15-16 yaşlarında  
gördüğü bir rüya sonrası yazdığı bu şiiri okurken hâla  
gözleri yaşarmakta, sanki o günü yeniden yaşamaktadır.

Bir rüya ile âşıklar seline karışan ozanımız  
şiiirlerini çizgili okul defterlerine yazmaya başlar.

1941’de babası Mustafa efendi vefat eder.

1942’de askere gider. O günün şartları gereği dört  
yıl askerlik yaparak 1946’da askerliği bitirip memleketine  
döner.

Askerlik dönüşü her Türk erkeği gibi evlendirilir.  
1947’de gerçekleşen bu evlilikten iki kız iki oğlan olmak  
üzere dört evladı olur. 1952’de ikinci evliliğini yapar. Bu  
evlilikten de iki kızı dünyaya gelir.

Ülkede tek partili siyasi dönemin sona erdiği  
günler Seydihanlı hocanın vasiyetinin de hatırlanacağı  
günler olur. CHP’nin karşısına “dur” diyen bir “el”  
çıkıştır ve bu eli o el diye yorumlayan Durdu Mehmet  
artık kürsülerin vazgeçilmez hatibidir.

CHP’yi yeren DP’yi öven şiiirler ardı ardına dile  
gelir. Öğretmenliği bırakıp gazeteciliği meslek seçen  
A.Saim Emirmahmutoğlu’nun çıkarttığı “Demokrasiye  
Hizmet” gazetesi bu şiiirlerin yayınlandığı yer olur.

Ülkede ve haliyle de şehirde gerilim had  
safhadadır.

Maraş belediyesinde başlayan görevi çok kısa  
sürer. Başkan Ali Kısakürek’in siparişi bir şiiri kaleme  
almadığı için çatışır ve istifayı basar. Demokrasiye  
Hizmet gazetesindeki muhalif yazılarla başkan görevden  
geçici bir süre görevden alınacaktır.

A.Saim Emirmahmutoğlu’nun yardımı ile 1953’de  
Orman İşletme Müdürlüğünde orman muhafaza memuru  
olarak göreve başlar. 1960 ihtilaline kadar bu görevi  
sürdürür. İhtilalin olduğu günler Bulanık’ta görevdedir.  
Savcılıktan çağrılır ve sorgulanır. DP’yi öven şiiirlerin  
bedeli görevden uzaklaştırma ile sonuçlanacaktır. Yedi  
arkadaşı ile birlikte tebliğatı almamak için dirense, kırk

gün kaçsa da 16 Haziran 1960 tarihi itibariyle görevine son verilir.

Müftü Hâfız Ali Efendi'nin dediği gibi; “her düğünün bir matemi vardır.”

Üç yıl boшта gezer.

1963’de ihtilal valisi Orhan Akbay’ın desteği ile Belediye’de yeniden göreve başlar. Vali Akbay aynı zamanda Belediye Başkanındır.

Belediye’de görev yaptığı yıllarda değişik vazifelere atanır. Mezbahane de çalışır. Gece bekçiliği yapar. Bir müddet eşekle sokaklarda çöp toplar. Son olarak buğday pazarı kontrol ve tahakkuk memuru iken 1978’de emekliye ayrılır.

1960 ihtilali sonrası işsiz geçen üç yıl onun kavgacı yapısını değiştiremese de siyasi şiirlere ara vermesine neden olur. Artık o kürsülerin değil aşkın şâiridir.

*“Âdemi topraktan yaratan Allah  
Şu kızı kaymaktan baldan mı yaptın  
Kudretin büyüktür bilirim vallah  
Yanakta benini halden mi yaptın.”*

Dörtlüğüyle başlayan ve;

*“Şöyle bir dilbere kul ettin beni  
Her şeye kâdiresin tanırım seni  
Şu elma yanağı kadife teni  
Gerdanı buluttan tülde mi yaptın*

*Karanfil çiçeği sanki kulaklar  
Sünbül mü saçları boynunu saklar  
Uç vermiş memeler sütyeni oklar  
Kiraz mı dudaklar gülden mi yaptın*

*Bir yeşil ördeği andırır başı  
Aşığın bağına vurdurur taşı  
Kânuni Sultanın yayı mı kaşı  
Ok mudur kirpikler telden mi yaptın*

*Tutulan akıyor sevdası çay mı  
İnci mi dişleri cemâli ay mı  
Mest eder sedâsı keman mı nay mı  
Yakar bu YOKSUL’u çölden mi yaptın.”*

Diye tamamlanan şiir Türkan Şoray’a ithaf edilmiştir. Şâirimiz onun resmini bir gazetede görmüş ve âşık olmuştur.

1970’li yıllar Şevket Bulut’un da yönlendirmesi diğer ozanlarla atışma ile geçer. Kilis’te yayınlanan “Hududeli” ve “Kent” gazetelerinde dönemin şairleri ile atışmalarda bulunur.

Dili sivri ve keskindir. Hasımını ezmekten zevk alır. Atışmanın tadı da buradadır aslında.

*“Denizde azıcık eyledik şaka  
Dağ sandı kendini bir çürük taka”*

Diyerek “haddini bilmez bir şair özentisine” haddini bildirmeye kalkışır:

*“Sevimli yavrucağ yüksel dedimse  
Fırta da semada dur demedim ki  
Bulut’a uyararak bir halt yedimse  
Kafama taş ile vur demedim ki.*

*Yeni mi başladın çalım satmaya  
Yoğurdun yok iken aşı katmaya  
Dolanıp çevreyi düşüp yatmaya  
Yapıyor gençlere kur demedim ki.*

*Derimi bıçaksız yüzmeye kalktın  
Aleyhte türküler düzmeye kalktın  
Hayvanca ağzını bozmaya kalktın  
Bir köpek misali ür demedim ki.*

*His evin virane baykuşlar ötmüş  
Sendeki baş değil kuru söğütmiş  
Bağrında mülevves bir duman tütmüş  
Gözlerin şaş yahut kör demedim ki.*

*Çok şaştım güttüğün kötü niyete  
Hayvanda dil atmaz hususiyete  
Aşk olsun sendeki cibiliyete  
İnsanlık bu resme hür demedim ki.*

*Ben ki bir ademim haraya girmem  
Maddiyet vız gelir dünyalık dermem  
Kur'an'dan gayriye yüzümü sürmem  
Çıkınla bohçanı dür demedim ki*

*Fakiriz boynumuz büküktür belki  
Gururun çakala çeynetmez tilki  
Zavallı şunu da eyice bil ki  
Topraktan yumşaktır pur demedim ki.*

*Şâirler her zaman olmalı metin  
İçine dalmalı bu kudsiyetin  
Karşında kaleyim hisardan çetin  
Yumrukla yıkılır sur demedim ki.*

*Sallarsam kalemim dağlar eğilir  
Sen gibi çok şair diz üste gelir  
Bu koca YOKSUL'u görenler bilir  
Gede bir nâmerte sor demedim ki.”*

Karşılıklı en çok atıştığı ozan ise hemşehrisi Mustafa Zülkadiroğlu olur.

*“Hodri meydan demek kolay alanda  
Soyunup ortaya çıkmak gerektir  
Elense bağlayıp çangal salanda  
Hasmını hakkile yıkmak gerektir.*

*Uzaktan uzağa küsme arkadaş  
Aslanın zıddına basma arkadaş  
Kaş çatıp kulağın kısıma arkadaş  
Erkekçe gözgöze bakmak gerektir.”*

Onca hışmına ve sertliğine rağmen yufka yüreklidir. Hududeli gazetesine verdiği bir mülakatta yüz kızartıcı nahoş dilden sakınmak gerektiğini, atışmaların küfürleşmeye varmaması gerektiğini dile getirir. Ona göre nesir kerpiç duvar, şiir ise çini işlemedir. Şiirin serbest olanına da şiddetle karşıdır.

Yakın dostu A.Saim Emirmahmutoğlu'nun vefatı onu derinden üzer. Cenaze işlemleri ile bizzat ilgilenir ve şu şiiri kaleme alır:

*“Yıl ikibin ay onyediyedi aralık  
Bir köklü çınarın devrildiği gün  
Gönüller perişan yürekler buruk  
Ciğerin yanarak kavrulduğu gün.*

*Kırıldı dostların kanadı kolu  
Gözler kan ırmağı görmüyor yolu  
Her sayfası şeref dolu şan dolu  
Bir soylu defterin dürüldüğü gün.*

*Kimi arabayla kimiler yayan  
Geldi eş dost kavim haberi duyan*



*Matem dergahına verildi ayan  
Hicran düğününün kurulduğu gün.*

*Susuştı bülbüller ötmüyor kuşlar  
Avuçlar içine gömülmüş başlar  
Sel gibi gözlerden akıyor yaşlar  
Acının dertlerle yağrulduğu gün.*

*İnsandı sürerdi insanlık izin  
Adaletsizliğe dönmezdi yüzün  
Asra varan çalkalanan denizin  
Sükunete erip durulduğu gün.*

*Ey nefsim senin de böyledir sonun  
Karaya vuracak ahiri gemin  
Çok muhterem ruhlu nazik bedenin  
Kara topraklarla karıldığı gün.*

*Dinmiyor gözyaşı dertli YOKSUL'un  
Her canlı görecektir sonunu yolun  
Ali Saim Emirmahmutoğlu'nun  
Ebedi dünyaya verildiği gün.”*

Şiirleri; Demokrasiye Hizmet, Engizek, Hududeli, Kent, Kahraman Kent, Aksu gibi mahalli gazetelerde yayınlanan Durdu Mehmet Yoksul ne var ki maddi imkansızlıklar nedeni ile şiirlerini kitaplaştıramaz. Bu da onun geniş kitlelerce tanınmasını engeller.

Bu kitap o büyük ozanı geç de olsa tanımaya ve tanıtmaya vesile olursa amacına ulaşmış olacaktır.

85 yıllık uzun bir hayatın birikimi hastalıklarla boğuşmakta olan ozanımıza Allah'tan acil şifalar diliyor saygılar sunuyoruz.

## DÜŞ MÜ HAYAL Mİ?

Oturmuş birkaç pir beni görünce  
Sallayın şuna bir pençe dediler  
Ne kusur işledim diye sorunca  
Selam ver hele bir önce dediler.

Selâmün aleyküm çöktüm diz üstü  
Koydular ortaya bir kublu desti  
Birisi el sunup doldurdu tastı  
İçirin aşk için gence dediler.

Elimi bağlayıp divana durdum  
Söylenen sözlere kulağım vurdum  
Öd düştü bağrıma adların sordum  
Acaba biz kimiz sence dediler.

Dedim ki vallahi tanıyamadım  
Kırıldı kökünden kolum kanadım  
Aşıklar seline karıştı adım  
Takıldı düşüne kanca dediler

Bir resim çıkardı koynundan biri  
İnci diş gül yanak gözleri huri  
Sana yar eyledik bak şu esmeri  
Yakıştı bülbüle konca dediler.

Aşk sardı içimi düştüm bin derde  
Zerrece bir canım kalmadı serde  
Dedim ki adı ne mekânı nerde  
Çok uzak bir bağda gonca dediler.

Der YOKSUL bu dertle ölürüm dedim  
Lutfedin sizlerle gelirim dedim  
Nerede ne zaman bulurum dedim  
Kırkında görürsün anca dediler.

## GÖZYAŞI

İlkbahar gelip de açılınca gül  
Sel olur gözünün yaşı şâirin  
Dalbe dal gezip de ötünce bülbül  
Kavrulur bağrının başı şâirin.

Kırlarda kelebek atarken takla  
Hasretten kan ağlar rûhu merakla  
Hele bir sevdiği düşerse akla  
Zehrolur ekmeği aşî şâirin.

İşkence altında iniler canı  
Büzülür damarı tükenir kanı  
Belirsiz hüznle yanar dört yanı  
Ağrıdan kurtulmaz başı şâirin.

El sunup gözünden yaşı silemez  
Sevdâyı çekmeyen bunu bilemez  
Kan ağlar yüreği bir an gülemez  
Çatıktır daima kaşı şâirin.

Zalım yar gelip de derdini sormaz  
Bir Dakka eğlenip yanında durmaz  
Hayatta tek yolu temusa varmaz  
Kar tuğfan baharı kışı şâirin.

Kimseler fark etmez sönüp solduğun  
Hep ağlar kendi de bilmez güldüğün  
En yakın anası görmez öldüğün  
Sılada gariptir nâşî şâirin.

Der YOKSUL malı yok pazarı yoktur  
Güzelden gâyrîde nazarı yoktur  
Binlerce şâirin mezarı yoktur  
Bir yemşen çalısı taşı şâirin

## GELMEDEN

Gelin dostlar bu pazara  
Felekten bir gün çalalım  
Değmeden kötü nazara  
Felekten bir gün çalalım.

Yürekde ataş sönmeden  
Sakala aklar enmeden  
Kara yer gel denmeden  
Felekten bir gün çalalım

Öterken şeyda bülbülüm  
Tikende açarken gülüm  
Kapuya gelmeden ölüm  
Felekten bir gün çalalım

Haber salak dosta eşe  
Kuşbaşılar közde pişe  
Yenilen değerken diş  
Felekten bir gün çalalım

Mâdem ki fânidir hayat  
Ölüm gelir tâze bayat  
Kavuşmadan bağa hoyrat  
Felekten bir gün çalalım

Kabırcı mezardeşmeden  
Dertten derde girişmeden  
Melekülmevt erişmeden  
Felekten bir gün çalalım

Görek hayâtın yüzünü  
Öpek dostların gözünü  
Tutun YOKSUL'un sözünü  
Felekten bir gün çalalım. / 19 Mayıs 1966

## GÖRDÜM

Şurada bir güzel gördüm gardaşlar  
Kuş gibi dört yana bakınır gezer  
Dertli mi gözünden akıyor yaşlar  
Hem ağlar hem söyler yakınır gezer.

Kızarmış yanaklar gerdanı güllü  
Koynu bir hoş bahçe kuşlu bülbüllü  
Her gelip geçenden olur ödüllü  
Kendini çevreden sakınır gezer.

Çok ürkek çıt olsa kaldırır kaşın  
Hışmile o yana çevirir başın  
Ya eşin bekliyor ya da yoldaşın  
Saçına çiçekler takınır gezer.

İnanın sözüme değildir şaka  
Tevekkül eylemiş kendini hakka  
Aşıktır zannımca bu kız mutlaka  
Yüzünde bu haller okunur gezer.

Der YOKSUL derdime dert kattı bu kız  
Dertliden gayriye vız gelir ah vız  
Eridi yürekte yağlarım cız cız  
Bu haller aşığa dokunur gezer. / 19 Ekim 1966

## ETME CANIM

Mor saçlım Allahı seversen eğer  
Bu kadar inatla naz etme canım  
Verilen sadaka canlara değer  
Bir eylik edersen az etme canım

Ak göksün dağında sümbülün olim  
Seherde açılan bir gülün olim  
Her sabah şakıyan bülbülün olim  
Eşinden ayrılan kaz etme canım

Sen avcı ben bir kuş düşür kapana  
Her yerde arkadaş olayım sana  
Ne olur güzelim az acı bana  
Dövdürüp başımı daz etme canım

Sen kuzu ben sana otlak olayım  
Fidan ol dalında yaprak olayım  
Ayağın altında toprak olayım  
Gel çeyne savurup toz etme canım

Der YOKSUL ne olur gel tut sözümü  
Kurbanlık koç ettim sana özümü  
Bu kadar ağlatma yeter gözümü  
Batakda sararan saz etme canım. / 17 Ekim 1966

## YAPTIN

*(Film yıldızı Türkan ŞORAY'a)*

Âdemi topraktan yaratan Allah  
Şu kızı kaymaktan baldan mı yaptın  
Kudretin büyüktür bilirim vallah  
Yanakta benini halden mi yaptın

Şöyle bir dilbere kul ettin beni  
Her şeye kâdîrsin tanırım seni  
Şu elma yanağı kadife teni  
Gerdanı buluttan tül den mi yaptın

Karanfil çiçeği sanki kulaklar  
Sümbül mü saçları boynunu saklar  
Uç vermiş memeler sütyeni oklar  
Kiraz mı dudaklar gülden mi yaptın

Bir yeşil ördeği andırır başı  
Aşığın bağrına vurdurur taşı  
Kânuni Sultanın yayı mı kaşı  
Ok mudur kirpikler telden mi yaptın

Tutulan akıyor sevdası çay mı  
İnci mi dişleri cemâli ay mı  
Mest eder sedâsı keman mı nay mı  
Yakar bu YOKSUL'u çölden mi yaptın. 12.8. 1966

## BU SEVDA

Zordur diye bu sevdayı  
Yeren bizden değil bizden  
Aşk bağına vesîkasız  
Giren bizden değil bizden

Biz aşığız Hakkın kulu  
Bağrımız aşk ile dolu  
Dalında kokmalı gülü  
Deren bizden değil bizden

Göle acemi dalanlar  
Yorulup arta kalanlar  
Dünyadan memnun olanlar  
Yaran bizden değil bizden

Deyeceksin sonu nolur  
Dert elem âşığı bulur  
Aşkın kışı yumşak olur  
Boran bizden değil bizden

Aşıklar bilir tadını  
Yalanın etmez yadını  
Bilmeyip yarin adını  
Soran bizden değil bizden

Ağanın sürüp katırın  
Sevdiği yarin satırın  
Sevdiği yarin hatırın  
Kıran bizden değil bizden

Der YOKSUL kul olmaz kula  
Göz gezdirmez sağa sola  
Kur'an'dan gayri bir yola  
Varan bizden değil bizden. / 27.03.1967

## UZAK OLSUN

Doğruluk dileriz haktan  
Yalan bizden uzak olsun  
Nefsin peşinden gönlünü  
Salan bizden uzak olsun

Fenâdan olmalı beri  
Hak için vermeli seri  
Vatan darda iken geri  
Kalan bizden uzak olsun

Gücendiren bir Allâhın  
Bilmeyen Resûlûllâhın  
Yetimin öksüzün âhın  
Alan bizden uzak olsun

Kötü eden hayat tarzın  
Arşına küfreden arzın  
Göz dikip kardaşın ırzın  
Çalan bizden uzak olsun

Kınamayın bu YOKSUL'u  
Bulmak gerek doğru yolu  
Mevlâ varken şeytan kulu  
Olan bizden uzak olsun. / 28 Mart 1967

## RAST GELDİM

Gezer iken bir güzele rast geldim  
Baktımdı yasaktır görmesi dedi  
Kuş gibi şakıdı hayrette kaldım  
Geç ayıp burada durması dedi.

Var ise bir göster resmini dedim  
Çünkü hiç görmedim cismini dedim  
Lutfeyle bağışla ismini dedim  
Yakışmaz sana ad, sorması dedi.

Dedim ki sâkin ol, beni şâdeyle  
Güzele hırçınlık yakışmaz böyle  
Ela mı yeşil mi rengini söyle  
Gözlerim Mekke'nin hurması dedi.

İnce mi kalın mı kaşların dedim  
Acep ne râdde de yaşların dedim  
İri mi ufak mı dişlerin dedin  
En halis incinin kırması dedi.

Sünbüldür saçlarım beliğim yonca  
Dudağım kirazdır yanağım konca  
Aklından olursun bir yol bakınca  
Gerdanım bal ve yağ karması dedi.

Bu vasfın takma mı yoksa ezel mi  
Yaprağın yeşil mi solgun gazel mi  
Sülâlen hep böyle kökten güzel mi  
Bendeki aile arması dedi.

Kız mısın acerbâ yoksa ki gelin  
Aşk denen ırmağa aktı mı selin  
Bülbül'e nazarğâh oldu mu gülün  
Zor biraz bu bağa girmesi dedi.

İsten mi kurbanın olsam yoluna  
Bir serçe kuş gibi konsam dalına  
Kavuşsam kolumu sarsam beline  
Kolay iş değildir ermesi dedi.

Dedim görmeyeydim boyunu keşke  
Dedi ki anladım emelin başka  
Dedim hiç düştün mü sevdâyâ aşka  
Beleş mi ata gem vurması dedi.

Dedim ki devâ yok derdime nedim  
İznin olur ise yoluma gedim  
Gelmedik kalmadı başıma dedim  
Ucuz mu dilberi sarması dedi.

Dedim bu nasıl hâl yaktı YOKSUL'u  
Dört yanı ataşla alafla dolu  
Dedi ki dertlenme Allah'ın kulu  
Er harcı menzile varması dedi.

## BAŞLADI

Bir selam göndermiş kaşı hilâlîm  
Dertli gönül ağlamaya başladı  
Bu gönlün elinden kalmadı hâlîm  
Sular gibi çağlamaya başladı.

Akıttı gözümden sel etti yaşı  
Zehretti içime ekmeği aş  
Parladı bağrımda sevda ataşı  
Yüreğimi dağlamaya başladı.

Hasretlik hançeri dokundu cana  
Kırkbeşlik vücûdu buladı kana  
Kocalık kemendin attı dört yana  
Yollarımı bağlamaya başladı.

Kurbete çıkmaya dizde fer gerek  
Yıkılır bir binâ çürürse direk  
Hele bir yol bahar gelsin diyerek  
Kendi kendin eğlemeye başladı.

Der YOKSUL at dedim geçmiştekini  
Yalvardım yakardım artırdı kin'i  
Âhiri bu gönül öldürür beni  
İdam ipin yağlamaya başladı. / 13.02.1967

## BİR TUHAF

Bu asil millete noldu yarabbi  
Gülüşler sahtedir yüzler bir tuhaf  
Misâfir eylemek kalktı garibi  
Bakışlar bir tuhaf gözler bir tuhaf

Kardaşı kardaştan kesti selamı  
Tek dilden çıkmıyor Allah kelamı  
Bu haller Hüdâ'dan bize belâ mı  
Lisanlar bir tuhaf sözler bir tuhaf

Ne kadar yese de doymuyor karın  
Secdeye konmuyor bir vakit arın  
Nolacak mahşerde halımız yarın  
Pantollar ütülü dizler bir tuhaf

Fakir'in halından bilmiyor zengin  
Parası olanlar değişir rengin  
Şerrinden kaçıyor şeytan ile cin  
Gelinler boyalı kızlar bir tuhaf

Hal böyle gederse sonumuz duman  
Zennenin geydiği bir parmak tuman  
Ar hayâ gederse kalır mı iman  
Topuklar cuvara izler bir tuhaf

Zamane erkeği benziyor kıza  
Sakal yok bıyık yok dönmiş kel daza  
Bin türlü boyayı sürüyor yüze  
Cilveler perişan nazlar bir tuhaf.

Hâneler meyhane dükkan kilise  
Çıraklık ettirir olduk iblis'e  
Yaradanın ismi girmez meclise  
Geyimler modada bezler bir tuhaf

Kendini unuttu cemiyetimiz  
Aslından azıyor diktiklerimiz  
Biderin vermiyor ektiklerimiz  
Yörebler kurudu düzler bir tuhaf

Şükürsüz savarız bin bir ni'meti  
Veririz düşküne türlü zahmeti  
Asi olduk Allah kesti rahmeti  
Kış bahar boş geçer güzler bir tuhaf

Gözleri doldurdu toz ile kubar  
Hocası hacısı hak yoldan sapar  
Nicesi altına gümüşe tapar  
Ördekler mâtemde gazlar bir tuhaf

Gafletin bir sonu olur diyerek  
Öz kullar Mevlâsın bulur diyerek  
Gün gelir namazın kılar diyerek  
Bu YOKSUL o günü özler bir tuhaf

## ALLAHIM

Gene bir ataşdır düştü özüme  
Durmadan bağrımı yakar Allahım  
Bir tuhaf görünür âlem gözüme  
Rûhumda şimşekler çakar Allahım

Şükreden kalmadı çoğa ve aza  
Rekabet artıyor şarkıya saza  
Sataşıp gezerler geline kıza  
Bu haller canımı sıkar Allahım

Dört elle sarıldı kullar fâniye  
Hiç ayık gezmezler dakika sâniye  
Yılda bir kerecik gelmez câmiye  
Kahveye pavyona akar Allahım

Dolmuyor câmide birinci ön saf  
Rahmet-i Rahmansın et bizleri af  
Mahşeri düşünüp kılmıyor insaf  
Kalp gözü kör olmuş bakar Allahım



O azgın kullardan eyleme bizi  
Uydurma şeytana bir ferdimizi  
Aklımızın kulu et nefsimizi  
Bizi bu bataktan çıkar Allahım

Genç koca kız avrat kumara koşar  
Bar kulüp meyhane bunlarla taşar  
Daha bir kısmı var haddini aşar  
İnsanlık bunlardan bıkar Allahım

Aklından geçirmez öleceğini  
Mahşer meydanına geleceğini  
Kendine kalacak sanır bu pini  
Gafletle dinini yıkar Allahım

Cihâna hükmeder zekatı vermez  
Bir fakir kişinin hâlini sormaz  
Kör olmuş gözleri Rabbini görmez  
Dünyâya paraya tapar Allahım

Der YOKSUL bu mudur insanda usul  
Boş durur kazanmaz edinmez mahsul  
Çatışır kelp gibi değilken makbul  
Vücudu habisi kokar Allahım

## ELHAMDÜLİLLAH

İslâm olup dünyaya  
Geldik elhamdülillah  
Allahı bir Rasul hak  
Bildik elhamdülillah

Hakka ettik niyazı  
Göve çıktı avazı  
Oruç tutup namazı  
Kıldık elhamdülillah

Sarıldık yüce dine  
Nur ile doldu sine  
Kuran sünnet sekine  
Daldık elhamdülillah

Bir aşk düştü bu cana  
Hep içtik kana kana  
Kulaçları dört yana  
Saldık elhamdülillah

Sen de iç hak kulusun  
Vurup dökme dolusun  
Fazîletin ulusun  
Bulduk elhamdülillah

Bunda bulduk her şeyi  
Ne var ise hep eyi  
Gerek olan hisseyi  
Aldık elhamdülillah

Der YOKSUL'um durulduk  
Kötülüğe darıldık  
Kini attık sarıldık  
Güldük elhamdülillah.

## DERİM

Aman gönül bir güzeli seversen  
İnleyip derd ile ağlama derim  
Bir vefasız güzel için böyle sen  
Bulanık sel olup çağlama derim.

Bir parça kulak ver ne derim anla  
Doldurdun içimi göz yaşı kanla  
Her zaman her yerde bitmez fiğanla  
Yaralı kalbimi dağlama derim

Uslu ol sırrımı ele bildirme  
Beni böyle kahreyleyip öldürme  
Adüvleri üstümüze güldürme  
Düşmanın aşını yağlama derim

Her olur olmazlar türlü laf söyler  
Bir dile düşersek eloğlu neyler  
Düşmanlar kötüler bizi zemmeyler  
Fitneye sermaye sağlama derim

Der ki YOKSUL o gül ise sen bülbül  
Bulunur bülbüle nice konca gül  
Ne güne duruyor menekşe sünbül  
Çıkar şu karayı bağlama derim.

## YARABBI

Yalvarırım tükensin bu dert bu elem  
Bu acı bu cefa yeter Yarabbi  
Malûmun inliyor şu koca âlem  
Kapladı vatanı keder Yarabbi

İnayet lutfeyle defter dürülsün  
Geçmişin üstüne sünger sürülsün  
Bu sonsuz mâtemin sonu görülsün  
Olmasın ırktaşım heder Yarabbi

Şükrolsun sana çok gene de şükür  
Bu güne yarına düne de şükür  
Bire de beşe de bine de şükür  
Eyleme sonunu beter Yarabbi

Bağışla suçumuz affeyle bizi  
Virâne eyleme evlerimizi  
Kalmadı vartadan bir diyar izi  
Bağladı cesetler katar Yarabbi

Kiminin anası kiminin eşi  
Kimisi erkektir kimisi dişi  
Bir duvar altında binlerce kişi  
Mevt olmuş emrinle yatar Yarabbi

Kimisi çıldırmış kimisi yasta  
Kimisi can vermiş kimisi hasta  
Muş, Bingöl, Erzurum, Varto, Hınıs'ta  
Güneşler gurupsuz batar Yarabbi

Ağlıyor başbakan, kaymakam, vâli  
Kokuyor cesetler kalmadı hali  
Kim deşsin kabırı bitti ahali  
Sayısı binleri tutar Yarabbi

Ondokuz Ağustos bir Cuma günü  
Bindokuzyüz altmış altı düğünü  
Gam matem ıstırap oldu o günü  
YOKSUL bu tarihi atar Yarabbi

## GELDİM

Gezer iken deli deli dağlarda  
Uğradım köyüme yar diye geldim  
Yuvasız kuş gibi uçtum bağlarda  
Şurda bir sevdiğim var diye geldim.

Bildin mi sevgili gelişim neye  
Gelmedim her halde yoğurt yemeye  
Korkuyorum kalbimdekin demeye  
Hisseyle halimi sor diye geldim.

Aylarca yol çekip buraya erdim  
Vur öldür serimi yoluna serdim  
Yar senden uzakta azıtdı derdim  
Yarama bir merhem sür diye geldim.

Seversen sevdiğim Kuranı dini  
Eğlen kal yanımda göreyim seni  
O moruş belikle as öldür beni  
Cismimi yerlere ser diye geldim.

Kavruldu yüreğim ciğerim solur  
Zâlimler zulmünün cezâsın bulur  
Kurbanın olayım kal getme nolur  
Yanımda bir Dakka dur diye geldim.

Sen ki bir meleksin can mı alıcın  
Gedersem buradan nerde bulucun  
Vereyim al sana sevda kılıcın  
Şu yanan bağıma vur diye geldim.

Bu YOKSUL dünyada bilirdi işin  
Hasretin darbile çürüttü dişin  
Yar kölen olayım eyice düşün  
Ya öldür ya bir söz ver diye geldim.

## GAYRİ

Hasretlik ataşı yaktı özümü  
Lutfeyle maraş'a doğru gel gayrı  
Bir ırmak bir nehir olan gözümü  
Ne olur sevgili sunda sil gayri

Yaralı bağrımda sevdadır çoşan  
Beni mahvetmeye eyledi nişan  
Bozuldu bahçeler bülbül perişan  
Açmıyor düşümde sünbül gül gayri

Aşk denen ataşda ciğerim pişti  
Bu sevdâ sağlıkda kabrimi deşti  
Uç verdi kalpdeki çibanlar şişti  
Cerrahsan şunları yetiş del gayri

Kocadım, yoruldum şu genç yaşımda  
Hüzün var baharda yazda kışımda  
Kalmadı tek kara gel gör başımda  
Tükendi cismimde bitti hal gayri

Fer olsa dizimde sana gelicim  
Dolanıp her köşe seni bulucum  
Yolunda bir garip derviş olucum  
Geyicim sırtıma hırka çul gayri

Aheste aheste çıkıyor canım  
Büzüldü damarım kurudu kanım  
Gurbetler olacak ahir vatanım  
Görünür gözüme uzak yol gayri

Şu koca toroslar kalksın aradan  
Derdime bir derman bulsun yaradan  
Maraş'tan tarafa yürü oradan  
Yalvarırım eşim ol burda kal gayri

Mektupla hallolmaz bu dert bu elem  
Derman ol son bulsun bitsin bu çilem  
Yazmıyor derdimi kağıda kalem  
Mateme gark oldu kağıt pul gayri

Der YOKSUL sen Arzu bense Kanber'im  
Yar senden uzakda arttı kederim  
Ölmeden hasretlik bitsin gel derim  
Sarılsın beline bir kez kol gayri

## DİYORLAR

Kalpdeki yaraya merhem sarmaya  
Varsan bir makama çekil diyorlar  
Bir Dakka eklesen orda durmaya  
Eğlenme burada yıkıl diyorlar

Desen ki efendi lutfeyle bana  
Zaman ver şurada gel de imana  
Çektiğim azabı arz edim sana  
Bura dert hânesi değil diyorlar

Emmisiz dayısız bir fakir isen  
Bir işin bitmiyor boş ise kesen  
Bu tavır insana yakışmaz desen  
Öğretme bizlere akıl diyorlar

Zebâni maskesin takmışlar yüze  
Müsâde etmezler tek kelam söze  
Bir daha böyle boş görünme göze  
Defol bir köşeye sokul diyorlar

Başımı ağrıtmaya böy gelipde  
YOKSUL'a meme yok ortada dipde  
Utanmaz gezerler barda kulüpde  
Buralar bir nevi okul diyorlar

## YOK

Kış geldi ocağa atıp yakmaya  
Odun yok tezek yok saman yok yarab  
Üşüyüp donunca kışa takmaya  
Pantol yok şalvar yok tuman yok yarab

Kalleşlik baş oldu kalmadı mertlik  
Fakirle düşmandır metelik dörtlük  
Her nere gettimse çökdü züğürtlük  
Saat yok Dakka yok zaman yok yarab

Gidenler az olur senin yolundan  
Zenginler bilmiyor muhtaç halından  
Acaba senmaldın bir çok kulundan  
Vicdan yok amel yok iman yok yarab

Fakirsek sadaka istemek haşa  
İş versin turalım çalsınlar taşa  
Benzedik bir dertli yuvasız kuşa  
Ocak yok soba yok duman yok yarab

Kudretin büyüktür tanırız sizi  
Teksiniz bulamak bir denginizi  
Öyle bir gemiye attın ki bizi  
Yelken yok motor yok dümen yok yarab

Topraklar doyura varın gözünü  
Şekerin kaymağın duymak sözünü  
Kasapta görürüz etin yüzünü  
Ekmek yok bulgur yok suvan yok yarab

Kiminin kasası anbarı dolu  
Kimisi bulamaz bir eski çulu  
Kefensiz gömerler ahir YOKSUL'u  
Sonuç bu şüphe yok güman yok yarab

## BACIN ALIRIM

Burnunu kaldırıp geçme bu yoldan  
Vallahi dudaktan paçın alırım  
Kuş olsan uçurmam güzelim daldan  
Ya seni yahut da bacın alırım

Ben sana ne yaptım kin mi alıcın  
Bir ömür boyunca han mı kalıcın  
Çalarım boynuna sevda kılıcın  
Yıkarım tahtını tacın alırım

Bilirsin ne kadar severim seni  
Derdin ne tez söyle kalbindekini  
Bu duymaz tavrınla çıldırtma beni  
Keserim zülfünü saç'ın alırım

Gam elem bilmezdim verdin tatdırdın  
Dert sundun ruhumu yasa batırdın  
Yıllarca aşkınla hasta yatırdın  
Açtığı yaranın öcün alırım

Der YOKSUL gömleğim yenim olursan  
Serimden bir parça benim olursan  
Eğer ki sevgili benim olursan  
Paylaşır hüznünü acın alırım.

## NE OLUR

Beri gel sevdiğim hakkı seversen  
Sana bir sözüm var kaçma ne olur  
Bu yolda sıkışıp canını versen  
Aşkımı yabana açma ne olur

Sil güzel yüzünden şüpheyi kini  
Bağışla suçumu severim seni  
Lutfeyle güzelim görünce beni  
Bir selam vermeden geçme ne olur

Siporcu değilsin binme kızağa  
Düşürür eloğlu seni tuzağa  
Yakın gel güzelim getme uzağa  
Kötünün dolusun içme ne olur

Kolunda şahanın bazın olayım  
Yılım ol baharın yazın olayım  
Peşinde meleyen kuzun olayım  
Sırrımı düşmana saçma ne olur

Der YOKSUL ardından gelen olmuşum  
Kapıda uşağın kölen olmuşum  
Can verip yolunda ölen olmuşum  
Kefinim zulmile biçme ne olur. / 11.11.1966

## YILDIZ TEZCAN'A

Sorucum lutfeyle cevap ver bana  
Esmer mi beyaz mı al mısın Tezcan  
Ne renkte ne katmış anan mayana  
Reçel mi kaymak mı bal mısın Tezcan

Mazur gör şaşırdım süalin aslın  
Yeniden alalım mevzûn faslın  
Suretin Adem mi bülbül mü neslin  
Dudak mı yanak mı dil misin Tezcan

Yürekde aşk mısın gençlik çağında  
Bir yeşil çam mısın aşkın dağında  
Kanarya otağı gönül bağında  
Lale mi sümbül mü gül müsün Tezcan

Dolanıp dünyâyı gönül derleyen  
Güneşler misilli kalpde parlayan  
Gönülden gönüle akıp gürleyen  
Irmak mı nehir mi sel misin Tezcan

Der YOKSUL yarama merhem eyleyen  
Kanayan kalbime devâ söyleyen  
Her Dakka her saat beni eğleyen  
Şu dertli sazımda tel misin Tezcan. 17.01.1968

## TÜRKAN ŞORAY'A

Kul sensiz olamaz ey nazlı Türkan  
İnsana ahrette iman gibisin  
Kapında kölolur han ile hâkan  
Darlıkda verilen aman gibisin

Yanıyor bağrımda sevdâ ataşı  
Kavrulup kül oldu kalbimin başı  
Dinmiyor bir dakika gözümün yaşı  
Bire yetmiş veren harman gibisin

Şeker mi dudağın şerbet mi kanın  
Kaymak mı yanağın bal mı gerdanın  
Gülüşün inan ki bağın bostanın  
Üzümün üstünde duman gibisin

Bir nazlı sızısın kalpde kaslarda  
Bulunmaz çiçeğin avam haslarda  
Şol uçsuz bucaksız okyanuslarda  
Gemiye yön veren dümen gibisin

Bu YOKSUL kulundur gel vur kösteği  
Andırır saçların alabesteği  
Aşığın içinde ümit desteği  
Kavuşma yolunda güman gibisin. 18.07.1967

## GENE

İnsaf et bir parça yumşa be güzel  
Katıla katıla taş oldun gene  
Ömrümün baharı döküyor gazel  
Boralı tûfanlı kış oldun gene

Yağladın boynuma taktın sicimi  
Gülmedin yüzüme bir su içimi  
Sevdâlı ruhuma cellat biçimi  
Püsküllü belaya baş oldun gene

Bu dertli âşışın alma vebalin  
Lutfeyle bir kere bak da gör hâlin  
Gündüzün gözümden getmez hayalin  
Uykusuz gecemde düş oldun gene

Yıktın bir hayatı uğruna hiçin  
İnandın sözüne bir kahpe piçin  
Yıllarca uğraştım unutmak için  
Gözümden çağlayan yaş oldun gene

Dün sabah pınarda gördüm bacını  
Taramış sen gibi örmüş saçını  
Seneler sonrası duydum acını  
Ağzımda ağrıyan diş oldun gene

Yetişir gel gayri ey Havva kızı  
Yalvarırım son bulsun dinsin bu sızı  
Kol kola geçirek bahârı yazı  
Şu küskün gözümde kuş oldun gene

Sevdiğin köşede duruyor kilim  
Katlayıp dürmeye varmıyor elim  
Her Dakka adını anıyor dilim  
Bu dertli YOKSUL'a iş oldun gene.

## GELMEDİN

Bekledim sevdiğim ay da üceldi  
Ziyâsı dört yana vurdu gelmedin  
Vallahi beklemek bağrımı deldi  
Davarcı itleri ürdü gelmedin

Gelirim demiştin sözlerin hani  
Günlerdir bu acı öldürür beni  
Kalp rûha ruh kalbe durmadan seni  
İnan ki her Dakka sordu gelmedin

Bağrıma tonlarca doldurdun nârı  
Parladı alaflar tütdü puhârı  
Çobanlar önüne kattı davarı  
Dağlara yukarı sürdü gelmedin

Sevdiğim bu bana ettiğin nâ hak  
Kaldır da yastıktan başını bir bak  
Ağardı tan yeri söküyor şafak  
Aydınlık çevreyi sardı gelmedin

İçime bir ataş düştü derinden  
Alemin uykusu kaçtı serinden  
Herkesli uyandı kalktı yerinden  
Yorganı döşeği dürdü gelmedin

Der YOKSUL yalanmış sözlerin ey kız  
Erittin içimde yağımı cız cız  
Bir göz at semaya kaldı mı yıldız  
Irgatlar tarlaya vardı gelmedin



## SEVGİLİ

Sevdiğim getmekse hemen muradın  
Bu kadar yol çekip yorulmasaydın  
Gönlümün tek gülü ey konca kadın  
Nolurdu boynuma sarılmasaydın

Kötüler büyü mü yaptılar sana  
Bu yersiz gidişin işledi cana  
Tüm alem kin tutsa hiç idi bana  
Yeter ki sen bana darılmasaydın

Şu görpe aşkımın sana vebâli  
Öldürdün bir sözle kalmadı hali  
Canıma göz diken düşman misali  
Karşımda bu türlü kurulmasaydın

Derindi sellerin geçemiyordum  
Kanatsız üstünden uçamıyordum  
Bulanık akardın içemiyordum  
Eğlenip tasımda durulmasaydın

Boş yere ağlayıp yorma kendini  
Besbelli kötüler kandırmış seni  
Bu acı halinle öldürdün beni  
Ölmüştün gözümde dirilmeseydin

Şunu da deyim ki çok sevdim seni  
Ne yapsan, ben sana tutamam kini  
Der YOKSUL vallahi delettin beni  
Önüme çul gibi serilmeseydin

## GARSON EFENDİ

Sevgili kardeşim garson efendi  
Lutfeyle bir daha doldur be yahu  
Şu gamın hicranın yıkılsın bendi  
Şapşığı küplere daldır be yahu

Zahmetin oluyor birazcık size  
Dertliyim ahbabım gücenme bize  
Yok ise yorulma istemem meze  
Bir çitmik leblebi buldur be yahu

Bilirsin hayatta her şeyler olur  
Arayan mutlaka arzusun bulur  
Derman ol derdime bir parça nolur  
Yahut gel şu beni öldür be yahu

Derdim çok birine bulunmaz çare  
Yok elimde kuruş delikli pare  
Garibim gurbetde kaldım biçare  
Terkledim sılayı bildir be yahu

Bağrımı kül eden göz ile kaştı  
İçimi yandıran gözünde yaştı  
Ayrılık yılları onbeşi aştı  
Hasretin dakkası yıldır be yahu

Bir bahar akşamı yitirdim onu  
Çektiğim sevdanın gelmedi sonu  
Yalvarırım dillere düşmesin konu  
Bu sözler bir gizli yoldur be yahu

İşte bu YOKSUL'un her hali harap  
Unutmam o anı olsam da turap  
Dert derdi bastırdı tükendi şarap  
Gayri şu bardağı kaldır be yahu. 10.10.1958

## ŞAİR DOSTLAR

Şairlik bağımlı timar edenler  
Gelin hep beraber kazalım yâhu  
Sevdanın dağında koyun güdenler  
Sürüyü birlikde gezelim yâhu

Kış bastı bir yere varamaz olduk  
Oturup hal hatır soramaz olduk  
İlk bahar geliyor duramaz olduk  
Gayri şu sükutu bozalım yâhu

Değmez bu hayata kalmayak yasta  
Selamlar gönderek eş ile dostla  
Her halde lutfedip iletir posta  
Bir iki mısracık yazalım yâhu

Toplansın bir yere ahabla yaran  
Kim varsa genç yaşlı ayakda duran  
Bize imtihanı müstehak gören  
Feleğe bir şeyler dizelim yâhu

Der YOKSUL rast gele gelmeyin sâde  
Önceden bir güne eyleyek vâde  
Ellerden ellere dolansın bâde  
İçelim aşk meyın sızalım yâhu. 20.01.1968

## BİR YEL ESTİ GENÇLİĞİMİN ÇAĞINDA

Bir yel esti gençliğimin başında  
Karşı koyamadım devirdi geçti  
Çocuk iken daha onbeş yaşında  
Yemyeşil yapraktım kavurdu geçti

Nolurdu dünyaya gelmesem keşke  
Gözümü açmadan kapıldım aşka  
Bu türlü başka hal görmedim başka  
Yüzümü ters yöne çevirdi geçti

Şu görpe kalbimi aşka bandırdı  
Bir bardak su verdi içtim kandırdı  
Öd düştü bağrıma yaktı yandırdı  
Külümü havaya savurdu geçti

Berk değdi başıma sevdâ güllesi  
Çekerim hiç bitmez zevki çilesi  
Her yerime değmiş hicran sillesi  
Karardı etlerim göverdi geçti

Bu haller kan katran kattı aşıma  
Bin gamla eriştim kırk beş yaşıma  
Kocalık köşkünü kurdu döşüme  
YOKSUL'um güzeli severdi geçti

## GÜLÜM

Sevgili bülbülüm inan sözüme  
Aşkınla bağrımı yakarsın gülüm  
Bir Dakka görmesem tüten gözüme  
Hasretle burnuma kokarsın gülüm

Bu aşka düşenin kalır mı hali  
İhanet edersen sana vebali  
Dağlardan çağlayan sular misali  
Kalbimin içine akarsın gülüm

Yemekde aşımın kaşığıydın sen  
Gönlümün sevgili aşığydın sen  
Karanlık gecemin ışığıydın sen  
Gün gibi karşımda çakarsın gülüm

Gel canım ruhumun içinde kışla  
Sevmesi suç ise affet bağışla  
Ceylanlar misilli baygın bakışla  
Gönlümü yerinden sökersin gülüm

Yar seni seveli unuttum yazı  
Kış ile baharı gelini kızı  
Beklerim beklerim gelmezsin bazı  
O anda canımı sıkarsın gülüm

Sana eş olalı gönlüm şâduman  
Hayat çok tatlıymış eylemem güman  
O lâle dudakdan öptüğüm zaman  
Hazzınla belimi bükersin gülüm

Ben Durdu YOKSUL'um kapında kulun  
Gel çeyne döşümü bura öz yolun  
Uzatıp boynuma sarınca kolun  
Cismimi cennete sokarsın gülüm. 19.09.1967

## AH TÜRKAN ŞORAY İNAN Kİ

Ah Türkan inan ki şu yan bakışın  
Tavsife karşılık dilde bulunmaz  
Hoplayıp zıplayıp nazla sekişin  
Nehirde ırmakta selde bulunmaz

Görenin bağrını aşkla yakarsın  
Gönülden gönüle hızla akarsın  
Âşığın burnunda tüter kokarsın  
Misk kokun sümbülde gülde bulunmaz

Ne tatlı halk etmiş seni yaradan  
Hasretlik bağını kaldır aradan  
Lutfeyle bir selam yolla oradan  
O cilve sazımda telde bulunmaz

Seni bir görenin ömrü sökülür  
Sevdana düşenin beli bükülür  
Söylerken ağzından kaymak dökülür  
Lezzeti şekerde balda bulunmaz

Seni çok severim gözüm gibisin  
Canımsın ruhumsun özüm gibisin  
Yanağı dumanlı üzüm gibisin  
Bir eşin melekde kulda bulunmaz

Aşkınla eserim yel ettin beni  
Bağladın gönlümü kul ettin beni  
Ey Leyla Mecnunum delettin beni  
Menendin sahrada çölde bulunmaz

Der YOKSUL aradım hep çevre yanı  
Bu yolda çok yordum dertli tabanı  
Edirne'den tutda dolandım Van'ı  
Benzerin köy kaza ilde bulunmaz

## KARA GÖZLÜM

Kara gözlüm sen buradan gedince  
Karardı gözümde alı Maraş'ın  
Beni böyle habersiz terk edince  
Zehroldu içime balı Maraş'ın

Geleceğin günü bir bir sayarım  
Bir deliyim kim ne dese uyarım  
Her nere varırsam fiğan duyarım  
Mateme gark oldu halı Maraş'ın

Kimseden yerini soramıyorum  
Oturup bir yerde duramıyorum  
Bir dostun yanına varamıyorum  
Toz duman görünür yolu Maraş'ın

Bahçeler vîrane açılmıyor gül  
Bir tuhaf hal oldu ötmüyor bülbül  
Derdile boynumu büküyor sünbül  
Kurudu çiçeği dalı Maraş'ın

Hiç durmadan gece gündüz ağlarım  
Yasa battım karaları bağlarım  
Nehir gibi coşar coşar çağlarım  
Gözümde akıyor seli Maraş'ın

Kimseden şekvam yok bunu hak verdi  
Üç beş gün gülmeyi felek çok gördü  
Vallahi sevgili çektiğim derdi  
Ola da söylese dili Maraş'ın

Der YOKSUL bilmem ki böyle nedimim  
Bir akıldânem yok halbir edicim  
Terk edip burayı ben de gedimim  
Neyleyim olmuşum kulu Maraş'ın

## GEREKİR

Bir nice hallerde adem oğluna  
Bu günden yarını görmek gerektir  
Nasihat yolile uslanmayana  
Yumrukla başına vurmak gerektir

Yalvardın yakardın dinlemedi mi  
Şarlatan ağzını gemlemedi mi  
Yumuşak kelamın anlamadı mı  
Suratın çamura sürmek gerektir

Dört yana havlayan kudurmuş itin  
Yahut da tifuslu bir mikrop bitin  
Her neyse bunlar da cibilliyetin  
Tartarak sırrına ermek gerektir

Ölürmüş kalırmış eyleme tasa  
Ezelden ebede böyledir yasa  
Annemin ruhunu gama boyasa  
O şahsın defterin dürmek gerektir

Bu haller böyleyken bilmem ki niçin  
Zırzırın dinleriz bir papaz piçin  
Ona hız vereni aradan seçin  
Dost düşman ne olsa yemek gerektir

Haddini bilmezse eğer bu kişi  
Zorluğa dökerse her hangi işi  
İster ki er olsun ister ki dişi  
Ağzını burnunu kırmak gerektir

Der YOKSUL yıllardır matemde başlar  
Hırsile akıyor gözlerden yaşlar  
El ele vererek aziz kardaşlar  
Suçluya cezasın vermek gerektir

## ŞU İNSAN OĞLU

Öyle bir alem ki şu insan oğlu  
Kimi toprak kimi taş diye ağlar  
Kimisi şehirli kimisi dağlı  
Kimi kuru kimi yaş diye ağlar

Deve mi sığır mı yer yer doyamaz  
Hakikat seline akıp uyamaz  
Mülkünün hesabın bilip sayamaz  
Daha da bir kaşık aş diye ağlar

Üç günlük ömüre derler ki hayat  
Kimisi taze der kimisi bayat  
Şaşmış ellerinden dünya tabiat  
Kimi yaz kimisi kış diye ağlar

Kimisi neşeli kimisi gamlı  
Kimisi çadırlı kimisi damlı  
Kimisi mal ister haktan devamlı  
Kimi at kimisi kuş diye ağlar

Kiminin gözü yok pulda parada  
Tartıda metrede gıram darada  
Kimisi ölümü özler arada  
Kimisi sağlıkca baş diye diye ağlar

Hepsinin aslı kul, kullukda durmaz  
Bir kulun yanına haricen varmaz  
Kör olmuş kalp gözü hak nedir görmez  
Kimisi gözlerim şaş diye ağlar

Kimisi sürünür kimisi sürür  
Kimisi bal saçar kimisi ürür  
Kimisi cihanı dopdolu görür  
YOKSUL'um bu dünya boş diye ağlar

## GÖRÜNDÜ

Bir ataş düştü de yandım özüme  
Tüm dünya gözüme fiğan göründü  
Melillik köşkünü kurdu yüzüme  
Serçeler atmaca doğan göründü

Göç etti yürekden şefkatle saffet  
Bürüdü ruhları bir azim gaflet  
Acıdan tatlıdan eyledim nefret  
Şekerler sarımsak soğan göründü

Tamahla kurutduk çayı nehiri  
Unuttuk ölümü kabri âhiri  
Zenginler bir düşman görür fakiri  
Bir kaşık sulara boğan göründü

Der YOKSUL vicdanlar zulmetle doldu  
Rengarenk güllerin irengi soldu  
Kardaşlar kardaşa acımadı oldu  
Yarayı tuz ile oğan göründü

## KAR YAĞDI BAŞIMA

Kar yağdı başıma kışa varmadan  
İnanki bu senin yoluna Mine  
Savuşup gedersin derdim sormadan  
Bu kadar cevretme kuluna Mine

Nolursun bir Dakka yanıma otur  
Şadeyle gönlümü murada yetir  
Aç göksün gülleri burnuma getir  
Hele bir el uzat puluna Mine

Haziran demeden kurudu çimim  
Kaybettim rotayı batıyor gemim  
Yuvası yıkılmış bir güvercinim  
Lutfeyle dünyeyim dalına Mine

Düşmanlar düşmana eylemez böyle  
Kusurum var ise eşgere söyle  
Köleni koynunda musafir eyle  
Bir gece yatayım koluna Mine

Der YOKSUL dertlerim oldu bir tabur  
Şükrolsun hüdaya veriyor sabır  
Aç bağrın gireyim istemem kabır  
Ölürsem sarsınlar çuluna Mine

## AMAN BE

Aman be mor saçlım aman be aman  
Yandırıp ocakda kül etme beni  
Gelde gör cananım halım çok yaman  
Sahray-ı kebirde yel etme beni

Bir dertli divâne âşığıyım ben  
Çorbanda tuzunum kaşığıyım ben  
Kapunda kölenim uşağıyım ben  
Darılıp kakıyıp el etme beni

Darılsan değil ya kovsan da getmem  
Hayattan geçerim seni terk etmem  
Yanarım velakin eşgere tütmem  
Yeter ki kavrulan çöl etme beni

Sabah akşam yollarına bakarım  
Hasretinle ciğerimi yakarım  
Şırıl şırıl yamaçlardan akarım  
Çaylarda bulanık sel etme beni

Şiiri destanı sana yazarım  
An gelir ki hayatımdan bezerim  
İnan canım yarı mecnun gezerim  
Bir timarhanelik deletme beni

Yalvarırım güzelim gel bana çatma  
Aşk balı çok tatlı zehire katma  
Kavrayıp kolumdan uzağa atma  
Gedipde gelinmez yol etme beni

Bir dertli YOKSUL'um yazarım hece  
Yürekten ağlarım gündüz ve gece  
Bu kadar emeği bırakma heçe  
Hem öksüz hem yetim döl etme beni

## EV LADIM MUSTAFA

Sana bir sözüm var dinle evladım  
Allahtan gayriye tapma kuzucum  
Ricâmı hatırla oldukca yâdım  
Kur'an'ın yolundan sapma kuzucum

Emanet eylemiş Allah bu canı  
Küstürme aman ha ulu sultanı  
Allaha iman et resûlu tanı  
Batılın peşinden kopma kuzucum

Dibini görmezsen girme bir suya  
Gemini bağlama rast gelen koya  
İnsanın ziyneti ar namus haya  
Kimseye kötülük yapma kuzucum

Ahreti unutma can varken serde  
Damahlık gözüne çekmesin perde  
Hakkına razı ol her an her yerde  
Kardaşın malını kapma kuzucum

Der YOKSUL dâimâ hatırla bunu  
Ayrıca nefesine mal eyle şunu  
Kusursuz kul olmaz kulun suçunu  
Eşkere yüzüne çarpma kuzucum

## BIKTIM

Benim gibi gam deryası  
Bülbül denen kuştan bıktım  
Hiç kurumaz gözüm yaşı  
Yağmur çamur kıştan bıktım

Ne çekerim yozdan handan  
Bağrım beri olmaz gamdan  
Dost düşman atar arkamdan  
Dedi kodu taştan bıktım

İçim nefretlerle doldu  
Hayatım hicranla soldu  
Yemek içmek haram oldu  
Ekmek ile aştan bıktım

Hep başımda şimşek çakar  
Ener ta kalbimi yakar  
Bir Dakkacık durmaz akar  
Gözlerimden yaştan bıktım

Bir an çevrem gülle doldu  
Kimi açtı kimi soldu  
Dostla düşman hep bir oldu  
Ahabab ile eşten bıktım

Varlığın varsa severler  
Zebun düşersen döverler  
Seni her yerden kovarlar  
Öz anam kardaştan bıktım

Zenginsen başta tutarlar  
Fakirsene yere atarlar  
Bir hâin görür çatarlar  
Sahte yüzden kaştan bıktım

Der ki YOKSUL sakın kanma  
Her gülen yüze aldanma  
Bu dertliyi yalan sanma  
Bacıdan yoldaştan bıktım

### **ISLIKCI DERESİN YAZ**

Ey sıtma savaşın sayın müdürü  
Sana bir göl yapsam yüzemez misin  
Lutfeyleyip vazifenden ötürü  
Islıkçı deresin gezemez misin

Haberin olmuyor memleket yansa  
Hastalık milleti ölüme bansa  
Boş yere koltukda oturmaktansa  
Bir iki üvezcik ezemez misin

Evvel arz edeyim kızma sözüme  
İçinden kötü laf etme özüme  
Huylanıp kin ile bakma yüzüme  
Ağaran gözünü süzemez misin

Şunu da ayrıca deyim ki sana  
Kız huylan kalk çağır vız gelir bana  
Biz senin belanla kıyarken cana  
Sen biraz canını üzemez misin



Kapladı dereyi zibille mırık  
Sarkıtsan içine kaybolur sırık  
Akmaz mı bu pislik yapılsa arık  
Buraya birkaç büz düzemez misin

El ölü misali mest olur yatar  
Yavrular sinekle belaya çatar  
Halaylar çekeriz sabaha kadar  
Bu kara yazıyı bozamaz mısın

Felaketi yuvasında boğmazsan  
Davacıyız bu dertleri kovmazsan  
Rahmet gibi üstümüze yağmazsan  
Azıcık bu yana sızamaz mısın

Zehrolur buğazdan aşmaz aşımız  
Uykusuz geceler ağrır başımız  
Ceyhanı andırır gözde yaşımız  
Ölürsek bir mezar kazamaz mısın

Evet adı ıslıkcinın deresi  
İtfaiye Haznadarlı arası  
Şahpençeyi geçti kalpde yarası  
Bunların üstünde tozamaz mısın

Menenjit ve tifo uyuz kolera  
Dönerse karınlar birer anbara  
Verir mi hiç bunlar ölüme ara  
Hekimsin sen bunu sezemez misin

Bir dertli YOKSUL'um yazarım hece  
Ne günüm güneşlik ne gecem gece  
Aceba müdür bey benden evvelce  
Ankara iline yazamaz mısın

## HECE DEĞİLİM

Bir tühaf eyledi beni bu sevda  
Doğmadı güneşim gece değilim  
Payım var yanar dağ mamülü lavda  
Dumanım eksilmez baca değilim

Güzeller bağına gönül göçürdüm  
Muhabbet gölünden bâde içirdim  
Bu aşkın yolunda yıllar geçirdim  
Yitirdim geçliği koca değilim

Sîme el sunmadım anlamam zerden  
Büluğa varmadan uyandım erden  
Ders aldım bir ulu muhterem pirden  
Okurum kitabı hoca değilim

Hayatım kapısın aşka açarım  
Aşk ehli kalplere nâme saçarım  
Bir bülbül misâli gökte uçarım  
Enginim görünmez üce değilim

Der YOKSUL za'fım var konca güllere  
Karıştım dört yandan esen yellere  
Bir şiir şeklinde düştüm dillere  
Kâfiyem düzensiz hece değilim

## OTOBÜSLE GEÇİŞİN

Sekiz Mayıs altmış sekiz perşembe  
Bu günüm hicranla geçti mor saçlım  
El sallayıp otobüsle gedişin  
Bağrıma yaralar açtı mor saçlım

Doğrulup bir adım atamaz oldum  
Şakıyan bülbüldüm ötemez oldum  
Tek dakika uzanıp yatamaz oldum  
Gözümünden uykular kaçtı mor saçlım

Her geçen zamanda artıyor derdim  
Dilerim Mevlâdan eyleye yardım  
Hasretlik yolunda hududa vardım  
Ayrılık kefenim biçti mor saçlım

Gel gayri Hüdayı seversen yeter  
Bitirdi ömrümü dert ile keder  
Günbe gün aşk beni divane eder  
Başımdan akıllar göçtü mor saçlım

Der YOKSUL vallâhi dünden beterim  
Bayılır giderim erir biterim  
Yanan ocak gibi daim tüterim  
Gözlerim al kanlar saçtı mor saçlım

## SEVİNÇ VE HİCRAN

Onaltı Haziran günlerde Pazar  
Yarimin köyüne vardım da geldim  
Maşallah deyelim değmesin nazar  
O moruş saçları ördüm de geldim

Birlikte pişirdik sohbet aşını  
Hasretle düzelttim hilâl kaşını  
Gül renkli dudağın inci dişini  
Arzulu nazarla gördüm de geldim

Sarmaşık çiçeği sarmış kolların  
Ak göksü bend etmiş çözdük pulların  
Seyrettim iştahla gonca güllerin  
Halın hatırını sordum da geldim

Bir yanda memurluk bir yanda sevgi  
Bu iki kuvvetin başladı cengi  
Yüklendi sırtıma ayrılık dengi  
Döşüme döşüme vurdum da geldim

Der YOKSUL saçların öptüm eğilip  
Bin defa dirildim bin kere ölüp  
Ayrılmak saati çatınca gelip  
Canımı canana verdim de geldim. 16.06.1968

## ÇÖLLERE DÖNDÜ

Kara kader sıktı topun bağıma  
Bülbülü vurulmuş güllere döndüm  
Meşakkat yükünü sardı bağıma  
Hem yetim hem öksüz döllere döndüm

Akıttı gözümden hasretlik yaşın  
Ölmeden diktirdi kabrimin taşın  
Yandırdı içimde sevda ataşın  
Kavurdu kalbimi çöllere döndüm

Dost düşman halime ibretle baktı  
Bir nice gözlerden al kanlar aktı  
Zavallı başımda şimşekler çaktı  
İlk bahar yağmuru sellere döndüm

Bülbüldüm lâl etti susturdu beni  
Hayatta her şeye küstürdü beni  
Dört yana savurdu estirdi beni  
Ciheti belirsiz yellere döndüm

Yoklukla çevirdi kıstırdı darda  
Yüreğim hicranla tüm cismim zarda  
Ayırdı yarimden fırlatdı arda  
Der YOKSUL kurumuş göllere döndüm.  
16.06.1968

## GÖNÜL

Benim derdim bana yeter  
Beni derde salma gönül  
Bugün halım dünden beter  
Bana sebep olma gönül

Buladın gözümü kana  
Daha cefa etme bana  
İntizar ederim sana  
Bedduamı alma gönül

Göçtüm güzeller yurdundan  
Bıktım zavırdan zortundan  
Gayri gelemem ardından  
Kusuruma kalma gönül

Merhamet eyle yaşıma  
Zehirler koyma aşıma  
Aşkın kılıcın başıma  
Yeter artık çalma gönül

Der YOKSUL'um nefse uyup  
Ar hayâ libâsın sayup  
Diri diri kabre koyup  
Namazımı kılma gönül

## KURBAN ADADIM

Canımı canana kurban adadım  
Yürüdü hışmile alamam dedi  
Göklere yükseldi ahü feryadım  
Bir dakika dur dedim kalamam dedi

Dedim ki azıyor kalbimde yara  
Dedi ki bende yok o derde çare  
Dedim ki lutfeyle bir yolun ara  
Boş yere yalvarma bulamam dedi

Dedim ki sevdayı çekmeyen bilmez  
Dedi ki o derde düşenler gülmez  
Dedim ki bu dünya zalime kalmaz  
Haşa ki ben Neron olamam dedi

Dedim ki hiç yokmuş imanın dinin  
Dedi ki üstüne görev mi senin  
Dedim ki nedir bu garazin kinin  
Suçunu yürekden silemem dedi

Dedim ki soldurdun kalp denen gülü  
Dedi ki kahretme yezidin dölü  
Dedim ki ağlatma gülen bülbülü  
YOKSUL bu işlere gelemem dedi. 24.06.1968

## BACIM

Doğru git yoluna kitap hakkıçın  
Etrafa uygunsuz bakınma bacım  
Mahremdir her yanın tırnağın saçın  
Nâmahrem kınolsa yakınma bacım

Yeminler ederim hakkın adına  
Doyulmaz vallahi nurun tadına  
Ar haya şan verir ere kadına  
Zararı dokunmaz sakınma bacım

Dölüne ana ol gişine kadın  
Tarihte şereftir öz Türkçe adın  
Rahmetle anılsın istersen yadın  
Helaldan gayriye dokunma bacım

Sen benim bacımsın bağımnda bülbül  
Bülbüle yakışan ancak konca gül  
Bir dara düşersen şerefinle öl  
Ölüm kir değildir çekinme bacım

Der YOKSUL daima hatırla beni  
Her zaman her yerde koru kendini  
Soysuz it çoğaldı ısırır seni  
Namertler gül olsa takınma bacım

## GÖRDÜM

Bir seyyah misali gezdim dört köşe  
Maraşın zır deli yelini gördüm  
Övüldüğü kadar değilmiş Eşe  
Bozlar da Gülbar gelini gördüm

Ün salmış çevreye Helete iti  
Onu da boğuyor savranın biti  
Yok imiş Göksun'un cibiliyeti  
Temusta yol vermez selini gördüm

Latiftir Cerid'in suyu havası  
Ağaçtan yapılmış teşti kovası  
Nezâket bilmezler adamı ası  
Gerdanda gövboncuk pulunu gördüm

Tutamazsın Çobanlı'nın kaçağın  
Budaklılar ible bağlar bucağın  
Bir görseniz Ağbeyli'nin köçeğin  
Hem oynar hem söyler dilini gördüm

Hacreyipli'nin şerri ün almış  
Kemallı eşekle köprüye dalmış  
Kala ile Hombur kirden bunalmış  
Kılalı köyünün kelini gördüm

Karamanlı diye var bir köy daha  
Bilekte kirine biçilmez baha  
Abası kırmızı kabkara yaha  
Al mavi boncuklu kolunu gördüm

Şöylece arz edim kabasakalı  
Bambaşka bir şeydir bunların halı  
Bir adam görünce kaçır ahali  
Meyvesiz ağacın dalını gördüm

Engizek dağına çıktım oradan  
Ne kıymet halk etmiş ulu yaradan  
Şimşelmiş kayalar kardan boradan  
Uçulsa aşılmaz yolunu gördüm

Her şeyi buyduran Ayrancınarı  
Eksilmez üstünden temusta karı  
Misk ile doldurur kovani arı  
Her derde devadır balını gördüm

Görmeye doyulmaz Nurhak yaylası  
Cennete misaldir tadı havası  
Sünbüle yurt olmuş sırtı ovası  
Çadırla bezenmiş belini gördüm

Yaylaların hası koca Koç dağı  
Yayılır koyunlar nam salar yağı  
Al yeşil bezenmiş bahçesi bağı  
Ötüşür bülbüller gülünü gördüm

Kürtül, Alışardan geçtim Zeytin'e  
Ilica da düştüm hayrete gene  
Suyuna girince can buldu sine  
Lokmana misaldir elini gördüm

Aklımı oynattı Döngel mağrası  
Dengine tay olmaz dünya parası  
Karbasan dağının sönmüş çırası  
Kavrulmuş ormanı külünü gördüm

Süllüler Körsulu koca Nedirli  
Bağ bostan çapalar kadınlı erli  
Elleri nasırlı arınlar terli  
Örtünmüş güzeller tülünü gördüm

Gönül her köşeden bir gül deşirdi  
Ocaklar yandırdı pilav pişirdi  
Bir mecnun misali yola düşürdü  
Bu dertli YOKSUL'un çölünü gördüm

## YAZMIŞLAR

Bu benim talihe levhi kalemde  
Olmasın derdine çâre yazmışlar  
Varınca dünyaya koca alemde  
Düşesin fiğana zara yazmışlar

Olmasın elinde tutacak dalı  
Daima kötüye yoyulsun falı  
Her kese bölmüşler yeşili alı  
Bizim de kısımete kara yazmışlar

Kesilsin nefesi bulmasın takat  
Ne kusur etmişim nedir kabahat  
Demişler bir Dakka olmasın rahat  
Atılsın yar diye nârâ yazmışlar

Istırap hicrandan onmasın başı  
Hiç eksik kalmasın gözünde yaşı  
Yastığı taş olsun katıran aşı  
Rastlasın her yerde zora yazmışlar

Tek canlı bir kuldan görmesin mertlik  
Her zaman yakasın tutsun züğürtlük  
Geçmesin eline metelik dörtlük  
Görmesin gözleri para yazmışlar

Yine de derim ki elhamdülillah  
İmtihan ediyor yaradan vallah  
Emrine bağlıyım büyüktür Allah  
Tavsiye namemi pire yazmışlar

Vatanım Maraş'tır öz yurdum bura  
Çok çıktım gurbete aç susuz tura  
Kimine mülk yazmış kimine para  
YOKSUL'a üç telli cura yazmışlar

## SÖZ OLUR DİYE

Mor saçlım köyüne vardım bu Pazar  
Girmedim içeri söz olur diye  
Kötüden üstüme düşer de nazar  
Çekindim bir acı yüz olur diye

Seyrettim hicranla gezdiğin dağı  
Kokladım bastığın taşı toprağı  
Korkarım fidanlar döker yaprağı  
İlk bahar ayları güz olur diye

Kasdeder canıma zalım kaynanan  
Bir düşman misilli bakıyor anan  
Senincin her şeye razıyım inan  
Beklerim yokuşlar düz olur diye

Ziyaret eyledim küpeli kızı  
Sablandı içime bir derin sızı  
Ayrılık ataşı kavurur bizi  
Gamlandım kemiğim köz olur diye

Aman ha ters yönden anlama sözüm  
Kapuna yanaşma köledir özüm  
Der YOKSUL uğruna kül olsa yüzüm  
Gam yemem savrulur toz olur diye

## SAĞOLASIN

Mor saçlım kılıçtan aldım selamın  
Getiren gönderen alan sağolsun  
Hayalin karşımda duydum kelamın  
Kalp evi kapusun çalan sağolsun

Duyduğum minneti diyemem sana  
Ölmüştüm bu selam can verdi bana  
Sevinçten gözlerim bulandı kana  
Tuz ekmek kadrini bilen sağolsun

Gözüm yok sevdiğim akta karada  
Ben burada dururum kalbim orada  
Demişsin anamı görsün arada  
Emrin baş üstüne salan sağolsun

Ne çare bu hasret öldürür beni  
Aşkınla bin parça böldürür beni  
Menekşe misali soldurur beni  
Halime ağlayan gülen sağolsun

Derdile ıstırap artıyor canda  
Buruştı damarım fer bitti kanda  
Der YOKSUL bu dertle öldüğüm anda  
Geride sağ salım kalan sağolsun

## TEZ DÖNERİM AĞLAMA

Mavi çok yakışmış geyme sarıyı  
Beline karayı bağlama nazlım  
Hasretlik yılları geçti yarıyı  
Geri tez dönerim ağlama nazlım

Eğer ki sevdiğim düşersen dara  
Adresim yanında kışladan ara  
Mecburi ayrılık geldi şu sıra  
Gül biraz bağrımı dağlama nazlım

Adadım vallahi uğruna seri  
Verdiler vatandır candan içeri  
Üç sene nedir ki gelirim geri  
Sel olup peşimden çağlama nazlım

Bu vatan borcudur ödemem gerek  
Sil gözün yaşını yanıyor yürek  
Koymuşsun azığa şekerli çörek  
Üstünü kan ile yağlama nazlım

Kampana vuruldu soludu tren  
Bak bize bakıyor eş ahabab yaren  
Bizi bu durumda ayıplar gören  
YOKSUL'u daha çok eğleme nazlım

## PERSONEL KANUNU

Personel kanunu diyorlar sana  
Duymazsın feryadı ölümüsün be  
Bekleyen gözleri buladın kana  
Kalp gönül kırarsın deli misin be

Hasretle laf eder dertliler sizden  
Hicranı kırtlağa çıkarır dizden  
İsmi andıkça kaçarsın bizden  
Namahrem zülûfün teli misin be

Bir umut ışığı olmuşsun bana  
Fakat ki bu zulmün işledi cana  
Varmaya korkuyor büyükler sana  
Sahray-ı kebirin çölü müsün be

Belki bir büyüğün zararınasın  
Binlerce küçüğün yararınasın  
Hak için çık salın geyde libasın  
Saklanma ibişin keli misin be

Seneler öncesi çıkmıştın sözde  
Ne dağda göründün ne dahi düzde  
Sayısız kurbanı pişirdin közde  
Der YOKSUL cehennem yolu musun be



## DOST BULAMADIM

Dost diye tükettim ömrümün varın  
Dolandım cihanı dost bulamadım  
Zemheri eyledim hayat baharın  
Aradım dört yanı dost bulamadım

Hiç aklım ermedi benim bu işe  
Edirnedden tut da Sarıkamış'a  
Gelmedik kalmadı bu dertli başa  
Tükettim bu canı dost bulamadım

Her dost olan bir şey çaldı özümden  
Bunu duyan incinmesin sözümden  
Hasretle akıttım iki gözümden  
Bitirdim şu kanı dost bulamadım

Dolanı dolanı çıktı saradım  
Saç edip alemler tel tel taradım  
Otel otel gezdim il il aradım  
Dolaştım her hanı dost bulamadım

Dertli YOKSUL kopa kopa yoruldu  
Ciğerciği yana yana kavruldu  
Her iki burnumdan göve savruldu  
Bu derdin dumanı dost bulamadım

## BİZ BÖYLEYİZ

Zülcelal şairi bir hoş yaratmış  
İlkbahar yaz ayı kış olur bize  
Görenler sanır ki gemisi batmış  
Yanarız volkanlar eş olur bize

Kimimiz dik gezer kimi sürünür  
Kimisi açılır kimi bürünür  
Her Dakka her saat yollar görünür  
Kurbetin kadranı aş olur bize

Dünyanın dört yanın gezer körümüz  
Doğuştan dertlidir cümle türümüz  
Bir yaban gülüne esir hürümüz  
Nehirler gözlerde yaş olur bize

Ahu vah etmekten can kalmaz serde  
En bahtlı anlarda düşeriz derde  
Göçmen kuşlar gibi durmak bir yerde  
Diyardan diyara baş olur bize

Hakka ve halığa köle özümüz  
Hakikat ehline toprak yüzümüz  
Güzelden gayride olmaz gözümüz  
Cihanın serveti boş olur bize

Kah dille konuşur kahi yazarız  
Kahi bağ budarız kahi kazarız  
Zalime içerler zulme kızarız  
Masumun davası iş olur bize

Der YOKSUL kıssadan hisse alırsız  
Noktanın üstünde bir yıl kalırsız  
Rab bilir nerede nasıl ölürüz  
Bir iğde çalısı taş olur bize

## GÖRDÜM GÜZELİ

Bir sufra başında gördüm güzeli  
Dedim ne yediğin aş dedi aş aş  
Dedim ki can bağı döktü gazeli  
Zamana uymuştur kış dedi kış kış

Dedim ki ekmek yok su dolu sahan  
Dedi ki bu değil kalbimi yakan  
Dedim ki inci mi gözünden akan  
Ne inci ne mercan yaş dedi yaş yaş

Dedim ki ne öyle bakarsın bana  
Dedi ki genç yaşta kıydırma cana  
Dedim ki aylardır hasretim sana  
Dedi ki yağ yakma boş dedi boş boş

Dedim ki vallahi severim seni  
Dedi ki söyletme ağzımdakini  
Dedim ki kahirle incitme beni  
Sendeki kalp değil taş dedi taş taş

Dedim ki hasretle bağrıma vurdum  
Dedi ki düzenin yıllardır gördüm  
Dedim ki ben seni hep seviyordum  
Kanmam ya yalanın hoş dedi hoş hoş

Dedim ki lutfeyle az dinle beni  
Dedi ki nafîle çok duydum seni  
Dedim ki sabreyle deyim tekini  
Olmuşsun hiyleye baş dedi baş baş

Dedim ki YOKSUL'u yandıramazsın  
Dedi ki aldanma kandıramazsın  
Dedim ki gedersem dönderemezsin  
Çok oldu uçalı kuş dedi kuş kuş

## İNCİTME BENİ

Yetişir be nefis incitme beni  
Aslını özünü ceddini bil bil  
Şikayet ederim mevlaya seni  
Kulluğun fikreyle haddini bil bil

Hem sana hem bana bunlar kul dendi  
Bu yolda bir nice ayetler indi  
Ne geçer eline yıkarsan bendi  
Çok coşkun güreleme seddini bil bil

Hevâ-i hevesle uçmak hiç olmaz  
Her şeye atılıp saçılmak olmaz  
İmana muhalif açılmak olmaz  
Ar namus hayayı sedrini bil bil

Bir aciz konuksun öz adın geda  
Rabbini unutma et emrin eda  
Seni her mahluğa baş etmiş hûda  
Özbe öz ademsin kadrini bil bil

O ki bir emanet hakkın yok canda  
Az hissene bulunsun şeref de şan da  
Bu Durdu YOKSUL'u sorma yabanda  
İnsanlık sınırın hattını bil bil

## YARABBI

Bir yetim döl gibi ortada kaldık  
Bizlere bir sahip gönder yarabbi  
Zalimler elinden mateme daldık  
Kulunu yoluna dönder yarabbi

Ermeni Musevi Hıristiyandan  
Sarıldık kahbece arkadan yandan  
Kime el sunduksa mahrum imandan  
Kabladı gövdeyi kan ter yarabbi

Bir zaman şerefi elde taşırdık  
Şimdiyse zilleti boydan aşırđık  
Büyükü küçükü yolu şaşırđık  
Ediver İslama önder yarabbi

Her olan mâ'lumdur zâtına sezâ  
Yalvarım yabtırma mümine ezâ  
Nedir bu ıstırap nedir bu cezâ  
Raslanmaz tekine ender yarabbi

İstikbal kalemin devre çalanın  
İslamın yurduna kundak salanın  
Din, vatan, millete hain olanın  
Der YOKSUL çırasın söndür yarabbi

## NÂLAN

Gönüller incisi bir cevher gibi  
Vezir mi sultan mı han mısın Nâlan  
İnsanı yaşatıp hayatta tutan  
Yürek mi ciğer mi can mısın Nâlan

Bakışın atmaca sekişin ceren  
Kul olur o kara gözleri gören  
Karanlık geceyi sona erdiren  
Seher mi, şafak mı, tan mısın Nâlan

Mevlayı seversen kırılma bana  
Ezelden bu gönül hayrandır sana  
Ayakta kalmaya yardımcı cana  
Nefes mi damarda, kan mısın Nâlan

Göksün yağ gerdanın oğulun balı  
Saçların sanki bir yasemin dalı  
Sana yar olacak neylesin malı  
Yiğidin baş tacı şan mısın Nâlan

Bir mecnun misali kavruldun çölde  
Hiç gözüm kalmadı avratda dölde  
Der YOKSUL seherde açan ak gülde  
Kırmızı hareli ben misin Nâlan

## **BİLEMEDİN**

Güneşim ol diye sevdim  
Doğmasını bilemedin  
Bulut oldun üzerimde  
Yağmasını bilemedin

Koklamadın soldu gülüm  
Kapıya dayandı ölüm  
Koyun oldu seven gönlüm  
Sağmasını bilemedin

Lokma oldum kaşığında  
Bebek oldum beşiğinde  
Pas pas oldum eşiğinde  
Dövmesini bilemedin

Aşkını yükledin sağrıma  
Hallerin geder ağrıma  
Bir taş olup da bağrıma  
Değmesini bilemedin

YOKSUL'a çattın kaşını  
Döktün gözümün yaşını  
Aşkına hörmet başını  
Eğmesini bilemedin

## **NEDİR**

Şehla gözlüm ne doldurdun koynuna  
Keven kekik kokan dağlara dönmüş  
Domur domur olmuş uç vermiş düşün  
Bülbülün düşleri güllere dönmüş

Çatal çatal ak göğsünde budaklar  
Aşığın bağrına batar gıdıklar  
Işıl ışıl iç çektirir dudaklar  
Bal ile yağrulmuş yağlara dönmüş

Der YOKSUL benimle eyleme alay  
Gönlümün içinde çekersin halay  
Kirpikler ok olmuş kaşlar ise yay  
Yol kesip can alan beğlere dönmüş

## **GARİBİM**

Kırk yıl göze görünmesem  
Nerde diye soranım yok  
Dertlerim dağlardan artık  
Zerresini görenim yok

Gönül kendini unuttu  
Benliğini aşka kattı  
Dertlerim dünyayı tuttu  
Dermanını verenim yok

Onu sevdim düştüm dile  
Başımdan eksilmez çile  
Tüm emeğim verdim yele  
Bana yanan yaranım yok

Adım dolanır dillerde  
Hayal görürüm güllerde  
Mecnun gezerim çöllerde  
Kara gözlü cananım yok

Sevdası yüzer derimi  
Taşlara çalar serimi  
Ferhat aldı şirinimi  
Bu yaramı saranım yok

Yarime haber vereler  
Sevenin öldü deyeler  
Kangren oldu yaralar  
Merhem bulup sürenim yok

YOKSUL'umun bitti işi  
Döküldü kalmadı dişi  
Sellere döndü gözyaşı  
Sileni yok silenim yok. 05.06.1993

## **NERDEYİM**

Gönül deryasında yüzen  
Bir küreksiz saldayım ben  
Yönünü bilmeden gezen  
Sonu meçhul yoldayım ben

Sevdadır bağrımda çakan  
Bir ümitsiz aşktır yakan  
Gözümde içime akan  
Bir bulanık seldeyim ben

Derdim her gün daha azar  
Ne Salı bilir ne Pazar  
Yar elinden oldum bîzar  
Mecnun oldum çöldeyim ben

Kah yeşerdim kâhi soldum  
Kah boşaldım kâhi doldum  
Sırılsıklam aşık oldum  
Çok derince göldeyim ben

YOKSUL'umu yakan sünbül  
Başına örtmüş mavi tül  
Oldum bir zavallı bülbül  
Şu vefasız güldeyim ben

## MARAŞ'IM

Horlamayın Maraş'ımı  
Kuru bulgur aşu benim  
O saklayacak nâşımı  
Toprağıle taşu benim

Kümbetile hüyüğüle  
Süllümile süyüğüle  
Küçüğüle büyüğüle  
Koca Pınarbaşı benim

Burası edeler şehri  
Burda doğar ceyhan nehri  
Kâretmez yılanın zehri  
Deli poyraz kışu benim

Ovasında çeltiğı var  
Sokağı dar gediğı var  
Postalı var ediğı var  
Püskülünün kaşu benim

Turaç dolu yazıları  
Tavşan avlar tazıları  
Kara başlı kuzuları  
Keven genger kuşu benim

Kömbe olur darıları  
Ballar yapar arıları  
Herif gözler karıları  
Başlarında poşu benim

Sarı bakır bakraçları  
Binbir meyve ağaçları  
Nakış işler saraçları  
Sim ve sırma işi benim

Tahta külek kovaları  
Pamuk pancar ovaları  
Şahan doğan yuvaları  
Kartalların döşü benim

Der YOKSUL'um beşikleri  
Ağaçtandır kaşıkları  
Güzel sever aşıkları  
Başlarında kişu benim

## KURBAN OLİM

Al yanakta kara beni  
Yaradana kurban olim  
Sana aşık edip beni  
Aradana kurban olim

Nazarlık tak döş üstüne  
Kelâm etme yaş üstüne  
Mor perçemi kaş üstüne  
Taratana kurban olim

Dertlerime derman ola  
Kolunu boynuma dola  
Seni benim gibi kula  
Yar edene kurban olim

Parladı gözümün ferî  
Görünce gerdanda terî  
Senin gibi dilberleri  
Töredene kurban olim

YOKSUL'u eyledin bülbül  
Dişin inci saçın sünbül  
Seni zerrecik sudan gül  
Var edene kurban olim

## AYIP SANIR

Hele bakın şu güzele  
Aksayıp sekişi güzel  
Pırıl pırıl dişleriyle  
Yılışıp gülüşü güzel

O kadar şirin ki kanı  
Bala banılmış her yanı  
Ter kaplamış ak gerdanı  
Elile silişi güzel

Burcu burcu güller gibi  
Şakıyor bülbüller gibi  
Dalgalanır seller gibi  
Sekip süzülüğü güzel

Topallığı sanır ayıp  
Hayatı ediyor kayıp  
Bu halinden utanç duyup  
Boynunu büküşü güzel

YOKSUL'a çatar kaşını  
Önüne eğer başını  
Melüllenip göz yaşını  
Döşüne döküşü güzel

## UNUTMA HA

Gafil olma deli gönlüm  
Misafirsin döneceksin  
Âhir seni bulur ölüm  
Bunu tadıp bileceksin

Boş dolanma kuşku ile  
İnançla dol coşku ile  
Ağla Allah aşkı ile  
Mahşer günü güleceksin

Kıl beş vakit namazını  
Et Rabbine niyazını  
Hazır tut kefen bezini  
Bir gün gelir geyeceksin

Cünüp isen eyle kusul  
Bu İslamda farz ve usul  
Senden razı ola Resul  
Sen ona sığınacaksın

Hayat bir gün son bulucu  
Sanma ki baki kalıcı  
Gelecektir can alıcı  
Emaneti vereceksin

Ver zekatı ver öşürü  
Seslerler hoca Beşiri  
Getirirler teneşiri  
Döne döne yunacaksın

Tenin yerlere serilir  
Camide selâ verilir  
Dost ve sevenler derilir  
İnan bana öleceksin

Malın mülkün satılacak  
Elden ele atılacak  
Cıvık kanın katılacak  
Baton gibi donacaksın

Sakın güvenme faniye  
Vakit dar kavuş hamiye  
Taşıyacaklar camiye  
Musallaya konacaksın

Ağla yalvar Allahına  
O benzersiz ilâhına  
Tövbe eyle günahına  
Fırsatı kab yanacaksın

Cehennem çukuru derin  
Zannetme ki tatlı serin  
Kapanacaktır defterin  
Hesabını göreceksin



Namazını kılacaklar  
Musalladan alacaklar  
Kabırına koyacaklar  
Öz evine gireceksin

Bütün yük sana binecek  
Tüm umutların sönecek  
Mal mülk döl geri dönecek  
Amelinle kalacaksın

Nasihat eyler bu fakir  
Tut sözünü et teşekkür  
Soracak Münkir ve Nekir  
Bir bir cevap vereceksin

Bu YOKSUL'um olsun tanık  
Yaşadıkça et insanlık  
Fayda olmaz son pişmanlık  
Sözlerime geleceksin

## ZAMANE VASIYETİ

Ahbab sana bir vasiyet edeyim  
Fırsatı kaçırma kolla ha kolla  
Kimseyle yarışma kendinle bile  
Suyu bol kuyuyu belle ha belle

Susmayı iyi bil her emri dinle  
Huzurda boyun eğ usulca inle  
Kimsenin yüzüne bakma ha kinle  
Herkesi halince balla ha balla

Kurnaz ol eşgere eyleme savaş  
Getme ha ileri ağır ol yavaş  
Samanlıkta yatan ite değmez taş  
Ürümüne çanağı yala ha yala

Su koyma kimsenin pişmiş aşına  
Eloğlu acımaz gözün yaşına  
Her sene çift gelir zam mayışına  
Üstünün terini yelle ha yelle

Zamansız hırlama vaktini bekle  
Gelene hörmət et gedeni sakla  
Alâkan olmasın hukukla hakla  
Kapıda pöç üstü bekle ha bekle

Ne etliye karış ne sütlüye bak  
Keserler yalını benliği bırak  
Köseye sakal ol kel başa tarak  
Patronu el pençe yolla ha yolla

Der YOKSUL tilki ol koru kuyruğu  
Yolcuya yoldaş ol yapma ayrığı  
Dalgavukluk hüner dinle buyruğu  
Pöh pöhle başını salla ha salla. 25.09.1990

## BÖYLE OLMALIKİNE

Neylemeli halden bilmez güzeli  
Seveni sevgili bilmelikine  
Töre böyle sevenlerde ezeli  
Gizli gizli bakıp gülmelikine

Sarmalı yüreği bir sızı önce  
Ciğerden sevmeli gönül sevince  
Uzaktan şöyle bir işmar verince  
Gel denilen yere gelmelikine

Haz ile akmalı gerdanın teri  
Tansiyon çıkmalı tepeye beri  
Sönüncüye kadar kalplerin ferî  
Sevgili yanında kalmalığıne

Aşk seline kaptırmalı serini  
Sevmeye vermeli her şey yerini  
Gerdanın sineye akan terini  
Yalayıp dil ile silmelikine

Boşa getmemeli verilen emek  
Yalan olmamalı kurbanım demek  
Der YOKSUL gerekse canı terklemek  
Sevenle beraber ölmelikine. 08.08.1991

## ŞU ESMERE

Der ki gönül şu esmere  
Uşak olmak istiyorum  
Servi boya ince bele  
Kuşak olmak istiyorum

Suyu olmak kovasında  
Kuzu gütmek ovasında  
Sevgilinin tarlasında  
Başak olmak istiyorum

Hazırım can fedasına  
Nâme olim sedasına  
Onun yatak odasına  
Döşek olmak istiyorum

O atlolsun bense yaya  
Gerdanı benziyor aya  
Doğuracağı balaya  
Beşik olmak istiyorum

YOKSUL onun tapusunda  
Harç olayım yapısında  
Sevgilinin kapısında  
Eşik olmak istiyorum.

## EYİ OL

Kötülükten hayır gelmez  
Eyi ol nefsim eyi ol  
Kötüler gülse de onmaz  
Eyi ol nefsim eyi ol

Meclislerde övülesin  
Güller ile dövülesin  
Sevesin ki sevilesin  
Eyi ol nefsim eyi ol

Ağır ol ağırca otur  
Bir dilek düşerse bitir  
Herkesi sev kırma hatır  
Eyi ol nefsim eyi ol

Kötü eken eyi almaz  
Ettiği yanına kalmaz  
Toplumda hoş karşılanmaz  
Eyi ol nefsim eyi ol

Yüreklere taht kur kışla  
Sevmeye hak için başla  
Durdu YOKSUL'u bağışla  
Eyi ol gönül eyi ol. 05.07.1991

## GEDEK

Gönül gel seninle bugün seherde  
Fısıf fısıf esen yelinen gedek  
Barışak yar ile kalksın şu perde  
Canana bir demet gülinen gedek

Ecel erişip de eşmeden kabrı  
Vere yüce mevlam bizlere sabrı  
Eğer ki göçmüşse ırmakda köprü  
Atılak nehre selinen gedek

Kabardı yüreğim hasretlik bastı  
Yok yere kırıldı kalp denen desti  
Varınca yanına çökek diz üstü  
Yalvaran yakaran dilinen gedek

Belki göresi var bizi onunda  
Eğlenme kavuşak hafta sonunda  
Bu büyük sevdanın aşkın önünde  
Hörmetle eğilen belinen gedek

Kalk diyor kalk sana Durdu YOKSUL'um  
Gedelim bu yolda olsa da ölüm  
Ben o yarin kapısında bir kulum  
Bağışlar bu suçlu halınan gedek. 08.11.1991

## FATOŞ'UN SÖZ YÜZÜĞÜ

Canım anam Fatmam gülüm can kızım  
Attığın bu adım boşa değmesin  
Göz nurum meleğim karabaş kuzum  
Mutlu ol ayağın taşa değmesin

Sayılsın hatırın çekilsin nazın  
Doldursun çevreni oğlun ve kızın  
Solmasın ömrünce baharın yazın  
Yaz olsun günlerin kışa değmesin

Beline vefasız kuşak bağlama  
Duru ak bulanıp yaşlı çağlama  
Dilerim Allah'tan hep gül ağlama  
Kirpiğin yanağın yaşa değmesin

Doğru ol evladım hak yoldan çıkma  
Tatlı ak gürleyip etrafı yıkma  
Yağ olsun bal olsun yediğin lokma  
Taş olup ağızında dişe değmesin

Hakka sığın ömrün hakla dololsun  
Çocukların mevlasına kul olsun  
Günün mutlu suyun safran bol olsun  
Kem nazar yuvana aşıa değmesin

Yaradanım çattırmasın kaşını  
Kırgınlıklar ağrıtmamasın başını  
Mülayim ol mutlu eyle eşini  
Çirkin hal yüreğe başa değmesin

Fatma gülüm Emrullahım yolunuz  
Aydın olsun kırılmasın dalınız  
Hiç solmasın yeşiliniz alınız  
Acı söz kem kelim döşe değmesin.14.11.1992

## TORUNUM FATMA GÜL'E

Güle güle get can anam  
Yollar senin olsun kuzum  
Gövel ördek nazlı sunam  
Göller senin olsun kuzum

Olmasın yemeğin yavan  
Yağla dolu olsun tavan  
Dolu petek sağlam kovan  
Ballar senin olsun kuzum

Hep tatlı olsun dillerin  
Gazel olmasın güllerin  
Hiç solmasın yeşillerin  
Allar senin olsun kuzum

Dünya deniz insan kayık  
Yüzerken olmalı ayık  
Emrullah'a sana layık  
Döller senin olsun kuzum

Ömür boyu kıl namazı  
Mevlaya eyle niyazı  
Çekilir seherde nazı  
Yeller senin olsun kuzum

Hiç kaçıрма orucunu  
Öde Allah'a borcunu  
Hak için harca gücünü  
Haller senin olsun kuzum

Kocanın tutulur sözü  
Layıktır saygıya özü  
Sağlıkla geçin denizi  
Sallar senin olsun kuzum

Çok çok bağlı ol dinine  
Uğratma dinsiz kinine  
Çiçekler dolsun evine  
Allar senin olsun kuzum

Ağzınız hep olsun tatlı  
Olma sakın kabahatlı  
Şerefli huzurlu mutlu  
Yıllar senin olsun kuzum

Sizin olsun tüm sahalar  
Dinmesin hiç kahkahalar  
Serapsız gerçek vahalar  
Çöller senin olsun kuzum

Düşmeyesin sen zorluğa  
Uğramayınız darlığa  
Der YOKSUL varın varlığa  
Bollar senin olsun kuzum. 28.11.1992

## ÖLÜM GERÇEK

Hayat fani ölüm gerçek  
Diyen gelsin bu meydana  
Hakkın huzurunda boyun  
Eyen gelsin bu meydana

Hak için vermeye emek  
Helalı haramı bilmek  
Terle kazanılan ekmek  
Yiyen gelsin bu meydana

Güç verip çıkmaya düze  
Kardaşça bakmaya yüze  
Mevlanın kelamı söze  
Uyan gelsin bu meydana

Bitsin şu parti belası  
Bulsun milletim hâlâsı  
Bu avaz hakkın sadası  
Duyan gelsin bu meydana

Na hakka çatan kaşını  
Veren İslam savaşını  
Allah yoluna başını  
Koyan gelsin bu meydana

Kuruyorlar bize tuzak  
Gel kardaş batılı bozak  
Şahsi menfaattan uzak  
Ayan gelsin bu meydana

YOKSUL'um ayrılmaz birden  
Hak deyince geçer serden  
Elini her türlü kinden  
Yuyan gelsin bu meydana

## GÖNÜL

Sen ne kadar bulansanda  
Durulacaksın be gönül  
Her yarış biter sonunda  
Yorulacaksın be gönül

Gel getme nefsin peşine  
Yat aklının güneşine  
Pişman olacak düşüne  
Vurunavaksın be gönül

Vasiyetim olsun sana  
Yüz dönme haramdan yana  
Edepli ol desem bana  
Kırılacaksın be gönül

Her günün bin zararında  
Yanarsın cahim narında  
Halkın Hakkın nazarında  
Yerileceksin be gönül

Her rezaleti işlersin  
Daha nicesin düşlersin  
Bitirir tekrar başlarsın  
Görüleceksin be gönül

Günahını tel tel dara  
Tövbe eyle derman ara  
Gün gelecek topraklara  
Serileceksin be gönül

Eğlenme başla feryada  
Uyanık dur etme hata  
Günahınla arasata  
Sürüleceksin be gönül

Allah de dök terlerini  
Çamur etme yerlerini  
Temiz kapa defterini  
Dürüleceksin be gönül

Der ki YOKSUL saçtığından  
Ektiğinden biçtiğinden  
Yediğinden içtiğinden  
Sorulacaksın be gönül. 22.01.1996

## DELİ GÖNÜL

Deli gönül bir gün olsun ölümü  
Anmıyorsun ne diyeyim bilmem ki  
Her gün beş kez çiçek açan dullara  
Konmuyorsun ne diyeyim bilmem ki

Malayâni geçirirsin gününü  
Nettim deyip düşünmesin dününü  
Allah için kıpleye ha yönünü  
Dönmüyorsun ne diyeyim bilmem ki

Olmalı servetin ar edep haya  
Sense döküyorsun bunları çaya  
Mala mülke şu koskoca dünyaya  
Kanmıyorsun ne diyeyim bilmem ki

Kapılmış gedersin isyan seline  
Ne geçiyor acep bundan eline  
Bir an bakıp şu günahkar haline  
Yanmıyorsun ne diyeyim bilmem ki

Der YOKSUL farkın yok iblis itinden  
Kovulursun bir gün hakkın katından  
İnat edip yere benlik atından  
Enmiyorsun ne diyeyim bilmem ki. 22.01.1996

## BENİ DİNLE

Derim sana kötülükden  
Sakın nefsim beni dinle  
Nasihatını boynuna  
Takın nefsim beni dinle

Herkesi sev ve de sevil  
Hakkın huzurunda eğil  
Korkarım yol sonu değil  
Tekin nefsim beni dinle

Geldin ömrünün sonuna  
Nazar eyle her gününe  
Bir arkana bir önüne  
Bakın nefsim beni dinle

Mazlumları tut kolundan  
İster sağ ister solundan  
Dönmesin Allah yolundan  
Okun nefsim beni dinle

Al payını felahlardan  
Osanma ahu vahlardan  
Güçük büyük günahlardan  
Çekin nefsim beni dinle

Gör kendini daim naciz  
Sen bir kulsun hem de aciz  
Çevreyi etmesin taciz  
Kokun nefsim beni dinle

Der YOKSUL ol hak neferi  
Bu yolda dök kanlı teri  
Belki ahiret seferi  
Yakın nefsim beni dinle

## ÖLÜR SANMA

Bırak kavgayı dövüşü  
Bu böyle hal olur sanma  
Kolaylığa bağla işi  
Benim hakkım ölür sanma

Dikenine muhtaçtır gül  
Tart kendini özünü bil  
Yalan yanlış sözlerle el  
Seni haklı bulur sanma

Doğru ol doğruca yürü  
Doğru gerek insan türü  
Zorbalıklarla bu sürü  
Peşim sıra gelir sanma

Böyle emrediyor dinin  
Kimse kölen değil senin  
Birini üzerse kinin  
Yanına kâr kalır sanma

Der YOKSUL'um göçeceksin  
Maldan candan geçeceksin  
Ektiğini biçeceksin  
Nohut darı olur sanma

## OLSUN

Gözüm sana sözüm şuki  
İşin Allah ile olsun  
Hak sever ol, olma şâki  
Başın Allah ile olsun

Besmeleyle başla söze  
Zikrullahla yürü düze  
Varırsan bahara yaza  
Kışın Allah ile olsun

Kimselere verme acı  
Bu ister el ister bacı  
Memnun eyle doyrur aç  
Aşın Allah ile olsun

Hep güleç ol çatma kaşın  
Her sözü söyleme peşin  
Vur kantara eyi düşün  
Düşün Allah ile olsun

YOKSUL'um yap gereğini  
Helal gazan çöreğini  
Hep temiz tut yüreğini  
Döşün Allah ile olsun



## DOĞRU OL

Dinle sana var bir sözüm  
Doğru ol özüm doğru ol  
Canım ruhum iki gözüm  
Doğru ol özüm doğru ol

Eğrilere güvenilmez  
Kimseler yanına gelmez  
Eğri baltaya sab olmaz  
Doğru ol özüm doğru ol

Uzat elin doğru olsun  
Dik dur belin doğru olsun  
Konuş dilin doğru olsun  
Doğru ol özüm doğru ol

Eğri huzura eremez  
Hiçbir meclise giremez  
Çevrede seven göremez  
Doğru ol özüm doğru ol

Eğri bir şeye yaramaz  
Bir mahal bulup duramaz  
Dost kapusuna varamaz  
Doğru ol özüm doğru ol

Doğruluk dost kapusudur  
Doğru cennet yapısıdır  
Doğru ilim tapusudur  
Doğru ol özüm doğru ol

Yel olsan yıkıcı esme  
Yılan olsan zehir kuma  
Durdu YOKSUL'uma küsme  
Doğru ol özüm doğru ol

## ÇEKEREK

Kainatı sanma ki boş  
Uzar yollar huu çekerek  
Sende bunlarla bile koş  
Eser yeller huu çekerek

Her şeyin anası toprak  
Hu hu çeker döner yaprak  
Canlı cansız derler hak hak  
Kokar güller huu çekerek

Kök dalına kuvvet sağlar  
Dal çiçekten meyve bağlar  
Dere tepe toptan çağlar  
Akar seller huu çekerek

Tohumlar toprağa atlar  
Filiz vermek için çatlar  
Yağmura sebep bulutlar  
Doyar çöllere huu çekerek

Akıllı arar felâhı  
Çeker nefesine silahı  
Her yerde anar Allahı  
Döner diller huu çekerek

Bağlanamam ben faniye  
Hep ağlarım bilmem niye  
Döner dünya hak hak diye  
Çoşar kullar huu çekerek

Der YOKSUL atılır gamlar  
Olgunluğa erer hamlar  
Toz olur savrulur gamlar  
Erir ballar huu çekerek

## DEĞİLDİR

Nefsim senin sahibin var  
Kulun başı boş değildir  
Sorumlusun mevlam sorar  
Gördüklerin düş değildir

Erkek kocar kadın karır  
Ömür biter sona varır  
İnançlıyı Rabbim korur  
Dinli dinsiz eş değildir

Ne mutlu ki inanana  
Allah nasip ede bana  
Bu can emanettir sana  
Uçar dönmez kuş değildir

Gel kendini nardan koru  
Olsun her içtiğin duru  
Araştır helalı horu  
Emeğin beleş değildir

YOKSUL'um inanır bilir  
Vade biter sonu gelir  
Melekilmevt canı alır  
Elde harbe şiş değildir.

## BU MEYDANA

Burası bir can pazarı  
Satan gelsin bu meydana  
Nefsine çalıp azarı  
Çatan gelsin bu meydana

Hazreti Kur'an'a uyup  
İman nûru ile dolup  
Hak yoluna başın koyup  
Yatan gelsin bu meydana

Kirlerden arınan beden  
Hakkı ve hukuku güden  
Dünya sevgisin gönülden  
Atan gelsin bu meydana

İster hoca ister hacı  
İster ana ister bacı  
Resulullahı baş tacı  
Tutan gelsin bu meydana

Amentüsüne inanıp  
Nefsini ataşa banıp  
Allah aşkı ile yanıp  
Tüten gelsin bu meydana

Seherlerde kılıp zarı  
Olup habibullah yarı  
Huu huu çekip bülbül vâri  
Öten gelsin bu meydana

Der YOKSUL bayrak şanını  
Yurda adayan canını  
Bu topraklara kanını  
Katan gelsin bu meydana

## BAK GÖR

Aklını toparla olma divane  
Canını mevlaya verince bak gör  
Her bir nasihata binbir bahane  
Bulursun gün gelip ölünce bak gör

Tabutla beraber gelir teneşir  
Toplanır dost ahbab suyunu taşır  
Arzuların ile olursun haşır  
Yakasız gömleği geyince bak gör

Bakarsın kırılmış umduğun dallar  
Karalar yurt tutmuş hep solmuş allar  
Kaçmaya gücün yok kapanmış yollar  
Musalla taşına varınca bak gör

Anlarsın o zaman acizliğini  
Böyüklük taslardın nacizliğini  
Beş kuruş etmeyen ucuzluğunu  
İmam namazına durunca bak gör

Yarenlerin tabutundan tutarlar  
Sevenlerin gama yasa batarlar  
Kazma kürek toprağını atarlar  
Karanlık kabıra girince bak gör

Namazı eda et Allahı zikir  
Adın olsa ne ki Ali ve Bekir  
Süâle gelecek münkir ve nekir  
Rabbini nebini sorunca bak gör

Mahşer meydanına çıkar hep yollar  
Aşikâre olur tüm gizli haller  
Der YOKSUL toplanır bilcümle kullar  
Herkesler hesabın görünce bak gör

## UYAN

Uyan hey divane gafletten uyan  
Ömür bitip vade ermeden uyan  
Ahrete göçerken kalma ha yayan  
Canı Azraile vermeden uyan

Zikrullahı çok et nur dolsun için  
Salavatla dost ol affola suçun  
Konu komşu ile gayet hoş geçin  
İmam namazına durmadan uyan

Beş vakti tamam kıl hak kelim söyle  
Oruca saygı duy hakka hamd eyle  
Zamana değer ver sarf etme öyle  
Karanlık gabıra girmeden uyan

Her an öleceğin hep eyle fikir  
Diline yar olsun tövbe ve zikir  
Süâle gelmeden münkir ve nekir  
Hazır ol cevaba durmadan uyan

Der YOKSUL eyiyi doğruyu seç al  
Pek yapış Kur'ana çok oku güç al  
Vur nefsin başına şeytandan oç al  
Ecel defterini dürmeden uyan. 29.11.1995

## KAYA'YA

Sevgili göz nurum ben bu mektubu  
Pazara düğün var bil diye yazdım  
İmansız çökecek inançsız kast bu  
Son güzde açacak gül diye yazdım

Kapuya gelmeden canlar alıcı  
Dünya nüfusundan isim silici  
Çekilsin kınından îman kılıcı  
Nefsinin boynuna çal diye yazdım

Hani bunca helal haram gazanan  
Her gün on gez elvan elvan bezenen  
Yatıp musallaya sessiz uzanan  
Mevtadan dersini al diye yazdım

Yastıksız konacak toprağa başın  
Bir fatiha diye yazacak taşın  
Biricik cananın hayat yoldaşın  
Kalacak sonunda dul diye yazdım

Ağardı kaş kirpik sakalın saçın  
Anan baban hanı kardeşin bacın  
Burada bıraktı sultanlar tacın  
Misafir dünyada kul diye yazdım

Namazı hoşca kıl orucunu tut  
Diline sahip ol kem sözü unut  
Karanlık basıp da çökmeden bulut  
Bulundur tutacak dal diye yazdım

Âlet olma inkarcının toyuna  
Düşme sakın dümenin suyuna  
Getirirler bir gün seni oyuna  
Her zaman uyanık ol diye yazdım

Cehalet tuz biber ekti yarama  
İmansızlar üflediler çırama  
Kur'ana sahip ol hakkı karama  
Budur Hakka geden yol diye yazdım

Der ki YOKSUL nerde anam pederim  
Fani malı fani mülkü nederim  
Emir gelir bir gün burdan gederim  
Sen sağ ol sağlıkla kal diye yazdım. 20.12.1995

## DEMİŞ

Sormuşlar mirasa nere yolculuk  
Ecerden mecere doğru tâ demiş  
Tarla tahım, mal mülk öküz ve culuk  
Hepimiz bütüntüz biriz hâ demiş

Ben yeni değilim ezelden varım  
Birkaç divaneyi okşamak karım  
Oğlan tüm alırdı kız ise yarım  
Atladık bu asır bizde çâ demiş

Vardığım obalar güler sevinir  
Çıktığım haneler ağlar dövünür  
Bizi alıp geden biraz gevinir  
Vururlar alkışı ş şââ şâ demiş

Demişler ki her bir yere konan mı  
Vardığın yerlere huzur sunan mı  
Yakınlarda bu tarafa dönen mi  
Çok sürmez gelirim yâ yâ yâ demiş

Der ki YOKSUL cilvesi bu kaderin  
Yok mudur daimi kalacak yerin  
Bizim yakınlardan var mı haber  
Ölmediler onlar daha sâ demiş. 22.12.1995

## MEYDANA

Burası bir can pazarı  
Satan gelsin bu meydana  
Nefsine çalıp azarı  
Çatan gelsin bu meydana

Hazreti Kur'ana uyup  
İman nuru ile doyup  
Hak yoluna başın koyup  
Yatan gelsin bu meydana

Kirlerden arınan beden  
Hakkı ve hukuğu güden  
Dünyâ sevgisin gönülden  
Atan gelsin bu meydana

İster hoca ister hacı  
İster ana ister bacı  
Resulullahı baş tacı  
Tutan gelsin bu meydana

Amentüsüne inanıp  
Nefsini ataşa banıp  
Allah aşkı ile yanıp  
Tüten gelsin bu meydana

Seherlerde kılıp zari  
Olup habibullah yari  
Hu hu çekip bülbül vari  
Öten gelsin bu meydana

Der YOKSUL bayrak şanını  
Yurda adayan canını  
Bu topraklara kanını  
Katan gelsin bu meydana.06.02.1993

## BİLİR MİSİN

Eyi düşün fikir eyle  
Şu dünyanın hali nedir  
Mahkeme et doğru söyle  
Sultan gıral vali nedir

İslamın töresini güt  
Olsun sana sözüm öğüt  
Kul hakkına riayet et  
Komşuluk vebali nedir

Tetkik eyle şu evreni  
Seyreyle içinde seni  
Gel imtihana çek beni  
Akıllı kim deli nedir

At garazı son ver kine  
İslamı tut sarıl dine  
Soracaklar bir den bine  
Kabirin süâli nedir

Alimlerin özlerinden  
Yükler denkle sözlerinden  
Nebilerin gözlerinden  
Kanla akan seli nedir

Kendi kendine sorasın  
Cevabını sen veresin  
Yakınca ol ki göresin  
Ermişler kim veli nedir

Daha yazsam söz çok uzar  
Belki okuyanlar bezer  
Derki YOKSUL eyle nazar  
Dört cari yar Ali nedir. 27.12.1995

## SELAM OLSUN

Zikrullah ile nefsini  
Dövenlere selam olsun  
Resulullahı salatla  
Övenlere selam olsun

Hamd ile geden işine  
Haram katmayan aşına  
Çöküp şeytanın döşüne  
Boğarlara selam olsun

Haktan tarafa yön gibi  
Yaşadığı gün son gibi  
Yurdun üstüne gün gibi  
Doğarlara selam olsun

Haramdan kaçan hanıma  
Hak hak diyen sultanıma  
Rahmet olup vatanıma  
Yağarlara selam olsun

Gönül verene hak yola  
Eyleyene rahmi sıla  
Ömür ipini ihlasla  
Sağarlara selam olsun

Ulusuna yarayarak  
Yetim saçın tarayarak  
Kur'an yolun arayarak  
Bulanlara selam olsun

Geçen fırsat gelmez ele  
Kem söz öğrenmeyen dile  
YOKSUL'umu rahmet ile  
Ananlara selam olsun. 01.01.1996

## OZANLARA

Hey canlarım Hak gölünde  
Yüzsek daha hoş olmaz mı  
Gülşende bülbül dilinde  
Yazsak daha hoş olmaz mı

Toplasak gönüldaşları  
Döşlere bassak başları  
Şeytana vursak taşları  
Ezsek daha hoş olmaz mı

Kaçsak bu benlik içinden  
İnsanların boş hiçinden  
Her sözü süd süzgecinden  
Süzsek daha hoş olmaz mı

Kırılmazdı gönül ve can  
İncinmezdi şeref ve şan  
Hecelere inci mercan  
Düzsek daha hoş olmaz mı

Uzaklaşsak küfrü sebden  
Yıraklarda gezsek hepden  
Senlik benlik dalın dibden  
Kessek daha hoş olmaz mı

Geliniz girek kol kola  
Bilece gedek hak yola  
Kalemlerimizi bala  
Bassak daha hoş olmaz mı

Dertli gönül kılar zari  
Senelerdir arar yari  
Gülizarda bülbül vari  
Gezsek daha hoş olmaz mı

Taş altında kalmıyorsak  
Nazdan lezzet almıyorsak  
Tatlı kelim bilmiyorsak  
Sussak daha hoş olmaz mı

Duyun gönlümün dileğin  
Devirmeyin dost küleğin  
Şu ham sözler geleneğin  
Bozsak daha hoş olmaz mı

Ben çırak olim siz usta  
Kalp kırıp kalmayın yasta  
Meltem olup da aheste  
Essek daha hoş olmaz mı

YOKSUL çok sever sizleri  
Küstürmeyelim özleri  
Söz bilmeyen ağızları  
Büzsek daha hoş olmaz mı? 25.12.1995

## KANADI KIRIK

Vah gardaşım Abdüsselam  
Sana çok çok rahmet ola  
Geldiği müddet bu alem  
Kabrin içi nurla dola

Geçce duydum küsme bana  
Delilendim yana yana  
Mevla rahmeyleye sana  
Gecelerin âsân gele

Allahım söndürsün nârın  
Eksiltsin dostların zârın  
Biz de bugün belki yarın  
Çıkacağız hep o yola

Kavim gardaş yaranlara  
Yanıp bağrın dövenlere  
Uzak yakın sevenlere  
Ulu Mevla sabır kıla

Çok üzüldüm doldum gamla  
Aktı kanım damla damla  
Dostların düâsı cümle  
Mahşere dek seni bula

Ölüm gerçek hayat fani  
Ana baba nene hani  
Böyle yapmış Kerem kâni  
Öte karar bura sıla

Yıllardır divane gezdim  
Haddim olmayarak yazdım  
Kanadırlıkları üzdüm  
Kırılmasınlar YOKSUL'a. 18.01.1996

## YAZIK OLSUN

İyilik var iken şerre  
Dalanlara yazık olsun  
Gardaşlar içine fesat  
Salanlara yazık olsun

Musibet çökünce yurda  
Ulusum kalınca zorda  
Vatan kan ağlarken arda  
Kalanlara yazık olsun

Tanımayan milletini  
Esirgeyen gayretini  
Namussuzca devletini  
Soyanlara yazık olsun

Bal varken boş koyan tasın  
İnciden büyük ataşın  
Ana baba bedduasın  
Alanlara yazık olsun

Dostlar kara bağlar iken  
Yürekleri dağlar iken  
Vatan millet ağlar iken  
Gülenlere yazık olsun

Koşan peşinde haramın  
Nâhoş olan her kelâmın  
Devletin milletin malın  
Çalanlara yazık olsun

Der YOKSUL tapıman zer'e  
Hüdayı görmeyen köre  
Enayice bir hiç yere  
Ölenlere yazık olsun



### YAZIK OLSUN

Milletin içinde hain  
Gezenlere yazık olsun  
Gardaşına karşı hiyle  
Düzenlere yazık olsun

Ataş düştü yanar sîne  
Küfreden mukaddes dîne  
Vatan ulus aleyhine  
Yazanlara yazık olsun

Sıvayan ayın nûrunu  
Hakka sınayan zorunu  
Milletinin huzurunu  
Bozanlara yazık olsun

Yırtan töre abasını  
Dosta vuran sopasını  
Anasını babasını  
Üzenlere yazık olsun

Dertlerim var tabur tabur  
Vere mevlam bana sabır  
Yurdumun özüne kabır  
Gazanlara yazık olsun

Gardaşına çamur atan  
Şeytanî düşlere yatan  
Fitne ve fesat kaynatan  
Gazanlara yazık olsun

Eşi beklerken hânede  
Yaşayanlar virânede  
İçip içip meyhanede  
Sızanlara yazık olsun

Huzur varken otağında  
Uyur gaflet yatağında  
Çamur çirkef batağında  
Gezenlere yazık olsun

Der ki YOKSUL bana kızan  
Bilerek hak yoldan azan  
Ulu orta şiir yazan  
Ozanlara yazık olsun

## YAZIK OLSUN

Hak yol dururken ters yola  
Girenlere yazık olsun  
Anaya babaya eza  
Verenlere yazık olsun

Yok yere ağrıdan başı  
Yerli yersiz atan taşı  
Hiç uğruna bir gardaşı  
Vuranlara yazık olsun

Yurda fitne fesat eken  
Ulusuna teltik çeken  
Gül sümbül var iken tiken  
Derenlere yazık olsun

Vatana vermeyen serin  
Düşmana bırakan yerin  
Yırtıp haysiyet defterin  
Dürenlere yazık olsun

Kırana tutacak dalı  
Devirip dökene balı  
Nâmerdin yoluna halı  
Serenlere yazık olsun

Ulusa vurur yarayı  
Dostlarla açar arayı  
Öz milletine karayı  
Sürenlere yazık olsun

Gelin bu hileyi bozak  
Soysuzlara hep bir kızak  
Der YOKSUL millete tuzak  
Kuranlara yazık olsun. 14.01.1996

## DÜŞÜNSENE

Bire nefsim fikir eyle  
Öleceğin düşünsene  
Geldiğin kara toprağa  
Döneceğin düşünsene

Uzanacak sütun gibi  
Olacaksın odun gibi  
Katılacak beton gibi  
Donacağı düşünsene

Kalacak dostlar yanında  
Kimi meres havasında  
Teneşirin ortasında  
Yunacağı düşünsene

Bunlar hiç girmez düşünene  
Sözlerim getmez işine  
Bir gün musallâ taşına  
Konacağı düşünsene

Nolur alıř beratına  
ıkmadan Rabbin katına  
Ahir ahiret atına  
Bineceğın dūřünsene

İster köle ister aęa  
Sâhip olsan aza çoęa  
Daracık bir ukurcuęa  
Konacaęın dūřünsene

Unuturlar aşıkların  
Sallayanlar beşiklerin  
Yanan bütün ışıkların  
Söneceğın dūřünsene

Helala bak haram yeme  
Onlar da nedir ki deme  
Atılarak cehenneme  
Yanacaęın dūřünsene

Der YOKSUL Allah'tan dile  
Yalvar ektirmesin ile  
Tatlı canı Azraile  
Sunacaęın dūřünsene. 10.01.1996

## GÖRÜN

*Dostlar ile bir iki gün  
Çevremizi gezek dedik  
Her adımda kurak düęün  
Gam-ın başın ezek dedik*

Size şöyle çevremizi gezdirim  
Kahramanmarař'ın ilini görün  
Bakacak kayadan Milcan babaya  
řu Ahırdaęı'nın belini görün

Kökü burda başlar erlik soyunun  
Kös Armut pınarı, Yeri kuyunun  
Tadına doyumaz Kerhan suyunun  
Erkenez ayında selini görün

Aęyarla Kafarlı, Kozlu derede  
Alım pınarını koyma geride  
Nacar'dan Beřen'den geek geride  
Aksu'nun gözünde salını görün

İnekli Helete bağı sevranın  
Önümüz yokuştur hele davranın  
Uzatsın güzeller içek ayranın  
Tas tutan kınalı elini görün

Engizek dağına çıkak oradan  
Gör neler halk etmiş ulu yaradan  
Dön Başdervişliyi atma sıradan  
Toy düğün kurulmuş gelini görün

Karşıdan görünen Hombur'la Kala  
Ağbeyli üzümü benziyor bala  
Kemallı, Kılalı, Kaba sakal'a  
Hacı Eyüpli'nin gülünü görün

İğdeli pınardan bir su içelim  
Gedeyimli bir köy öyle geçelim  
Boyalı da biraz gönül açalım  
Uçuşur turnalar telini görün

Baydemirli Karamanlı Engizek  
Alışar üzeri Zeytini gezek  
Koca Koçdağı'nda hâtıra yazak  
Misk gibi çam kokar balını görün

Bin derde devâdır İçme'nin suyu  
Elbistan şehrinde Ceyhanın toyu  
Uzanak oradan Afşin'e deyu  
Ashabulkeflerin halini görün

Göksün'den bu yana yürüyek kalan  
Saraycık dağını eyleyek talan  
Avrat oluşunda azıcık sallan  
Maraşa uzanan yolunu görün

Tekir'in suyunda avlayak balık  
Bak neler yaratmış şol yüce Halık  
Göründü karşıdan ah Çataloluk  
Kaç yöne ayrılır dalını görün

Döngel mağrasında verrek molayı  
Kurulsun orada düğün alayı  
Kükresin yiğitler çeksın halayı  
Parlasın abalar pulunu görün

Zeytin ılıcası dertlere devâ  
Yıkanan hastalar ederler safâ  
Gelen yine gelir gösterir vefâ  
Feçlinin iyolan kolunu görün

Kız gibi salınır Fırınız deresi  
Mor çamla bezenmiş yanı yöresi  
Şahanlar yuvası Ali kayası  
Sünbül'e yurt olan çölünü görün

Kallep mağrasına varıp konalım  
Dostlara kuşbaşı kebab sunalım  
Karbasan ormanın burda analım  
Öd salan zalımın dölünü görün

Andırın da menekşeden geçilmez  
Ilmadan suyu buzdur içilmez  
Mor çimeni yoncalıktan seçilmez  
Çift kuzlar kırsrağı kulunu görün

Kürtül'den aşağı koca Körsulu  
Çimeni kadife aratmaz halı  
Yüzüşür ördekler hayat dopdolu  
Burada dilberin bolunu görün

Karadere Kayışlı'nın sırası  
Hartlap ılıcası işte şorası  
Suyuna girenin kalmaz yarası  
Dertliye devâdır gölünü görün

Şahdüdü'l dağına getsek çok yırak  
Eyisi şuradan Yavşan'a varak  
Ardıçlı pınarda bir sofraya kurak  
Ötüşen kuşların dilini görün

Türkoğlu'nda nergiz sünbül derelim  
Demet demet yâre sunup verelim  
Şeker Pınarı'na varıp duralım  
Pancarlar yurt etmiş çölünü görün

Pazarcığın yazıların gezelim  
Fıstığı şeker ile ezelim  
Kartal kayasında dalıp yüzelim  
Sürüler halinde sülünü görün

Dağ ile deresi suyu havası  
Pamuğun pirincin yurdu ovası  
Güzeller otağı doğan yuvası  
Gerdana örtülen tülünü görün

Yüzbinde birini gezmedik daha  
Maraş'ım cennettir biçilmez paha  
İnanın yoksula sanmayın şaha  
Kahraman şehrimin yelini görün

## ALLAHIM BİRSİN

Yoktan var eylemek sana mahsustur  
Canlıyı cansızı yaradan sensin  
Hakimiyet sende güç sana hastır  
Kanlıyı kansızı yaradan sensin

Vücutlara yayan kılcal damarı  
Göge yerleştiren şemsi kameri  
Sendedir her türlü gücün tomarı  
Dilliyi dilsizi yaradan sensin

Tüm kainat senin sen vardın önce  
Senden başka yoktur sen birsin bence  
Kimisi kalındır kimisi ince  
Enliyi ensizi yaradan sensin

Sensin mülk sâhibi senin tüm âlem  
Yaradanı sensin senin gül gülem  
Senden kula kuldan sanadır selam  
Dünlüyü dünsüzü yaradan sensin

Emir sende her dileğin ânîdir  
Rahmetlerin gazabına mânîdir  
Sen bâkisin gayrı her şey fânîdir  
Ünlüyü ünsüzü yaradan sensin

Sen yarattın erkek ile dişiye  
Sen bezedin bilimlerle kişiyi  
Sen vârettin şehlâ ile şaşığı  
Önlüyü önsüzü yaradan sensin

Der ki YOKSUL bugün yarın dün senin  
Ol dediğin andan beri gün senin  
Ta ezelden ebede dek ün senin  
Şanlıyı şansızı yaradan sensin. 20.06.1996

## SAYIN HOCAM

*Cuma günleri radyo ile vaizler veren sayın  
hocalarımıza ithaf olunur*

Çok muhterem sayın hocam sen bize  
İlmihalde açan güllerden anlat  
Bağışla ricamız şöyleki size  
Anlayacağımız dillerden anlat

Tarif et abdesti öğret gusulü  
Memnûn et Allahı, en son Rasûlü  
Bellet bize İslamdaki usulü  
Mevlaya ulaşan yollardan anlat

Biliyoruz zaten haramı horu  
Aklımız almıyor söyleme zoru  
Anamız öğretti cahîmi, koru  
Firdevs ırmağından sellerden anlat

Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur baş tacım  
Bütün dertlerime bunlar ilacım  
Sünnete, vacibe, farza muhtacım  
Derdime şifalı ballardan anlat

Öylesini deki gönlümün pasın  
Gedersin içimden cehâlet yasın  
Şu zalım nefsimin sustursun sesin  
Tutabileceğim dallardan anlat

Tarif eyle şu beş vakit namazı  
Bellet vâcibleri sünneti farzı  
Bize gerek olan namazın tarzı  
Rukûya eğilen bellerden anlat

Tekbir alıp durduğumda ka'deye  
Gözlerimi bakacağım nereye  
Dikkat etmem gerek acep kaç şeye  
Nasıl bağlanacak ellerden anlat

Hele de ka'dede nasıl durayım  
Seçdeye kaç uzuv üzre varayım  
Namaz sonu nasıl selam vereyim  
Ayak, baş, burun, diz, kollardan anlat

Der ki YOKSUL dileğimiz özetle  
Cemaatı şöyle bir süz gözetle  
Allâhın cennete dolu ni'metle  
Yürek soğutacak yellerden anlat. 03.05.2001

## MUNAFIĞIN AKİBETİ NİCEDİR?

*(Kıymetli Müftümüz H. Hafız Ali  
Efendi'den istirhamım)*

Muhterem müftümüz bir şey sorucum  
Munafığın akibeti nicedir?  
Kusura bakmayın sizi yorucum  
Munafığın akibeti nicedir?

Bu mülevves selde akmak mı gerek  
Yoksa bir kenara çıkmak mı gerek  
Munafık kimseden korkmak mı gerek  
Munafığın akibeti nicedir?

Yalan söyler yemin ile kandırır  
Ataş atar dört tarafı yandırır  
Çok kimseyi yalana inandırır  
Munafığın akibeti nicedir?

Aleyhde konuşur içini söker  
Gözüne bakarsan boynunu büker  
Yalanı söylerken içini çeker  
Munafığın akibeti nicedir?

Kazan eder dört köşeyi çomçalar  
Namusluya verir büyük sancılar  
İblisin atına biner kamçılar  
Munafığın akibeti nicedir?

Ezberlemiş yeminlerden Vallahı  
Dilinden düşürmez hem de billahı  
El atar sakala anar Allahı  
Munafığın akibeti nicedir?

Bakarsan sözüne devran benim der  
Yedekte bin katar kervan benim der  
Yüz bin tayfa ile savran benim der  
Munafığın akibeti nicedir?

Yalanı kâr sanır yollar aralar  
Rast gelen surata basar karalar  
Nice din kardaşın kalbin yaralar  
Munâfığın akibeti nicedir?

Söyle hocam söyle kitaptan söyle  
Şu dertli rûhumu biraz şadeyle  
Bu dünyâ onların, ahreti heyle  
Munafığın akibeti nicedir?

Söyle lütfen söyle soruyom sana  
Suçumu affeyle cevap ver bana  
Allah ve Resülü ne diyor ona  
Munafığın akibeti nicedir?

Munafığa karşı ne yapmak gerek  
Şeriat ne söyler, cevabın görek  
Kaçak mı şerrinden, karşı mı durak  
Munafığın akibeti nicedir?

Bunların yaptığı aceba hak mı  
Bir hesap soracak olmıyacak mı  
Bunları kahreden bir kudret yok mu  
Munafığın akibeti nicedir?

İncittimse hocam hakkını helâl  
Edesin gönlüme girmeye melâl  
Gazeteyle cevap veresin herhal  
Munafığın akibeti nicedir?

Hasbinallah derim ve nimel – vekil  
Daha söz var ise verin bir akıl  
Kusuruna bakma bu (Yoksul) cahıl  
Munafığın akibeti nicedir?

*Demokrasiye Hizmet Gazetesi, 3.8.1955*

## UYAN ZALIM NEFSİM

Gaflet döseğinden kalkmayan nefsim  
Ecel gelip seni bulmadan uyan  
Nasihat etmekten kısıldı sesim  
Azrail canını almadan uyan

Gözlerinin ferî yere dökülüp  
Damarın kuruyup kanın çekilip  
Dal boynun katlanıp iki bükülüp  
Gül benzin sararıp solmadan uyan

Ezanlar okunur yatakta yerin  
Kalk düşme gafletin kuyusu derin  
Kapanmadan uyan ömür defterin  
En son yaprağı da dolmadan uyan

Var mıdır burada kalmaya tapun  
Temelden sarsılır o gövde yapın  
Eşin dostun yaran yoldaş ahabın  
Teneşir kapına gelmeden uyan

Namaz kıl hakka eyleme ayıp  
Şu dinçlik zamanın olmadan kayıp  
Bazı dost görünen dostlar oh deyip  
Düşmanlar üstüne gülmeden uyan



Koy vermezsin Őu fâniyi destinden  
Daha da istersin mal mülk üstünden  
Burada kayıtlı ad listesinden  
Ölüm esâmîni silmeden uyan

Girmedin bir zaman cami' kebîre  
Mal kazanmak istiyorsun habire  
Gireceksin bir gün kara kabire  
Amelle baş başa kalmadan uyan

Küçük büyük hesaplama yaşını  
Gaflet uykusundan kaldır başını  
Musalla taşında görüp nâşını  
İmam namazına durmadan uyan

İster kara ister ak olsun saçın  
Konu komşularla çok tatlı geçin  
Oruç tut tevhit çek nur dolsun için  
Günâhın boyunca dolmadan uyan

Sadakalar ikram eyle fakire  
Kalk seherden hakkı başla zikire  
Gireceksin bir gün mutlak kabire  
Nâr-ı cehenneme dalmadan uyan

Der ki YOKSUL daha neler edicin  
Bu kadar serveti bilmem nedicin  
Cıplak geldin geri cıplak gedicin  
Malın mülkün ele kalmadan uyan.05.07.2002

## ŐU BİNDİĐİN KÖHNE SALA BİR DÖN BAK

Servetim sâ mânım mülküm dediĐin  
Kimler paylaşıyor malına dön bak  
Kimseye zerre koklatmam dediĐin  
Hasbahçene göz at gülüne dön bak

Yemekleri etsiz diye yemezdin  
Yetime öksüze lokma vermezdin  
Çamaşır ütüsüz diye geymezdin  
Sırtında kefenin haline dön bak

Kimlere bıraktın yatı yalıtı  
Basmalara kıymadıĐın halıtı  
Hiç saymazdın ayı günü salıtı  
Kim geçip yerleştı yalına dön bak

Malı mülkü sıra sıra düzerdin  
Katip tutar defterlere yazardın  
Deniz derya yatlar ile gezerdin  
BindiĐin Őu köhne salına dön bak

Nasıl döküp gettin bunca doluyu  
Kime koydun apartmanı yalıtı  
BeĐenmezdin yorgan döşek halıtı  
Mezarda taş toprak çuluna dön bak

Doyamazdın koklamaya sevmeye  
Kıyamazdın bir tas su ver demeye  
Ne geçti aradan terkledin niye  
Mahzun bıraktıĐın duluna dön bak

Őükrederek bakar güneşe aya  
Őükürlerle girer az sulu çaya  
Her zaman Őükreder ulu Mevlaya  
YOKSUL'un gettiĐi yoluna dön bak. 25.07.2002

## SEVDA PAZARINDA SATTILAR BENİ

Yaşım varıp onbeşine erince  
Aşkın ırmağına attılar beni  
Gariban gönlüme sevda girince  
Çile pazarında sattılar beni

İçim hüznün doldu döndüm bülbüle  
Uçup düştü gönül bir konca güle  
Beni satın alan eyledi köle  
Aşık sürüsüne katdılar beni

Bağırdım çağırdım çıkmıyor avaz  
Kaderim eyledi naz üstüne naz  
Verdiler elime üç telli bir saz  
Gözelerle çoban ettiler beni

Ömrümce gam gazdım hicran eledim  
Kalbimi dertlere attım beledim  
Hasretten usandım kaçmak diledim  
Yolumu bağlayıp tutdular beni

Der ki YOKSUL aşk yolunda yürüdüm  
Peşim sıra elem hasret sürüdüm  
Ümidimle damla damla eridim  
Güzeller hap gibi yuttular beni. 04.05.2004

## DELİ NEFSİM

Mahsûlunu gözden geçir  
Biçeceğin gün geliyor  
Ambarının kapısını  
Açacağı gün geliyor

Doğru yürü hak yola gir  
Yolun sonu çukur kabir  
Ekdiğin şeyleri bir bir  
Seçeceğin gün geliyor

Belki bu yılın yazında  
İlkbaharında güzünde  
Dört kişinin omzunda  
Göçeceğin gün geliyor

Dinle beni inan bana  
Sonunu diyorum sana  
Teneşirde döne döne  
Yunacağı gün geliyor

Otelinden iş hanından  
Dükkanından hamamından  
Tarla takım tamamından  
Geçeceğin gün geliyor

Bekliyor seni turabın  
Yakınlaşıyor harabın  
Ölüm anı mevt şarabın  
İçeceğin gün geliyor

Bakmaz ecel göz yaşına  
Azrâil çıkar karşına  
Varıp musalla taşına  
Konacağın gün geliyor

Kıldan ince denir sırat  
Hakka yalvar dile beret  
Ağmalını bir bir katkat  
Ölçeceğin gün geliyor

Kimseler duymaz âhını  
Son pişmanlığın vahını  
Çok çok zikret Allahı  
Öleceğin gün geliyor

Ulu rahmetlere dalıp  
Cennetlerde sultan olup  
Ya da cehennemde kalıp  
Yanacağın gün geliyor

Aklını topla başına  
Hayal et dön bak naşına  
Uğrarsan azap kışına  
Donacağın gün geliyor

Burada kalır ev bark site  
Göz at aldığın bilete  
Bu dünyadan ahirete  
Gedeceğin gün geliyor

Vakit varken kazan sevap  
Âhirin olmadan harap  
Elden geldikçe eylik yap  
Biteceğin gün geliyor

Ver Hâlika akli kalbi  
Ümmetim desin ol Nebi  
Gazı biten lamba gibi  
Söneceğin gün geliyor

Allah'tan mağfiret dile  
Göz yaşıyla çekip çile  
Kazanç yükün boynun ile  
Çekeceğin gün geliyor

Kulluk emrolunmuş kula  
Kullarsa geder hak yola  
Motorsuz yelkensiz sala  
Bineceğin gün geliyor

Nene ol yahudda dede  
Gedemezsin daha öte  
Bu dünyadan ahirete  
Döneceğin gün geliyor

Kıl namazı var rahmete  
Kur'anla er selamete  
Kanatlanıp ahirete  
Uçacağın gün geliyor

Sağ iken İslamı yaşa  
Musibet çökmeden başa  
Başını taşlardan taşa  
Çalacağın gün geliyor

İçmeden ölümün abın  
Hoş oku hakkın kitabın  
Kazancının tüm hesabın  
Vereceğin gün geliyor

Uşak idin oldun ağa  
Doymuyon çite çubuğa  
Kabırlıkta pis toprağa  
Doyacağın gün geliyor

Başın dertde doymaz gözle  
Habire bak yolun düzle  
Yüzünü alevle közle  
Yuyacağın gün geliyor

Yersin ekmeğin hasını  
Görmezsin acın yasını  
Münker Nekir'in sesini  
Duyacağın gün geliyor

Vermezsin fakire selam  
Kulum dersin cümle alem  
Hata eylemişim mevlam  
Diyeceğin gün geliyor

Fakat iş işten geçecek  
Pişmanlık kâr etmeyecek  
Beden toprağa girecek  
Ulacağın gün geliyor

Güvenip sim ile zere  
Girme cahime boş yere  
Hesap vermeye mahşere  
Geleceğin gün geliyor

Bak YOKSUL'un dillerine  
Akma cahim sellerine  
Ağlanacak hallerine  
Güleceğin gün geliyor. 12.07.2002

## GEDEMEZSİN DAHA ÖTE

Sana verilen miâdın  
Dolacağı gün geliyor  
Allahın emanetini  
Alacağı gün geliyor

Nolur insafa gel biraz  
Gövdene çökmeden âraz  
İmamın secdesiz namaz  
Kılacağı gün geliyor

Zerreciktin oldun ağa  
Kavuştun tarlaya bağa  
Doymayan gözün toprağa  
Doyacağı gün geliyor

Sözüm getmesin gücüne  
Geldin ömrün son ucuna  
Başı topraklar içine  
Koyacağın gün geliyor

Der ki YOKSUL yalvar Hakka  
Alnın oldu şakka şakka  
Son saati dakika dakika  
Sayacağın gün geliyor. 18.08.2002

## SAYIN ÖĞRETMENİM

Sayın öğretmenim az dinle beni  
Belki gelmez sözüm işine hocam  
Sevgim saygım sonsuz severim seni  
Düşme hâin nefsin peşine hocam

Eş üstüne başka eş alma sakın  
Delilenme hocam aklını takın  
Ebediyen gider yüzünde akın  
Guzgunlar doluşur leşine hocam

Rahat otur bozma temiz havanı  
Boşaltma boş yere kabı kovanı  
Bir gönül uğruna yıkma yuvanı  
Sarıl yavrulara eşine hocam

Çalış karın için silme terini  
Kahbelere verme sırrı serini  
Seninle olurken başka birini  
Boynuzlar doymazsın yaşına hocam

Çoğalır arkandan söven ve sayan  
Yıkılır başına şamdanlı tavan  
Virâneye döner huzurlu yuvan  
Dönersin bir bayguş kuşuna hocam

Kaybedersin yavruları eşini  
Kimse silmez gözlerinin yaşını  
Pişman olur o akılsız başını  
Vurursun müsellâ taşına hocam

Bulanarak seller gibi çağlarsın  
Sevenlerin ciğerini dağlarsın  
Pişman olur ömür boyu ağlarsın  
Kimse bakmaz gözün yaşına hocam

İkinciye alacağım deme ha  
Eşi yavruyu yetim koma ha  
Nice ni'met vermiş şükret Allah'a  
İti ortak etme aşına hocam

Söz tutmayıp inat edip alırsan  
Zâlim nefsin hülyâsına dalarsan  
Dört yavrunun ahlarında kalırsan  
Türlü belâ çöker başına hocam

Zaman olur çok çok pişman olursun  
Son pişmanlık çare olmaz bilirsin  
Sürünerek sokaklarda ölürsün  
Anan sahip olmaz nâşına hocam

Sanırım hanımın sütler kadar pak  
Onu incidirsen razı olmaz hak  
Tutacağın kelpin mâzisine bak  
Bakma cılasına kaşına hocam

Temelinden kayar sarsılır yuva  
Yıkılır duvarlar dökülür sıva  
Çarşı iti ile gedilmez ava  
Uğrarsın zemheri kışına hocam

Haddim deęil sana öęüt vermeye  
Dilerim duyanlar hakkı söyleye  
Neyledim ne haltlar eyledim diye  
Vurursun döşüne döşüne hocam

Mutluluklar kederlerle boęulur  
Tatlı günler birer birer yok olur  
Anaç ölür civcivlerin daęılır  
Ölürsün düşüne düşüne hocam

Der YOKSUL doğru söz câhile batar  
Gücenir huylanır çamura yatar  
Alırsan sözlerim cevherler tartar  
İster ki getmesin hoşuna hocam

### **LALE BİZDE KONCA BİZDE**

Dinle gardaş deyim sana  
Engin bizde üce bizde  
Her türlü dilde öteriz  
Bülbül bizde serçe bizde

Allah adıyla başlarız  
Tatlı kelimeler eşleriz  
Nakışlar gibi işleriz  
Kafiye ve hece bizde

Ozanın her yer yöresi  
Mazbut bozulmaz töresi  
Daimdir hakkın süresi  
Usta bizde hoca bizde

Şairlerin soyu aynı  
Şerbetleri suyu aynı  
Uzun kısa boyu aynı  
Hiç bulunmaz cüce bizde

Hepimiz aynı beşeriz  
Hakkın yoluna düşeriz  
Aydınız aydın yaşarız  
Olmaz gara gece bizde

Daima hakkı anarız  
Kadın erkek hak da varız  
Dağ gibi içten yanarız  
Gereksizdir paca bizde

Nehirler gibi coşarız  
Kabarır taşra taşarız  
Güzellerle bir yaşarız  
Yahşi bizde ece bizde

Dolaşırız karda kışda  
Önde koşarız savaşda  
Gönlümüz gençtir her yaşda  
Hiç olamaz koca bizde

Der YOKSUL yemeyiz domuz  
Bazımız var içer gımız  
Hamdolsun müslimanız  
İnanılmaz haça bizde. 30.07.2004

## VEFASIZ NÂMERT

Allah sana öyle bela vereki  
Nereden geldiğin bilemeyesin  
Lâlola dillerin körola gözün  
Ömründe bir defa gülemeyesin

Öyle dert vereki mevlam iç içe  
Çekesin ömrünce gündüz ve gece  
Gözlerinden damla düşe binlerce  
El sunup damlasın silemeyesin

Hayırlar olmaya hiçbir işinde  
Binbir türlü bela döne başında  
Yatağa düşesin gençlik yaşında  
Ecelin gelmeye ölemeyesin

Tat kalmaya baharında kışında  
Kıl tükene sakalında kaşında  
Kanser yaraları çıka döşünde  
Uzanıp birini delemeyesin

Acı acı sancı gele içinden  
Harıl harıl kanlar aka kışından  
Ne anandan ne kardaşdan bacından  
Dertlerine derman bulamayasın

Sayısız mikroplar geze kanında  
Bir dert şifa bulamaya canında  
Damla su veren olmaya yanında  
Kavuşup muslukdan alamayasın

YOKSUL'um İsrâfil çalsın suruna  
Bakmadan işinin kolay zoruna  
Yarın mahşer günü Hak huzuruna  
Almı ak yüzü pak gelemeyesin.14.09.2005

## NESİL Mİ DEĞİŞDİ RABBİM

Yol mu şaşırdı cinsiyet  
Koyunlar kurt doğuruyor  
Anasına babasına  
Hocasına hovuluyor

Kaybetti şerefi şanı  
Bilmiyor dini imanı  
Ne oldu bozuldu kanı  
Köpek gibi havuluyor

Dur desen kalkıyor şaha  
Çok herzeler yiyor daha  
Küfür ediyor Allaha  
Bu da İslam sayılıyor

Kirden renk atmış tumanı  
Yüreğinde yok imanı  
Yiyor sanki sap samanı  
Pisliklere bayılıyor

Mahvoldu iller yöreler  
Eylemez bunu fareler  
Kayboluyor çok töreler  
Olanlar da dövülüyor

Şerefin bağı yanıyor  
İffetin içi kanıyor  
Edep erkan kınanıyor  
Edepsizlik övülüyor

Dertler bu YOKSUL'u buldu  
Ciğerine kaygı doldu  
Haysiyetler kaka oldu  
Dış kapudan kovuluyor. 01.06.2005

## DÜŞDÜM EFENDİM

Derdim çok doktor bey arz edim size  
Dermansız dertlere düşdüm efendim  
Eğer derman varsa lutfedin bize  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Kahi boyraz olur devirir beni  
Kahi bir ataşdır kavurur beni  
Kül eder yabana savurur beni  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Dertlerim ton çeker gıram değildir  
Ciğerim yaralı verem değildir  
Bu dertli bir Emrah Kerem değildir  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Dertlerim çok derin görünmez dibi  
Acep bu dertlerin nedir sebebi  
Ne tifo ne tifüs ne verem gibi  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Aklım çok yerinde değilim deli  
Var mı beyim bende delilik hali  
Hep içten yanarım volkan misali  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Aslım Türk Müslüman haçlı değilim  
Allah'dan gayriye borçlu değilim  
Çok şükür Rabbıma felçli değilim  
Dermansız dertlere düşdüm efendim

Hiçbir noksanım yok kısır değilim  
Hamdederim hürüm esir değilim  
Dertlerim yürekde basur değilim  
Dermansız dertlere düşdüm efendim



Gecelerim zulmet gündüzüm kara  
Dertlerim ne sıtma ne bir kolera  
Varsa bul efendim buna bir çare  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

Kaplıyor ufkumu kabkara bir sis  
Üzüyor gönlümü acayip bir his  
Koyamazsın beyim bunlara teşhis  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

Sevdim birisini sırdaşım sazım  
Aşkı ciğerimde çok ağır sızım  
Yalvardım yakardım geçmedi sözüm  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

Everdiler zorla dölsüz değilim  
Kadere saygım var huysuz değilim  
Bülbüle eşidim dilsiz değilim  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

Sebeb olanlara olsun vebâlim  
Allah'dan gayriye meçhuldür hâlim  
Zerresin kimseye diyemez dilim  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

Dutuldum gederim bu ulu zâre  
İş güç ehli idim kaldım avâre  
Hüdadan başkası bulamaz çâre  
Dermansız dertlere düřdüm efendim

İşde bu YOKSUL'un ahvali böyle  
Buldunsa efendim bir derman eyle  
Allah'ın aşkına susma da söyle  
Dermansız dertlere düřdüm efendim. 28.08.1952

## OZAN OLDU

*Ey Kul Hamit, Kamil Bozkurt,  
Neredesin Ahmet Çıtak,  
Hayati bey, Şevket Bulut,  
Gelin şunları okudak.*

Gardaşlarım ayak altı  
Gezenler de ozan oldu  
Mutfaktaki kepçe kaşık  
Kazanlar da ozan oldu

Kimisi oldu şeyh dede  
Kimisi kadehde bade  
Ceyhan nehri menzeletde  
Sazanlar da ozan oldu

Ne sağı bilir ne solu  
İçi dışı isyan dolu  
Hakka doğru geden yolu  
Bozanlar da ozan oldu

El çekmez haramdan zardan  
Nasip almazlar Kur'andan  
Damla damla musluklardan  
Sızanlar da ozan oldu

Kimi arlı kimi arsız  
Biri diğerinden farksız  
Bacak çıplak kıcı dunsuz  
Gezenler de ozan oldu

Kimi şeytan kimisi cin  
Bunlar ozan değil lâkin  
Gerçek ozanlığın kalbin  
Üzenler de ozan oldu

Ahlar çekerim derinden  
Sinirim oynar yerinden  
Osanıp candan serinden  
Bezenler de ozan oldu

Ozanlıkları bir alem  
Bedava vermezler selam  
İki kelime bir kelim  
Düzenler de ozan oldu

Hepisi kavallık gamış  
Yaprakları soyulmamış  
Guru kütük yonulmamış  
Hezenler de ozan oldu

Der YOKSUL burada hâl böyle  
Çıtak hocam ora heyle  
Sükut edip bakma öyle  
Nazanlar da ozan oldu. 17.09.2006

## ÖZ MALIMIZ CEFA BİZDE

*Hak hukuk ve adaletin  
Kölesiyiz biz aşıklar  
Halk için akan pınarın  
Lalesiyiz biz aşıklar*

Bizler ki halk ozanıyız  
Dertsiz olmaz kafa bizde  
Gezeriz aşkla kol kola  
Dermansız dert cefa bizde

Allaha kulluk ederiz  
Hakkın borcunu öderiz  
Aza çok çok şükrederiz  
Hamd koyulmaz rafa bizde

Bülbül misali öteriz  
Mecnunlardan da beteriz  
Aşk ile cirit atarız  
Çok geniştir saha bizde

Çekenler sevdayı tanır  
Görmeyenler duygulanır  
Eller bizi deli sanır  
Akıl fikir deha bizde

Çağır YOKSUL baba çağır  
Belki sağır var bağır  
Aşk derdi olsa da ağır  
Haz duyarız safa bizde. 11.09.2006

## SABRIN YOLU SELAMETDİR

Gönül sözümü hoş dinle  
Sabırlı ol sabır eyle  
Yaşanmaz garazla kinle  
Sabırlı ol sabır eyle

Sabreden huzuru bulur  
Sabretmeyen şerre kalır  
Sabırla her şey hallolur  
Sabırlı ol sabır eyle

Nedir senin böyle çaban  
Al kana belenmiş aban  
Dostun olur bir gün düşman  
Sabırlı ol sabır eyle

Sabretmezsen bela gelir  
Aklı olan bunu bilir  
Ekşi koruk helva olur  
Sabırlı ol sabır eyle

Hakka yarar sözler söyle  
Kör şeytana lanet eyle  
Aceleci olma böyle  
Sabırlı ol sabır eyle

Şer bela sabırla geçer  
Sabır eden kalmaz naçar  
Tikenlikte güller açar  
Sabırlı ol sabır eyle

YOKSUL sabır diler sana  
Sabır servettir insana  
Sabreden düşmez hicrana  
Sabırlı ol sabır eyle. 15.04.2005

## SAKIN OLA

Sakın nefsim seni yoktan  
Var edeni unutma ha  
Milyarlarca zerrecikten  
Yaradanı unutma ha

Birdir bir Allahı tanı  
Düşün olmadığın anı  
Senden binlerce insanı  
Türeteni unutma ha

Fikir et âlemi görüp  
Çok düşün azıcık durup  
Zerrecik suya can verip  
Ser edeni unutma ha

Gurur gondurma serine  
Bak mahlukatın türüne  
Seni sen gibi birine  
Yar edeni unutma ha

Bu YOKSUL'u dinle emi  
Kesme kardaştan selamı  
Gururluya cehennemi  
Yar edeni unutma ha. 26.06.2005

## TADI KALMADI

Ne oldu halkıma bilmem ki yârap  
Bozuldu bal pekmez tadı kalmadı  
Mukaddes olanı eyledik harap  
Mübarek adların yadı kalmadı

Taç eyledik domuzları kelpleri  
Unutduk mübarek hüviyetleri  
Bir firenk illeti sardı kalpleri  
Bekir, Ömer, Osman, Ali kalmadı

Yabancı atlarla doldu küp külek  
İnkâra bıraktı yerin hak dilek  
Nerde Ayşe nerde Elife melek  
Emine, Hatice Fadı kalmadı

Aç kurt gibi varıp düştük kapana  
Yoldaş dedik haça puta tapana  
Kardaş olduk bâtil yola sapana  
Güney kuzey doğu batı kalmadı

Ayalimiz edeplerden çekinir  
Baldır bacak açanlara öykünür  
Helâli kor haramlara bakınır  
İnançlı ev saray çatı kalmadı

Edebi erkani hayayı attık  
Gusülü sünneti farzı bıraktık  
Besmelesiz yedik düâsız yattık  
Bu günah diyecek kadı kalmadı

Biri birin tanımıyor hısımlar  
Nerede Muhammed Mahmut isimler  
Hani Hasan Hüseyinler Yasinler  
Der YOKSUL Müslüman adı kalmadı.12.10.2006

## SÜRÜSÜNE ÇOBAN OLSAM

Deli gönlüm gül bağında  
Bülbül olup ötsem diyor  
Başım koyup yar dizine  
Kucağında yatsam diyor

Eremedim murada hiç  
Bende değil kaderde suç  
Yar umman olsa ben dalgıç  
Dabana dek batsam diyor

Elime alsam elini  
Koklasam konca gülünü  
Dinlesem tatlı dilini  
Canı cana katsam diyor

Bir söyleyebilsem ona  
Gücenip küsmese bana  
Tatlı canını canana  
Bir öpüşe satsam diyor

YOKSUL hayran özellere  
Benzi döndü gazellere  
Çoban olsam gözelerle  
Sürüsünü gütssem diyor.09.02.2006

## YOKSUN

Neredesin Akozanım  
Bulvarlarda yolda yoksun  
Yaz göründü geldi bahar  
Gülşenlikde gülde yoksun

Soruşturdum yatlı yaban  
Dolaşmaktan şişdi taban  
Burakmadım hiçbir vatan  
Bağdat da Musul da yoksun

Sönmesin aşkın kazanı  
Dışlarlar oyun bozanı  
Buldum sordum her ozanı  
Öksüz Osman gulda yoksun

Seni görmekdi muradım  
Karakolları aradım  
Her iki nehri taradım  
Barajlarda gölde yoksun

Emineye mi darıldın  
Selamiye mi kırıldın  
Söyle beyim nedir derdin  
Yaylalarda çölde yoksun

Ses ver de beraber göçek  
Ummanlara yelken açak  
Hep ağaçlar açtı çiçek  
Yapraklarda dalda yoksun

Deli YOKSUL sevmez küsü  
Dosluğa aykırı süsü  
Yanmayan lamba fânüsü  
Bağlamada telde yoksun.10.04.2006

## LÜTFEN YAZ

Akozanım Karamandan haber ver  
Koyunları bizimkine uyar mı  
Bayramları düğünleri şen midir  
Oyunları bizimkine uyar mı

Kurak mı sulak mı geçiyor yazlar  
Çekilir mi dostlar yanında nazlar  
Enişteye saygılı mı baldızlar  
Kayınları bizimkine uyar mı

Eşe dosta saygılı mı erkekler  
Üzümleri nasıl, nasıl tiyekler  
Beyaz mı esmer mi somun ekmekler  
Tayınları bizimkine uyar mı

Halk birbirin sevicı mi haşlar mı  
Horlaşarak yek diğerin taşlar mı  
Gönülleri bir yürekde kışlar mı  
Uyumları bizimkine uyar mı

Soğuk mudur kar yağar mı kışları  
Verimli mi toprakları taşları  
Mehmet beye eğilir mi başları  
Duyumları bizimkine uyar mı

Baharda açar mı herreng gülleri  
Öter mi var mıdır şen bülbülleri  
Şakır mı ni'mete dönen dilleri  
Doyumları bizimkine uyar mı

Der YOKSUL bilirim soyları asil  
Yapmış mı gençleri yeterli tahsil  
Yaşlıyı sever mi orada nesil  
Sayımları bizimkine uyar mı 10.04.2006

## GELİN DAMAT KUZULARIM

Dilerim yüce mevlamdan  
Yıllarınız mutlu olsun  
Yuvanıza huzur dolu  
Dilleriniz mutlu olsun

Olmasın kem söze neden  
Dilerim sağlıklı beden  
Yuvanıza doğru geden  
Yollarınız mutlu olsun

Baharlarda kışda yazda  
Koymasın Allah ayazda  
Meltem essin yuvanızda  
Yelleriniz mutlu olsun

Düzleriniz olsun gökcek  
Sevgi saçsın kucak kucak  
Dört mevsim açsınlar çiçek  
Dallarınız mutlu olsun

Mutluluklar ile dolun  
Ömür boyu mutlu kalın  
Yuvanıza sahip olun  
Allarınız mutlu olsun

Dost olsun gençler karılar  
Hiç bulanmasın durular  
Kovanı tutsun arılar  
Ballarınız mutlu olsun

Sıkıntıya sokman seri  
Bu dünya bir konuk yeri  
Horlamayın eskileri  
Çullarınız mutlu olsun

Çekişmekten uzak durun  
Fakirlik olmasın sorun  
Tabanı hak yolda yorun  
Yollarınız mutlu olsun

Sayın sevilin kurulun  
Güzelliklere vurulun  
Canı gönülden sarılın  
Kollarınız mutlu olsun

Hep gülün hiç ağlamayın  
Gönlünüzü dağlamayın  
Dünyâya bel bağlamayın  
Elleriniz mutlu olsun

Mutlu olsun eşiğiniz  
Sofranızla kaşığınız  
Neşe dolsun beşiğiniz  
Dölleriniz mutlu olsun

Yuva mutluluğa kansın  
Her yanın sevince bansın  
Domurcuklar sıralansın  
Gülleriniz mutlu olsun

Dedikodudan korunun  
Namertlere yırak durun  
Zorluklara dimdik varın  
Belleriniz mutlu olsun

Kur'an olsun yoldaşınız  
Bahara dönsün kışınız  
Hakka aksın göz yaşınız  
Selleriniz mutlu olsun

Su katmayın pişmiş aşā  
İyiliği kakman başā  
Yön dönmeyin kem yoldaşā  
Hullarınız mutlu olsun

Üzmeyin bir birinizi  
Unutman bu dedenizi  
Hak emânet ettim sizi  
Hallarınız mutlu olsun

Yolu uğratmayın sarpa  
Mutlu olsun ana baba  
Emmi dayı teyze hala  
Sülaleniz mutlu olsun

YOKSUL'un budur niyazı  
Allah sizden olsun razı  
Everin bekarlarımızı  
Günleriniz mutlu olsun.

## **KULAĞINI AÇ DA DİNLE**

Kulağını açda dinle bu sesi  
Edebini takın dur Amerika  
Torbanda yem sanmayasın herkesi  
Dön get ahırına gir Amerika

Afganı İrakı buladın kana  
Namussuzca kıydın sayısız cana  
Dur diyoruz sana melun dursana  
Saracak başını çor Amerika

Sana haykıran ses Türklerin sesi  
İntikam almadan vermez nefesi  
Her biri bin aslan yırtar kafesi  
Kolaydır Türklere zor Amerika

Sen nerdesin kafir aklın nerede  
Sonun yakın kaybol kalma geride  
Görmedin mi Türkoğlunu Korede  
Zulmün her gün daha kor Amerika

Türklerden geliyor sana bu çağrı  
Duysun Amerikalının sağrı  
Köz bastı yanıyor İslâmın bağı  
Söğünecek bir gün nâr Amerika

Kırılacak elin kolun kanadın  
Başını yiyecek eşek inadın  
Tarihe lanetli geçecek adın  
Alırız acısın vur Amerika

Ediyorsun bugün zulmile düğün  
Kabar kükre bağır gücünle övün  
Kaçacak yer arayacaksın bir gün  
Yok etmezsek bize ar Amerika

Sığınmak için get al aydan arsa  
Kaçamazsın Türkler şaha kalkarsa  
Senin topun füzen uçağın varsa  
İslamın Allahı var Amerika

Neyledik o Bizans denen dinsizi  
Kestik ayağını kalmadı izi  
Kahramanmaraştan o tanır bizi  
Bizi Fransızdan sor Amerika

Gün gelir ki ağlayanlar gülecek  
Zalimlerse ettiğini bulacak  
Londura Atina bizim olacak  
Türkü Vaşinktonda gör Amerika

Der ki YOKSUL bir gün basılacaksın  
Çarmıha gerilip asılacaksın  
Domuzlar misali kesileceksin  
Gelecek dünyalar dar Amerika.28.06.2005

## BULUT GARDAŞ

Bulut Şevket sen gedince  
Bol laflı hiçler türedi  
İmkân olsa görsen nice  
Havalı kıçlar türedi

Aynı yolda aynı huyda  
Aslı nesli aynı boyda  
Yer içer düğünde toyda  
Doymayan açlar türedi

Aslından azıtdı güller  
Mateme batdı bülbüller  
Gerdanı bastı kaküller  
Kellerde saçlar türedi

İçimi kapladı gaygı  
Gözüme girmiyor uyku  
Kayboldu hörmət ve saygı  
Yürekde ölçer türedi

İşte böyle durum gardaş  
Saç boyanır yolunur kaş  
Yakıyor töreyi ataş  
Yıkıcı güçler türedi

Verilmez haklıya haklar  
Karardı yeşiller aklar  
Bela oldu başa kartlar  
Ödenmez borçlar türedi

Gardaş kınama YOKSUL'u  
Ahmaklar şaşırđı yolu  
Kazancı az borçsa dolu  
Hesapsız gençler türedi.21.01.2006



## YÂ RAB

Ne oldu bizlere yâ rab  
Hatır gönül yıkar olduk  
Eyledik vicdamı harap  
Gözlerden kan döker olduk

Nefsin batağına daldık  
Atadan beddüâ aldık  
Erden avraddan ayrıldık  
Evli iken bekar olduk

Çalışırdık kazma kürek  
Güçlenirdi el kol yürek  
Gövdeye hareket gerek  
Yörümekden ürker olduk

Yar olamaz ana gibi  
Boyanmaya kına gibi  
Yedik yattık dana gibi  
Astım kanser şeker olduk

Lütfedin kızmayın bana  
Terörist doymuyor kana  
Beş kuruş için yabana  
Boynumuzu büker olduk

Hürleşince çok şımardık  
Affolmaz hataya vardık  
Kartlarla borçlara girdik  
Her gün daha çöker olduk

Der YOKSUL kalkardık erken  
Hakka şükrederdik yerken  
Üç kıtaya hükmederken  
Gölgemizden korkar olduk. 22.01.2006

## BÜLBÜL OLUP GÜLE GEDEK

Gel gönül seninle bugün  
Şöyle ilden ile gedek  
Yar köyünde kurak düğün  
Yağmur olup sele gedek

Şahan doğan ve baz alak  
Kâh duman kahi toz olak  
Ördek veyahut gaz olak  
Çırpınarak göle gedek

Ayrılık yılları aştı  
Aşk içimden dışa taştı  
Domurcuklar goncalaştı  
Bülbül olup güle gedek

Sevda yüklü başımızda  
Gözlerdeki yaşımızda  
Yar oturmuş karşımızda  
Şakıyan bülbüle gedek

Der YOKSUL yarin kolunda  
Mihman olak gül dalında  
Saman misli aşk yolunda  
Savrularak yele gedek.10.04.2001

## UNUTMA

Gardaş o ulu diva'nın  
Kurulacağın unutma  
Ahiri mutlak oraya  
Varılacağın unutma

Yüce mevlam verdi haber  
Nahak yollarda dökme ter  
Ne yaptınsa hayır ve şer  
Görüleceğin unutma

Neyi sevdin neyi verdin  
Nerden aldın nere verdin  
Bu servete nasıl erdin  
Sorulacağın unutma

Hesabını ver bunların  
Açıkla aslın şunların  
Bulandırdığın suların  
Durulacağın unutma

Garibanı çekme zora  
Her şeyin kolayın ara  
Cehennemde çarmıhlara  
Gerileceğin unutma

Sekiz arşın bezdir donun  
Bastığın topraktır sonun  
O mülevves gururunun  
Kırılacağın unutma

Bak ne ile dolu gabın  
Mal seninse var mı tapın  
A'dan z'ye tüm hesabın  
Verileceğin unutma

Güvenme gariyerine  
Emanettir o serine  
Binmişsin el merkebine  
İnileceğin unutma

Nefisle şeytana kanma  
Seni kandırır aldanma  
Ölünce kurtulun sanma  
Dirileceğin unutma

Tut orucu haram yeme  
Kıl namazı erteleme  
Adım adım cehenneme  
Sürüleceğin unutma

Ömür kuyu belli dibi  
Seksen doksan arşın hepi  
Eskimiş bir defter gibi  
Dürüleceğin unutma

Der YOKSUL ol Hakka uşak  
Gel kolkola hakka koşak  
Altına ataşdan döşek  
Serileceğin unutma.17.05.2006

## RABBİM

Yardım eyle bize Rabbim  
Rahmet yağmaz kış kalmadı  
Yıkdık kalpler viran oldu  
Taş üstünde taş kalmadı

Gönüller mateme daldı  
Yüreklere gam kin doldu  
Acayip bir kız oldu  
Tavuk ördek kuş kalmadı

Belâ çökdü yanıyoruz  
Mumlar gibi eriyoruz  
Her gün şehit veriyoruz  
Kör gözlerde yaş kalmadı

Kocayı tınmıyor karı  
Terkleyip gediyo yari  
Şeytan basdı rüyaları  
Hakka uygun düş kalmadı

Haramlara akdı göçler  
Azaldı inançda güçler  
Rengarenk boyanır saçlar  
Yolunmadık kaş kalmadı

Yüreklere hicran doldu  
Haysiyet sarardı soldu  
Hayasızlık moda oldu  
Saklanan oynaş kalmadı

Dost dostunu aldatıyor  
İ'timat yere batıyor  
Biribirin aldatıyor  
Güvenilir eş kalmadı

Şeref yüzde beş on kaldı  
Rezâlet namusu çaldı  
Gönüller teşvişe daldı  
Eğilmedik baş kalmadı

Edebin beli büküldü  
Hayânın kökü söküldü  
Sıka sıka hep döküldü  
Ağızlarda diş kalmadı

Merhem yok yaraya sürem  
Has bez yok üstüne saram  
Her gün azıtıyor yaram  
Bağlamaya şeş kalmadı

Günahlarla kazanıyor  
Yasaklarla bezeniyor  
Yabanlara özeniyor  
Türke has tıraş kalmadı

Töreyi şeref görürdük  
Dâim onunla yörürdük  
Uğrunca canlar verirdik  
Yoksul yoldaş kalmadı

Der YOKSUL kilerde rafda  
Rezaletsiz geçmez hafda  
Haram zehir bol sofrada  
Helâl ekmek aş kalmadı

## UYAN GARDAŞIM UYAN

Uyan bu gafleden ey ehl-i İslam  
Senelerdir Çeçenistan ağlıyor  
Yanıyor han hamam medrese cami  
Koca usta Mimar Sinan ağlıyor

Birer birer dökülüyor yapraklar  
Korkarım bu vahşet cihanı kaplar  
Tapumuzda o mukaddes topraklar  
Öz maliki Âl-i Osman ağlıyor

Patlıyor bombalar sarayda damda  
Yanıyor yürekler sîned e canda  
Analar figanda babalar gamda  
Nice nice sabi sübyan ağlıyor

Hakdan korkmaz kâfir zalımdır cufut  
İslamın bağrında yaradır yahut  
Kalk gardaş uyan vur bura bir Uhut  
Zulmüle dökülen safgan ağlıyor

Canlar sökülüyor zorla haince  
Başını eline koy düşün önce  
Bu bizdeki lakaydıyi görünce  
Edep utanıyor erkan ağlıyor

Kimi sağdan kimi vuruyor soldan  
Sorar bunu Mevla Müslümanlardan  
Açmadan soluyor çiçekler daldan  
Bacılar gardaşlar yastan ağlıyor

Mermisin füzesin çakıyor kafir  
Gızgın lav misali akıyor kafir  
Önüne geleni yakıyor kafir  
Kahroluyor ma'mur mekan ağlıyor

Vicdansız kelp yol ve köprü dövüyor  
Allahsızlar bu kafiri övüyor  
Sahibini yurtlarından kovuyor  
Bülbül mahzun gül gülistan ağlıyor

Dön gardaşım dön bak ne halde Irak  
Komşundaki bela olamaz yırak  
Akıllı ol gardaş gafleti bırak  
Bağdat Basra Kerkük her yan ağlıyor

Bu naciz sözümü gel eyle kabul  
Gardaşla olmalı herhalde bir kul  
Araştır her şeyi gerçeğini bul  
Bak Rasülden gelen ferman ağlıyor

Kalmadı Lübnan da taş üstünde taş  
Sana dokunacak bekle gör gardaş  
Der YOKSUL matemde Kahramanmaraş  
Oku gör mübârek Kur'an ağlıyor. 21.07.2006

## SEVERİM GÜZELİ

Yaratılan her bir şeye aşığım  
Severim güzeli iyi olursa  
Ölürüm yoluna gökcek dilberin  
Melekler misali huyu olursa

Kapusunda uşak olur yatarım  
Canımı kendine beleş satarım  
Pişirdiğin yemesem de tadarım  
Kovasında temiz suyu olursa

Varımı koyarım onun yoluna  
Ne derse tutarım bu ben kuluna  
Kemer olur bağlanırım beline  
Servi dalı gibi boyu olursa

Bülbül olur dallarında öterim  
Duman olur bacasında tüterim  
Köle olur her yumuşun tutarım  
Kur'ana bağlanan soyu olursa

Der ki YOKSUL yaradanın kuluyum  
Bağrım açık güzellerin yoluyum  
Küpler gibi renkler ile doluyum  
Yeşile hayranım koyu olursa. 31.05.2001

## SEVDİĞİM

Kara gözlüm hasretinle ölüyüm  
Baharımda kışımdayım sevdiğim  
Gece gündüz aşkın ile ağlıyorum  
Gözlerimde yaşımdayım sevdiğim

Yüreğime ataş düşer yanarım  
Hayallerim yanımdasın sanarım  
Sayıklarım hep adımı anarım  
Yüreğimin başındasın sevdiğim

Hasta düştüm mumlar gibi eririm  
Bedenimde canımı zor sürürüm  
Neye baksam onda seni görürüm  
Ekmeğimde aşımdayım sevdiğim

Aşk derdine hergün daha batarım  
Mecnun oldum dostlarıma çatarım  
Seninle dolaşır senle yatarım  
Hayalimde düşümdesin sevdiğim

Der ki YOKSUL kucağıma koşucun  
Yarış edip engelleri aşıcın  
Sanırım ki kucağıma düşücün  
Kirpiğinde kaşımdayım sevdiğim.24.06.2001

## AŞKI YAZAN ELLERİNE KURBANIM

Kakülleri savurarak gelen yar  
Saçlarının tellerine kurbanım  
Aşığın gönlüne bin bir dert koyar  
Koyundaki güllerine kurbanım

Al fistan giyinmiş eteği kiloş  
Terlemiş göğüsler kokuyor çok hoş  
Dudakları kiraz gerdanı mayhoş  
Nazik söyler dillerine kurbanım

Bakışlar veriyor aşığa selam  
Hayran olur endamına kul ğulam  
Gözleri okkadır kaşları kalem  
Aşkı yazan ellerine kurbanım

Her adım attıkca titriyor vücut  
O vücutda her şey yerinde mevcud  
Seni hak yaratmış ederim sücud  
Sıvgalanmış kollarına kurbanım.

Der ki YOKSUL toplanmışda gözeler  
Başlarına türlü çiçek düzerler  
Elele kolkola nazla gezerler  
Köylerinin yollarına kurbanım.09.05.2001

## NEREDESİN GEL NAZLIM

Moruş saçım on yıl oldu yüzünü  
Göremedim çık ortaya gel nazlım  
Dudağımı ak gerdanın düzüne  
Süremedim çık ortaya gel nazlım

Ne olur gel gayri muhtacım sana  
Merhamet et gülüm az acı bana  
Beni böyle terklemene bir mana  
Veremedim çık ortaya gel nazlım

Çok göresim geldi sevdiğim seni  
Bir yetim döl gibi burakma beni  
Dünkü gün çarşıda gördüm teyzeni  
Soramadım çık ortaya gel nazlım

Yaban gülüm yıllar boşa geçiyor  
Her geçen gün sana kapı açıyor  
Hayalinde benden uzak kaçıyor  
Saramadım çık ortaya gel nazlım

Der YOKSUL adres ver varayım konuk  
Hasretin közüle ciğerim yanık  
Anan ile baban ile yakınlık  
Kuramadım çık ortaya gel nazlım.04.06.2001

## DELİ GÖNÜL

Deli gönül senden şikayetim var  
Şu tatlı canımdan bezdirdin beni  
Dünya geniş amma yüreğim çok dar  
Soysuz köpeklere üzdürdün beni

Aşkın denizine atıp boyladın  
Gösterdin güzeli beni eğledin  
Bir yeşil gözlüye aşık eyledin  
Mecnun gibi çölde yüzdürdün beni

Alamadım bu dünyanın tadını  
Hayal bile edemedim yadını  
Soramadım o can bağı kadını  
Türlü süzeklerden süzdürdün beni

Bırakmadın rahatımı tadımı  
Bir güzele ettirmedin yadımı  
Sen çıkardın deli diye adımı  
Timarhanelere yazdırdın beni

Der YOKSUL yok imiş cibiliyetin  
Kölesi eyledin yavşağın bitin  
Fırlattın önüne kedinin itin  
Çıynetin bir ömür ezdirdin beni.24.06.2001

## KUTLU OLSUN

Bugüne erişen canlar  
Bayramınız kutlu olsun  
Arz üstünde yaşayanlar  
Bayramınız kutlu olsun

Gardaşlarım bacılarım  
Canım içinde canlarım  
Böyük güçük civanlarım  
Bayramınız kutlu olsun

Kadın erkek nazlı canlar  
Bu günler çok mutlu anlar  
Aşka susayan ozanlar  
Bayramınız kutlu olsun

Yurt içinde yurt dışında  
Mukaddes görev başında  
Şehidlerin göz yaşında  
Bayramınız kutlu olsun

Komutanlarım şanlı ordum  
Ana vatan cennet yurdum  
Çok yiğidi kurban verdim  
Bayramınız kutlu olsun

Valim kaymakam beylerim  
Adaletli hakimlerim  
Savcı komser polislerim  
Bayramınız kutlu olsun

Cumhur Reisi hanlarım  
Namlı cihan sultanlarım  
Haklı kader kurbanlarım  
Bayramınız kutlu olsun

Ömrüm oldukça dilerim  
Sizsiz bu canı neylerim  
Hükümetim vekillerim  
Bayramınız kutlu olsun

Cumhuriyetimin başı  
Ruhumda yatıyor naşı  
Bilcümle silah yoldaşı  
Bayramınız kutlu olsun

Azer Kırgız Türkmenistan  
Boşnak Kerkük Afganistan  
Gözden kan döken Pakistan  
Bayramınız kutlu olsun

Mevt şarabın içenlerim  
Şehit olup göçenlerim  
Çeçenistan Çeçenlerim  
Bayramınız kutlu olsun

Rabbim vermesin sancılar  
Ciğer kavuran acılar  
Mekke de olan hacılar  
Bayramınız kutlu olsun

YOKSUL bülbül derdin eler  
Tüm yurduna huzur diler  
Köy kasaba bütün iller  
Bayramınız kutlu olsun.05.01.2006

## YASTA MISIN KARA GARDAŞ

Senelerdir görünmüyon  
Hasta mısın kara ozan  
Fısıltılardan da hafif  
Seste misin kara ozan

Dostunu bırakma zorda  
Çok aradım yokdun burada  
Tatvan Erzurum da Van da  
Kars'da mısın kara ozan

Afgan Keşmiş Hindistan da  
De gardaş gandasın ganda  
Yemen Mısır Pakistan da  
Fas'ta mısın kara ozan

Söyle gardaş kalksın sisin  
Nerde isen gelsin sesin  
Hep gönlümde dilimdesin  
Beste misin kara ozan

YOKSUL'umun benzi soldu  
Yüreğine hasret doldu  
Anan mı baban mı öldü  
Yasta mısın kara ozan.31.12.2005



## GÖRDÜM

Ozan dostlar dün sizi  
Bir kötü düşde gördüm  
Kul Osman ağlıyordu  
Gözünü yaşda gördüm

Öksüz dolanıyordu  
Coşmuş bulanıyordu  
Bir hâmi arıyordu  
Emeğin boşda gördüm

Geç tanıdım Bulut'u  
Süslü kapalı kutu  
Kasedlerde umudu  
Gönlün teşvişde gördüm

Akozanim yorulmuş  
Coşkun idi durulmuş  
Emine'ye vurulmuş  
Bir hoş güreşde gördüm

Kara Ozan dertli  
Gam hicran yetmiş katlı  
Yılışdı tatlı tatlı  
Bir tür telaşda gördüm

Selami'yi diz üstü  
Çökmüş elinde tesdi  
Konuşacaktı kesdi  
Derdini başda gördüm

Biber'im ağlıyordu  
Selolmuş çağlıyordu  
Gönlünü dağlıyordu  
Çatılmış kaşda gördüm

Kimi dalmış hülyaya  
Kimi bakıyor toya  
Çokları kalmış yaya  
Oturmuş taşda gördüm

Bir bedende bir boyda  
Hepisi aynı huyda  
Çalar düğünde toyda  
Bazısın başda gördüm

Kimi türkü yazıyor  
Kuru gölde yüzüyor  
Sarhoş gibi geziyor  
Avanta aşda gördüm

Töreden kayanların  
Palavra yayanların  
Ozanim deyenlerin  
Çoğun cumbuşda gördüm

Der YOKSUL baktım eyi  
Garipsedim çok şeyi  
Yok dediler zekiyi  
Bıldır Maraş'da gördüm.21.10.2005

## TÜKENDİM

Sevda kemendini takdı boynuma  
Derdi gamı çeke çeke tükendim  
Eremedim muradıma dünyada  
Gönül köşgün yıka yıka tükendim

Köşe bucak her bir yere uğradım  
Dağı taşı yazı yaban taradım  
İlk göz ağrım sevgiliyi aradım  
Aşka boyun büke büke tükendim

Hiç önem vermedim paraya pula  
Tarlaya takıma servete mala  
Gün yanaklı yarin geçtiği yola  
Göz yaşımı döke döke tükendim

Bakamadım doya doya gözüne  
Doyamadım baldan şirin sözüne  
Gençlik yıllarımı aşkın közüne  
Günde bin kez yaka yaka tükendim

Der ki YOKSUL yüreğimi dağladım  
Deli gönlü sarışına bağladım  
Yıllar boyu gece gündüz çağladım  
Göz yaşımla aka aka tükendim.20.10.2003

## DÜŞE KALDIK YARABBI

Kimsenin ağzını bıçak açmıyor  
Bir acayip işe kaldık yarabbi  
Karardı dünyamız gözler seçmiyor  
Doğacak güneşe kaldık yarabbi

Hortumlattık bankaları bitirdik  
Kul hakkını çuval çuval götürtdük  
Ecnebi diyardan uzman getirdik  
Bir hayale düşe kaldık yarabbi

İçim yanar gördüğümü söylerim  
Bir dermansız derde düşdük neylerim  
Noldu benim ahkâm kesen beylerim  
Nâciz bir dervişe kaldık yarabbi

Hekimlik taslayan yarayı ovmaz  
Doğan öldü doğacaklar onulmaz  
Hava kurak yağmur yağmaz kar yağmaz  
Bir toz duman kışa kaldık yarabbi

Yıllar boyu sırtımızda götürtdük  
Yorgun düşdük dinlenmeye oturduk  
Doğanları şahanları yitirdik  
Bir kanatsız kuşa kaldık yarabbi

Bağa bağban ettik yaban elleri  
Açmadan yoldurduk konca gülleri  
Lâl eyledik öter döner dilleri  
Bir çatılmış kaşa kaldık yarabbi

Bilmem bu hallerin kime vebâli  
Aç perişan öldü bitti ahali  
İlgililer görmez bu acı hali  
Kör gözlere şaşsa kaldık yarabbi

Seller olup akacağız diyorlar  
Engelleri yıkacağız diyorlar  
Düzlüklere çıkacağız diyorlar  
Dumansız ataşa kaldık yarabbi

Halkın yakasına yapışdı gamlar  
Yakdı yuvaları kül etti zamlar  
Avâre geziyor koç gibi canlar  
İş güç bitti boşa kaldık yarabbi

Umutları avrupaya bağladık  
Belki dedik gönlümüzü eğledik  
Sonu gördük hüngür hüngür ağladık  
İçte idik dışa kaldık yarabbi

Dertli YOKSUL dert dökmekden yoruldu  
Yokluk kiral oldu tahta kuruldu  
Milletin kanadı kolu kırıldı  
Bir dövülmüş döşe kaldık yarabbi.26.03.2001

## GEL DERSEM GELİR MİSİN

Mor menekşem gonca gülüm  
Sevda nedir bilir misin  
Satılsam Pazar yerinde  
Köleliğe alır mısın

Ben köleyi nedim deme  
Lutfeyle büyük söyleme  
Lokman sensin bu derdime  
Bir devacık verir misin

Kara kuşun sakcan olsam  
Sevgi dolu bohçan olsam  
Gül gülistan bahçen olsam  
Mülküm deyip kalır mısın

Aşığınım aklım uçuk  
Dünyalar başıma göçük  
Gönül kapım sana açık  
Benim yarım olur musun

Senin mecnunun desem  
Senden yakınlık dilesem  
Boyun büküp el eylesem  
Bana doğru gelir misin

Söz bilmezken oldum bülbül  
Beni talan etti bir gül  
Olsam pamuk gibi bir tül  
Gerdanına dolar mısın

Der YOKSUL gönüldür esen  
Canıma can katar bûsen  
Teklifime pekey desen  
Yoksa hemen ölür müsün

## SEVGİLİYE DUYURU

Seni görmek için vardım köyüne  
Gittikçe uzadı yol kömür gözlüm  
Karşıladı beni komşunuz Döne  
Sen köyde yokmuşsun bil kömür gözlüm

Seni görmedi ki gönül sevine  
Kokladım gülümü diye övüne  
Buyur etti Döne girdik evine  
Minder atdı serdi çul kömür gözlüm

Biraz sonra evin beyi göründü  
Selamlaşdık hal ve hatır soruldu  
Yemek getirildi sofraya kuruldu  
Kondu yoğurt pilav bal kömür gözlüm

Akrabada düğün varmış gitmişsin  
Komşuyu evine bekci etmişsin  
On onbeş güne dek gelmem demişsin  
Neşe dolsun günün hal kömür gözlüm

Gene hasretini çektim sîneye  
Hörmetimi söyle Hatçe neneye  
Selamım bıraktım kara Döneye  
Geldiğinde teslim al kömür gözlüm

Seni canımdan çok severim vallah  
Hayalde meyalde düşümde billah  
Seni kem nazardan korusun Allah  
Nolur bir gün de sen gel kömür gözlüm

Durdu YOKSUL der ki hatırla beni  
Kem sözden nazardan kuru kendini  
Allaha emanet eyledim seni  
Sağlıklar içinde kal kömür gözlüm.10.11.2005

## SEVGİLİ OZANIM ZEKİ YEĞENİM

Zeki kuzum eğer sahip olursan  
Tatlı kelam eder dil güzelleşir  
Sabredip verirsen saza düzeni  
Tezene yumuşar tel güzelleşir

Dostca varır isen dostun evine  
Katılırsan acı tatlı gününe  
Erinmeyip set çekersen önüne  
Dere mazbutlaşır sel güzelleşir

Küfürden beri olursa dudağın  
Cennetdeki köşke döner otağın  
Zamanında yapar isen budağın  
Bülbüller şadolur gül güzelleşir

Çağırırsa yar sesini duyarsa  
Yaran yoldaş hatırını sayarsa  
Yol yoldaşın yolda sana uyarsa  
Yollar neşe dolar yol güzelleşir

Dostla dost kalmak olursa muradın  
Şerefle anılır her yerde adın  
Şekerden pekmezden tatlı olur tadın  
Yakınlar sevinir el güzelleşir

Horlamazsan öne konan yavanı  
Garibe sunarsan tası tavanı  
Eşek arısından koru kovanı  
Petek mutlu olur bal güzelleşir

Bazıları yola saçar varını  
Yere döker edebini arını  
Zeki kuzum hoş tutarsan karını  
Yuva huzur dolar döl güzelleşir

Kara esmer sarı başımız tacı  
Bunlardandır bize yar ana bacı  
Onlardır dertlerin her tür ilacı  
Yollarına ölsek sal güzelleşir

Çok güvenme servetine varına  
Yarinle erersin döle toruna  
Hele bir yol kokla sarıl karına  
Döşek gülşen olur çul gözeleşir

İnsan olan kul olduğun bilirse  
Boynun büküp hakka yakın gelirse  
İman ile şehadetle ölürse  
Affolur günahı kul gözeleşir

Der YOKSUL inançsız yarin dövünür  
İnanan mahşere varır övünür  
Rahmet yağar gızgın çöle sevinir  
Açılır çiçekler çöl gözeleşir.05.11.2005

## GÜL OLMAZ

Bakılmazsa bir ağaç  
Eşgın sürse dal olmaz  
İşlenmeyen toprakda  
Çalı bitse gül olmaz

Deli dolu yağınlar  
Halkı derde koyanlar  
Besmelesiz doğanlar  
Hakka layık kul olmaz

Vicdanın hassa senin  
Deryalar aşar gemin  
Adil olan hakimın  
Boynunda vebal olmaz

Çayı islah edersen  
Sırta fidan dikersen  
Gözün gibi bakarsan  
Aziz yurdum çöl olmaz

Dökmez isen terini  
Bilmez isen yerini  
Sevmez isen yarini  
Yuvanda bülbül olmaz

Döver isen karını  
Artırırsın zarını  
Korumazsan arını  
Kovan olsa bal olmaz

Der ki Yoksum sana  
Güçlü ol bak yarına  
Ölmez isen uğruna  
Yurt olmaz Hilâl olmaz.30.10.2005

## NEYLEYİM

Yaşanmadan geçti gençlik günlerim  
Yaz baharım kışa düştü neyleyim  
Kahroluyom andıkca dünkü günleri  
Ömrüm ahir yaşa düştü neyleyim

Zor geliyor gedemiyom yolları  
Karanlıkda geçdi gençlik yılları  
Beli bükdü yaşlılığın halleri  
Kocalık kelbaşa düştü neyleyim

Dermansızlık dizlerimi bağıyor  
Astım derdi ciğerimi dağıyor  
Sele dönüp yanağımda çağlıyor  
Göz yaşlarım döşe düştü neyleyim

Beni ömrüm boyu nankörler yıkdı  
Bacılar gardaşlar bağrımı yakdı  
Altı fidan dikdim hayırsız çıkdı  
İki elim boşa düştü neyleyim

Bacı dedim gardaş dedim ulaşdım  
Evlat dedim dertden derde bulaşdım  
Perişanlık; yıllar boyu uğraşdım  
Emeğim beleşe düştü neyleyim.12.06.2002

## BAHÇESİNİN GÜLÜN GÖRDÜM

Bu gün bir çeşme başında  
Gül yanaklı gelin gördüm  
Onsekiz yirmi yaşında  
Kara kovan balın gördüm

Su doldurdu satırına  
Sevda çökmüş hatırına  
Sekip gitti çadırına  
Sandım ki bir sülün gördüm

Selam verdim babasına  
Konuk oldum obasına  
Hayran kaldım çabasına  
Çok hamarat halin gördüm

Göreni aşka bandırır  
Pervane eder döndürür  
Cennet bahçesin andırır  
Koncalanmış gülün gördüm

Der YOKSUL canların canı  
Obaları sarmış şanı  
Pekmezlerden şirin kanı  
Bal damlayan dilin gördüm.30.07.2002

## GÖNÜL

Gel seninle bugün burda  
Bir meşveret edek gönül  
Karar verdiğimiz yolda  
Beraberce gedek gönül

Ne solunda ne sağda  
Gezme nâmerdin yolunda  
Kalma muhânet bağında  
Kızgın çölde yatak yatak gönül

Kopsun vefâsızın kolu  
Kahrolsun evlisi dulu  
Getme gülşen dolsa yolu  
Dön çamura batak gönül

Hayırsızın yöresine  
Çadır çatma deresine  
Tut birin vur birisine  
Bir birine katak gönül

Der YOKSUL yiğidi bulak  
Kapıda kölesi olak  
Durup gölgesinde kalak  
Baş üstünde tutak gönül.27.10.2005

## GÖNLÜMÜN SULTANI

Kalbimin sahibi gönlümün gülü  
Safalar getirdin sen safa geldin  
Kuruyan gülşenin nazlı bülbülü  
Safalar getirdin sen safa geldin

Sen gedeli dertler ile kışladım  
Çocuklaştım ağlamaya başladım  
Gece gündüz hep seni düşledim  
Safalar getirdin sen safa geldin

Hasret bastı yaylar gibi gerildim  
Çakıl oldum sokaklara serildim  
Günde bin gez öldüm öldüm dirildim  
Safalar getirdin sen safa geldin

Mecnun diye meclislerden kovdular  
Deli diye taşladılar dövdüler  
Can dostlarım aleyhimde sövdüler  
Safalar getirdin sen safa geldin

Mevlam böyle sevda vermesin kula  
Kardaşlarım saddı beni bir pula  
Yeniden can verdin dertli Yoksul'a  
Safalar getirdin sen safa geldin.08.06.2002

## YETER

Kömür gözlüm bana uzak dursan da  
Dönüp gizli gizli bakışın yeter  
Küskünlük okunu atıp vursan da  
Su gibi gönlüme akışın yeter

Nettim sana bilemedim suçumu  
Sen ağarttın sakalımı saçımı  
Sana köşk ettiğim gönlüm içi  
Aşkın ateşile yakışın yeter

Divâne gönlümü eyledin talan  
Tek bir bûse senden hatıra kalan  
Seher yellerine karışıp gelen  
Gonca güller gibi kokuşun yeter

Sevgili aşkımdan olmasın kuşkun  
Sevgin ile oldum divane şaşkın  
Umutsuz sevdanın umutsuz aşkın  
Beni peşin sıra çekişin yeter

Sevdim seni inan ey kır çiçeğim  
Sen sevmesen de ben hep seveceğim  
Nere getsen oraya geleceğim  
Seni sevdiğimi bilişin yeter

Ne olur sevdiğim çöz at şu kini  
Kabahatım varsa söyle tekini  
Boynuma dolayıp sevda ipini  
Kalbimi yerinden söküşün yeter

Beni senden ayıramaz ölümde  
Turna olur hep yüzerim gölünde  
Der ki YOKSUL şu kavrulan gönlümde  
Ceylanlar misali sekişin yeter.

## GELEMEM GARDAŞ

Nolur ısrar etme varamam kaya  
Harbim var nefsimle savaşıdayım ben  
Akıllı atlandı ben kaldım yaya  
Son durağa doğru varışıdayım ben

Kavuşan aşıklar çok mutlu olmuş  
Erişemeyense sararmış solmuş  
Gönül cezaevi mahkumla dolmuş  
Ne içeride ne dışarıdayım ben

Ömrüm defterinde tükendi yaprak  
Kollarını açmış bekliyor toprak  
Nerde güzel görse kalıyor ahmak  
Divâne gönlümle savaşıdayım ben

Gönlümün içinde esiyor sazık  
Hangi yöne getsem kuruyor tuzak  
Akıldan adabdan töreden uzak  
Ozanlardan ayrı görüşüdeyim ben

Allaha borcumu ödeyemedim  
Yalvarıp özürler dileyemedim  
Bunu düşündükçe patlıyor ödüm  
Bağrıma bağrıma vuruşdayım ben



Çok karışık hayallerle yaşıyor  
Bazen gölleniyor bazen coşuyor  
Gözelerin peşlerinden koşuyor  
Kâr zarar belirsiz bir işdeyim ben

Lânetli iblisin fennine gelmem  
Ağlarım dostumun derdine gülmem  
Hayatda kin gazez husumet bilmem  
Herkesler gardaşım barışdayım ben

Binlerce hataya yoldaş oldum dün  
Günah denizinde eyledim düğün  
Pişmanım gardaşım pişmanım bugün  
Mevlamın önünde duruşdayım ben

İsyan alanında eyledim ta'lim  
Uslanmadı getti nefis denen za'lim  
Mahşer meydanında nolacak halim  
Her gün binbir türlü teşvişdeyim ben

Gözümden yaş değil lavlar çağlıyor  
Benliğimi ciğerimi dağlıyor  
Günahlarım kollarımı bağlıyor  
Kara gecelerde çok düşdeyim ben

Der ki YOKSUL gel tuz dökme yaraya  
Ahret yolcusuyum girdim sıraya  
Kaya gardaş nolur sen gel buraya  
Şimdilik Kahramanmaraş' dayım ben.24.10.2005

## O KÖYDE BİR GÖZEL GÖRDÜM

Bir köy düğününde gördüm güzeli  
Yanındaki halasına vuruldum  
Dört bir yanı edep erkan bezeli  
Hayran oldum anasına vuruldum

Geyindiği fistan boyunu bezer  
Görenlerin bağrın taş olur ezer  
Binlerce maşallah değmesin nazar  
Kucağında balasına vuruldum

Salını salını kalkdı yerinden  
Mis kokular saçıyordu serinden  
Öyle bir bakış bakdı ki derinden  
Gözlerinin alasına vuruldum

Yüreğimi aşk selleri bürüdü  
Gelinciler kız evine yörüdü  
Beni de peşine takdı sürüdü  
Kır atının yalısına vuruldum

Der ki YOKSUL coşkun akmış durulmuş  
Sevda denizine dalmış yorulmuş  
Bir yalçın kaya üstüne kurulmuş  
Köylerinin kalasına vurulmuş. 05.10.2005

## GURBAN OLİM

Kara gözlüm üzme beni  
Otağına gurban olim  
Yorganına yastığına  
Yatağına gurban olim

Cana can katıyor gözün  
Şekerlerden tatlı sözün  
Koynundaki çatal kozun  
Budağına gurban olim

Garip başımı döndüren  
Aşk üstüne aşk bindiren  
Bursa kirazın andıran  
Dudağına gurban olim

Cevabısın her sorunun  
Âşığın âhuzârının  
Seni bal yapan arının  
Peteğine gurban olim

Der YOKSUL canın cânanın  
Varolsun şerefın şanın  
Seni doğuran ananın  
Eteğine gurban olim

## KOCALIK BASTI EN SONU

Havalandı bir bahçeye  
Guzgun gibi daldı gönül  
Kokladı gülü sünbülü  
Yasemende kaldı gönül

Yanakları çifte benli  
Tatlı sözlü şirin kanlı  
Elâ gözlü mavi donlu  
Gonca gülü buldu gönül

Çok görmedim bunu ona  
Hep ağladı yana yana  
Şükür olsun yaradana  
Bu yıl ilk kez güldü gönül

Kurtuldu hasret yasından  
Su içdi yarin tasından  
İki kaşın ortasından  
Bir öpücük çaldı gönül

Yaladı oğul balını  
Boynuna sardı kolunu  
Kokuladı yar gülünü  
Sevdalarla doldu gönül

Sağaldı gönül yarası  
Geldi mutluluk sırası  
Boşa getmedi çabası  
Felekden oç aldı gönül

Güzel görür bu YOKSUL'u  
Neşe doldu sağı solu  
Kocalık kesdi her yolu  
Garip kaldı öldü gönül.13.10.2002

## GÜÇÜK YAŞDAN BERİ YOLLARDAYIM

Gene bahar geldi coşdu yüreğim  
Geloldu gurbetden yollardayım ben  
Yasa batdı ötmez oldu bülbüller  
Arkamdan konuşan dillerdeyim ben

Yörükler yaylaya doğru yürüdü  
Garbi estdi donan karlar eridi  
Damlacıklar derelere yürüdü  
Toplandı gürleyen sellerdeyim ben

Bu sevdayı yıllar boyu sürürüm  
Gece gündüz aşkdan yana yürürüm  
Düşlerimde güzelleri görürüm  
Bülbüller misali güllerdeyim ben

Yari aramakdan bıkmadı gönül  
Onun yâri bir gül veyâhut sümbül  
Çeker aşkı aşık ve birde bülbül  
Mecnunun öz yurdu çöllerdeyim ben

Der YOKSUL açmadan kurudu gülüm  
Sanırım hasretten zor değil ölüm  
Bu aşkın altında büküldü belim  
Ölümlerden beter hallerdeyim ben.05.04.2005

## SEVGİ BİZDE SAYGI BİZDE

Derdini demeyen derman bulamaz  
Sır saklanır bizde çekinme dost dost  
Dost dostun halini bilmeli biraz  
Otur hele şöyle yekinme dost dost

Anladım durumu demiyon ama  
Kumaş çürümüşse neylesin yama  
Yalan dünyâ için hiç girme gama  
Nâmert pusat olsa takınma dost dost

Döşeniriz dost yolunun çuluyuz  
Bağrımıza kadar saygı doluyuz  
Sen de ben de bir Allah'ın kuluyuz  
Korkulu gözlerle bakınma dost dost

Ömrüm boyu hep düşündüm ben neyim  
İzin verir isen sana söyleyim  
Dertler bini geçti hangisin deyim  
Yara çok derindir dokunma dost dost

Acizâne şöyle diyeyim sana  
Bunlar kader değil gücenme bana  
Ne ekersen mahsul çıkar karşına  
Hamd eyle mevlaya sakınma dost dost

Acep sözüm kulağına erdi mi  
Zor bulursun zaman bozuk merdini  
Her olur olmaza açma derdini  
Önüme gelene dökünme dost dost

Der ki Durdu YOKSUL zorlaştı hayat  
Dert hicran bindirdi üst üste kat kat  
Dinle dostum sözüm olsun nasihat  
Dost yasında kına yakınma dost dost.10.11.2001

## GEL YETER

Elâ gözlüm dön Allahı seversen  
Hasretinden ölüyorum gel yeter  
Konu komşu deli oldum sanıyor  
Here heçe gülüyorum gel yeter

Yerinden haber ver gandesin gande  
Söyle tatlım insaf yok mu hiç sende  
Kusur bende hata bende suç bende  
Senden özür diliyorum gel yeter

Nazlım sen giderken gün karakışdı  
O günün üstünden nice kış geçdi  
Gel de bir bak kanlı kenli barışdı  
Ben suçluyum biliyorum gel yeter

Köşe başlarında geçirdim kışı  
Dinmedi gözümün bir dakika yaşı  
Ferhat gibi kırdım kayayı taşı  
Halburlarda eliyorum gel yeter

Karlar yağdı sokaklarda başıma  
Guzgunlar çökecek sandım leşime  
Pişmanlıktan her vurmaya döşüme  
Kabırgamı kırıyorum gel yeter

Gözümün önünden getmiyor o hal  
El sallayıp diyordun ki hoşça kal  
Tek hatıra senden kalan mavi şal  
Sarılarak dalıyorum gel yeter

Der ki YOKSUL güç tükendi canımda  
Güç kalmadı vücudumda kanımda  
Görüyorum seni her an yanımda  
Hayâlinle yaşıyorum gel yeter.19.07.2005

## SABIR ET

Yaradana ver kendini  
Sabır et nefsim sabır et  
Yıkar hak zulmün bendini  
Sabır et nefsim sabır et

Hakka güven dönme geri  
Hak yolunda akıt teri  
Sabırlolur İslam eri  
Sabır et nefsim sabır et

Uslu bulur mevlâsını  
Gederir Rabbım yasını  
Namert bulur belasını  
Sabır et nefsim sabır et

Yüce Mevla verdi derdi  
Yerlerden yerlere serdi  
Eyüp selamete erdi  
Sabır et nefsim sabır et

Sabır et ay güneş doğar  
Sabredene Rahmet yağar  
Hak nankörü zulme boğar  
Sabır et nefsim sabır et

Sabır hakdan alâmetdir  
Sabırsızlık melâmetdir  
Sabrın sonu selâmetdir  
Sabır et nefsim sabır et

Destek ol dertli YOKSUL'a  
Mevla sabreyle der kula  
Allah yardımcımız ola  
Sabır et nefsim sabır et.19.12.2004

## ECELE DİRENİYOR DE

Güzel turnam sevdiğimi görürsen  
Yarin hayaline bürünüyor de  
Hali ahvâli ne diye sorarsa  
Aşkınla yollarda sürünüyor de

Hâlimi duyunca düşmesin ye'se  
Seher yelleriyle salsın bir bûse  
Yatakda mı ayakta mı der ise  
Arada bir şöyle görünüyor de

Hasretlik kuşatmış öldüresiye  
Kendi de soruyor bu zulüm niye  
Belki bir gün olur bulurum diye  
Umut kapısında barınıyor de

Hep bir buket çiçek alır destine  
Aradığı yâre vermek kastine  
Sevgi fakirleri güler üstüne  
Aşk bilmezlerce yeriniyor de

Der ki YOKSUL bu dünyâda görmeden  
Kolkola yüz yüze hatır sormadan  
Kollarını yar boynuna sarmadan  
Var güçle ecele direniyor de.15.12.2004

## GÜLE BENZER

Bugün ben bir güzel gördüm  
Yeni açmış güle benzer  
İnleyerek fiğan eder  
Benekli bülbüle benzer

Zarından inliyor dağlar  
Yas doldu bahçeler bağlar  
Hıçkırma hıçkırma ağlar  
Gözyaşları sele benzer

Belli eşini arıyor  
Gelip geçene soruyor  
Dört bir yana savruluyor  
Poyraz vurmuş küle benzer

Onyediy onsekiz yaşı  
Kaybolmuş yarı yoldaşı  
Bağrına basmış taşı  
Suya hasret çöle benzer

YOKSUL çeker bu nazları  
Derde gark etti bizleri  
Gam hasret dolu sözleri  
Geden gelmez yola benzer.07.12.2004

## ARILAR DA BALA GEDER

Böyle buyurmuş atalar  
Mecnun olan çöle geder  
Necise konar gargalar  
Sarı bülbül güle geder

Dinle beni sakın sakın  
Kimselerin alma ahın  
Sarp kayaya düner şahin  
Ördekle gaz göle geder.

Gönülle olunmaz oyun  
Suyu coşkun akar çayın  
Burakırsan döllu koyun  
Kuzu ile bile gider.

Töremizden geri kalma  
Karanlık hülyâya dalma  
Kadını çok küçük alma  
Tutamazsın ele geder.

Güven kalmadı kimseye  
Girme bilmediğin köye  
Bağ dikme üçe zirveye  
Boyraz vurur yeke geder.

İster ev yap ister hanı  
Kuracağıın yeri tanı  
Dereye yapma binanı  
Tûfan olur sele geder.

Der YOKSUL olacakları  
Ağlarsın ha zârı zârı  
Kuru dalda durmaz arı  
Dolanır hambala geder. 12.07.2005

## GÜZEL

Geçmiş olsun yeşil gözlüm bin kere  
Ne dokundu kırdı dişini güzel  
Sarmışsın dört yanın kara şeşlerle  
Ağrıya sokmuşsun başını güzel.

Benim olsan seni canım bilirdim  
Kapında uşağın kölen olurdu  
Çekinmeden yollarına ölürdüm  
Beni seçse idin eşini güzel

Bülbül olur has bahçene tünerdim  
Kölen olur dört yanında dönerdim  
Odun olur ocağında yanardım  
Sıcacık savardım kışını güzel

Bekçin olur dışkapında yataardım  
Gelecek belâyâ canım atardım  
Her emrini baş üstünde tutardım  
Çattırmazdım hilal kaşını güzel.

İnan canım imanıma dinime  
Sana hizmet şeref idi canıma  
Döşek eyler idim bağrımı sana  
Koyardım dizime başını güzel.

Yağ ile bal ile beslerdim seni  
Türlü kumaşlarla süslerdim seni  
Sarıılır döşüme yaslardım seni  
Tutardım her türlü işini güzel.

Der ki YOKSUL sana sevgim çok derin  
Nola olaidi yanımda yerin  
Koklar iken sulansaydı gözlerin  
Vallahi saklardım yaşını güzel. 23.06.2005

## CELÂ İÇMESİ

Bu yılda celâ içmesin  
Nasip oldu gördüm şükür  
Acı akan pınarımdan  
Sular içtim erdim şükür

Dirisini yatırını  
Konukların çadırını  
Eşin dostun hatırını  
Sarılarak sordum şükür

Ayrılmaz suyundan tadan  
Şifa bulur hasta yatan  
Hasret zincirin ortadan  
Zorlayarak kırdım şükür.

Başımda dertler çok idi  
Gedecek gücüm yok idi  
Güvencim yüce hak idi  
Etti mevlam yardım şükür.

İnayeti oldu hakkın  
Geldi dostlar akın akın  
YOKSUL'um bir aya yakın  
Nasip oldu durdum şükür. 23.06.2005

## AŞK BENİ

Çocuk yaşta sevdalandım bulandım  
Mazlum idim yaman etti aşk beni  
Halden anlamazlar basdı çeynedi  
Yar yolunda çimen etti aşk beni.

Yeşil selvi idim esdi devirdi  
Gazel etti havalara savurdu  
Ataşladı ciğerimi kavurdu  
Bacalarda duman etti aşk beni.

Yollar boyu parçalandım döküldüm  
Eski hırka gibi tel tel söküldüm  
Bider oldum tarla tahım ekildim  
Depeledi saman etti aşk beni.

Türlü türlü dert altında ezdirdi  
Parçaladı tülbentlerden süzdürdü  
Deniz derya Ummanlarda yüzdürdü  
Gemilerde dümen etti aşk beni.

Der ki YOKSUL baştan aştı kederim  
Yar nerden seslese koşar giderim  
Her lisanda şakır, söyler öterim  
Tambur etti keman etti aşk beni. 15.09.2005

## BİR AVCI VURDU BENİ

Bir gönül avcısı fırlatdı okun  
Kavurdu bağrımı yakdı ha yakdı  
Gözlerimden kanlı yaşlar boşandı  
Döşüme aşağı akdı ha akdı.

Sevdası derdime dertler ekledi  
Ayrılmadı başucumda bekledi  
Unutmadı uyumadı yokladı  
Tükenmez nöbetler tuttu ha tuttu.

Yoluma engeller koydu dağlarla  
Çevirdi çevremi çelik ağlarla  
Alâkamı kesdi yaşayanlarla  
Bir mezaristana attı ha attı.

Sanki çoban oldu hep beni güttü  
Ne yana gettimse beraber getti  
Yıktı kalp evimi virâne etti  
Üstünde baykuşlar öttü ha öttü.

Kurudum dal oldum gönül bağımda  
Dertsiz yer kalmadı boş kucağımda  
Daha ilk baharda gençlik çağımda  
YOKSUL'un güneşi battı ha battı. 03.07.2005

## GÖNÜL

Gayri mecâlim kalmadı  
Yeter beni üzme gönül  
Alıp ayağın altına  
Bestil gibi ezme gönül

Erişdin âhir yaşına  
Küller saçıla başına  
Yakıp sevda ataşına  
Benliğimi bozma gönül.

Dalma daha da derine  
Ham söz söyletme serine  
Kendini bağla birine  
Doğruca get azma gönül.

Al beni bu ilden götür  
Dostlar dergahına yetir  
Akıllı ol rahat otur  
Hiç peşinde gezme gönül.

Der YOKSUL olmuyor böyle  
Her sözün tatlısını söyle  
Geleceğe hizmet eyle  
Yaramazı yazma gönül. 25.06.2005



## KUZUCUĞUM

Dişlerinin kıymetini  
Bilesin ha kuzucuğum  
Her gün üç kez fırçalayıp  
Yuyasın ha kuzucuğum.

İstersen küs ister kırıl  
Sözüme dört elle sarıl  
Işıl ışıl pırıl pırıl  
Gülesin ha kuzucuğum

Yaşamak baldan tatlıdır  
Sağlıklıysa kanatlıdır  
Nasihatım kıymatlıdır  
Alasın ha kuzucuğum.

Kirli dişler eder hasta  
Temizlersen koymaz yasta  
Tavsiyemi eşe dosta  
Salasın ha kuzucuğum.

Sözümünden hisse al sakla  
Fikir eyle düşün yokla  
Dilerim uzun sağlıklı  
Kalasın ha kuzucuğum.

Önem veresin arıya  
Pekmeze rengi sarıya  
Yediklerini yarıya  
Bölesin ha kuzucuğum.

Bak YOKSUL'un dillerine  
Hep sabun sür ellerine  
Temizliğin göllerine  
Dalasın ha kuzucuğum. 25.06.2005

## GEL BAŞIN İÇİN

Ne ağlar gezersin pembe yanaklım  
Hele az yaklaş gel başın için  
Beş gündür böylesin hep sende aklım  
Az otur şuraya gül başın için.

Yalvarırım inat etme ne olur  
Bakarsın ki diken açar gül olur  
Uzak olan gardaş olsa el olur  
Yaklaş azıcık kal başın için.

Sabır eyle yüreğimi dağlama  
Dertlerime dertlerini bağlama  
Lutfeyle güzelim gayri ağlama  
Güzel gözlerini sil başın için.

Değmez hayat girme hicrana gama  
Derdini derdime dik eyle yama  
Bütün dertlerini gel dök bağrıma  
Ömrümce taşıyım bil başın için.

Sabırdır güzelim her şeyin yolu  
Bir sen mi dertlisin bizde de dolu  
Derdine ortak et dertli YOKSUL'u  
Kabul et kapına kul başın için. 22.07.2005

## BÖYLEYİM İŞTE SULTANIM

Bir çınardım hazan vurdu  
Kolum dalım dökülüyor  
Öksürdükce ciğerlerim  
Temelinden sökülüyor.

Takıldım aşk oltasına  
Düştüm hasretlik yasına  
Yüreğimin ortasına  
Kor ataşlar ekiliyor.

Bu haldeyim duy sultanım  
Kurudu damarda kanım  
Ya çıktı çıkacak canım  
Ilık ılık çekiliyor.

Yardan uzak kaldı elim  
Dönmez oldu tatlı dilim  
İkide bir acı ölüm  
Arnacıma dikiliyor.

Der YOKSUL yandığım bunca  
Yalanmış gül gülşen gonca  
Zorlanıp az doğrulunca  
Belim tekrar bükülüyor. 09.02.2003

## KENDİN CIZDIN KADERİNİ

Nerelerden geliyorsun  
Gediyorsun nere güzel  
Hele dur biraz nefeslen  
Batmışsın kan tere güzel.

Belli üzümüştün ananı  
Dinlememiştin babanı  
Sevdim demiştin oğlanı  
Pişmansın bin kere güzel.

Varmışsın bir vefasıza  
Südü bozuk bir kansıza  
Edepsize vicdansıza  
Düşümüştün bir kere güzel.

Mevla korusun sizleri  
Acındırmasın bizleri  
Yüzünde sille izleri  
Yanağın mor kara güzel.

Derdin çok dilin demiyor  
Setreyliyor söylemiyor  
Ne çare ki eylemiyor  
Son pişmanlık para güzel.

Saplanmış ciğerine ok  
Çok mu dersin hem de pek çok  
Sabırdan başka çare yok  
Verme kendin zara güzel.

YOKSUL der ki bu yerini  
Terket üzme pederini  
Sen çizmişsin kaderini  
Ağlama boş yere güzel..09.10.2005

## HATİCE

Sarı saçlarına elâ gözüne  
Bağladım gönlümü çözme Hatice  
Köle ettim tüm ömrümü özüne  
Ayaklar altında ezme Hatice

Elâ gözlerinle bak öldür beni  
Erit karlar gibi bu ben köleni  
Eğer müslümansen seversen dini  
Sevgime su koyup bozma Hatice

Kurbanın olayım germe döşünü  
Nolursun bu yana döndür başını  
Kirpiğini ok et yay et kaşını  
Sapla şu bağıma cızma Hatice

Yalvarırım hayatım gel beni güldür  
Sevilen sultandır sevensen kuldür  
Öldürecek isen beni sen öldür  
Cellatlara ferman yazma Hatice

Yapmıyorum aslâ zevzeklik şaka  
Ben gibi bir seven varmola başka  
Yarı ölü oldum gömüldüm aşka  
Kabrimi yabana kazma Hatice

Sevda bülbülleri öter başımda  
Sana sevdalandım âhir yaşımda  
Bekliyorum seni pınar başında  
Dalıp uykulara sızma Hatice

Seveceğim seni şerefle şanla  
Sevdalı YOKSUL'u halinden anla  
Bitsin şu acı hal bir tatlı sonla  
Tez öldür daha çok üzme Hatice.07.07.2005

## YORULDUM GÜLYÜZLÜM GAYRİ

*Bu şiir ilk gözağırımına ithaf olunur*

Merhamet et yanağı gül Naciyem  
Hayâline koşa koşa yoruldum  
Belki bir gün rastlar bulurum diye  
Dağlar taşlar aş aşı yoruldum.

Tatmak için bir lokmacık aşından  
Seni sordum ocakların taşından  
Elli yıldır bulmak için peşinden  
Gece gündüz koşa koşa yoruldum.

Her türlü cefayı çektim sîneye  
Seni sevmem suçmu kaçarsın niye  
Belki bir gün döner gelirsin diye  
Umutlara düşe düşe yoruldum.

Hep aradım yas yerinde toylarda  
Şehirlerde obalarda köylerde  
Derelerde nehirlerde çaylarda  
Seller ile coşa coşa yoruldum.

Birisini gördüm benzettim sana  
O da senin gibi zulmetti bana  
Sana benzijenler koydu kazana  
Ataşlarda pişe pişe yoruldum.

Benim çektiğimi çekseydi demir  
Bırakır vasfını olurdu kömür  
Yaz demedim kış demedim bir ömür  
Yoldan yola düşe düşe yoruldum.

Lutfeyle bir dakika göster kendini  
Kusurum var ise bağışla beni  
Yıllardır durmadan aradım seni  
Sokak sokak köşe köşe yoruldum.

Kerem oldum aslım dedim dolandım  
Göz yaşlarım seller oldu bulandım  
Yalınayak yazı yaban dolandım  
Tabanlarım şişe şişe yoruldum.

Der ki YOKSUL çarmıhlara gerildim  
Dostlar vurdu yerden yere serildim  
Günde bin kez öldüm öldüm dirildim  
Mezarımı eşe eşe yoruldum.

İşte böyle elâ gözlü Naciyem  
Kader kısmet böyle imiş ne diyem.19.10.2003

## **BUDUR ULU RABBİM SENDEN NİYAZIM**

Ulu mevlam yarın nolacağım  
Yardım eylesen de bilebilsem ah  
Gafletle ettiğim hatalarımı  
Cürüm defterinden silebilsem ah.

Yaşat beni sana layıkca özle  
Zatına yakışan ilâhi sözle  
Ulu dergahına arınmış yüzle  
Huzuru âline varabilsem ah.

Kesme mevlam ben acizden himmeti  
Uzak eyle zulumatı zahmeti  
İki cihan serverinin ümmeti  
Nasip eylesen de olabilsem ah.

Ey büyük Allahım senden niyâzım  
Makbul ola huzurlarında nazım  
Verebilsem borç kalmasa namazım  
Son nefesime dek kılabilsem ah.

Lâşeriksin Rabbim bilirim seni  
Bana yoldaş eyle sevdiklerini  
Melekler zemzemle yusalar beni  
Mahşere piripak gelebilsem ah.

Affetsen suçumu sokmasan dara  
Düşmesem kabirde fiğana zara  
Sana lâyıık cevap münkir nekire  
Dilim dolaşmadan verebilsem ah.

Etmeseydim onca hatayı nola  
Lütfunla kerem kıl bu naciz kula  
Rahmet eylesen de dertli YOKSUL'a  
İhlasla imanla ölebilsem ah.22.09.2002

## GÖNÜL

Dolaşır koyu körfezi  
Bir acayip halde gönül  
Yüzer sevda denizinde  
Bir dümensiz salda gönül.

Her güzele kendin verir  
Beni de peşinden sürür  
Altmış yıldır durmaz yürür  
Yâre giden yolda gönül.

Vefasız aşta vebali  
Tükendi kalmadı hali  
Matemde bülbül misali  
Bir ak gonca gönül.

Sarhoş misâli bulanır  
Gördüğü gölde sulanır  
Bir arı olur dolanır  
Çiçekde hambalda gönül.

YOKSUL'un haline güler  
Özün aşk seline beler  
Başın koyup yatmak diler  
Ak gerdanda kolda gönül.07.10.2002

## BİR SELAM VER DE ÖYLE GİT

Elâ gözlüm karşılaştığımızda  
Selamsız sabahsız geçme ne olur  
Üç beş adım yaklaşınca aramız  
Yüzünü çevirip kaçma ne olur.

Gül pembe yanaklım şekersin balsın  
Dilerim Allah'tan yarım olasın  
Sana dediklerim birer sır kalsın  
Savurup ortaya saçma ne olur.

Benziyorum çileli bir bülbüle  
Bülbül gibi aşık oldum al güle  
Ak göğsünün düğmelerin kilitle  
Benden başkasına açma ne olur.

Merhamet et güzel az acı bana  
İlk gözüm ağrısı gel de izana  
Kalbimin içinde köşk yaptım sana  
Bir gece konduya göçme ne olur.

İşte bu sevgili YOKSUL'un hali  
Senden gayrisine olmaz vebali  
Mevlâ haksızlara sorar süvali  
Sen öyle bir yere uçma ne olur.10.10.2003

## YOK MU AŞK DİRDİNE İLAÇ

Acep yok mu aşk derdine  
Bir reçete çâre hocam  
Altmış yıldır hep çekerim  
Kaldım çok biçare hocam.

Nolur söyle budur halim  
Kalmadı gayri mecalim  
Erişmiyor kolum elim  
O sevgili yare hocam.

Ne cinci koydum ne hoca  
Dolandım ömrüm boyunca  
Varı verdim girdim borca  
Düştüüm derde zara hocam.

Tuğla oldum yapısında  
İmza oldum tapusunda  
Uşak oldum kapısında  
Attı beni nâra hocam.

Sevgi yağmurile yağdım  
Yâre sevgiler sağladım  
Bir karakış günü doğdum  
Kaderim hep kara hocam.

Köy kasaba hep aradım  
Gözümde kaldı muradım  
Bir kazanca varamadım  
Hep düştüm zarara hocam.

Lütfet beyim acı bana  
Küle döndüm yana yana  
YOKSUL yalvarıyor sana  
Bir dermancık ara hocam.17.10.2005

## GÖNÜL

*Karagözlüm çok yorulduğum  
Duracağım diyor gönül  
Yarın mahşer günü senden  
Soracağım diyor gönül.*

Karagözlü selvi boylu  
Bir güzele düştü gönül  
Kaynadı aşk kazanında  
Helva gibi pişti gönül.

Çekti dertleri sîneye  
Kendi de bilmedi niye  
Ermek için sevgiliye  
Dağı taşı aştı gönül.

Yıllarca gezdi dolaştı  
Kabına sığmadı taşı  
Her mevsimde ırmaklaştı  
Seller olup coştı gönül.

Sevmeyen bilmez bu hali  
Soramaz aşka süâli  
Bir dertli Kerem misali  
Yar peşinden koştı gönül.

Kara sevdalarla doldu  
Gam bastı sarardı soldu  
Yarı için Ferhat oldu  
Kayaları deşti gönül.

Canı kaldı anılarda  
Yağmurda çamurda karda  
Köy kasaba banılarda  
Kelplere dalaştı gönül.

Çektiğim bu sevda başka  
Dedi yar da sevse keşke  
Nasıl dayandı bu aşka  
Kendisi de şaştı gönül.

Canı tükendi serinde  
Gezdi yurdun her yerinde  
Yattı han köşelerinde  
Dertlere bulaştı gönül.

Şimdilik kapansın konu  
Dedi ki çok sevdim onu  
Azat eyle YOKSUL'unu  
Yol sana ulaştı gönül.

## YORULDUM

Elâ gözlüm bu tükenmez hasreti  
Senelerdir çeke çeke yoruldum  
Belki gelir diye umut bağladım  
Yollarına baka baka yoruldum.

Neyledim ben sana kaçarsın neye  
Hiç mi hürmetin yok aşka sevgiye  
Belki beni sever gelirsın diye  
Ömrüm köşgün yıka yıka yoruldum.

Yüce mevlam dertlerimi onara  
Zulme uğratmaya çeke kenara  
Gavil ettiğimiz gözlü pınara  
Gedip geldim çıka çıka yoruldum.

Yoruldum gülkoncam dermansız dizim  
Hasret ataşile yanıyor özüm  
Irmakları andırıyor kör gözüm  
Seller ile aka aka yoruldum.

Sen attın YOKSUL'u fiğana zara  
Cananım gel sokma daha da zora  
Son pişmanlık eylemiyor beş para  
Hayatımdan bıka bıka yoruldum.27.07.2005

## GÖNÜL

Deli gönül uslan gayri  
Değme köze küle gönül  
Çektiğin bunca zahmeti  
Verme sakın yele gönül.

İnsan beşerdir aldanır  
Çoklar kendin birşey sanır  
Her kişi kendini tanır  
Hiç karışma ele gönül.

Sana demedim mi hey can  
Kurtulur beladan kaçan  
Bahçede rengârenk açan  
El uzatma güle gönül.

Hasret ciğerim dağlıyor  
Kolun kanadın bağıyor  
Seherlerde kan ağlıyor  
Dokunma bülbüle gönül.

Der YOKSUL kusura bakma  
Duru ol bulanıp akma  
Bilmediğin yola çıkma  
Kapılırsın sele gönül. 25.10.2005

## HAYRANIM

İlk baharda domurlaşan  
Al beyaz güle hayranım  
Aşkın menzilini aşan  
Sarı bülbüle hayranım.

Donatır düzü bayırı  
Süsler dereyi çayırı  
Kokuları ayrı ayrı  
Güle sünbüle hayranım.

Çiğdemler mis gibi kokar  
Menekşeler yürek yakar  
Erir karlar şır şır akar  
Toplanan sele hayranım.

Aşıkların yanar bağı  
Yürekde çoğalır ağrı  
Hakikata hakka doğru  
Uzanan yola hayranım.

Dokunur isen hoplarlar  
Eline iğne saplarlar  
Binbir çiçekten toplarlar  
Arıya bala hayranım.



Üce yamaçlar sislenir  
Aşıklar yare seslenir  
Türlü çiçekle süslenir  
Yaprağa dala hayranım.

Bir yol vardı ki gelmez giden  
Çürür geri dönmez beden  
Ömrünce ölümü güden  
Akıllı kula hayranım.

Aldanır ben ölmem diyen  
Kaybeder haramlar yiyen  
Allahı zikir eyleyen  
Yüreğe dile hayranım.

Dertli YOKSUL eder beyan  
Hak yolunda kalma yayan  
Anayı babayı sayan  
Hömetkâr döle hayranım. 30.05.2006

## **KÖTÜLER HEYHEYLER BENİ**

Doğu batı kuzey güney  
Çağırıyor iller beni  
Aşk kölesi oldum diye  
Zemmediyor diller beni.

Renklerini sayamıyorum  
Bunlara ad koyamıyorum  
Koklamaya doyamıyorum  
Delediyor güller beni.

Ağaç gibi deviriyor  
Ataşlayıp kavuruyor  
Küleyleyip savuruyor  
Aşk rüzgarı yeller beni.

Gönül güzeli güdüyor  
Bir bülbül olmuş ötüyor  
Nâmerde rezil ediyor  
Gözümdeki seller beni.

Durdu YOKSUL gülmez niye  
Her derdi çeker sineye  
Güzeli çok sever diye  
Kötüler heyheyler beni.26.08.2006

## VEFASIZ

Körola gözün hak yola  
Uyamıyasın vefasız  
Sağır ola kulakların  
Duyamayasın vefasız.

Hayâtında ola acı  
Bulamayasın ilacı  
Allahına olan borcu  
Veremeyesin vefasız.

Gözünden eksilmeye yaş  
Bulunmaya sofranda aş  
Ömrünce taş üstüne taş  
Koyamayasın vefasız.

Çiçekler gibi solasın  
Her gün saçını yolasın  
Ekmeğe hasret kalasın  
Doyamayasın vefasız.

Lal ola ağzında dilin  
Domurcukken sola gülün  
Kanlara bulana elin  
Yuyamayasın vefasız.

Görmeyesin huzur anı  
Kaybedesin evi hanı  
Çektiğin gamı hicranı  
Sayamayasın vefasız.

Diler YOKSUL ağzın tatlı  
Olamayasın sıhhatlı  
Ne bir yemek ne bir tatlı  
Yiyemeyesin vefasız. 22.08.2006

## İŞTE MEYDAN GEL GÜREŞE AKOZAN

Mahkûm ettin sevenleri hasrete  
Görüşe gel gel görüşe Akozan  
Cazgır hazır pehlivanlar bekliyor  
Güreşe gel gel güreşe Akozan.

Okunur isimler şiir ve nesir  
Toplandı yiğitler kalmadı küsür  
Bacımın elinde değilsen esir  
Erişe gel gel erişe Akozan.

Öksüz ve Selami kaplandan yaman  
Koroğluna fırsat verme ha aman  
Ozan İlyas kentim gibi kahraman  
Maraşa gel gel Maraşa Akozan.

Karaozan diyor hasret çok acı  
Seni beklemekten ağardı saçı  
Yolunu gözlüyor Emine bacı  
Barışa gel gel barışa Akozan.

Lutfeyle gel rica ediyor eden  
Çok çok yazık geri dönmüyor geden  
Hodri meydan ses geliyor çiftçiden  
Girişe gel gel girişe Akozan.

Gel gir meydana görünsün ensen  
Gül Osman diyor ha bunu esasen  
Gel el sıkış ozanlarla küskünsen  
Sarışa gel gel sarışa Akozan.

Diyor YOKSUL tez gel geç kalma bence  
Gürlemek yakışır sen gibi gence  
Mağdur Ali seni bekler elpençe  
Duruşa gel gel duruşa Akozan.15.08.2006

## ŞU YARAMI SARARMOLA

Esmerim derdim var desem  
Nedir diye sorarmola  
Dudaktan öpüş istesem  
Vermez beni kırarmola.

Yakın eder mi aramı  
Bulur mu derde çâremi  
Azgınlaşan şu yaramı  
Merhem edip sararmola.

Düşdüm bir sevda ağına  
Battım aşkın girdabına  
Yaslanarak kucağıma  
Saçlarını tararmola.

Gönlüm oldu aşk sarayı  
Bağrıma açtı yarayı  
Bu dertlerime çareyi  
Kendisinde ararmola.

Der YOKSUL yanına varsam  
Kolumu beline sarsam  
Diz üstü çöküp yalvarsam  
Bu bir işe yararmola.13.03.2003

## HAK PEYGAMBER GÜLÜ MÜSÜN?

Savrulup durursun dört bir tarafa  
Yanan kalbin külü müsün Pembegül?  
Yar yoluna ağlamaktan kuruyan  
Kör pınarın seli misin Pembegül?

Uzaydan mı geldin sen bu mekana  
Ne zaman katıldın aşkda kervana  
Mis kokular saçıyorsun dört yana  
Hak peygamber gülü müsün Pembegül?

Dertli yüreğime girdi vesvesen  
Gören aşıkların nefesin kesen  
Alaca şafakta meltemle esen  
Seherlerin yeli misin Pembegül?

Divâne gönlüme sevda akıtan  
Aşk hançeri gibi bağrıma batan  
Dermansız dertlere devalar katan  
Yoksa anzer balı mısın Pembegül?

Gamlı gözler seni süzer hayretle  
Seni keşfetmeye bakar gayretle  
Dermanı olmayan binlerce dertle  
YOKSUL gibi dolu musun Pembegül? 28.08.2006

## SEVERİM

Şu deli gönlüme uygunum bende  
Edepli erkanlı kızı severim.  
Koymadı kocalık dizimde derman  
Yokuşlar yoruyor düzü severim.

Gönül yaşlanınca huysuzluk başlar  
Boşanır gözlerden sel olur yaşlar  
Güçsüz bedenleri üşütür kışlar  
Baharı severim güzü severim.

Gün gelir soyarlar donu kapıdı  
Getirirler teneşiri tabutu  
Hiç sevmedim dallı güllü çapıtı  
Kefenimdir beyaz bezi severim.

Çok sözde çoğalır iftirâ yalan  
Yalanlarsa hakkı ederler talan  
Münakaşalardan osandım kalan  
Tatlı muhabbette azı severim.

Yol sana varıyor sayılı günler  
Bak bu gün de getti nerede dünler  
Anamdır bacımdır şerefli dullar  
Namuslu evliyi kızı severim.

Bayılırim muhallebi sütlüye  
El uzatmam çok yağlıya etliye  
Dayanamam baklavaya tatlıya  
Az olursa aşda tuzu severim.

Severim kırsrağın erkek tayını  
Nazik güzellerin selvi boyunu  
Dolarım boynuma şıvga kolunu  
Hilal kaşı, yeşil gözü severim.

Her güzeli seven gönlüm ezelde  
Edep erkan arar her bir güzelde  
Dolanırdım yanlarında saz elde  
Sevgiliye muhkem özü severim.

Begâyet severim armudu narı  
Kovanı severim bal yapar arı  
Gönlüme hoş gelir Erzurum barı  
Davulu zurnayı sazı severim.

Yürekten severim eşgin kıratı  
Resulullah verdi ata beratı  
Sevmedim sevemem azgın suratı  
Yılışarak gülen yüzü severim.

O olmazsa ben bu canı nederim  
Ölene dek onun ile gederim  
Cananımı canı kurban ederim  
Bayrağımı ayyıldızı severim.

Ölsemde hazlanmam bühtandan zandan  
Fitneden fesatdan şerefsiz sondan  
Böyle gördüm böyle aldım atamdan  
Hakka doğru geden izi severim.

YOKSUL'un her günü kar bora tipi  
Göğüslerim daim hak olan ipi  
Hedefini vuran mermiler gibi  
Va'de uygun düşen sözü severim.19.05.2006

## DELİ GÖNÜL

Aşk bağının meyvesinden  
Tatmak istiyor bu gönlüm  
Bağ bekçisinin dizinde  
Yatmak istiyor bu gönlüm.

Yanan yürek ondan yana  
Canını verici ona  
Sarılarak canı cana  
Katmak istiyor bu gönlüm.

Özlüyorum onu çoktan  
Diliyorum yarı haktan  
Al yanaktan bal dudaktan  
Öpmek istiyor bu gönlüm.

Gözleri kara sürmeden  
Duramıyorum görmeden  
Yabancıya göstermeden  
Yutmak istiyor bu gönlüm.

YOKSUL umar güllerinden  
Bal damlayan dillerinden  
Pamuk gibi ellerinden  
Tutmak istiyor bu gönlüm.30.05.2006

## BEN GEL DEDİM SEN DEDİN YOK

Sana olan bu kör aşkım  
Beni benden aldı gülüm  
Şu garip dertli başımı  
Sevdalara saldı gülüm.

Ben çağırdım sen dedin yok  
İnatlaştın daha da çok  
Kayıp oldu hak ve hukuk  
Yüreğimi deldin gülüm.

Acep bu derdi ne önler  
Unutulup gitti dünler  
Mâziye karışan dünler  
Bir hatıra kaldı gülüm.

Kaşını çatıp bakışın  
Kızgın lav gibi akışın  
Buseyi başa kakışın  
Ciğerimi böldü gülüm.

Sarp ve çetin aşkın yolu  
Üstünde gam keder dolu  
Dertlere koydun YOKSUL'u  
Güller gibi soldu gülüm. 20.09.2002

## DÖN GERİ NOLUR

Bir seher yıldızı ahir yaşımda  
Şimşekler misali çakarak gaydı  
Kamaştı gözlerim kör oldu sandım  
Kavurdu bağrımı yakarak kaydı.

Şaşırdım yükledi çileme çile  
Aşk seli gönlüme doldu sipsile  
Yalvardım nolarsun az eğlen hele  
Gönlüm kapısından bakarak kaydı.

Kimidi ne idi bilişemedim  
Sesledim peşinden erişemedim  
Koştum arkasından ulaşamadım  
Cahan seli gibi akarak kaydı.

Belki döner diye umut bağladım  
Hasret bastı ciğerimi dağladım  
Ardı sıra baka baka ağladım  
Başımı sevdaya sokarak kaydı.

Beğenmedi herhal ben bu şaşkınlı  
Münasip görmedi bana aşkınlı  
Virane eyledi gönül köşgünü  
Tavanı üstüme yıkarak kaydı.

Divâne gönlümün perîşan hali  
Düştüğüm dertlerin ona vebali  
Sekerek kayboldu ceren misâli  
İçime ataşlar dökerek kaydı

Acımadı gözlerimin yaşına  
Raslamadım böyle yıldız eşine  
Hıncıla fırlattı aşk ataşına  
YOKSUL'un ömrünü sökerek kaydı.15.08.2006

## ÇEK BAĞRINA SAR GÖNÜL

İnşallah hayırlı olur yılımız  
Ağustosta çiçek açtı nar gönül  
Goncalaştı burcu burcu kokuyor  
Bu hikmette türlü hayır var gönül.

Neyleyim ki taş ve kaya otağı  
Münbit bir yer olmalıydı yatağı  
Çiçekle donandı dalı budağı  
Yetiremez taze fidan tor gönül.

Bu fidana özel bakmak gerekir  
Çevresine çidler yapmak gerekir  
Toprağını çok sulamak gerekir  
Koymamalı tabanını bor gönül.

Koru her an tek dalını kırdırma  
Mukayyet ol meyvesini derdirme  
Çakalların ellerini erdirme  
Gelmesin korumak sana zor gönül.

Sabırlı ol karakışa uğratma  
Çadır kur yağmura yaşa uğratma  
Sar bağı ha soğuk kışa uğratma  
Yağdırma ha üzerine kar gönül.

Bak gönül bu fidan benziyor zer'e  
Al götür buradan dik başka yere  
Şükür olsun yaradana bin kere  
Sarmasın etrafın çalı har gönül.

Aklını başına al inat etme  
Yakınında başka fidan üretme  
Hizmeti zor diye terkleyip getme  
Kölesi ol karşısında dur gönül.

Buna hizmet etmek bir ömre değer  
Sahip olamayan bağrını döver  
Bir nâmert görürsen çevrede eğer  
Çek kalemi kafasını kır gönül.

Der YOKSUL umudun kesme Allah'tan  
Hayırlısın iste daima Haktan  
Sayısız çiçekler yarattı yoktan  
Olur belki bu da sana yar gönül.15.08.2006

## **DELİ GÖNÜL**

Ne kocalık ne yaşlılık  
Dinlemiyor deli gönül  
Kınıyor da çoluk çocuk  
Anlamıyor deli gönül.

Dinliyor şeytanın sesin  
İzin sürüyor iblisin  
Zalim nefsin pis hevesin  
Önlemiyor deli gönül.

Hakla açıyor arayı  
Beyaz sanıyor karayı  
Suçun açtığı yarayı  
Dinlemiyor deli gönül.

Çalıyor günah sazını  
Çekiyor nefsin nazını  
Hain iblisin ağzını  
Gemlemiyor deli gönül.

Alıp YOKSUL'un ahını  
Hep arıyor gülşahını  
Anıp kötü günahını  
İnlemiyor deli gönül.15.09.2002

## GÖRDÜ GÖNÜL

Yeşil gözlü şu güzeli  
Gönül görür delolmaz mı  
Güzele hayran ezeli  
Kapusunda kul olmaz mı?

Güzel sevmek şifa cana  
Her taraflı her insana  
Aşkı ile yana yana  
Ocağında kül olmaz mı?

Taramış gerdana saçın  
Geyinmiş güzellik tacın  
Gerdanı koklamak için  
Seher desen yel olmaz mı?

Ülüş umuyor elinden  
Koynunda gonca gülünden  
Şeker damlıyor dilinden  
Dudakları bal olmaz mı?

Bu deli YOKSUL'un derdi  
Çoğaldı göklere erdi  
Sevdayı yaradan verdi  
Kalp evi sevgi dolmaz mı? 15.06.2002

## DAL KALMADI

Ne hallere düştük yarap  
Sana lâyıık kul kalmadı  
Nankörlük sardı kalpleri  
Şükür eden dil kalmadı.

Kalplere gam kin akıyor  
Ağızlar gönül yıkıyor  
Necis necaset kokuyor  
Koklanacak gül kalmadı.

Kız anasını dövüyor  
Oğlan babasını kovuyor  
Ebiceddine sövüyor  
İnançlı bir döl kalmadı.

Bacı gardaş hasım oldu  
Müslümana bir hâl oldu  
Yaşlılar saç sakal yordu  
Bükülmedik bel kalmadı.

Böyükler çam deviriyor  
Sözü terse çeviriyor  
Ulu orta savuruyor  
Mangallarda kül kalmadı.

Biribirin kandırıyor  
Ciğerleri yandırıyor  
Katıranı andırıyor  
Arı sütü bal kalmadı.

Râşî hak yolu kapıyor  
Paraya mala tapıyor  
Der YOKSUL yoldan kopuyor  
Tutunacak dal kalmadı. 23.07.2006



## SEVGİLERİMLE

Ozan Zeki Hakka nankör  
Ozanlardan olma kuzum  
Fani dünyaya methiye  
Yazanlardan olma kuzum

Koparma Hakla ipleri  
Terk eyleme edepleri  
Garibanı garipleri  
Ezenlerden olma kuzum.

Ayırt et akı karayı  
Başa taç etme parayı  
Din gardaşıle arayı  
Bozanlardan olma kuzum.

Emanet erkeğe karı  
Vardır onun hakları  
Koparma güldeki harı  
Bezenlerden olma kuzum.

Düşkünlerin tut kolundan  
Derdi var anla halından  
Ayrılma Allah yolundan  
Azanlardan olma kuzum.

Yüreği felç eder haset  
Burada kalır mal mülk pusat  
İpden ipe fitne fesat  
Düzenlerden olma kuzum.

Der ki YOKSUL kıl namazı  
Allahını eyle razı  
Af dile eyle niyazı  
Kızanlardan olma kuzum.27.07.2006

## BİLMİYORUM

Aşk yükünü benim gibi  
Çeken var mı bilmiyorum  
Yıllar boyu göz yaşını  
Döken var mı bilmiyorum.

Rabbim yardım et kuluna  
Düştüm kör aşkın gölüne  
Bir umutla yar yoluna  
Bakan var mı bilmiyorum.

Usandım aşkın kininden  
Şüpheyeye düştüm dininden  
Ben misli tatlı canından  
Bıkan var mı bilmiyorum.

Aldandım tatlı diline  
Kalbimi verdim eline  
Bu zâlim sevdâ seline  
Akan var mı bilmiyorum.

Oldu YOKSUL uykusundan  
Aklı uçtu kokusundan  
Sağ ve sâlim kuyusundan  
Çıkan var mı bilmiyorum.10.08.2005

## YUNUSCA

Hasta iken yoklamaya  
Gelen dostlarım sağolsun  
Dostluk kıymetin yürekten  
Bilen dostlarım sağolsun

Dostlukla yumşar havalar  
Gül gülşen olur ovalar  
Sağlığımıza dualar  
Kılan dostlarım sağolsun

Fanıdır bu dünyâ, alem  
Gönül alır tatlı kelim  
Gedemeyip sevgi selam  
Satan dostlarım sağolsun.

Eşim dostum ve helalim  
Hastayım kalmadı halim  
Ben gedersem sağ salim  
Kalan dostlarım sağolsun.

Dost vardır gam keder siler  
Dost vardır dert belâ diler  
Gördüğünde yüze güler  
Yalan dostlarım sağolsun.

Varlıkta ya da yoklukta  
Bollukta yahut darlıkta  
Yaşamın tadın dostlukta  
Bulan dostlarım sağolsun.

Der YOKSUL hoş dinle gardaş  
Hostlar ile eyle haldaş  
Şu deli gönlüme yoldaş  
Olan dostlarım sağolsun. 01.03.2003

## ASKERİME MEKTUP

Murat kuzum güle güle  
Gede ve gelesin koçum  
Bizlere hoş haber selam  
Peşpeşe salasın koçum.

Vatan öz ana kucağı  
Ovası denizi dağı  
Yek pare bahçesi bağı  
Böylece bilesin koçum.

Canınla kuru vatani  
Üzme bağrında yatani  
Albayrak uğruna canı  
Korkmadan veresin koçum.

Bastırma ayağın itin  
Ez başın yavşağın bitin  
Yüz milyonlarca şehidin  
Davasın süresin koçum.

Tutasın görevi başda  
Baharlarda yazda kışda  
Vatan için her savaşda  
Dağ gibi durasın koçum.

Lâyık ol şanlı orduna  
Görevi yüklen sırtına  
Göz koyanların yurduna  
Bağrını yarasın koçum.

Al silahı destine  
Nâmerdi vurmak gasdine  
Düşmanlarının üstüne  
Lâv gibi akasın koçum.

Fitne fesat edenleri  
Seni zora çekenleri  
Yurduna göz dikenleri  
Alnından vurasın koçum.

Böyle diyor deden YOKSUL  
Vatan kalır gider bu kul  
Tatlı haber yolla bol bol  
Bekleriz salasın koçum. 23.12.2005

## **GÜLÜNE KURBAN OLAYIM**

Kara gözlüm şeker kaymak  
Diline kurban olayım  
Döşündeki mis kokulu  
Gülüne kurban olayım.

Deli gönlüm vurgun sana  
Ne olur yakınlaş ona  
Lutfeyle dola boynuna  
Koluna kurban olayım.

Seslen duyayım sesini  
Kokulayım nefesini  
Alsın gönlüm hevesini  
Eline kurban olayım.

Çok çok seviyorum seni  
Sen de sev seversen dini  
Kemer eyle dola beni  
Beline kurban olayım.

Gül yüzlüm dudağı ballım  
Aşkınla perişan halım  
Bir tenhada buluşalım  
Yoluna kurban olayım.

Bir yol gel yakınlaş bana  
Aşk nedir arz edim sana  
Yiyip doyam kana kana  
Balına kurban olayım.

Gonca gülüm bal dudaklım  
Beş senedir sende aklım  
Sözüm açık yoktur saklım  
Dölüne kurban olayım

Öğün yağım balım öğün  
Övünecek günün bugün  
Gel kuralım toy ve düğün  
Köyüne kurban olayım.

Gözelim YOKSUL'u kayır  
Düz olsun yokuşla bayır  
Buluşmamız olur hayır  
Halına kurban olayım. 22.01.2006

## BAĞIŞLA

Sarı saçlım al yanaklım  
Bir gonca güle benziyon  
Şöyle tarif edim seni  
Gamlı bülbüle benziyon.

Saçların altın sarısı  
Kaderin kömür karası  
Tan ile şafak arası  
Seherde yele benziyon.

Sevdadır kalbini yakan  
Aşkın şimşeğidir çakan  
Bulanıp durulup akan  
Sessiz bir sele benziyon.

Aşk derdi sırtına çöken  
Gözlerinden yaşlar döken  
Hasretten boynunu büken  
Bir mor sümbüle benziyon.

Dertler çökmüş her gününde  
Hem bu günde hem dününde  
Sert esen rüzgar önünde  
Savrulan küle benziyon.

Haberdar mı baban anan  
Var mıdır sana inanan  
Mecnunun aşkiyle yanan  
Bir kızgın çöle benziyon.

Bilinmez aşk çekilmeden  
Genç iken yaşlanır beden  
Yar için ölüme geden  
Durdu YOKSUL'a benziyor. 17.09.2006

## AĞLARIM

Ela gözlüm bulduğumuz yeri  
Hergün defalarca yoklar ağlarım  
Görmeyince kanlar dolar gözüme  
Bir derdime bin dert ekler ağlarım.

Nar çiçeğim gelbir görüm yüzünü  
Hayranı olduğum ela gözünü  
Dokunup koyduğun parmak izini  
Burnumu sürerek koklar ağlarım.

Can bağımsın ölsem senden geçemem  
Cenneti verseler sensiz göçemem  
Bu aşkıma kimselere açamam  
Bağrımın başında saklar ağlarım.

Bekleyeceğimi bilirsin diye  
Belki rahmeyleyip gelirsin diye  
Suçum ne sevdiğim gelmezsin niye  
Boynumu düşüme bükler ağlarım.

Sevdalı YOKSUL'um aşkıma söyler  
Kınamasın beni bayanlar beyler  
Gelmiyorsun geçti haftalar aylar  
Hasreti sırtıma yükler ağlarım. 01.06.2005

## BİR GENÇE TAVSİYEM

*Sevgi nedir bilmeyen  
Aldatıcı aşığı  
İthaf ederim bunu  
Akli başdan aşığı*

Seveceksen bugün sev  
Belki yarın geç olur  
Ecel tutar yakarı  
Emeklerin hiç olur.

Sözümü tut gel beri  
Yakını atma geri  
Küstürürsen dilberi  
Gönlün yapmak güç olur.

Günü güne ekleme  
Yarınları bekleme  
Yol yakırken terkleme  
Geç kalırsın suç olur.

Yarınlara ne getirir  
Bilinmez ne götürür  
Eloğlu tez yetirir  
Kuzu büyür koç olur.

YOKSUL'umu hoş dinle  
İçinden hislen inle  
Genç oğlana gelinle  
Evlenmek bir borç olur.06.09.2006

## AŞK VURGUNU

Güvercin bileklim kuğu göğüslüm  
Bahçesi imarlı güle dönmüşsün  
Giyinmiş kuşanmış alı yeşili  
Güle aşık bir bülbüle dönmüşsün.

Göğsünün farkı yok Nurhak karından  
Lutfeyle bir bûse yanaklarından  
Anzar yaylasının kovanlarından  
Damlayarak akan bala dönmüşsün.

Aşkî yüreğimde kat kat büyüyen  
Ahlar çektirerek ömrümü yiyen  
Kavrulan gönlümde esip gürleyen  
Seher sazağına yele dönmüşsün.

Mevlam ak eylesin dâim aynını  
Çiçekler süslesin güzel koynunu  
Gam basmış matemden bükmüş boynunu  
Aşk vurgunu mor sümbüle dönmüşsün.

Gördüm ki derdin çok bükülmüş belin  
Sordum ses vermedin lâl olmuş dilin  
Anladım açmadan kurumuş gülün  
Aşk vurgunu bu YOKSUL'a dönmüşsün.  
26.08.2006

## KARA VİCDANLI PEMBEGÜL

Sere serpe orta yerde  
Yatışın öldürdü beni  
Göz süzerek kaşlarını  
Çatışın öldürdü beni.

Gözlüyorum hep yolunu  
Nolur bekletme kulunu  
Yastık üstüne kolunu  
Atışın öldürdü beni.

Kalmadı gönlümün hali  
Aşkımın sana vebali  
Meri keklikler misali  
Ötüşün öldürdü beni.

Yar aşkın belimi bükür  
Her gün daha da çok çöker  
Ak ellerle çaya şeker  
Atışın öldürdü beni.

YOKSUL'un geçmiş yaşına  
Yanmadın kalp atasına  
Yoğurdu bulgur aşına  
Katışın öldürdü beni. 10.10.2003

## KARAOZAN'A SEVGİLERİMLE

Karaozan gel gör lütfen  
Bir acayip haldeyim ben  
Ne olursun tut elimden  
Çok karanlık çöldeyim ben.

Sağım solum ıssız dümdüz  
Ne bir nidâ ne de bir söz  
Akıyorum gece gündüz  
Bozbulanık seldeyim ben.

Ömür borcun ödüyorum  
Bülbül oldum ötüyorum  
Yetmiş yıldır gidiyorum  
Aşk peşinde yoldayım ben.

Ötüşmüyor böceklerim  
Kahroluyor koca serim  
Buruştı hep çiçeklerim  
Bir kurumuş daldayım ben.

Kocamış canı sürürüm  
Dostu düşmanı görürüm  
Allah yolunda yürürüm  
Ne sağda ne soldayım ben.

Bu haldeyim koçum işte  
Yaram çok derindir döşte  
Sevdalandım ahir yaşta  
Bir kırmızı güldeyim ben.

Yana yana bitiyorum  
Ataşlandım tütüyorum  
Gül gül diye ötüyorum  
Bir sarı bülbüldeyim ben.

Dilden dile düştü adım  
Yaşlandım bitti takatım  
Ekşidi bozuldu tadım  
Ne pekmez ne baldayım ben.

Ah ile vah ile doldum  
Hicranla sarardım soldum  
Çin ipeği kuşak oldum  
Sarılmaya beldeyim ben

Sevda çok erken başladı  
Girdi bağrımda kışladı  
Güzeller tel tel işledi  
Bir nakışlı tüldeyim ben.

Bozma Karaozan akdi  
Bir avcı oltasın taktı  
Gel kulak tut şafak vakti  
Esen seher yeldeyim ben.

Soruyorsun ben ne deyim  
Bilmiyomkine söyleyim  
Dostlara selam eyleyim  
Bir isimsiz ildeyim ben.

Bu hasret beni yakıyor  
Gözlerimden kan akıyor  
Dokunsan bin off çıkıyor  
Dîvanda bir teldeyim ben.

Nehirler misali taşım  
Çok dereler çaylar aşım  
En son bir çukura düştüm  
Bir bulanık göldeyim ben.

Bu sevda yıktı bendimi  
Dedim ki kinin dindimi  
İnan yitirdim kendimi  
Bir dertli YOKSUL'dayım ben. 05.09.2006

## **BİR KIŞTAYIM KARAOZAN**

Hey candostum ben kahraman  
Maraştayım Karaozan  
Güzellerle bahse girdim  
Yarıştayım Karaozan

Aradın ve sordun varol  
Gonca güllere yarol  
Dostlar yanında hazırol  
Duruştayım Karaozan.

Bülbüle zulmeden gülle  
Güle kölolan bülbülle  
Aşığın horlayan dille  
Vuruştayım Karaozan

Osandım ben benden gayri  
Kâh hastayım kâhi sayrı  
Hak aşığın sizden ayrı  
Görüşdeyim Karaozan.

Can ciğerdik ezellerle  
Yere düştüm gazellerle  
Aşkı bilmez güzellerle  
Uğraştayım Karaozan.



Ne toy kurdum ne de düğün  
Yemedim sevdasız öğün  
Ömrümden feleğe her gün  
Verişteyim Karaozan.

Bende sevda derdi kat kat  
Dizimde kalmadı takat  
Zâlim nefsimle her saat  
Güreştayım Karaozan.

Belirsiz dakkam saatım  
Gidersem eyleyin yadım  
Şeyhadile adım adım  
Giriştayım Karaozan

Selâmiye Samâniye  
Feymaniye Dermaniye  
Yetim Öksüzüm faniye  
Eriştayım Karaozan.

Tonlarca selamlar size  
Sevgilerim hepimize  
Nasipse dergahınıza  
Varıştayım Karaozan.

Der ki YOKSUL hoşça kalın  
Selama karşılık salın  
Arıları ile balın  
Yörüştayım Karaozan. 10.09.2006

## OZAN ZEKİ YANIYORUM

Gene bir gam keder çöktü bağıma  
Ağustosta kara kışlara döndüm  
Gam bastı titredi çırpındı gönül  
Kanadı kırılmış kuşlara döndüm.

Delindi yüreğim tutmuyor yama  
Bağrımın başına saplandı kama  
Candan çok sevdiğim düştü aklıma  
Değirmende dönen taşlara döndüm.

Umudumu ümitlere bağladım  
İçim yandı hüngür hüngür ağladım  
Ataş bastı ciğerimi dağladım  
Kâbusa benzeyen düşlere döndüm.

Söyleyemez oldum lâl oldu dilim  
Derdimi yazmaya varmıyor elim  
Dizlerim tutmuyor büküldü belim  
Hicranla çatılmış kaşlara döndüm.

YOKSUL'uma aşkın yeli dediler  
Savruldum bir sevda külü dediler  
Ağladım divâne deli dediler  
Aklını kaybetmiş başlara döndüm. 30.05.2006

## GEL EĞLENME GEL GEL

Gel Akozan lütfen bekletme yeter  
Ozan sürüsüne karışmaya gel  
Bekliyor ozanlar toplandı seni  
Damızlık koç gibi gırışmaya gel.

Buradada verir Allah kısmeti  
Her türlü eşyayı her türlü seti  
Kel Aliço gibi giyin kisbeti  
İşte meydan gardaş güreşmeye gel.

Koş yiğitler geldi cümle derildi  
Yürekler hopladı sinir gerildi.  
Diz vurdu yiğitler sıart verildi  
Saha kahramankent yarışma gel.

Topuk vur toprakda izini görek  
Bağda vur çangalda hızını görek  
Gecikme gel gardaş yüzünü görek  
Baş pehlivanlığa erişmeye gel.

Ozanlar toplandı bekliyor tez gel  
Saati saata ekliyor tez gel  
Her dakika garajı yokluyor tez gel  
Hasretli YOKSUL'la buluşmaya gel. 15.08.2006

## GÖNLÜMÜ VERDİM ZALİME

Ela gözlüm lütfen beri  
Gel dedim gelemem dedi  
Senin için öldüğümü  
Bil dedim bilemem dedi.

Azıcık dinle sözümü  
Sana kul ettim özümü  
Ağlattığın şu gözümü  
Sil dedim silemem dedi.

Başımı koydum yoluna  
Birazcık yatım koluna  
Düşürdüğün şu halıma  
Gül dedim gülemem dedi.

İki kat büktüm belimi  
Uzattım kırdın elimi  
Sana olan şu gönlümü  
Al dedim alamam dedi.

Çok çok seviyorum seni  
Sende söyle sevdiğini  
Bırakıpta gitme beni  
Kal dedim kalamam dedi.

Razıyım alın yazıma  
Az kulak tut niyazıma  
Çek buçağı boğazıma  
Çal dedim çalamam dedi.

Der YOKSUL öldüm elaman  
Yanıyorum hâlim duman  
Gedince katlime ferman  
Sal dedim salamam dedi. 15.09.2006

## HARİMİŞ MEĞER

Hoş bir fidan gördüm gönül bağında  
Elmaya benzettim nar imiş meğer  
Gözüm kaldı yaprağında dalında  
Yetmesine zaman var imiş meğer.

Tuttum dalın çektim gelmedi beri  
Daha da sertleşti getti ileri  
Kölelikmiş bağbancının kaderi  
Ömür boyu ahuzar imiş meğer.

Hasret ataşile kavruldu içim  
Başka günahım yok sevmekti suçum  
Talip oldu gönül yetmedi gücüm  
Ona sahip olmak zor imiş meğer.

Çok perişan oldum bittim tükendim  
Yüksekten uçardım engine endim  
Bir Leyla delisi Mecnuna döndüm  
Aşk derdi günbe gün kor imiş meğer.

Bir deli YOKSUL'um yandım ha yandım  
Sevda yalan derdim şimdi inandım  
Onun bir sözüne nazına kandım  
Ben çiçek sanmıştım har imiş meğer.09.09.2006

## ÖLÜMLERDEN ZORDAYIM BEN

Bir ataş düştü içime  
Kömelenmiş kordayım ben  
Dert yağdı garip başıma  
Aşkla daha zordayım ben.

Bir gülde kaldı nazarım  
Tatlı canımdan bîzarım  
Yer yurt bilmez gezerim  
Yar nerede ordayım ben.

Yüreğim aşk ile dolu  
Şaşırdım her günki yolu  
Hasretle bağrım dopdolu  
Dolanırım turdayım ben.

Bağrıma saplandı bir ok  
Aşkta gayriye karnım tok  
Yarin benden haberi yok  
Ölümden de zordayım ben.

Gönül bir sevdaya daldı  
Beni dertten derde saldı  
Bir çiçek aklımı aldı  
Umutsuz bir yoldayım ben.

Yakın etse yırağımı  
Belli kılsa durağımı  
Şu kavrulan yüreğimi  
Soğutacak gardayım ben.

Saygıdır sevginin yolu  
Rahmetse Allahın kulu  
O da sevse bu YOKSUL'u  
Yakınında burdayım ben.14.09.2006

## BİR ALLAHIM BİR İSTİYOR

Garip gönlüm yaradandan  
İmanımı gür istiyor  
Fitnesiz fesatsız yerler  
Mor çiçekli kır istiyor

Rabbim bırakmasın darda  
Yem etmesin kuşa kurda  
Yoldaşı olacak yarda  
Edep erkan ar istiyor.

Ela gözlü ceylanvari  
Benimle kılacak zari  
Yoldaşı olacak yari  
İki değil bir istiyor.

Hak emrin eda edecek  
Daim hak yola gedecek  
Vara yoğa şükredecek  
Hal yoldaşı yar istiyor.

Benimle konup göçecek  
Haramdan uzak kaçacak  
YOKSUL'a kucak açacak  
Ömür boyu var istiyor.14.09.2006

## YORULDUM ZEKİ OZAN

Yetmiş yıldır aşk gölünde  
Yüzmekten yoruldum Zeki  
Dost aradım dağı taşı  
Gezmekten yoruldum Zeki.

Kel başıma geldi neler  
Anlatsam kalpleri deler  
Vefasızlara nâmeler  
Yazmaktan yoruldum Zeki.

Harcadım olan varımı  
Hesaplamadım karımı  
Tırnağımla mezarımı  
Kazmaktan yoruldum Zeki.

Boşa geçti varın tümü  
Ne elde kaldı ne gömü  
Sona yaklaşan ömrümü  
Üzmekten yoruldum Zeki.

Oğlun kızın baş yoldaşın  
Kurutmazlar gözün yaşın  
Haddin bilmezlerin başın  
Ezmekten yoruldum Zeki.

Çalıřtım dađda yabanda  
Dost aradım ozanlarda  
Küller oldum ocaklarda  
Tozmaktan usandım Zeki.

Dert savař ařtı derime  
Sinekler çöktü serime  
Kara yazgı kaderime  
Kızılmaktan yorulduđ Zeki.

Yuvarlandım düřtüm sedden  
Usandım řu Doğukentten  
Yarı ađyarı tülbentten  
Süzmemekten yorulduđ Zeki.

Der Yoksul göçtü öncüler  
Bađrıma girdi sancılar  
Ak gerdanlara inciler  
Düzmemekten yorulduđ Zeki.15.09.2006

## **BANA ÖYLE**

Kara gözlüm bana öyle  
Bakma güzel merhamet et  
Emelin ne ise söyle  
Korkma güzel merhamet et.

Hayıra yor düşlerini  
Gıcırdatma dişlerini  
Bana bakıp kaşlarını  
Yıkma güzel merhamet et.

Bak aşğın göz yaşına  
Zehirler katma aşına  
Beni kahir ataşına  
Yakma güzel merhamet et.

Merhamet et bak halıma  
Nolur gir yaslan koluma  
Azgın suratla yoluma  
Çıkma güzel merhamet et.

Dertli YOKSUL oldu bülbül  
Sen gülşende bir gonca gül  
Saçlarına lale sünbül  
Takma güzel merhamet et.01.10.2002

## DORU CANIM

Esmerlere bayılıyor  
Sarıyı seviyor gönül  
Bulanıktan hoşlanmıyor  
Duruyu seviyor gönül.

Güzeller peşinden yürür  
Yollarına canın verir  
Canlıları çok hoş görür  
Arıyı seviyor gönül

Kimi ana kimi bacı  
Her güzel başının tacı  
Ayşe Fatma dert ilacı  
Hürüyü seviyor gönül.

Başı kurtulmuyor zardan  
Hoş değil vefasızlardan  
Haz almıyor şişmanlardan  
Kuruyu seviyor gönül.

Hak yardım ede YOKSUL'a  
Aşık olan her bir kula  
Bayılıyor kıra ala  
Doruyu seviyor gönül.04.01.2006

## BAKIŞI ÖLDÜRDÜ BENİ

Şu güzelin baygın baygın  
Bakışı öldürdü beni  
Göğsün gerip ceren gibi  
Sekişi öldürdü beni.

Yanağı alların alı  
Dudakları oğul balı  
Gerdanı goncagül dalı  
Kokuşu öldürdü beni.

Ataşlar döktü serime  
Sevda saçtı her yerime  
Nehir gibi üzerime  
Akışı öldürdü beni.

Bir acı girdi böğrümde  
Bakmadı ahuzarıma  
Kızgın lav gibi bağrıma  
Çöküşü öldürdü beni.

YOKSUL güç bitti özümde  
Lezzet kalmadı sözümde  
Şimşekler gibi gözümde  
Çakışı öldürdü beni. 21.08.2006

## KIR ÇİÇEĞİM

Beni benden alan güzel  
Kardelenim kar çiçeğim  
Lutfeyle yakınlaş bana  
Sana sözüm var çiçeğim.

Hele dinle gonca gülüm  
Ak göğsüne düştü gönlüm  
Yakamdan tutmadan ölüm  
Bir koklayım kır çiçeğim.

Rûhum sende gönlüm sende  
Deloldum gördüğüm günde  
Eğer vicdan varsa sende  
Şu hâlimi gör çiçeğim.

Dünya hiç oldu gözümde  
Canım kalmadı özümde  
Yalan var ise sözümde  
Çek hançeri vur çiçeğim.

Gel bana gel tıpış tıpış  
İster yaz olsun ister kış  
Baban hayrına bir öpüş  
Yanağından ver çiçeğim.

Gönül gözlüyor yolunu  
Lutfet bekletme kulunu  
Dola boynuma kolunu  
Var gücünle sar çiçeğim.

YOKSUL satıldı çarşında  
Söylendi ölüm marşında  
Sana bakıyor karşında  
Vur başına kır çiçeğim.10.09.2006

## BAK BANA DOĞRU

O güzel gözlerin hayrânıyım ben  
Lutfeyle bu yana bak bana doğru  
Sen tatlı güzelin kurbanıyım ben  
Sular gibi çağla ak bana doğru.

İncecik beline dola kolumu  
Aşkın kaybettirdi bana yolumu  
Mehtap ol aydınlat seven gönlümü  
Şimşekler misâli çak bana doğru.

Beraber çikalım sevda dağına  
El ele varalım aşkın bağına  
Laleler renk katsın al yanağına  
Başına gül sümbül tak bana doğru.

Derdime derman ol seversen dini  
Canımdan daha çok severim seni  
Sevgili azıcık sen de sor beni  
Ne olur gönlünü yık bana doğru.

Der ki dertli YOKSUL aşkım bir gemi  
Yüzüyor denizde karada hemi  
Ulaştırır bana seher meltemi  
Otur yel önüne kok bana doğru.29.07.2002

## BU DA GELİR BU DA GEÇER

Geçti ömrün nevbaharı  
Kışa kaldık kara gözlüm  
Kör pınarlar ırmak oldu  
Yaşa kaldık kara gözlüm.

Başlarımıza yağdı kar  
Sardı yüreği âhuzar  
Evlatlarsa bizi horlar  
Dışa kaldık kara gözlüm.

Gül gülistan yolu idik  
Peygamberin gülü idik  
Bal ve kaymak dolu idik  
Boşa kaldık kara gözlüm.

Bu da gelir geçer korkma  
Gamlanıp gönlünü yıkma  
Ağzımızda birer takma  
Dişe kaldık kara gözlüm.

Durdu YOKSUL'la hoşça kal  
Sorar Hak onlardan süâl  
Arada bir hayal meyal  
Düşe kaldık kara gözlüm.04.09.2006

## AL ÇİÇEĞİM

Kan kırmızı al çiçeğim  
Çektiğimi bilir misin  
Lutfeyleyip ayda bir kez  
Bana gelsen ölür müsün?

Seviyom dedin kandırdın  
Aşk ataşına yandırdın  
Beni candan usandırdın  
Ettiğini görür müsün?

Aylarca yoluna baktım  
Gönlümü sana bıraktım  
Mum gibi eridim aktım  
Gel gör beni tanır mısın?

Derdimi açsam hekime  
Şikâyet etsem hâkime  
Seni çok çok sevdiğime  
Ant içsem inanır mısın?

Dertli YOKSUL çeker çile  
Aşkınla doldu sipsile  
Tatlım senden ölsem bile  
Geçtiğimi sanır mısın?01.09.2006



## KÖMÜR GÖZLÜM

Kömür gözlüm mor menekşem esmerim  
Derdim çok deva az elemdeyim ben  
Kötüye gidiyor her dakika halim  
Mevlama çok hamdim kelimdayım ben.

Derdime dert katar hasretlik hali  
Beni senden eden derde vebali  
Gonca güle aşık bülbül misali  
Çekerim acıyı çilemdeyim ben.

Hasret derdi her gün daha azıyor  
Mezarımı göz yaşıyla kazıyor  
Sır ortağım gördüğünü yazıyor  
Kalem bende değil kalemdeyim ben.

Dertlerim ağırdır umudum Hakda  
Mevlam kula yakın değil yırakda  
Üç ay oldu yatıyorum yatakta  
Başka yerde değil buradayım ben.

Der ki YOKSUL Mevla kadir çâreme  
Hasret derdi tuz ekiyor yarama  
Nazlım beni yabanlarda arama  
Kahramanmaraş'ta sılamdayım ben.09.02.2003

## ÇEKEN BİLİR

Aşk derdinin acısını  
Benim gibi çeken bilir  
Düşüp sevda ırmağına  
Döne döne akan bilir.

Deloldum döndüm şaşkına  
Köle oldum aşk köşkünün  
Vefâsız bir yar aşkına  
Ciğerini yakan bilir.

Kuş olsam konsam dalına  
Başımı koysam koluna  
Vefâsız bir yar yoluna  
Boş umutla bakan bilir.

Gönül arzular koynunu  
Ağardamadı aynını  
Ahlar çekerek koynunu  
Ağlayarak büken bilir.

İşte bu YOKSUL'un hali  
Kalmadı bitti mecali  
Bir gariban kul misali  
Göz yaşını döken bilir.30.08.2006

## BİR GÜZELE SEVGİLERİMLE

Güzel kızım Emel söyle  
Öz Türkmen mi Karşlı mısın  
Efendin sana layık mı  
Yoksa dertli yashı mısın?

Aşkı sevgiyle kardın mı  
Arz ettiğine vardın mı  
Gerçek murada erdin mi  
Gam deryası aslı mısın?

Has bahçede bir tek gülsün  
Güllere lâyıık bülbülsün  
Sen bu dünyalı değİlsin  
Merihli mi Marslı mısın

Güzelsin güllerden daha  
Gözüne biçilmez baha  
Benziyorsun gökte maha  
Hak elile süslü müsün?

Dilerim muradına er  
Mutluluk ver seâdet der  
YOKSUL emmine cevap ver  
Acemli mi Faslı mısın?17.09.2006

## İHTİYAR OLDUN GÖNÜL

Kokladın gonca gülleri  
Bahtiyar oldun gönül  
Dalların çiçekler açtı  
İlk bahar oldun gönül.

Düştün sevdalı yollara  
Gittin illerden illere  
Sakız oldun kem dillere  
Tarumar oldun gönül.

Zehrolup girdin kanıma  
Ataşlar ektin canıma  
Bakmadın acı halıma  
Hep zarar oldun gönül.

Bülbüllere inat öttün  
Çoban oldun sevda güttün  
Güzeller peşinde gittin  
Şahsüvar oldun gönül.

YOKSUL'u çaldın her taşta  
Dilerim daha çok yaşa  
Geçti yazlar girdin kışa  
İhtiyar oldun gönül.10.09.2006

## BAHTİYAR OLDUN GÖNÜL

Zemheride bir gül gördün  
İlkbahar oldun gönül  
Şaşırdın nedeceğini  
Boş karar oldun gönül.

Tatlı şirin nazın gördün  
Baldan tatlı sözün gördün  
Canalıcı gözün gördün  
Tarumar oldun gönül.

Çektin dertlerini nice  
Saydın adın hece hece  
Hep ağladın gündüz gece  
Ahuzar oldun gönül.

Sevgide ettin hocalık  
Bu yollarda gitti sağlık  
Aşka rest çekti kocalık  
İhtiyar oldun gönül.

Güçler bitti YOKSUL'unda  
Dost kalmadı sağ solunda  
Can verdin sevda yolunda  
Hep zarar oldun gönül.30.09.2006

## BAHARIMDA YAZIMDASIN

Sanma ki senden vaz geldim  
Benliğimde özümdesin  
Ne yana dönsem orada  
Kirpiğimde gözümdesin.

Kulağımda çınlar sesin  
Hissederim her nefesin  
Senelerdir tam dört mevsim  
Güz kış bahar yazımdasın.

Damla damla eridiğim  
Peşim sıra sürdüğüm  
Bu güne dek yürüdüğüm  
Eniş yokuş düzümdesin.

Hep taşıyorum serimde  
Yüreğimde ciğerimde  
Hece hece şiirimde  
Kafiyemde sazımdasın.

Şu beynimde yatıyorsun  
Gözlerimde tütüyorsun  
YOKSUL'u öldürüyorsun  
Baş taşımda yazımdasın.18.07.2005

## BUYURUN

Yazışın ozanlar çekin kalemi  
Aşka yolcu kervanbaşını yazın  
İnci gibi düzün sözü kelamı  
Aşka kem bakanın leşini yazın.

Kahraman Maraşım ozanlar yurdu  
Usta Ahmet Çıtak çıraksa Durdu  
Ozanlar tükenmez kesilmez ardı  
Gidenlerin mezar taşını yazın.

Ben ozanım deyip kendini öven  
İsbat eylemeli vermeli güven  
Varsa aranızda güzeli seven  
Sürmeli gözünü kaşını yazın.

Koşmasını örnek alın tavşanın  
Yaşadın gardaşlar ozanlık şanın  
Engizeğin Başkonuşun Yavşanın  
Ahırdağımızın döşünü yazın.

Mitralyoza karşı taşla direnen  
Bu vatan uğruna canını veren  
Yumrukla düşmanı yerlere seren  
Sütcu İmamları eşini yazın.

Vatanın bağına akan kanların  
Albayrak uğruna çıkan canların  
Ertuğrul Gâzînin Alpaslanların  
Köklü hayalini düşünün yazın.

Söz vermiştik Hakka kalû belada  
Birlik olak şu vatan-ı alâda  
Kahramanmaraşda Çanakkalada  
Sırtlanın kırılan dişini yazın.

Dullar ve öksüzler çıksın meydana  
Ne olduklarını göstereyim bana  
Körlerle sağırlar kalmasın sona  
Gözü çapaklıyı şaşını yazın.

Ozan çalgı çalmaz toyda düğünde  
Gösterir gücünü erlik gününde  
Ozan töresi bu dün de bugünde  
Asli görevi ne işini yazın.

Ses versin sesime aklar karalar  
Sağ alsın hasretle açan yaralar  
Şarkı da garbi de bizim buralar  
Muhabbet taşıyan kuşunu yazın.

Halkı hortumlayıp şerefine satan  
Halkın ekmeğine gizli el atan  
Evsiz barksız cıvılcıplak aç yatan  
Sofrada olmayan aşını yazın.

Lutfedin kahraman kentte buluşak  
Vatan bayrak hak yolunda yarışak  
Ferhatlara Mecnunlara karışak  
Aşkın tarihçesini yaşını yazın.

YOKSUL gösteriyor meydan yerini  
Er olan meydana döksün terini  
Kahraman kentimin mevsimlerini  
Baharların yazın kışını yazın.29.09.2005

## GÜZEL GÖZLÜM GEL GAYRİ

Güzel gözlüm bir yol görün  
Gözlerine hasrettem  
Gözbebeğim gonca gülüm  
Yüzlerine hasrettem.

Kalbimdedir sevgin derin  
Başım üstündedir yerin  
Şekerden ballardan şirin  
Sözlerine hasrettem.

Senelerdir adım adım  
Köy kasaba hep aradım  
Tükendi bitti takatım  
İzlerine hasrettem.

Salımp yürüyüşüne  
Kıkır kıkır gülüşüne  
Seviyorum deyişine  
Nazlarına hasrettem.

Gel gönlümü al eline  
Kuşak et dola beline  
Ak gerdanın yörebine  
Düzlerine hasrettem.

İzin ver kuralım düğün  
Evlenelim yakın bir gün  
Kara gözlüm sizin köyün  
Yazlarına hasrettem.

Sun elime değsin elin  
İzin ver koklayım gülün  
Giyindiğin geceliğin  
Bezlerine hasrettem.

Der YOKSUL cana kattığım  
Canımdan üstün tuttuğum  
Başımı koyup yattığım  
Dizlerine hasrettem.

## MOR ÇİÇEĞİM

Lütfet mektubuma cevap  
Ver diyorsun mor çiçeğim  
Mektubumu dudağına  
Sür diyorsun mor çiçeğim.

Nerdesin bildir yerini  
Göster boyunu, serini  
Şu hasretin zincirini  
Kır diyorsun mor çiçeğim.

Soruyorum bilenlerden  
Taşra gedip gelenlerden  
Bu hasretlik ölümlerden  
Zor diyorsun mor çiçeğim.

Zor imiş ayrılmak yardan  
Başım kurtulmuyor zardan  
Gel halimi komşulardan  
Sor diyorsun mor çiçeğim.

Vallah kıyıcım canıma  
Lutfeyle girme kanıma  
Bir seher vakti koynuma  
Gir diyorsun mor çiçeğim.

Delilendim aklım getti  
Başımda baykuşlar öttü  
Kalmadı gözümde bitti  
Fer diyorsun mor çiçeğim.

Gelde bir bak gözyaşıma  
Akar düşer tâ döşüme  
Yaz kış yağıyor başıma  
Kar diyorsun mor çiçeğim.

Üstüme gülüyor dağlı  
Neyleyim ki bahtım bağı  
Sözünde durur eroğlu  
Er diyorsun mor çiçeğim.

YOKSUL'un söndü çırası  
Derinleşti her yarası  
Ağustos Eylül arası  
Varacağım mor çiçeğim.23.06.2005

## ALLAHA SONSUZ ŞÜKÜR

Bu günde verdin rızık  
Yedik elhamdülillah  
Rabbımıza çok şükür  
Dedik elhamdülillah.

Ana baba müslüman  
Doğduk elhamdülillah  
İki cihan nûruna  
Uyduk elhamdülillah.

Adları Ahmet Mahmut  
Koyduk elhamdülillah  
Habibine salevât  
Sunduk elhamdülillah.

Kuranına inandık  
Kandık elhamdülillah  
İnanç ırmaklarında  
Yunduk elhamdülillah.

Der YOKSUL mevlam seni  
Andık elhamdülillah  
Rabbim sana kul olduk  
Kaldık elhamdülillah.15.11.2006

## KÖMÜR GÖZLÜM

Kırk yıl önce gelse idin  
Ne olurdu kömür gözlüm  
Gönlüme eş olsa idin  
Ne olurdu kömür gözlüm.

Gözler üstünde hilal kaş  
Olsaydı bana arkadaş  
Olsaydık yastıkta yoldaş  
Ne olurdu kömür gözlüm.

Ömrümü verirdim sana  
Acımazdım çıkan cana  
Can bağım olsaydın bana  
Ne olurdu kömür gözlüm.

Yanımda hep sen olaydın  
Damarımda kan olaydın  
Yüreğimde can olaydın  
Ne olurdu kömür gözlüm.

Böyle diliyor bu YOKSUL  
Dileklerim olsun kabul  
İster kız ol ister ki dul  
Ne olurdu kömür gözlüm.25.04.2003

## KARA GÖZLÜM

Kara gözlüm melül melül  
Bakma kurbanın olayım  
Dal boynunu mahzun mahzun  
Bükme kurbanın olayım.

Takıldım aşk oltasına  
Döndüm verem hastasına  
Yüreğimin ortasına  
Akma kurbanın olayım.

Gedişin getti gücüme  
Göz yaşım döndü sicime  
Ataşlar verip içime  
Yakma kurbanın olayım.

Yakın ellerine kına  
Arada bak benden yana  
Namertlerin burununa  
Kokma kurbanın olayım.

Gettin YOKSUL'un hoşuna  
Hep giriyorsun düşüne  
Hasret zehrini döşüne  
Dökme kurbanın olayım.20.11.2003

## OLMAZ MI İDİ

Kara gözlüm bana öyle  
Bakmasan olmaz mı idi  
Ataş atıp yüreğimi  
Yakmasan olmaz mı idi?

Bir ezber oldun dilime  
Sen attın beni ölüme  
Lavlar misilli gönlüme  
Akmasan olmaz mı idi?

Alnını yasladın cama  
Delik kalbe oldun yama  
Her adım başı karşıma  
Çıkmasan olmaz mı idi?

Sundun elini destime  
Yakın dost olmak kastine  
Hasret duvarın üstüme  
Yıkmasan olmaz mı idi?

Der YOKSUL bir bak halıma  
Kötülendim ahvalıma  
Ayrılık derdin yoluma  
Dökmesen olmaz mı idi?09.10.2002



## AH BU GÖNÜL

Gene gönül sevdalandı  
Havalandı göle düştü  
Oldu bir çileli bülbül  
Hasbahçede güle düştü

Irmaklar gibi bulandı  
Dere tepe dağ dolandı  
Yüreği aşk ile yandı  
Mecnun gibi çöle düştü.

Böyle imiş aşkda yasa  
Aşık düşmelidir tasa  
Demir çarık demir asa  
Gurbet elden ele düştü.

Kanla akar gözüm yaşı  
Taştan taşa vurdum başı  
Dinlemedi kara kışı  
Yağmur çamur yola düştü.

Der YOKSUL uydum yara  
Yar açtı bağrımda yara  
Varamadım bir karara  
Bir sarı bülbüle düştü.20.10.2002

## YANAN ÇÖLLERE DÖNDÜM

Gene ilk göz ağrım düştü aklıma  
Bozbulanık akan sellere döndüm  
Mahzun bakışları battı bağrıma  
Dibinden kurumuş dallara döndüm.

Yerimden kalkmaya kalmadı gücüm  
Onu çok sevmemdi yegane suçum  
Ataşlar kapladı kavruldu içim  
Etrafa savrulan küllere döndüm.

Hayalimde salınarak yürüdü  
Aldı beni peşi sıra sürüdü  
Ağlamaktan dalım gözüm kurudu  
Yaprağı dökülmüş güllere döndüm.

Dertlerim derinde açamam yâda  
Gayriye yanarsam ederim hata  
Halımdan bilen yok kaldım ortada  
Anasız babasız döllere döndüm.

Kara sevdalıya yükseldi adım  
Yıla bedel oldu dakkam saatım  
Ekşidi yüreğim kalmadı tadım  
Kovanda kurtlanmış ballara döndüm.

Bakındım geçmişe gözlerim kanda  
Dedim neyim kaldı benim cihanda  
Belki döner gelir dedim o anda  
Gelmedi çok ıssız çöllere döndüm.

Der YOKSUL sözümden hisse alınız  
Ben tükendim sizler sağca kalınız  
Gelen yok geden yok kaldım yalnız  
Yolcusu tükenmiş yollara döndüm.12.10.2006

## GONCALANDI GÜL ŞİMDİ

Geldi şükür nisan mayıs ayları  
Göçle doldu bizim ilde yol şimdi  
Ötüşür bülbüller dolanır dal dal  
Goncalandı bahçelerde gül şimdi.

Otlaklara koyverildi sürüler  
Papatya menekşe doldu yöreler  
Meralara akın etti arılar  
Kovanlara basılıyor bal şimdi.

Yayılr yaylada koyunla kuzu  
Çalıyor çobanlar kavalı sazı  
Çekilir bu günler dağların nazı  
Çiçeklendi ağaçlarda dal şimdi.

Sünbüle boğuldu kıraçlar kırlar  
Bu günler kalpleri sevdaya zorlar  
Esiyor garbiyel eriyor karlar  
Derelerde çağılıyor sel şimdi.

Bir canlılık başlar damarda kanda  
Dinleşme belirir gövdede canda  
Gel gönül dolanma çölde yabanda  
Der ki YOKSUL bizim burda kal şimdi.  
05.04.2005

## GENE ATEŞLENDİ GÖNÜL

Bahar geldi dostlar açıldı güller  
Gene gönül gurbet eli özlüyor  
Daldan dala uçup öldü bülbüller  
Yardan yana giden yolu özlüyor.

Hasretlik ateşi yüreğin dağlar  
Gözlerinden kanlar sel olur çağlar  
Yeşile boyandı bahçeler bağlar  
Yar göksünde açan gülü özlüyor.

Her adım attıkca içini çeker  
Yetim döl misali boynunu bükür  
Dili yağlı kaymak sözleri şeker  
Dudağından akan balı özlüyor.

Sevgi seli yüreğinden coşunca  
Yardan yana kanatlanıp koşunca  
Kavuşup can cana kucaklaşınca  
Boynuna dolanan kolu özlüyor.

Der ki Durdu YOKSUL gözümde tüten  
Her dertli gönlümde imdâda yeten  
Sevdağı gönlümde şakıyıp öten  
Dert ortağı o bülbülü özlüyor. 12.04.2002

## SEN DE SEV SEVENİ GÖNÜL

Yürüdüğün aşk yolunda  
Koşarak get durma gönül  
Sevildin mi sen de çok sev  
Hiç kimseye sorma gönül.

Uçarak var getme yaya  
Başını göğsüne daya  
Seyrederek yıldız aya  
Sıkıntıya girme gönül.

Sevmek için sevenlerin  
Aşka değer verenlerin  
Seni candan sevenlerin  
Kalplerini kırma gönül.

Sevilmek güç verir sere  
Sev seveni yüzbin kere  
Sevilmediğin bir yere  
Sakın ola varma gönül.

Bağlar YOKSUL aşk bendini  
Aşksız yaşar sanma beni  
Sevdasız yolda kendini  
Boş boşuna yorma gönül.06.11.2002

## DELİ NEFSİM USLAN GAYRİ

Uyan nefsim şu sözümü unutma  
Ömrüm ile sona ereceksin hâ  
Beş vakti eda et abdestsiz yatma  
Bu yolun sonuna yeteceksin hâ.

Ahirini gözet kalma hâ zorda  
İlelebet kalacaksın kabırda  
Üç beş günlük misafirsin sen burda  
Yükünü taylayıp gedeceksin hâ.

Eyi bak kendine özünü tanı  
Kim yarattı seni kim verdi canı  
Temîn eyle iâşeni lambanı  
Karanlık mezâra yatacağın hâ.

Burada kazan koy savap kesene  
Binecek ötede günah ensene  
Seninle gedecek hayır hasene  
Her şeyi arkaya atacaksın hâ.

Mal mülk altın gümüş her neyin varsa  
Apartman bağ bahçe tarla ve arsa  
Dolar üro alıp sattığın borsa  
Kâr nedir zarar ne göreceksin hâ.

Der ki YOKSUL iman eyle kitaba  
Aklını toparla giriş sevaba  
Eylikse rahmete şerse azaba  
Tüm boylu boyunca batacağın hâ.05.05.2005

## GEL GAYRİ

Ok kirpiklerinin sırma saçının  
Tellerine gurban olim gel gayri  
Sesime cevap ver geliyorum de  
Dillerine gurban olim gel gayri.

Şu gönlümdür peşin sıra dolaşan  
Nazarlarım al yanağa ulaşan  
Ak göğsünde gelişip goncalaşan  
Güllerine gurban olim gel gayri.

Gel güzelim dolaşalım kol kola  
Beraber çikalım bir mutlu yola  
Lutfeyle ak gülüm boynuma dola  
Kollarına gurban olim gel gayri.

Seveyim eğer ki verirsen izin  
Ömrüm varoldukca çekeyim nazım  
Geyindiğin mor çiçekli bulüzün  
Güllerine gurban olim gel gayri.

Arada bir gizli gizli gel ulaş  
Kimseye görünme arkayı dolaş  
Yavaş yavaş usul usul yakınlaş  
Yollarına gurban olim gel gayri.

Seni düşde gördüm hayırlara yoy  
Hayatın boyunca mutluluğa doy  
Ne diyorsam gerçek gel de bana uy  
Boylarına gurban olim gel gayri.

Der ki YOKSUL dizlerime saçını  
Tarar iken dök önüme içini  
Bulamam dengini dolaşsam Çini  
Ellerine gurban olim gel gayri.22.10.2003

## HEP BÖYLE

Geldi gene yazbaharın ayları  
Deli gönül gurbet eli özlüyor  
Combuldayıp geçtiği gür çayları  
Yıkılıp battığı seli özlüyor.

Şafaklar sökerken alaca tanda  
Kuşlar cıvıldaşıp ötdüğü anda  
Reçineler kokan çamlar altında  
Sarılıp yattığı beli özlüyor.

Her derdine devâ ilk bahar ayı  
Onunla yaşadı bir ömür boyu  
Yârin demlediği tâzecik çayı  
Korlanan ataşı külü özlüyor.

Varıp buluştuğu suyun başını  
Oturup kaldığı kavil taşını  
Sevip kokladığı güllü düşünü  
Dudaktan emdiği balı özlüyor.

Baygın gözle ak gerdanı süzdüğü  
Sıra sıra öpücükler düzdüğü  
İliklerden tane tane çözdüğü  
Renkli düğmeleri pulu özlüyor.

Yarin kulakları inci küpeli  
Kırk yıl oldu sevgiliden kopalı  
Enişli yokuşlu düzlü tepeli  
Yar köyüne geden yolu özlüyor.

Dedim yürü gönül yekin gidelim  
Eşi dostu bir ziyaret edelim  
Kimler ölmüş kimler sağdır bilelim  
Belki de yar YOKSUL kulu özlüyor. 10.04.2002

## SEVİYORUM

Şu güzelin baygın baygın  
Bakışını seviyorum  
Su misâli süzülerek  
Akışını seviyorum

Açmış hanım eli gibi  
Sabah seher yeli gibi  
Peygamberin gülü gibi  
Kokuşunu seviyorum.

Gördüm tutar işlerini  
İnciye has dişlerini  
Cilvelenip kaşlarını  
Yıkışını seviyorum.

Gören gözün biter hâli  
Sanırsın yaz bahar seli  
Ovada ceren misâli  
Sekişini seviyorum.

Koynu gülizar bucağı  
Cennetten bahçe kucağı  
Nefesi temmuz sıcağı  
Yakışını seviyorum.

Elma nar almış koynunu  
Hakka bağlamış aynını  
Beni görünce boynunu  
Büküşünü seviyorum.

Der YOKSUL sevda özümde  
Derman koymadı dizimde  
Şimşekler gibi gözümde  
Çakışını seviyorum.15.05.1947

## GÜZEL

Bindokuzyüz elli mevsim ilkbahar  
Yolcuydum yolumdan eyledin güzel  
Yeşil gözlerini görmez olaydım  
Bağrımın başını dağladın güzel.

Divâne gönlümü bağladım sana  
Merhamet etmedin aşkıma, bana  
Seni ilk gördüğüm günden bu yana  
Sel oldun gözümden çağladın güzel.

Ne olur ak gülüm az dinle beni  
Canımdan daha çok severim seni  
Kör düğüm eyledin beliklerini  
Sara sara beni bağladın güzel.

Yaradandan ola derdime derman  
Beni sen zalime etmeye gurban  
Acımadın yazdın katlime ferman  
İnfaz kendirini yağladın güzel.

Bilmez deli YOKSUL sana küsmeyi  
Köletdin boynuna takdın tasmayı  
Becerip yapmadın onu asmayı  
Rakiplerden yardım sağladın güzel.18.07.1953

## BİR SEHER YELİ

Üfledi gönlüme bir seher yeli  
Aşk ekti bağrıma kavurdu getti  
Bilemedim nolduğumu şaşırđım  
Toz ettieledi savurdu getti.

Vurdu geçti yüreğimin başından  
Hiç farkım kalmadı nişan taşından  
Koşup vardım tutmak için peşinden  
Gelme dedi yüzün çevirdi getti.

Lâlolmuştum yeni baştan dillendim  
Arkasından yalvararak yollandım  
Bir offf çekti selvivâri sallandım  
Kuru kütük gibi devirdi getti.

O yeşil gözlerle yüzüme baktı  
İçimi kavurdu kalbimi yaktı  
Ağladı gözyaşı sel oldu aktı  
Gönül o gözleri severdi getti.

Deli YOKSUL bülbül gibi çiledi  
Diz çökdü yalvardı özür diledi  
Yörepten aşağı indi gürlledi  
Yüreğimin başı göverdi getti. 10.02.2005

## KUL ETTİ BENİ

Kara kader okun vurdu bağrıma  
Bir kara gözlüye kul etti beni  
Savurdu yıllarca dağ dere yazı  
Zemheri poyrazı yel etti beni.

Akan göz yaşına imrendi Tuna  
Ferhatlar Şirinler acıdı bana  
Serdi beni nankörlerin altına  
Yastık yorgan döşek çul etti beni.

Ömür boyu benim ile oynadı  
Vurdu bıçağımı deldi kanadı  
Gelip geçen yatlı yaban çeynedi  
Aşkın dergahına yol etti beni.

Âzâlarım kütür kütür söküldü  
Kametim eğildi belim büküldü  
Sam kavurdu yapraklarım döküldü  
Bir fidandım kuru dal etti beni.

Der ki YOKSUL yüreğimi şişirdi  
Kor ataşda ciğerimi pişirdi  
Her gün biraz kıymetimi düşürdü  
Aldı cevherimi pul etti beni.07.10.2002

## YEŞİL GÖZLÜM

Ne kadar hoş can alıcı  
Bakıyorsun yeşil gözlüm  
Her görüşte yüreğimi  
Yakıyorsun yeşil gözlüm.

Ataşlar döktün serime  
Sevda koydun her yerime  
Nehir oldun yüreğime  
Akıyorsun yeşil gözlüm.

İçerime sokdun sancı  
Sende derdimin ilacı  
Güller gibi burcu burcu  
Kokuyorsun yeşil gözlüm.

Nolur cevap ver çağrım  
Vermezsen geder ağrım  
Şimşekleşiyor bağrım  
Çakıyorsun yeşil gözlüm.

Lutfeyle acı halıma  
Diken dökme aşk yoluma  
Kondun sevdalı gönlüme  
Şakıyorsun yeşil gözlüm.

Yalvarırım çatma kaşını  
Kaldır bana bak başını  
Bağrım aşk ataşını  
Ekiyorsun yeşil gözlüm.

Aşkın yüreğimde başlar  
Ataşı gönlümü haşlar  
Gözlerimden kanlı yaşlar  
Döküyorsun yeşil gözlüm.

Sun koklayım güllerini  
Konuş duyum dillerini  
Uzat diyom ellerini  
Çekiyorsun yeşil gözlüm.

Hep senin üstünde aklım  
Olasın inşallah haklım  
Bellerimi büklüm büklüm  
Büküyorsun yeşil gözlüm.

Gör sevenin şu hâlini  
Üstündeki vebâlini  
Aşık YOKSUL'un ahvalini  
Yıkıyorsun yeşil gözlüm.04.07.2005

**UKDE KİTAPLIĞI**  
**YAYINLANAN KİTAPLARIMIZ**

1. Anılar ve İbretler / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
2. Gönül Dostu / *Serdar Yakar* (Mevcudu Yok)
3. Kurtuluştan Bir Kesit / *Esmâ Yakar* (Mevcudu Yok)
4. Ruhların Parmakları / *Mehmet Alperen* (Mevcudu Yok)
5. Bu Sistemden İslama / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
6. Sultan Vahdettin ve Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadelede / *Mehmet Fatişoğlu* (Mevcudu Yok)
7. Sorgulanması Gereken Kavramlar / *Mehmet Sertpolat* (M. Yok)
8. Necip Fazıl ve Mücadelesi / *Serdar Yakar* (Mevcudu Yok)
9. İslamlaşma Bilinci / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
10. Memleketime Dair / *Serdar Yakar* (Mevcudu Yok)
11. İslam Sancısı / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
12. Delil ve Hikmetleriyle İslam Fıkhı / *Ramazan Pak* (M.Yok)
13. Hayatı ve Mücadelesi ile Hafız Ali Efendi / *Yıldırım Alkış-Serdar Yakar* (Mevcudu Yok)
14. Arş Gölgesi / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
15. Tasavvufun Anahtarı / *Cemal Nar* (Mevcudu Yok)
16. Kahramanmaraş'ta Bayazıtogulları / *Bekir Sami Bayazıt* (Mevcudu Yok)
17. Güz Yağmurları / *Kadir Tanır* (Mevcudu Yok)
18. Betül'ün Günlüğü / *Elif Betül Yakar* (Mevcudu Yok)
19. Kurtuluşumuzun Manevi Mimarları / *Mehmet Alperen* (Mevcudu Yok)
20. Kurtuluşa Dair Üç Eser / *Serdar Yakar* (Mevcudu Yok)
21. Kıssa-ı Eshab-ı Kehf / *Yaşar Alparlan* (Mevcudu Yok)
22. Bahçeci Hoca / *Ömer Kaya*
23. Kan Kırmızı Geceler / *M. Akif Baltutan*
24. Cahit Zarifoğlu / *Nazım Elmas*
25. Hac Yolunda Gördüklerimiz / *H. Rıdvan Bağrıaçık* (M.Yok)
26. Kabe Yolunda / *H. Rıdvan Bağrıaçık* (Mevcudu Yok)
27. Yüz Yaşın Sırrı / *Ömer Kaya*
28. Mısır'da Hüküm Süren Çerkez Sultanları / Tercüme: *Kemal Görücü* (Mevcudu Yok)

29. Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri Kahramanmaraş Belediyesi Örneği / *Serdar Yakar*
30. Mahalli Kelimeler Sözlüğü / *Ömer Kaya – Hacı Abdullah Kozan*
31. Tarihi, Kültürü ve Sosyal Yapısı İle Kahramanmaraş'ta Ceridoğulları / *Serdar Yakar – Ömer Kaya*
32. Kalbime Sığırdıramadıklarım / *Cuma Tahiroğlu*
33. Gül Medeniyeti Kurtlar Sofrasında / *Cuma Tahiroğlu*
34. Fıkıh Usulü / *Ramazan Pak*
35. Gönülümün Sesi / *Cuma Tahiroğlu*
36. Milli Hassasiyet ve Manevi Mesuliyet / *Cuma Tahiroğlu*
37. Alimin Önderliği / *Cemal Nar*
38. Münâcaât ve Na'tlar / *Yaşar Alparlan*
39. Tarihte Alcı - Tecirli (Beğdili – İlbeyli – Elbeyli) Türkmenleri Soykimlikleri / *Mehmet ADİL (ALCIOĞLU)*
40. Dulkadir Beyliği Araştırmaları I / *Hazırlayanlar: Yaşar ALPARSLAN, Mehmet KARATAŞ, Serdar YAKAR*
41. Heşt Bihişt –Kurulıştan Yükselişe Osmanlı Tarihi- / *İdris-i Bitlisî. Hazırlayan: Mehmet KARATAŞ, Selim KAYA, Yaşar BAŞ*
42. Maraş Yollarında / *Hasan Reşit TANKUT*
43. İstiklâl Savaşında Maraş / *Hazırlayan: Yaşar ALPARSLAN – Serdar YAKAR*
44. Gül Medeniyeti Çölde Bir Pınardır / *Cuma TAHİROĞLU*
45. Maraş Tarihi ve Coğrafyası / *Besim ATALAY, Hazırlayanlar: İlyas GÖKHAN-Mehmet KARATAŞ*
46. Dulkadir Beyliği Araştırmaları II / *Hazırlayanlar: Yaşar ALPARSLAN, Mehmet KARATAŞ, Serdar YAKAR*
47. Aşiretlerin İskanları / *Bekir Sami BAYAZIT*
48. Bir Hukuk Mücadelesi / *Serdar YAKAR*
49. Maraş Emîrleri / *Editörler: İlyas GÖKHAN / Selim KAYA*
50. Küskün / *Kadir TANIR*
51. Maraş'ta Misyoner Faaliyetleri ve Misyoner Okulları / *Mustafa ÇABUK*
52. Zeytin ve Çevresindeki Ermeni İsyanları / *A. Latif DİNÇASLAN*