

Merhaba arkadaşlar! Benim adım Ede.
Sizlere Kahramanmaraş'ı düşman işgalinden kurtaran
gerçek kahramanlarımızı tanıtmaya çalışacağım. Sıradaki
kahramanımız hem bir bilgin hem de Millî Mücadeleimizde bir
halk önderi. Bakalım bu büyük mücadelede neler yapmış?
Kendisinden dinleyelim...



Benim adım Ali Sezai Kurtaran! Maraş'ın yetiştirdiği
yüzlerce değerli insandan sadece biriyim. Maraş'ın düşman
işgalinden kurtarılmasına büyük katkılar sağladım.

Cumhuriyet Döneminde Soyadı Kanunu çıktığı zaman, Maraş
valisi Fahrettin Kiper'in önerisiyle, Maraş'ın kurtuluşundaki
hizmetlerim nedeniyle "Kurtaran" soyadını aldım.

Yoksulların yardımcısı;
kimsesizlerin kimsesiydim.
Toplumsal sorunları çözmeye çabalayan,
gönülleri onaran, bilgiyle insanları
aydınlatan bir bilim insanıyım.



Benim yaşam
öykümü öğrenmek
ister misin?

Maraş'ın kurtarılması için yaptığım
konuşmalarla halkı örgütledim. Kuva-yi Milliye'nin
kurulmasına ve Maraş'ın işgalci askerlerden
temizlenmesine büyük katkılar sağladım.



1867'da Maraş'ın Şekerli Mahallesi'nde dünyaya geldim. Babam yöremizde sevilen ve sayılan bir kimse olan Hacı Ahmet'tir.

Dedemin adı Emir Abdülcelil'dir.

Bu nedenle ailemiz "**Abdülcelil Oğulları**" diye anılmıştır.

Ailemizin kökeni Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'e dayandığı için tarihi kaynaklarda adımın başına "Seyyid" eklenmiştir

Annem Fatma Hatun, atalarımızdan bizlere miras kalan değerlerimizi en iyi şekilde bana öğretti. Onun bana aktardığı destanlarımız ve millî kahramanlarımızın yaşam öyküleri her zaman yolumu aydınlatmıştır.



Ben beş yaşındayken babamı kaybettik. Kız kardeşim Ayşe ve ben, eniştem İbrahim Efendi'nin manevi koruması ve gözetimi altında yetiştik. Eniştem Halep sınırında yer alan Akbez'de görevliydi. Bu sırada beni Fransız okuluna kaydettirdi. Kendimi geliştirmek ve yabancı kaynakları okuyabilmek için Fransızca'yı en iyi şekilde öğrendim.

Bu yılların ardından mahalle okullarında, yaşadığım çağın en seçkin hocalarından eğitim alma şansım oldu. Dini ilimleri en iyi şekilde öğrendim. Hatuniye Mahallesi'nde görev yapan hocam Şakir Efendi ve daha pek çok ilim insanından dersler aldım. Hocamın sözleri bana her zaman kılavuz oldu.

Ali Sezai... Sevgili yavrum!

Sendeki bu ilim aşkı, öğrenme merakı oldukça, bir güneş gibi çevreni aydınlatacaksın. Milletimizi bilgisizlikten ve boş inançlardan kurtaracak; dinimizin gerçeğini, Türk illeti'nin değerlerini onlara öğreteceksin. Pek çok bilim dalında kendini geliştirmen beni çok mutlu ediyor. Seninle gurur duyuyorum oğlum!



Bilgilerimi artırmak yaşamımın en önemli amacı olmuştur.
En büyük meraklarımdan biri de tıp bilimidir. Tıp alanında çeşitli araştırmalar yapıyor, öğrendiklerimi yazıya döküyordum. Özellikle hastalanmadan sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler üzerinde duruyordum.



Güzel bir atasözümüz var:
"Söz uçar yazı kalır." Bu nedenle bilgileri kalıcı hâle getirmek için notlar alırdım.
Değerli bilgiler içeren çeşitli kitapları biriktirmeyi de çok severdim. Çünkü bilgileri gelecek kuşaklara bu kitaplar aktaracaktı.
Böylece büyük bir kütüphane oluşturdum.

Hocam Şakir Efendi 1894'te hayata veda etti. Kendisinin isteğiyle onun görevini yerine getirmeye başladım. İnsanlarımızın dinimizi doğru anlaması için elimden geleni yapıyordum.



Hatuniye mahallesindeki "Çiftli Zaviye"* de görev yapmaya başladım. Öncelikle binayı onarttım. Buraya gelen halkımızın dinimiz ile ilgili sorularını en doğru şekilde yanıtlamaya çalıştım. Onların aydınlanması için çabaladım. Bir yandan imamlık görevimi de yerine getirdim.

*Zaviye: Eski devirlerde büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda, kasaba veya köylerde; dini ilimlerin, Türk ahlak ve değerlerinin, çeşitli fen ilimlerinin öğretilmesi aynı zamanda yolcuların barınması için kurulan binadır.



1912'de o zamanın padişahı bu zaviyede görevli olduğumu fermanla da onayladı. Padişah, benden bu zaviyeye sahip çıkmamı, halkımızı çeşitli ilimlerde aydınlatmamı, eğitim vermemi istedi. Halkın sorularına yanıt vermek ve sorunlarına çözümler önermekle beni görevlendirdi.



Yüreğim milletime duyduğum sevgiyle doluydu. Vatanıma karşı sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirmeye çabaladım. Bu nedenle halkımızın sevgi ve beğenisini kazanmıştım.

Beni bir halk önderi olarak görüyorlardı. Düşünce ve görüşlerime büyük saygıları vardı.

Halkımızı ilimle aydınlatma görevim Maraş'ın işgal edilmesine kadar sürdü. Ne yazık ki acı dolu günler gelip kapiya dayanmıştı. Maraş önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından ele geçirildi. Bu anlatması çok güç, çok derin ve dayanılmaz bir acıydı bizler için.



Görevlisi olduğum zaviye ile birlikte bütün kitaplarım da düşman askerlerince yakıldı. O büyük acıyı hiçbir zaman yüreğimden atamadım. Düşman askerleri, Ermeni çeteleriyle birlikte milletimize her türlü kötülüğü yapmaya çalışıyordu. İnsan onuru için yaşar. Onurumuzla oynanması dayanılır gibi değildi...

Maraş'ı düşman işgalinden kurtarmak için kadın, erkek, yaşlı, genç el ele düşmanla savaşmaya kararlıydık. Ama bunun için halk önderlerine gereksinim vardı. Ben de Kuva-yi Milliye'yi kuran bu halk önderlerinden biri olarak tarihe geçtim. Yaptığım etkileyici konuşmalarla, halkımızı vatan savunması için örgütledim.



İnanç ve kararlılıkla yaptığım konuşmalar Maraş halkını cesaretlendiriyordu.
Maraş halkı düşman kuvvetlerine karşı örgütleniyordu...

Henüz işgal başlamadan, işgale karşı mücadele etmenin yollarını bulmaya çalışıyordum. İngilizlerin geldiği bilgisini alınca, o zamanlar Osmanlı Devletinin toprağı olan Lübnan'da görev yapan büyük komutan Arslan Bey'i acil olarak Maraş'a çağırmıştım.

Maraşlılar, bu işgale karşı koyacaktır. Vatanımızı canımız pahasına savunacağız. Topraklarımızı hemen terk edin. Yoksa sonuçları kötü olur!

İşgalci İngiliz askerleri şehre girdikten sonra İngiliz komutanlarla yapılan toplantılara katıldım. Burada bir Türk'e, bir halk önderine, bir din adamına yakışan onur ve ağırbaşlılıkla karşılarında dimdik durdum. Söylenecek ne varsa eğip bükmeden, cesaretle söyledim.

O kara günlerde Maraşlılar "Ali Sezai Efendi var nasılsa!" diye düşünüyordu. Benim sözlerime güveniyorlardı. Kuva-yi Milliye çatısı altında örgütlenmeyi sağladım.

Halkımıza umut oldum, güven oldum, dayanak oldum. Yaptığım konuşmalar, onları vatani savunmaya yönlendirdi.

"Hepimizin bağıri yanıyor. Maraş'ı düşman ele geçirdi. İngiliz güçleri şehri Fransızlara bıraktı. Komşu bildiğimiz Ermeniler, Fransızların topraklarımızı işgal etmesine yardım etti. Hep birlikte halkımıza kötülükler yapıyorlar. Zulme boyun eğilmez! Merhameti olmayanın merhametine sığınılmaz.

Vatan ve milletimizin geleceği için Allah'a güvenerek, tek yürek, tek beden ve tek ses olmalıyız. Son pişmanlık fayda etmez. Bu zamanda hükümetten yardım beklemek, gölgeden yardım beklemek gibi akıl dışı bir iştir. İş başa düşmüştür! El, dil, gönül birliğiyle topraklarımızı canımız pahasına savunmalıyız.

Fransızca'yı en iyi şekilde bildiğim için işgalci Fransız komutanlarıyla doğrudan konuşuyor, söylenecek her sözü çekinmeden söylüyordum.



Maraş halkının cesaretini arttıran konuşmalar yapıyordum.

Bu savunmanın nasıl olacağını tasarlayan ve yöneten de Arslan Bey'di. Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulduktan sonra para, gıda, silah ve cephane toplanması gibi çalışmalarda da bulundum.

Ermenilerin isteęiyle, Fransız kumandanı Maraş Kalesi'ndeki Türk Bayraęını indirterek, yerine Fransız Bayraęını astırmıřtı. Bu olay halkımızın iyiden iyiye sabrını tařırdı. İřte o g¼n yaptığım konuřmalar, halkın direniř i¼in harekete ge¼mesine neden oldu. Millî ruhumuz řahlanmıřtı...

Bu s¼zlerimin sonucu olarak Marař halkı, ¼l¼m¼ yenen bir cesaretle kaleye saldirdi. Fransız Bayraęını indirdi ve yeniden y¼ce Türk Bayraęını g¼ndere çekti. Fransızlar řařkına d¼nm¼ř ve çok korkmuřtu.



Kalesinde Fransız Bayraęı dalgalanan beldede cuma namazı kılınması caiz deęildir. Özg¼r olmayan, baęımsız olmayan yerde cuma namazı kılınmaz.



Maraş savunması boyunca hiç ümitsizliğe düşmeden bütün gücümle düşman güçlerine karşı mücadele ettim. Bu inanç ve kararlılıkla halkımıza örnek oldum.

Maraş kurtarıldıktan sonra da çevre illerin kurtuluşu için destekte bulundum. 1920-1923 yılları arasında köy köy, kasaba kasaba dolaşarak; halkı vatan savunmasına katılmaya çağırdım. İngiliz ve Fransız ajanlarla kahramanca çarpıştım.



Maraş halkı tek yumruk olmuştu. Yirmi iki gün süren kahramanca çarpışmaların sonucunda Maraş kurtarıldı. 12 Şubat 1920'de Fransızlara karşı büyük bir zafer kazanıldı. Bu zafer, düşman devletlerinin Anadolu'daki sonlarını başlattı.



Maraş'ta elde edilen başarı, Millî Mücadelenin ilk kıvılcımı ve ilk zaferidir. Maraş'ta parlayan bu kıvılcım bütün vatana yayılıp düşmanı bir ateş çemberi içine hapsedip yok etmiştir.

Vatanımız işgalden kurtulup Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Pazarcık köylerinde eğitim ve öğretim için görevlendirildim.

Büyük bir heyecanla görevimi yaptım.
Bu bir gezici öğretmenlik göreviydi.

1926 yılından sonra Maraş merkez vaizliğini* sürdürdüm.



***Vaiz:** İbadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan din görevlisi...



Yaşadıklarımızı, Maraş savunmasında yaşanan olayları not aldım ve anı defterimde anlattım.

Böylece gelecek kuşaklara o tarihî günler ile ilgili bilgi aktardım.

Sadece Maraş savunmasını değil, değerli gördüğüm önemli bilgileri yazmayı da görev bildim.



Maraşlıları şu dizelerimle vatan savunmasına katılmaya çağırmıştım:

*Ey Maraş'ın has evladı, sevindirdin sen ecdadı.
Fransızların ah-ı feryadı, tarihe geçti bu adı.
Sen ders verdin elhak, o mağrur oldu müstahak.
Ne cesaret yokken bir hak, zümrüt yurda girsin ahmak*

*Kalemize çekilsin sancak, sükût eder bunu ancak
Gayreti yok birkaç korkak, hayır, bizde yoktur alçak.
Varsa mahkûm millete bak, yandı çıramız daim yanacak.
Türk'ün alnı her demde ak, ati ile hal pek parlak.
Kahramandır Türk ahfadı, cihan duydu hep bu adı.
Alkışlarım bu cihadı, çok yaşasın Türk evladı.*

1937'de her canlı gibi bu geçici yaşamdan sonsuz olana göç ettim.
Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasına katkı sağlamış ve halka önderlik
etmiş bir Türk büyüğü olarak saygıyla anılmak benim için en büyük onur!
Aynı acıları bir daha yaşamamak için tarihten ders almamız gerekir.



Maraş'ın kurtuluşu ve anma günlerini kutluyor olmanız,
bizleri anımsamanız benim için en büyük mutluluk...
Yaşadıklarım ile ilgili yazdıklarımın size yararlı
olmasını dilerim. Sizi seviyoruz.

Ey Türk Gençleri! Bağımsızlığımızı korumak uğruna canını siper eden ve Maraş'ı kurtaran yüce yürekli, kahraman Maraşlıları saygıyla selamlıyorum.

Onlar, size özgürce yaşayacağınız bir vatan bırakmak için büyük zorluklara göğüs gerdiler. Canlarını gözden çıkararak şehitlik mertebesine erişenlere Allah rahmet eyleye!

Sizler, bu eşsiz direnişi bir an olsun unutmayınız! Bu kahramanlıkları gösteren atalarınıza layık olmak için çok çalışınız.

Devletimizi sizler koruyacaksınız.
Milletimizin geleceğini sizler aydınlatacaksınız.
Milletimize düşmanlık besleyenler olduğunu
asla unutmayınız.

Yüce Yaratan, aklını kullanmayanların üzerine
bela yağdırır. Akıl ve bilim yol göstericiniz olsun.
Sevgiyle kalın!



Ben, Ali Sezai Efendi! Benim yaşam öykümü okudun. Şimdi senden iki isteğim var. Birincisi, benim öykümü ve başarılarımı arkadaşlarına anlatır mısın? Böylece onlar da beni tanımış olurlar hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler.

İkinci isteğime gelince, sen de hayallerini ve gelecekte yapmak istediklerini aşağıdaki sayfaya sıralar mısın?

HAYALLERİM, HEDEFLERİM

HAYDİ ÇOCUKLARI! CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYALIM.

1. Sezai Kurtaran! Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasına büyük katkılar sağlamış bir Türk büyüğüdür.
2. Ali Sezai Efendi, toplumsal sorunları çözmeye çabalayan, gönülleri onaran, bilgiyle insanları aydınlatan bir insanıydı.
3. Ali Sezai Kurtaran,'ın kurtarılması için yaptığım konuşmalarla halkı örgütledi.
4. Ali Sezai Efendi,-yi Milliye'nin kurulmasında ve Maraş'ın düşman askerlerinden temizlenmesinde büyük katkılar sağladı.
5. Maraş'ta elde edilen, milî mücadelenin ilk kıvılcımı ve ilk zaferidir. Maraş'ta parlayan bu kıvılcım bütün vatana yayılıp düşmanı yok etmiştir.
6. "Söz uçar kalır." Bu nedenle önemli bilgileri kalıcı hâle getirmek için notlar almalıyız.
7. ve milletimizin geleceği için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.
8. ve teknolojiye ileride olmalıyız ki milletçe geleceğe yön verebilelim.



OKUDUĞUMUZ ÖYKÜ İLE İLGİLİ SORULARI YANITLAYALIM.

1. Ali Sezai Efendi, Maraş işgal edilince vatanı için neler yaptı?
2. Ali Sezai Efendi'nin kişilik özelliklerini sayar mısın?
3. Maraşlılar topraklarını işgal kuvvetlerinden kurtarmak için ne yapmış?
4. Ali Sezai Efendi sence neden bilgiye ve bilgiyi kaydetmeye önem vermiş olabilir?
5. Ali Sezai Efendi büyük acılar yaşanan o işgal günlerinde bir fikir adamı ve halk önderi olarak topluma nasıl örnek olmuştur?
6. Ali Sezai Efendi'nin hangi özelliği seni etkiledi?
7. Maraşlıların kahramanca direnişi nasıl sonuç vermiştir?
8. Ali Sezai Efendi ve diğer Türk büyüklerine layık olabilmek için neler yapmayı planlıyorsun?

HAYAL KURALIM, CANLANDIRALIM

Bir zaman makinesi olsaydı ve Ali Sezai Efendi'nin yaşadığı yıllara gitseydin ona neler söylemek ya da sormak isterdin? Aşağıdaki not kâğıdına yazar mısın?



Ali Sezai Efendi, bugün senin okuman için bir mektup yazmış olsaydı, sence bu mektupta neler yazardı? Aşağıdaki kâğıda onun ağzından, kendine bir mektup yazar mısın?

